

PREEK DOOR DE WEEK

En toen het uur aangebrosken was (NBG51)

[Lukas 22:14-53](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

En toen het uur aangebroken was

Jezus alleen...

Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen Hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag Hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, en Hij zei tegen hen: "Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen." ([Lukas 22:44-46](#))

Opvallend dat Jezus in korte tijd en vlak voor zijn dood een aantal malen aangeeft dat ze moeten bidden om niet in beproeving te komen. Met een stevige reden, we lezen het in de verzen [31 en 32](#): *"Simon, Simon, weet dat satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken."*

Jezus geeft aan met welke tegenstander we te maken hebben (of we dat nou in de gaten hebben of niet), dat het nodig is te bidden en dat we aan elkaar gegeven zijn om elkaar te sterken.

In [Lukas 22:17-18](#) lezen we dat Jezus tijdens het laatste Avondmaal, een dag voor zijn sterven, zegt: *"Vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is."*

Als Jezus, die de Waarheid is, zegt dat het koninkrijk van God komt, dan KOMT HET DUS! Jezus ging er zijn leven voor geven, Hij had de beslissing genomen! En wat voor een beslissing! Een die Hem op een vreselijke manier zijn leven zou kosten en Hij door onze zondelast een van God verlatene zou worden! Terwijl Hij en de Vader in alles één waren en Jezus had gezegd dat Hij niets kon doen zonder het de Vader te zien doen! ([Johannes 5:19](#))

Niemand op aarde kon Jezus helpen in het uur van de waarheid. In zijn uur van de waarheid, ons uur van de waarheid, was Jezus alleen... Z'n allernabijste leerlingen sliepen... Niemand kan ooit zeggen dat het Jezus plus iemand anders was... Jezus moest het alleen doen. En omdat Hij ook de enige zonder zonde is, was Hij ook de enige die het allesomvattende verzoeningsoffer kón brengen. Hij en alleen Hij moest de beslissing nemen. Zou het niet logisch geweest zijn als de leerlingen in de spanning van dat uur tot bloedens toe hadden gezweet?

Om over na te denken

Moest Christus dit alles niet lijden? ([Lukas 24:26](#)) Ja, het moest. Ik houd er niet zo van om te zeggen dat het inderdaad moest omdat wij, mensen, de fout in gingen en gaan. Maar het is niet voor niets Veertigdagentijd. Een tijd om na te denken over onze plaats en ons leven met God. En over de woorden van Jezus om te bidden niet in beproeving te komen en dat ook voor elkaar te doen.

Gebedssuggestie

Here God, help ons niet in beproeving te komen, maar ons biddend sterk te maken en ons in alle omstandigheden op U te blijven richten, wetende dat het Pasen wordt!

En toen het uur aangebroken was

Liefde is dienen

To love is to serve – Liefde is dienen. Dit is de slogan van een organisatie waarmee ik ontwikkelingswerk deed in de jaren '90. We hielpen met kleinschalige projecten mensen in ontwikkelingslanden. De woorden 'liefde is dienen' hebben daardoor een diepere betekenis voor mij gekregen. Ik was nog jong, maar voelde precies waar het om draaide en vanuit deze ervaring probeer ik nog steeds te leven. Wat is werkelijk belangrijk in je leven?

En wie is de belangrijkste? In het Bijbelgedeelte van [Lukas 22:14-53](#) lezen we afgelopen zondag dat Jezus zijn discipelen probeert voor te bereiden op zijn lijden en sterven. De discipelen echter krijgen ruzie aan tafel over wie de belangrijkste is. Lukas 22:24: *'Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was.'* Dit lijkt op een gezinssituatie waarbij de kinderen ruziën en één van de ouders de kinderen tot de orde moet roepen. Jezus roept zijn discipelen ook tot de orde, Hij zegt in vers 25: *Jezus zei tegen hen: "Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar Ik ben in jullie midden als iemand die dient."*

In het Evangelie van Johannes lezen we in hoofdstuk 13 over hoe Jezus de daad bij het woord voegt en de voeten van zijn leerlingen wast. [Johannes 13:14](#): *"Als ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen."*

Deze tekst is één van de vele teksten waarop 'liefde is dienen' gebaseerd is. Het mooie van dienen is dat je er zelf ook heel blij van wordt! Het is één van de vele manieren waarop God jou kan gebruiken om te bouwen aan Zijn Koninkrijk!

Om over na te denken

Hoe kun je vandaag iemand dienen? Hoe kan God jou gebruiken?

Gebed

Heer, dank U dat U naar ons toegekomen bent om uit te leggen en voor te leven hoe we elkaar kunnen dienen. Heer, help ons daarbij iedere dag opnieuw.

En toen het uur aangebroken was

Geen valse vrienden

“Jullie zijn Mij in deze vreselijk moeilijke dagen altijd trouw gebleven.” (Lukas 22:28)

Ik lees zojuist dat zakenman Warren Buffet is toegetreden tot de ‘100 billion dollar club’ waar verder Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon) en Bill Gates (MicroSoft) deel van uitmaken. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg is juist net onder de grens van 100 billion dollar gezakt en tuimelt dus uit de club. Arme man!

‘Hundred billion’ is honderd miljard in onze taal, (een 1 met 9 nullen), terwijl ‘trillion’ (1 met 12 nullen) bij ons als ‘biljoen’ wordt aangeduid. In de praktijk van de meeste huishoudens levert deze verwarring geen problemen op, maar het is toch opmerkelijk dat er bij zulke hoge bedragen zo slordig vertaald wordt. De woordenparen die voor verwarring zorgen worden ‘valse vrienden’ genoemd.

Had Jezus ‘valse vrienden’? Ik denk dat we in het geval van Judas wel mogen zeggen dat hij niet geheel loepzuiver en goudeerlijk was. Maar die andere leerlingen dan? Op hen was ongetwijfeld ook het een en ander aan te merken, maar ze zijn hun Meester met vallen en opstaan wel trouw gebleven – denk aan Petrus die onder druk bezweek en toch in liefde opnieuw werd aangenomen.

Voordat hij door een valse vriend verraden werd, sprak Jezus zijn leerlingen toe. Ze maakten onderling ruzie over wie van hen het belangrijkste in het Koninkrijk van God zou zijn. Geloof het of niet, maar dit was hun gespreksonderwerp tijdens het laatste Paasmaal. De Meester wees zijn leerlingen erop dat zij niet volgens de normen van de wereld moesten heersen, maar dat zij leiders zouden zijn door uit te blinken in dienstbaarheid (vers 27). Zelf gaf Jezus dit perfecte voorbeeld van dienstbaarheid en naastenliefde.

Daarna vroeg Jezus zijn leerlingen: “Ik heb jullie eens zonder geld, tas of extra kleren eropuit gestuurd om de mensen het goede nieuws te brengen. Kwamen jullie toen iets tekort?” “Nee, niets”, antwoordden ze. (vers 36)

Om over na te denken

De dingen die Jezus zegt over geld en zwaarden (verzen 36-38) zijn niet eenvoudig te begrijpen. Je kunt er wel uit opmaken dat omstandigheden veranderen en dat je je daar soms tegen moet wapenen of op moet voorbereiden. De wereld was toen niet onschuldig of ongevaarlijk en is dat nog steeds niet. Vrienden kunnen zich plots tegen je keren of je diep teleurstellen.

Gebed

Heer, we willen echte vrienden zijn die dicht bij U en bij elkaar blijven.

donderdag 18 maart 2021

En toen het uur aangebroken was

Niet heersen maar dienen

“Ik echter ben in uw midden als iemand Die dient.” ([Lukas 22:27b](#))

Ik groeide op in een groot gezin, en hoewel het heel gezellig was werd er juist aan tafel nog wel eens gekibbeld. Meestal kroop ik dan weg onder tafel om de ruzie te ontlopen, niet zo handig natuurlijk.

Jezus heeft met zijn discipelen het laatste Pascha gevierd en er ontstaat onder de discipelen een gekibbel wie van hen de belangrijkste zal zijn in het koninkrijk. Te midden van het afscheid van Jezus vlak voor zijn lijden hebben ze meer aandacht voor zichzelf. Straks in het koninkrijk zullen ze verantwoordelijke posten innemen en wie gaat er dan voor?

Jezus corrigeert hen. Wie in de wereld koning is voert heerschappij, eer en macht gaan vaak samen. Echter in het koninkrijk van God is juist degene die macht heeft dienaar. Jezus zelf is in hun midden als Dienaar. Hij deelt van zijn lichaam en bloed uit, door zijn lijden diende Hij anderen.

De twaalf discipelen weten uit lange ervaring hoe Jezus helpend rondtrok onder het volk, genezend en onderwijzend, niet heersend maar dienend. Denk maar eens aan de voetwassing van de discipelen die plaatsvond bij de laatste Pascha-maaltijd. Liefdevol en nederig gaf Jezus hen een voorbeeld dat ze na moesten volgen; zoals Hij hen de voeten waste, moesten zij dat ook onder elkaar doen.

In [Markus 10:45](#) staat: *“Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.”* Als een slaaf vrij wilde komen, moest er voor hem losgeld betaald worden door ‘de lossen’. Zo kwam Jezus en kocht door zijn offer - zijn eigen leven - ons los van de zonde en de dood. Hij stierf voor ons vanwege Gods liefde voor de wereld. De enige liefde waardoor het leven pas echt veranderen kan, is zijn plaatsvervangende opoffering.

Ik raak altijd weer onder de indruk van getuigenissen van christenen die leven in landen waar vervolging is. Hun keuze om Jezus te dienen en hun vijanden te vergeven, ook als het hun eigen leven kost, maakt diepe indruk. Een krachtig getuigenis van wat Jezus doet in levens van mensen die Hem toebehoren. Dat brengt mij alleen maar op de knieën om voor hen te bidden.

Gaat het in ons leven om de eer of dienen we met ons leven God en de medemens?

Gebedssuggestie (uit Opwekking 378)

Ik zal jou van harte dienen en als Christus voor je zijn.

vrijdag 19 maart 2021

En toen het uur aangebroken was

Op dat moment

Maar Mozes smeekte: "Here, ik ben helemaal geen goede spreker! Ik ben het nooit geweest en zal het ook nooit worden, ook niet nu U met mij gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden." "Wie heeft de mens een mond gegeven?" vroeg Hij hem. "Ben Ik dat niet, de Here? Wie maakt een mens stom of doof, ziende of blind? Vooruit, zoek niet langer naar uitvluchten. Doe wat Ik u heb opgedragen. Ik zal u helpen met spreken en u vertellen wat u moet zeggen." ([Exodus 4:10-12](#))

Ik had er jaren tegenop gezien, het overlijden van mijn vader, nu 12 jaar geleden. Ik wist dat het naderende afscheid onvermijdelijk was. 'Nu is dat moment gekomen', dacht ik toen ik zijn levenloze lichaam zag liggen op de behandeltafel in het ziekenhuis. In de jaren daarna heb ik mijn vader vaak gemist, maar ik wist me gesteund door de mensen om mij heen en gedragen door de liefde van God.

Mozes moet het geweten hebben vanaf de eerste woorden die de Heer vanuit de brandende braamstruik tegen hem sprak: 'Dit is een opdracht van God. Ik kan ertegen inbrengen wat ik wil, maar dat ik moet gaan staat vast'. Hoe moeilijk het ook voor Mozes was, hij ging. Gesteund door zijn broer Aäron en geholpen door God.

Ergens in je achterhoofd weet je dat op een dag het onvermijdelijke moment komt. Het moment van afscheid nemen van je werk, van kinderen die het huis uit gaan, je gezondheid, je onafhankelijkheid, van je leven hier op aarde. Je kunt er als een berg tegenop zien, maar als volgeling van Jezus weet je ook dat God erbij zal zijn. Hij zal je leiden, helpen, troosten, ja zelfs zegenen op de weg die je moet gaan.

Jezus stond doodsangsten uit toen Hij zijn hemelse Vader smeekte of het aanstaande zware lijden Hem bespaard kon blijven. In de tuin op de Olijfberg kwam een engel Hem nog te hulp, maar het onvermijdelijke moment was gekomen. Pijn, marteling en vernedering met als absoluut dieptepunt, afgesneden zijn van Zijn hemelse Vader, de dood. Jezus ging de weg alleen! In Zijn moeilijkste momenten was Zijn hemelse Vader er juist níet bij!

Jezus ging die weg omwille van jou en van mij zodat wij in al ónze onvermijdelijke momenten niet afgesneden van, maar juist verenigd zijn met onze hemelse Vader.

Gebed

Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk, zie ik een lijden zo ongekend. En steeds meer ervaar ik dat als Godsgeschenk, dank ik U op dit moment.

zaterdag 20 maart 2021

Zondag sprak Wigle Tamboer in deel twee van de prekenreeks: Op weg naar Pasen.

Titel: En toen het uur aangebroken was. Bijbeltekst: [Lukas 22:14-53](#) (NBV).

Op weg naar Pasen gaat via Goede Vrijdag. Eerst het lijden en dan de verheerlijking van de opstanding. In [Matteüs 16:21](#) lezen we: *van toen af aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en te derde dagen opgewekt worden.* In de lezing van zondag zijn we aangekomen bij dat uur van het lijden op Goede Vrijdag. Jezus bleef in alle omstandigheden – ook bij alle verleidingen (verzoeken), afleidingen – gericht op de wil van Zijn Vader en daarmee ook op wat in Jeruzalem met Hem en door Hem zou gaan plaatsvinden.

De grootste verleiding/verzoeking voor Jezus komt in Gethsemane, de strijd tot zweet en bloedens toe tussen Zijn wil en Gods wil. Hier komt het er op aan in de vervulling van 'de ure' waartoe Hij in de wereld kwam. Hij koos - ondanks alles - om de wil van de Vader te doen en Zich als offer te geven voor ons.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Aan de ene kant noemt Jezus dat Zijn discipelen steeds bij Hem geweest zijn in Zijn verzoeken ([vers 28](#)), aan de andere kant laten ze Hem in de steek door in slaap te vallen ([vers 45](#)), terwijl Hij hen in [vers 41](#) nog had opgeroepen niet in verzoeking te komen. Hoe zal Jezus zich gevoeld hebben toen Hij hen voor de derde keer slapend aantroef terwijl Hij overdacht zijn leven voor hen te geven? Hoe kijk jij aan tegen 'waakzaam zijn' in jouw leven?

Jezus draagt zijn leerlingen op om te *bidden* om niet in verzoeking te komen. Zou dat voor ons minder van toepassing zijn dan voor de eerste leerlingen van Jezus? (Hoe) wapen jij je tegen verleidingen/verzoeken/afleidingen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 14 maart 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 21 maart is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**.

Spreker: Remy Splinter. Titel: En Petrus volgde van verre. Bijbeltekst: [Lukas 22:54-62](#) (NBV)

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Ook de programma's van Meerkids en X-pact zijn alleen online mee te beleven.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, [Lukas 22:54-62](#).

X-pact: Zegen. Jesaja. Zend mij!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.