

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 21 februari 2021

Prediker: Joop Strietman

Titel: Zachtmoedigheid

Bijbeltekst: Galaten 5:22 (NBV)

*Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, **zachtmoedigheid** en zelfbeheersing*

### Bijzonderheden

In onze prekenreeks 'De Vrucht van de Geest' zijn we aangekomen bij het voorlaatste deel. Zachtmoedigheid is de als achtste genoemde in de reeks eigenschappen van God.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

De Bijbel zegt mooie dingen over zachtmoedigheid. Maar misschien is het wel de minst populaire kant van de vrucht van de Geest. 'De maatschappij' (toen en nu) ziet zachtmoedigheid eerder als een zwakte, dan als een kracht. Zachtmoedigheid druist in tegen onze natuur. Wij willen juist de sterksten zijn en dat aan iedereen laten zien. Maar zachtmoedigheid is niet voor niets deel van de vrucht van de Heilige Geest.

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Matteüs 11:28-30

Matteüs 5:5

Matteüs 21:5

1 Petrus 3:4

Kolossenzen 3:12

Numeri 12:3

Jacobus 3:13

\*\*\*\*\*

### ENKELE OPMERKINGEN

In het woord zachtmoedigheid zit zowel het woord 'zacht' als 'moedig'. Het heeft de betekenis van vriendelijk, mild en nederig, maar ook van ergens voor staan en morele, innerlijke kracht hebben. Een zachtmoedig mens is zacht, aardig, welwillend, vredig, vriendelijk en voorkomend, maar geen watje! In alle zachtheid is zo iemand ook moedig, stelt grenzen, is duidelijk en consequent.

Zachtmoedigheid is niet populair. De oude Grieken hadden dit in de tijd van Paulus ook niet op hun lijstje van deugden staan. Tegenwoordig is dat niet anders. Naar de maatstaf van onze samenleving moeten we voor onszelf opkomen en assertief zijn. Zachtmoedigheid druist in tegen onze natuur. Wij willen juist de sterksten zijn en dat aan iedereen laten zien. Terwijl zachtmoedige mensen zichzelf niet te hoeven bewijzen of te profileren.

Zachtmoedigheid is het resultaat van het werk van de Heilige Geest in ons leven. De (korte) brief aan de Galaten heeft niet minder dan 15 verwijzingen naar de Heilige Geest. Dat is opvallend, omdat in de brief het probleem wordt aangesneden, dat sommigen weer terug willen naar het

houden van de regels van de wet. Paulus verzet zich daar heftig tegen. Dat is niet de oplossing. Dat zou geen vooruitgang, maar achteruitgang betekenen.

Het onvermogen van de wet is gelegen in ons karakter, onze oude natuur en de verlangens van ons hart. Geen wetsregel kan die binnenkant van ons ooit veranderen, maar de Heilige Geest doet dat wel. Die verandert onze gezindheid. Daarom is het Evangelie in onze samenleving van vandaag zo relevant en belangrijk en zo anders! Wij proberen in de maatschappij alles op te lossen met nieuwe wet- en regelgeving, terwijl die ons niet kunnen veranderen. Het is juist de innerlijke verandering die zo hard nodig is.

In zijn Bergrede zegt Jezus: “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven.” Zij gaan deel uitmaken van het Koninkrijk van God en zullen straks onder de nieuwe hemel op de nieuwe aarde regeren. Misschien geen winst op de korte termijn ('ik wil het hier en ik wil het nu'), maar de zachtmoedigen gaan oogsten op de lange termijn!

De Engelse theoloog Barclay vermeldt dat het Griekse woord voor zachtmoedigheid het meest onvertaalbare woord in het hele Nieuwe Testament is. De betekenis heeft verbanden met het temmen van een wild paard. Zo'n beest moet leren luisteren, zich schikken naar zijn berijder. De Heilige Geest wil ons dit ook leren. Dat is de vrucht van Zijn werk in ons, dat we zacht worden en heel goed leren luisteren naar de stem van Jezus en dat we Hem gaan gehoorzamen. Dat we die weg moedig en vastberaden zullen gaan. Dat is zachtmoedigheid!

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

Hoop in leven en in dood

717 – Stil, mijn ziel, wees stil

561 – Nederig van hart

\*\*\*\*\*

## **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

0. Ijsbreker: Kun je een recent voorbeeld noemen van zachtmoedigheid in jouw leefomgeving (gezin, familie, vriendenkring, in je buurt, op 't werk, in de kerk, enz).

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. We leven in een tijd waarin zelfvertrouwen en staan voor je rechten en belangen de norm lijkt. Zachtmoedigheid is voor 'watjes', zoals Joop Strietman het noemde. Kun je een voorbeeld geven waar jij bewust de keus maakte om zachtmoedig te zijn, in plaats van met zelfvertrouwen op je strepen te staan?

4. In Matteüs: 28-30 leren we Jezus kennen als zachtmoedig en nederig van hart. Dat moet een openbaring en verademing geweest zijn voor de mensen van toen. Zij gingen immers gebukt en belast door het leven onder de strenge, wettische geloofsregels van de Farizeeën. Herken jij iets van die openbaring en verademing toen je ontdekte dat Jezus zachtmoedig en nederig van hart is? Zo ja, kun je daar iets over vertellen?

5. In Matteüs 11 nodigt Jezus ons uit om tot Hem te komen om rust te vinden. Wij, die vermoeid en belast zijn. Hij, die zachtmoedig en nederig van hart is. Welke last zou jij in deze tijd bij Jezus willen brengen om rust te vinden? Deel dit beurtelings in de kring en bid vervolgens beurtelings voor degene die naast je zit.

6. Wie is of was voor jou een voorbeeld van zachtmoedigheid? In je persoonlijk leven? In het publieke leven? En waarom?

7. We leven in ongekende tijden. Corona brengt sociaal en politiek veel te weeg. Standpunten lijken te verharden, mensen staan meer tegenover elkaar. Anders gezegd: zachtmoedigheid voor zover die er al was, is ver te zoeken. Wat leert Jezus ons juist in deze tijd door Zijn zachtmoedigheid en nederigheid van hart?

8. We zijn afgelopen week de Lijdens- of Veertigdagentijd in gegaan. Kun je iets delen van wat deze periode met je doet in je relatie met Jezus?

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Uit Opwekking 561 samen in de kring biddend te zingen:

*Hier aan uw voeten Heer,  
Kwetsbaar en klein,  
Leert U mij nederig  
Als U te zijn.  
Heer van gerechtigheid,  
U was bereid  
Eerst Zelf die weg te gaan  
Van nederigheid.*

*U bent een vriend van de zwakken,  
De armen geeft U brood.  
U wast de voeten van zondaars,  
Omarmt hen in hun nood.  
Ik wil als U zijn, Heer Jezus,  
Bewogen Man van smart;  
Maak mij zachtmoedig als U Heer  
En nederig van hart.*

\*\*\*\*\*

