

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 14 februari 2021**

Prediker: Wigle Tamboer  
Titel: Geloof  
Bijbeltekst: Galaten 5:22 (NBV)

*Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, **geloof**, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22)*

### **Bijzonderheden**

In onze preken-serie 'de Vrucht van de Geest' zijn we aangekomen bij deel 7: Geloof. Dat is de vertaling in de NBV, de NBG51 spreekt van Trouw.

Deze zondag vierden we het Heilig Avondmaal, waarin we in de tekenen van Brood en Wijn Jezus vierten in wie de vrucht van de Geest in volheid en volkomenheid tot ons gekomen is.

Deze 14e februari is/was het ook Valentijnsdag en haken we als Meerkerk parallel aan bij een initiatief van Uitgeverij Gideon met een 8-daagse Huwelijks Challenge per mail voor wie dat wil.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Zondag 14 februari mochten we als teken van de vrucht van de Geest het vierten van het Heilig Avondmaal doen: God die in Jezus Christus Zijn trouw aan ons bewees, een trouw tot in de dood.

Het Griekse woord 'pistis' wordt vertaald met Geloof, trouw, vertrouwen, betrouwbaarheid; woorden die dicht bij elkaar liggen, maar stuk voor stuk zeker ook in deze tijd heel belangrijk zijn. Misschien wel omdat ze veel gemist worden. Terwijl ze zo veel (kunnen) betekenen. Hoe kijken wij daarnaar? En hoe leven wij die woorden uit in ons eigen leven? Wat doen wij om 'geloofwaardig' (het geloof waardig!) te zijn?

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

Psalm 91:1-4, Psalm 103:8, Matteüs 7:24-27, Matteüs 9:20-22, Markus 2:5, Johannes 6:47, Romeinen 3:3, Titus 2:10, Hebrëeën 11:1, Hebrëeën 13:8

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

GELOOF, in het Grieks 'pistis'. Pistis is inderdaad geloof, maar het werd in het Grieks van die dagen algemeen gebruikt voor 'betrouwbaarheid' en als karakteristiek voor iemand die betrouwbaar is, waar je van op aan kunt.

'Pistis' als trouw staat ook voor Gods trouw, tegenover de ontrouw van mensen (Romeinen 3:3). Hier zou je 'pistis' ook kunnen vertalen met loyaliteit. God is steeds weer loyaal naar ons.

In Titus 2:10 spreekt Paulus via Titus de slaven aan die christen geworden zijn: ze moeten laten zien dat ze betrouwbaar ('pistis') zijn, loyaal aan hun meesters. Door betrouwbaar te zijn verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, onze Redder (vers 10b).

Hier zien we weer hetzelfde principe als bij alle aspecten van de vrucht van de Geest: God is trouw en betrouwbaar, zo ook wij in Christus. God is de eerste en onze Bron, wij mogen in Christus volgen.

En wat een Evangelie: waar wij ontrouw zijn, daar blijft de Heer trouw (wat een prachtig lied 'Groot is Uw trouw' om deze zondag te zingen!).

'Pistis' betekent ook volhardende, vasthoudende trouw; trouw tot het eind dus. Zoals Jezus tot het eind trouw was. Denk aan de Hebreeënbrieff hoofdstuk 13. Jezus die immer dezelfde is. Hier wordt dit voorbeeld van Jezus' volhardende trouw als voorbeeld gesteld aan herders en voorgangers. Dat ook zij tot het einde onveranderlijk trouw zullen zijn.

In Handelingen 6:5 lezen we over gekozen mannen die vol van 'pistis' zijn zoals Stefanus:  
-een diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest (NBV)  
-vol van geloof en heilige Geest (NBG51).

In Galaten 4:2 lezen we over dienaren in de kerk:  
- van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is (NBV)  
- en er is maar één ding belangrijk: dat we trouwe dienaren zijn (BGT)

Sprekende over trouw: deze zondag is/was het Valentijnsdag. Komt precies goed uit om ook te spreken over trouw in het huwelijk, trouw in de kerk, trouw in vriendschap. De vrucht van de Geest herinnert ons er dagelijks aan om vol liefde te zijn, om trouw te zijn, enz.

Trouw, we zien en gedenken het in het vieren van het Heilig Avondmaal: God die in Jezus Christus Zijn trouw aan ons bewees, een trouw tot in de dood. In Hem is de vrucht van de Geest in volheid en volkomenheid tot ons gekomen.

Moge God ons wederom geven dat we door deze serie zien op Jezus en Jezus alleen en Hij in de viering van het Avondmaal gezien mag worden en ons 'pistis', ons geloof zal bouwen, tot Zijn eer!

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

770 – Ik zal er zijn  
123 – Groot is Uw trouw, o Heer  
Smaak van redding – Mozaiek0318

\*\*\*\*\*

## **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

0. Ijsbreker - hoe toepasselijk in deze winterde kou - voor wie wil: Vertel waarom je wel of niet aandacht aan Valentijnsdag gegeven hebt. Deed je het wel, vertel iets over je motivatie en hoe de aandacht ontvangen werd.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. Wigle besprak de betekenissen van het Griekse woord Pistis. In onze tijd wordt het woord 'geloof' meestal direct gekoppeld aan een religie. Andersom wordt het woord 'trouw' niet direct gekoppeld aan God, maar aan een mens.

a. Zou de uitleg van Wigle over trouw, vertrouwen en betrouwbaarheid je kunnen helpen om met 'ongelovigen' over het geloof te kunnen praten?

b. Kun jij aan anderen (je kringleden) uitleggen waarom je God betrouwbaar vindt?

4. In Titus 2:10 spreekt Paulus via Titus de slaven aan die christen geworden zijn: ze moeten laten zien dat ze betrouwbaar ('pistis') zijn, loyaal aan hun meesters. Door betrouwbaar te zijn verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, onze Redder (vers 10b).

a. Zie jij wat je doet of laat als meewerken aan het aanzien van de leer van God?

b. Kun je iets delen over wat je doet of laat om 'geloofwaardig' over te komen?

5. Franciscus van Assisi zei ooit: verkondig het Evangelie, desnoods met woorden. Hij zei dit omdat er veel over het 'geloof' in woorden gesproken werd, maar waarbij de daden van trouw en betrouwbaarheid achterbleven. Voor Franciscus gebeurde waar Paulus op duidt in Titus 2:10: de (ontrouwe, ongeloofwaardige) daden van gelovigen deden afbreuk (en erger) aan het aanzien van de leer van God, onze Redder. Tegenwoordig is er onder christenen meer aandacht voor daden en soms wordt Franciscus als inspirator genoemd. Maar ook bij daden is er het gevaar dat het om een uiterlijke daad kan gaan (net als bij vriendelijkheid zoals we eerder zagen) en niet een teken van trouw en betrouwbaarheid in ons hart uitgestort door de Geest. Deel met elkaar je gedachten over 'woord en daad' en neem tijd voor gebed om samen je hart te openen voor Gods Geest om ons trouw te schenken in ons hart en leven.

6. 'Ben ik ontrouw Gij blijft immer dezelfde. Groot is Uw trouw oh Heer'. Dit lied is een van de meest gezongen en geliefde liederen. Waarom is dat, denk je? Wat heeft het lied voor jou door de

tijd gedaan? En wat betekent het lied op dit moment voor je? Deel met elkaar in alle openheid en kwetsbaarheid, binnen de vertrouwelijkheid van de kring.

Voor hen die gehuwd zijn: overweeg biddend mee te doen aan **de 8-daagse online Huwelijks Challenge** van Uitgeverij Gideon, die **morgenochtend** 15 februari begint.

Opgave kan via: <https://admin.meerkerk.nl/activiteiten.php?i=1805>

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Here, we danken U dat we in de tekenen van Brood en Wijn Uw trouw mochten proeven. We loven U, Vader, met de woorden die we mochten zingen over Uw trouw die nooit ophoudt. Vergeef ons waar we ontrouw zijn en geef ons door Uw Geest, Uw trouw. De volkomen trouw getoond in onze Here Jezus Christus die voor ons de Weg van het Kruis ging en trouw was tot in de dood. Zo danken en loven we U, onze Drie-enig God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen

\*\*\*\*\*

