

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 7 februari 2021

Prediker: Remy Splinter

Titel: Goedheid

Bijbeltekst: Galaten 5:22 (NBV)

*Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en **goedheid**, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22)*

### **Bijzonderheden**

Afgelopen zondag deel 6 van de 9-delige prekenreeks over de Vrucht van de Geest waarin we nadenken over de eigenschappen van God. Na liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, zijn we nu aanbeland bij **goedheid**.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Jezus zei in Matteüs 19:16-17: "Niemand is goed, behalve God."

En ja, daar stond de jongeman dan met z'n goede gedrag...

En staan wij daar ook met ons goede gedrag...?

Of is er wel meer te zeggen over goedheid, die van God èn die van ons?

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst. Waarbij we mogen weten: God is goed!

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

Matteüs 19:16-17

Matteüs 12:35

Matteüs 25:34-40

Romeinen 3:12

Romeinen 3:25-26

Romeinen 12:2 en 12:9

2 Korintiërs 9:7

Micha 6:8

Psalm 34:2-9

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

God is goed. Gemakkelijk om te zeggen als er bijvoorbeeld iets voorvalt waar we enorm dankbaar voor zijn. Maar pakken we de lading van dat woord eigenlijk wel? Wat houdt dat in, dat God goed is?

#### **1. De oorsprong van goedheid**

In de prekenserie van de vrucht van de Geest, moeten we altijd eerst beginnen bij de Geest van de vrucht, voordat we meteen naar de vrucht happen. Het is belangrijk om goed voor ogen te houden, dat de God ons is voorgegaan, niet alleen in het bezitten van die eigenschappen, maar ook uiting aan heeft gegeven naar ons toe. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Wij doen goed naar mensen om ons heen, omdat Hij ons eerst goedheid heeft bewezen.

De vrucht van de Geest mag niet gereduceerd worden tot een stappenplan om een beter mens te worden. Het is niet de Geest die Zijn bestaansrecht in ons betere mensen te maken, maar wij die ons bestaansrecht vinden in de Geest. Het is dezelfde Geest die over de wateren zweefde toen de aarde nog woest en doods was. Die de schepping heeft gemaakt inclusief ons mensen en zag dat het zeer goed was.

Wij maken deel uit van een zeer goede schepping, afkomstig van een God die goed is. Hij is een God die vanuit Zijn goedheid niet anders kan dan goed doen. Hij is de bron van goedheid. Hij heeft de schepping gemaakt en zag dat het zeer goed was. Die goedheid zien we nog steeds terug, als we bijvoorbeeld in aanraking komen met een prachtig stukje ongerepte natuur. We proeven Zijn goedheid op vele manieren.

Maar wat betekent dit nu? Als Hij de bron is van goedheid, is Hij ook degene die bepaalt wat goed is. Ons beeld van wat goed is, hoeft niet per definitie overeen te komen met wat God goed vindt. Niet alles wat goed voelt, is ook goed. Dat creëert een probleem.

## 2. Het probleem van goedheid

We kunnen ons verblijden in het feit dat God goed is, maar we moeten er ook bij stilstaan dat wij dat niet zijn.

Wanneer het echt tot ons doordringt met wie we te maken hebben, een ontzagwekkende goede God, dan houdt dat ons een harde spiegel voor. Romeinen 3:12: *Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één.*

Het klinkt zo zwaar om te zeggen dat we allemaal zo slecht zijn. En we voelen ons niet altijd ook zo slecht als dat hier beschreven staat. Waar het zo is dat er ook veel goeds in de mensheid te vinden is, kunnen we onze eigen tekortkomingen vooral begrijpen vanuit het perspectief van God.

God ziet het hart aan en weet wat daar speelt. Zelfs onze beste daden die er aan de buitenkant goed uitzien, kunnen uit hele andere motieven en verlangens voortkomen dan het verlangen om God te eren.

De wet van God vereist meer van ons dan alleen om een goed leven proberen te leven om in de hemel te komen. In Lucas 10 lezen we hoe de wet kan worden samengevat:

*25b 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' 26 Jezus antwoordde: 'Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?' 27 De wetgeleerde antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' 28 'U hebt juist geantwoord,' zei Jezus tegen hem. 'Doet dat en u zult leven.'*

Hoe ziet een leven eruit dat aan deze standaard voldoet? De opwekkingsbeweging van de methodisten hanteerden een hele lijst vragen om de dag mee te evalueren in het oog van deze opdracht van Jezus. Om een indruk te krijgen van wat het betekent om dit te praktiseren: zij stelden zichzelf o.a. de volgende vragen:

1. Heb ik vandaag niet alleen gebeden, maar was ik ook vurig in mijn bidden?
2. Ben ik me vandaag bewust geweest van Gods aanwezigheid, minstens een keer per uur waar ik direct tot Hem heb gesproken?
3. Heb ik voor iedere bewuste actie of daad overwogen hoe ik datgene kon doen ter ere van Gods glorie?
4. Heb ik God gedankt na al het goede wat ik vandaag mocht ontvangen of ervaren?
5. Heb ik hoogmoedige gedachten vermeden en heb ik mezelf niet met andere mensen proberen te vergelijken?
6. Heb ik iedere keer als ik fout zat het snel en blijmoedig toegegeven?
7. Heb ik onvriendelijk gedacht of gesproken over iemand anders?
8. Heb ik geprobeerd in ieder gesprek mij te richten op de behoeftes van de ander? Of was ik alleen maar gericht op mijzelf?
9. Heb ik de waarheid verdraaid om mezelf beter voor te doen dan dat ik ben?
10. Waren de woorden die ik sprak vandaag eerlijk, weinig, wijs en gepast, kalm en warm?
11. Heb ik angstige gedachten gekoesterd, of heb ik die allemaal op Christus geworpen, helemaal vertrouwend op Hem?
12. Heb ik mijn tijd verdaan of heb ik het goed gebruikt voor de mensen om mij heen of ter bevordering van mijn eigen geestelijke groei?

### 3. **Het wonder van goedheid**

Maar het is vanwege Zijn goedheid dat we niet in Zijn aanwezigheid kunnen komen, omdat wij niet goed zijn. Maar het is vanwege diezelfde goedheid dat Hij ons in Christus Jezus rechtvaardigt om met God verzoend te worden. Dat lezen we in datzelfde hoofdstuk van Romeinen 3, vers 25-26: *Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.*

Alleen door Zijn liefde en genade, ja, Zijn goedheid, is het dat het weer goed is tussen mij en Hem. Het is in die context van onze redding, waarin we een inkijkje krijgen in het hart van God door Jezus Christus, dat we van Hem gaan houden. Niet om wat Hij ons te bieden heeft, maar om wie Hij is.

God zegent ons, ondanks onze goede daden. Met als gevolg dat we gaan houden van Hem om Zijn goedheid, om wie Hij is en niets anders dan vol aanbidding voor Hem neer kunnen knielen. Dat is de enige reactie die een echte aanraking met Zijn goedheid teweeg kan brengen.

Het mooie is dat Hij ons de vrucht van de Geest geeft, dat wij kleine stapjes mogen maken om een beetje van die goedheid ons eigen te maken. Puur omdat we houden van het goede omdat God goed is. Liefde voor God gaat gepaard met liefde voor het goede in ons leven, omdat God goed is.

Wat een genade is het dat Hij door Zijn Geest goedheid in ons leven wil bewerken, opdat onze liefde voor Hem tegelijkertijd een liefde voor goedheid in ons eigen leven zal teweegbrengen.

\*\*\*\*\*

### **LIEDEREN**

Onze schuilplaats is God  
God is zo goed

\*\*\*\*\*

### **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. Waarin proef/ervaar jij de goedheid van God op een tastbare manier?

4. Het komt regelmatig voor dat mensen zelf willen bepalen wat goed en slecht is voor henzelf en voor anderen. Herken je dat verlangen? Wat betekent het in die zin voor jou dat God (bepaalt wat) goed is?

5. Het probleem van Gods goedheid, is dat wij dat niet zijn. We willen dat God een rechtvaardige goede God is en tegelijkertijd kunnen we het niet verdragen dat Hij dat is. In hoeverre ben je je bewust dat je tekortschiet aan de maatstaf van Gods goedheid? Wat doet dat met je?

6. Lees met elkaar hardop Romeinen 3:25-26. Gods goedheid aan ons/jou/mij betoont in Christus. De consequenties van onze slechte daden zijn tenietgedaan door een goede God. Hoe erg ben je wel/niet onder de indruk van die goedheid?

7. Lees met elkaar Efeze 5:8-9. Het wandelen in het licht brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid voort. Zijn er dingen in je leven waarvan je weet dat die niet goed zijn? Wil/kun je daar iets van delen met je kring? Bid met/voor elkaar om dingen goed te maken in ons leven. Niet omdat het moet, vanuit liefde voor een goede God.

\*\*\*\*\*

### **GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, U bent goed. We prijzen Uw naam voor al Uw goede daden die ons betoond heeft. Waar we aan de ene kant gevuld worden met ontzag voor een goede God en niet Uw aanwezigheid durven

te komen, is het diezelfde goedheid die U bewezen heeft door voor ons te sterven aan kruis en op te staan, opdat ook wij mogen leven. Dat raakt ons hart keer op keer. We houden van Uw goedheid en verlangen ernaar daar meer van terug te zien in ons eigen leven. Wilt U dat bewerken door Uw Geest, in Jezus' naam, amen.

\*\*\*\*\*

