

PREEK DOOR DE WEEK

Zachtmoedigheid

[Galaten 5:22](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

16de jaargang, nr. 7 week 8
22 februari – 27 februari 2021

Zachtmoedigheid

Een zachtmoedige getuige

“Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.” ([Matteüs 5:5](#))

Joop Strietman vertelde afgelopen zondag dat de maatstaf van onze samenleving lijnrecht tegenover zachtmoedigheid staat. Tegenwoordig moet je voor jezelf opkomen, assertief zijn in alle situaties en niet eerst aan de ander denken maar vooral eerst aan jezelf. Als je het ver wil schoppen, staan je prestaties bovenaan het eisenlijstje en wordt je karakter het liefst gevormd naar hoe men graag wil dat je bent. Je bent niet goed genoeg zoals je bent, maar moet eerst aan allerlei verwachtingen voldoen. Zo ervaar ik grotendeels onze huidige maatschappij met haar maatstaven.

Dit alles druist in tegen hoe God naar je kijkt. De karaktereigenschap zachtmoedigheid van de Heilige Geest representeert vooral datgene wat de maatschappij nu juist níet van je vraagt. Zachtmoedigheid is het resultaat van het werk van de Heilige Geest. Wat een enorm contrast! Als we als broeders en zusters, gelovigen en volgelingen van Jezus, vervuld van de Heilige Geest, al een glimp van zachtmoedigheid mogen uitstralen op deze wereld, dan zouden we al een verschil kunnen maken. We zouden gezien kunnen worden als vriendelijk, nederig, een ander op de eerste plaats zetten in plaats van jezelf, je bekommeren om een ander in plaats van assertief zijn, en jezelf zijn zoals je bent en zoals God je gemaakt heeft. Dit enorme contrast met de huidige maatschappij is nu net wat getuigen is: het verschil maken, vertellen wat je hebt meegemaakt en hoe je bent geworden tot wie je nu echt bent en daarbij God alle eer geven.

Misschien ken je de uitspraak van Franciscus van Assisi wel: “Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden”. De zachtmoedigheid die we van de Heilige Geest mogen ontvangen, mag bijdragen aan ons getuigenis, aan de bekendmaking van het Evangelie hier op aarde. De zachtmoedigheid van de Heilige Geest mag ons helpen en bemoedigen om te getuigen van Gods trouw, gewoon door zachtmoedig te zijn voor jezelf en voor anderen. Wat zal dat een verschil maken in deze wereld!

Als we naar de tekst bovenaan deze bijdrage kijken, lezen we dat de zachtmoedigen het land zullen bezitten (andere vertalingen spreken van 'de aarde beërven'). We zouden kunnen bedenken dat je als zachtmoedige mag getuigen van Gods trouw, waardoor steeds meer van de wereld (of dichterbij: van je omgeving) mag gaan toebehoren aan God. Als je dát ziet gebeuren, kun je toch niet anders dan gelukkig zijn?

Gebedssuggestie

Maak mij zachtmoedig, Heer. Vul mij met de zachtmoedigheid van Uw Heilige Geest en help mij te getuigen.

Zachtmoedigheid

Voor als je het Evangelie wilt delen...

De zachtmoedigheid is een sieraad van Gods Geest ([1 Petrus 3:4](#))

Heb je weleens vragen? Naar wie ga je dan? Als je de keus hebt tussen een norske bruid of iemand die bekend staat om zijn/haar zachtmoedigheid, wie ga je het dan voorleggen? De praktijk weet het wel: tien tegen één dat de zachtmoedige eerder geraadpleegd wordt dan de bruid. Goed om te onthouden.

Joop Strietman haalde 'zachtmoedig' uit elkaar: zacht en moedig. Twee mooie begrippen die in het samengaan een extra dimensie of waarde krijgen. Zacht, vriendelijk, nederig maar ook moedig, ergens voor stáán. Ben jij of ken jij zo iemand?

Mozes was zo iemand. In [Numeri 12:3](#) staat zelfs: *Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aarde.* (NBG51) Dus mocht je denken dat zachtmoedig nederig en zwak is, denk dan aan Mozes en besef hoe nederig en sterk hij was. Een mopperend en zich keer op keer van God en jou afkerend opstandig volk leiden en dat veertig jaar lang... vanaf zijn tachtigste... De eerste tachtig jaren waren blijkbaar nodig om te worden wie het volk nodig had om uit de slavernij van Egypte te komen.

Ik vind het opvallend dat van Mozes juist deze karaktertrek vermeld wordt. (ik weet niet welke waar nog meer vermeld worden, wel dat God met hem heel vertrouwelijk - als met geen ander - omging ([Deuteronomium 34:10](#)).

Maar later wordt ook van Jezus datzelfde 'zachtmoedig' gezegd als in [Matteüs 21:5](#) een profetie wordt aangehaald: *Zeg tegen Sion: 'Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.'*

Van Jezus lezen we veel over wie en hoe Hij is, maar ook hier – bij de komst in Jeruzalem als de Messias (Palmпасen) is het blijkbaar belangrijk om te noemen dat Jezus zachtmoedig is. En wat te denken van de woorden die Jezus zelf zegt in [Matteüs 11:28-29](#): *“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, (...) want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.”*

Om over na te denken

God is oneindig goed en laat niet los wat zijn hand begon. Het Evangelie is goed nieuws voor iedereen. We weten niet welke mensen met welke (geloofs)vragen rondlopen, maar we mogen wel weten dat als we Gods blijde boodschap willen delen, zachtmoedigheid een belangrijke opening voor mensen kan zijn om te komen. God wil het in zijn Geest graag in ons leggen, opdat we openstaan voor het delen en voorleven van het Evangelie. Wie weet wie Hij op ons pad brengt. Zijn we er klaar voor? (Thuis flink oefenen in zachtmoedigheid is héél goed om het je eigen te maken.)

Gebedssuggestie

Here God, ik wil kiezen voor zachtmoedigheid. Dat ik alert zal zijn als zachtmoedigheid op de proef wordt gesteld. Mag mijn zachtmoedigheid tot uw eer zijn en tot hulp van mensen om me heen. Amen.

De vrucht van de Geest

De volkomen vrucht

Hoe wonderlijk mooi is de unieke mens
Die vruchten draagt als in een wens
De Geest voorziet in sterke smaak
En leidt gelovigen tot de hoogste taak

De **liefde** maakt er deel van uit
Tot praktisch geven als besluit
Blijdschap voert de boventoon
Haar wervingskracht is ongewoon

Zijn **vrede** mag er altijd zijn
Dagelijks delend ondanks pijn
Het leven vraagt vaak veel **geduld**
Want morgen is in nevelen gehuld

Vriendelijkheid kenmerkt een kind van God
Zo'n eigenschap - geen zwaar gebod -
Het toont **goedheid** aan als van de Heer
Geraakt en geroepen tot Zijn eer

Hier krijgt **geloof** een hand en voet
Zoals de Vader leven doet
Zachtmoedigheid is wel een punt
Verkregen heil door Hem vergund

Zelfbeheersing is de kers op de taart
Die zondaars voor veel onheil bewaart
Jezus inspireert voortdurend mij
Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij

Zachtmoedigheid

De kleinste de grootste

Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.

([Filippenzen 2:9-10](#))

Stel je dat moment eens voor. Elke knie zal zich buigen voor Jezus. Niet alleen jij en je naasten, maar ook koningen en presidenten zullen buigen voor Hem. God heeft Hem hoog verheven en er is niemand groter dan Hij. Waarom heeft God Hem hoog verheven? Het verrassende antwoord lezen we in de verzen ervoor:

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. ([Filippenzen 2:6-8](#))

Voor mensen heeft 'hoog verheven zijn' helemaal niets te maken met 'zich vernederen en gehoorzaam zijn'. Maar bij God is dat anders. Daar kwamen ook de leerlingen van Jezus achter toen ze Hem vroegen wie nu eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel is. Het antwoord van Jezus was: *"Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel."* ([Matteüs 18:4](#))

Zachtmoedigheid is de een-na-laatste eigenschap van de vrucht van de Geest. Dit woord heeft alles te maken met verootmoedigen. Naast verbinden en voorleven is dat een van de 3 V's van onze eerdere prekenreeks. Misschien kunnen deze 3 V's je vandaag iets laten zien over zachtmoedigheid. Wat heeft de wereld behoefte aan mensen die **verbinden** en niet uiteendrijven. Maar ook in jouw omgeving kan een nederig hart al helpen om mensen dichter bij elkaar te brengen. Wanneer je Jezus leert kennen, kun je eigenlijk niet anders dan je voor Hem **verootmoedigen**. Hij, die hoog verheven is, heeft zich vernederd voor ons. Willen we zijn zachtmoedigheid en nederigheid **voorleven**, dan hoeven we maar naar Hem te kijken. Als Hij zelfs de voeten van zijn leerlingen gewassen heeft (Johannes 13:1-17), wie zijn wij dan om ons te groot te voelen voor onze naasten?

Zachtmoedigheid is geen verdienste van onszelf. Het hoort bij de vrucht van de Geest. Het hoort bij Jezus:

"Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden." ([Matteüs 11:29](#))

Om over na te denken

Wat raakt je in het voorbeeld van Jezus?

Gebedssuggestie

Heer, wat een wonder dat U zo groot bent en zich voor ons zo klein hebt gemaakt. Amen.

Zachtmoedigheid

Gentleman



Every inch a Gentleman

Toen zij bleven aandringen, stond Hij op en zei: “Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien!” Hij hurkte opnieuw en begon weer te schrijven. Na deze woorden dropen de mannen een voor een af, de leiders het eerst. Jezus bleef alleen met de vrouw achter. Hij stond op en vroeg: “Waar is iedereen? Heeft niemand u veroordeeld?”

“Nee, Here”, antwoordde zij. “Wel”, zei Jezus, “Ik veroordeel u ook niet. Ga maar en zondig voortaan niet meer.” ([Johannes 8:7-11](#) Het Boek)

We noemen Hem niet voor niets Heer. Omdat Hij onze Meester is én ‘every inch a Gentleman’.

Zachtmoedigheid. We denken in dit woord een combinatie van ‘zacht’ en ‘moedig’ te lezen en misschien klopt dat letterlijk niet helemaal, maar feitelijk wel... Een zacht, mild gemoed – daar heeft het alles mee te maken.

In onze tijd zien we verharding. Jij zegt iets onaardigs over mij en ik pak je keihard terug. De waarheid kan aan je kant staan, maar er is geen reden om er ongenadig mee om te gaan. Je kunt met ‘het grootste gelijk van de wereld’ een ander kwetsen, vernederen en kapot maken. Ben je dan gelukkig?

Ik vind het verhaal van de ‘overspelige vrouw’ een van de ontroerendste geschiedenissen uit de Bijbel. Bedenk dat deze dame door een paar ‘heren’ is opgepakt. Op *heterdaad* betrapt – en dat moeten wij dan maar geloven, zoals Jezus er ook vanuit moest gaan dat hun beschuldiging niet vals was. Hadden zij het op deze vrouw voorzien? Ik denk het niet. Ze wilden Jezus te grazen nemen en dat wist Hij uiteraard.

Ze moeten aandringen om Jezus aan het praten te krijgen. En als Hij spreekt, houdt Hij hen een glasheldere spiegel voor. Hij hurkt neer en begint te schrijven.

Er zijn tal van ideeën over wat Jezus in het zand geschreven heeft. Een van de meest aanprekende vind ik deze vraag: “Waar is de man?”

Hoe dan ook, de woorden van Jezus zijn uitgewist. Zoals de aanklacht is verdwenen.

Iedereen vertrekt – Jezus blijft alleen met de vrouw achter. Wat zal ze bang geweest zijn voor een vlijmscherpe veroordeling. Niets van dat alles. Woorden van vergeving met een opdracht.

Laat het oordeel alsjeblieft aan de Heer over. Hij wist wat Hij tegen haar zei: “Zondig niet meer”. Wees zo zachtmoedig dit op jezelf toe te passen.

Gebed

Heer, ik heb vergeving nodig. Uw zachtmoedigheid betekent mijn redding.

zaterdag 27 februari 2021

Zondag sprak Joop Strietman in deel acht van de prekenreeks over de vrucht van de Geest.
Titel: Zachtmoedigheid. Bijbellesing: [Galaten 5:22](#) (NBV).

In het woord zachtmoedigheid zit zowel het woord 'zacht' als 'moedig'. Het heeft de betekenis van vriendelijk, mild en nederig, maar ook van ergens voor staan en morele, innerlijke kracht.

De maatschappij ziet zachtmoedigheid eerder als een zwakte dan als een kracht. Wij willen liever de sterksten zijn en dat aan iedereen laten zien.

Zachtmoedigheid druist in tegen onze natuur. Het is de Heilige Geest die onze gezindheid verandert. Juist die innerlijke verandering is zo ongelooflijk hard nodig! De vrucht van Zijn werk in ons is, dat we zacht worden en heel goed leren luisteren naar de stem van Jezus en dat we Hem gaan gehoorzamen. Dat we die weg moedig en vastberaden zullen gaan. Dat is zachtmoedigheid!

Jezus zegt van de zachtmoedigen dat zij de aarde zullen beërven en deel uit gaan maken van het Koninkrijk van God.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

In [Kolossenzen 3:12](#) worden wij ertoe opgeroepen om ons te kleden met 'goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld'. In [Jacobus 3:13](#) lezen we dat een wijs en verstandig persoon wordt gekenmerkt door 'wijze zachtmoedigheid'.

Hoe kijk jij naar zachtmoedigheid en naar zachtmoedige mensen?

Is zachtmoedigheid iets waarin je nog kunt/wilt groeien? Hoe wil je dat gaan doen?

Joop zei: "Zachtmoedige mensen hoeven zichzelf niet te bewijzen of zich te profileren." Heb je voorbeelden waarin dit in de praktijk gebeurde?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 21 februari 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 28 februari is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**. Het is het slotdeel van de prekenreeks De vrucht van de Geest. Spreker: Wigle Tamboer. Titel: Zelfbeheersing. Bijbeltekst: [Galaten 5:22](#) (NBV)

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Ook de programma's van Meerkids en X-pact zijn alleen online mee te beleven.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Jozef en zijn broers, [Genesis 44:18-45:15](#)

X-pact: Gebed. Psalmen, Aanbidding.

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.