

PREEK DOOR DE WEEK

Goedheid

[Galaten 5:22](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

16de jaargang, nr. 5 week 6
8 februari – 13 februari 2021

Goedheid

God heeft de blijmoedige gever lief... of ie kan geven of niet

(...) *Wees het goede toegedaan. (Romeinen 12:9)*

Het is pure liefde, goedheid en genade dat God met de mens is doorgedaan. God is Dezelfde voor altijd! Groots! Het lijkt logisch dat Hij Zijn goedheid ook graag wil terugzien bij zijn kinderen, voor anderen die Hem even dierbaar zijn. Meteen ook een goed voorbeeld en getuigenis! Opvallend dat God van iedereen zoveel houdt dat Jezus voor *iedereen* aan het kruis ging, maar dat we in de Bijbel toch vaak lezen dat God een zwak heeft voor de zwakken. Of moet ik zeggen: voor wie wij als zwak zien? God maakt zich in elk geval sterk voor hen en doet ook een beroep op ons. Opdat we steeds meer op Hem gaan lijken. De praktijk laat helaas zien dat er vaak een groot gat gaapt tussen de goedheid van God en de onze. Maar Hij geeft niet op. Eerst gaf Hij zijn Zoon, daarna zijn Geest.

Ik zei dat God een zwak heeft voor de zwakken, zij die het moeilijk hebben. We zien het in allerlei teksten en onderwerpen voorbijkomen. Bijvoorbeeld in Jesaja 58:6-7: *Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemens?*

Jezus begon er ook zijn prediking mee in Nazareth, we lezen het in Lukas 4:16-21. En later spreekt Jezus over dezelfde 'doelgroep' in Matteüs 25:34-40: wie honger had of dorst, de vreemdeling, zij die zich niet konden kleden, zieken en gevangenen. Hij besluit dit deel met: *Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan."*

Het zijn woorden van Jezus over wanneer Hij zal komen in zijn heerlijkheid en Hij kijkt naar hoe het Koninkrijk van God gestalte kreeg. Ik zie het warme hart van God voor die het moeilijk hebben. Er staat niet bij: de goeden onder hen, de onschuldige gevangene, etc. Ook geen onderverdeling in eigen schuld, beetje eigen schuld of hierin geen schuld. Nee, het is de zorg voor hen die het nodig hebben. Punt. En zien we God Zelf niet precies zo doen met ons die ons doel niet kunnen bereiken zonder Zijn liefde, goedheid, vergeving en genade?

God heeft de blijmoedige gever lief, (of het nu gaat om tijd en aandacht of om geld en goed of andere zegeningen), 2 Korintiërs 9:7. In eerste instantie is niet de hoogte of mate van de gave belangrijk, maar de gesteldheid van het hart, waaruit de gaven blijmoedig voortvloeien. *Wees het goede toegedaan*, zegt Paulus. Dat is de start na het ontvangen van de vrucht van de Geest, de bron waaruit gedeeld kan worden.

Gebedssuggestie

Here God, dank voor het besef dat we op het punt van redding allemaal gelijk zijn, niemand kan dat zonder U. Dank ook voor het voorrecht om vanuit de vrucht van de Geest elkaar tot zegen te kunnen zijn, in afhankelijkheid van U die nooit loslaat.

Goedheid

Richt je gedachten op ...

En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. ([Filippenzen 4:8](#), Basisbijbel)

Deze tekst is voor mij in deze tijd nog wel eens een uitdaging. Ben ik me er eigenlijk wel bewust van waarop ik mijn gedachten richt? Ik moet denken aan al het nieuws dat door de verschillende media over ons wordt uitgestort. Dat is meestal geen 'mooi en goed' nieuws. Is er een persconferentie, dan horen we eerst wat er waarschijnlijk verteld gaat worden, dan zien we de persconferentie en achteraf worden we overspoeld met meningen over wat er verteld is. Natuurlijk is dit nieuws belangrijk en het gaat ons allemaal aan. Maar ... moet ik hier voortdurend mijn gedachten op richten? Moet ik die informatiestroom elke keer weer over me heen laten komen? Of moet ik zelf meer bepalen waarop ik mijn gedachten richt? Deze tekst van Paulus helpt me om hierin goede keuzes te maken. Door mijn gedachten bijvoorbeeld te richten op een Bijbeltekst.

Het vers hierboven volgt direct op [Filippenzen 4:4-7](#), waarover in deze prekenserie eerder gesproken is. In die verzen gaat het over deze 3 v's van de vrucht van de Geest: vreugde, vrede en vriendelijkheid. De vrede van God zal je gedachten beschermen. Elk moment van de dag kunnen we kiezen waar we onze gedachten op richten. We kunnen kiezen op Wie we onze gedachten richten. De inmiddels 70 jaar oude NBG-vertaling van [Romeinen 12:2](#) spreekt me nog steeds aan:

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

God is goed, mooi en volmaakt en met Hem wil ik mijn gedachten vullen. Muziek helpt mij daar ook bij. Een lied waar ik elke keer stil van wordt is Opwekking 727: Ik val niet uit Zijn hand. Er wordt onder meer gezongen: "De hele nacht lig ik aan God te denken. Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust." Daar kan ik alleen maar amen op zeggen.

Om over na te denken

Luister eens naar [Opwekking 727](#). Wat doet dit met je gedachten?

Probeer je gedachten eens te richten op iets wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Welke gedachten komen in je op wanneer je deze woorden bekijkt?

Gebedssuggestie

Heer, U bent goed. U bent mooi. U bent volmaakt. Wat een voorrecht dat ik U mag kennen en aan U mag denken. Amen.

Goedheid

Zij zullen zien hoe goed Hij is

'Altijd wil ik de Heer danken, elke dag zing ik een lied voor Hem.

Ik zal juichen voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart.

Mensen die trouw zijn aan de Heer, horen mijn lied, en ze zijn blij.

Laten we vertellen hoe machtig Hij is, laten we Hem samen prijzen.

Ik riep de Heer en Hij gaf mij antwoord. Ik was doodsbang, en Hij heeft mij bevrijd.

Mensen die hulp vragen aan de Heer, zullen blij zijn en lachen. Want Hij zal hen helpen.

Toen ik het moeilijk had, riep ik naar de Heer. Hij luisterde naar mij, en Hij heeft mij gered.

Mensen die gehoorzaam zijn aan de Heer, worden door zijn engel beschermd. Hij redt hen uit alle gevaar.

Gelukkig zijn mensen die bescherming zoeken bij de Heer. Zij zullen zien hoe goed Hij is.'

([Psalm 34:2-9](#) BGT)

De tekst uit Psalm 34 is oorspronkelijk een getuigenis van David, die in een benauwde situatie zit en op de vlucht is voor koning Saul. Je leest dat David een sterke relatie heeft met God: hij dankt Hem, juicht voor Hem en vertelt aan anderen over Gods trouw. Ook in moeilijke situaties beseft David dat hij Gods hulp nodig heeft, roept God aan en wordt geholpen. David beschrijft zijn emoties: hij is blij en zingt een lied voor de Heer, maar David is ook bang en zoekt hulp bij God. Hij spoort mensen aan om te vertellen hoe machtig God is en wil God samen prijzen. Dan deelt David nog een boodschap voor de mensen om hem heen of de mensen die de Psalm lezen: God zal je helpen, Gods engel beschermt je en God redt je van gevaar. En het mooiste komt dan: als je je bescherming bij God zoekt, zul je zien hoe goed Hij is.

Als je bovenstaande tekst rustig hebt gelezen en op je hebt laten inwerken, zijn verdere woorden eigenlijk overbodig. De tekst spreekt voor zich en is een getuigenis en bemoediging en aansporing voor ons in deze tijd.

Om over na te denken

Herken jij je in het getuigenis van David?

Wat bemoedigt jou in deze Psalm en kun je deze delen met anderen als bemoediging voor hen?

In hoeverre ben je aangespoord om God te zoeken en in hoeverre vertrouw je erop dat je zal zien hoe goed God is?

Gebedssuggestie

Dank U, God, voor Uw goedheid. Help ons U te zoeken en help ons om Uw goedheid te (leren) zien.

Goedheid

Vruchten uit de schatkamer van God

Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: "Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?" Hij antwoordde: "Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar Eén die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden." (Matteüs 19:16-17)

Ik kan het mis hebben, maar de vraag van de man boven kan minimalistisch overkomen. In de trant van: 'Zeg me wat ik moet doen om tot het eeuwige leven te komen en ik doe dat', (meer hoeft niet want ik zit toch goed... Stel je voor dat Jezus zo minimalistisch was geweest...?) Jezus' antwoord geeft geen todo-lijstje om af te kunnen vinken om er vanaf te zijn. God wil ons hart en dat kun je mooi zien in de vrucht van de Geest. Waar wij het niet kunnen, wil Hij het doen. En wat is beter dan dat het op *zijn* manier vanuit *ons* hart komt?!

Jezus zegt dat er maar Eén is die goed is. Als je dat antwoord krijgt, wil je natuurlijk weten wat in Gods ogen goed is. Hij maakt er geen geheim van - dat zou natuurlijk ook vreemd zijn - maar God laat in zijn woord en in Jezus' leven duidelijk weten hoe en waarmee je Hem kunt eren en dienen. Wat bijvoorbeeld te denken van Micha 6:8 (HSV):

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

Goedertierenheid (goedheid met een plus) *lief te hebben*... Niet goed doen omdat het hóórt of moet, maar omdat je dat graag wilt. Als je dat met de vrucht van de Geest in je hart hebt gekregen, hoef je je niet af te vragen wat je moet doen om in het Koninkrijk te komen. Dan hoef je slechts te doen wat God je op dat punt ingeeft te doen. Het is iets van jezelf geworden en je strekt je ernaar uit! Jezus zegt het later zo:

"Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede te voorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte te voorschijn haalt."

(Matteüs 12:35)

Om over na te denken

Recht doen... Goedheid lief hebben... Ootmoedig wandelen met God... Wat komt hierbij in je op?

De schatkamer... waar is de jouwe mee gevuld? En hoe kwam hij zo gevuld?

Gebedssuggestie

Here God, het lijkt zo logisch dat U ons hart wil vullen met goede dingen, als een schatkamer waaruit we in ons leven steeds kunnen putten. Vergeef me voor verkeerde keuzes, help me steeds dicht bij U en uw verlangen te blijven wanneer kansen zich voordoen.

Goedheid

Perfekte uitzondering

“Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” Jezus antwoordde: “Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God.” ([Markus 10:18](#))

Er zijn genoeg mensen die God en het geloof hebben afgezworen omdat ze in hun leven getroffen zijn door ellende, verdriet of onrecht. Vaak kun je begrijpen waarom zij teleurgesteld afhaken. Je krijgt in veel gevallen meer begrip voor iemands felle, bittere afwijzing wanneer je hun persoonlijke verhaal hebt leren kennen. Het leven is oneerlijk, daar kunnen we het over eens zijn.

Wie de Bijbel goed leest zal niet kunnen beweren dat vragen over de eerlijkheid van dit bestaan en de aan- of afwezigheid van God daarin niet gesteld worden. Je zult genoeg woorden van vertwijfeling, wanhoop en verdriet aantreffen. Je zou bijna gaan geloven dat God niet goed is, of totaal onverschillig. Kan dit waar zijn?

Een brave, welgestelde jongeman spreekt Meester Jezus aan. Hij slijmt niet wanneer hij Jezus ‘goed’ noemt. Hij stelt een belangrijke vraag met betrekking tot het eeuwige leven maar Jezus reageert met een wedervraag en een stelling: “Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God.”

Moeten we uit deze woorden opmaken dat Jezus niet goed was? Of houdt hij de jongeman een spiegel voor? Ik denk dat laatste. Uit alles blijkt dat de man meende dat hij aanspraak kon maken op een goede beoordeling. Voor de zekerheid wil hij bij de Meester navragen hoe hij er zeker van kan zijn dat hij eeuwig leven ontvangt. Feitelijk wekt hij de indruk dat er slechts nog wat verbeterpuntjes zijn op weg naar perfectie.

Jezus zet de rijke jongeman direct op z’n plaats. Natuurlijk is Jezus goed – en zijn wedervraag was perfect. De rijke jongeman wordt aangezet tot nadenken. Wat maakt iemand goed? Wat je ook op deze aarde doet of laat, je leeft in een gevallen schepping en je maakt allemaal deel uit van het zondeprobleem. Jezus was daarop Gods perfecte uitzondering, Hij was Gods oplossing.

Misschien heb je een gelukkige start gemaakt en lacht het leven je toe. Dat maakt je niet tot een beter mens. Kijk voorbij de mooie woorden – durf af te dalen in je eigen hart. Het leven is oneerlijk, maar God is goed. De oplossing komt niet van goede daden maar uit Gods genadige goedheid.

Gebed

U bent goed, God. Leer ons uw hart te zien – door tranen heen.

zaterdag 13 februari 2021

Zondag sprak Remy Splinter in deel zes van de prekenreeks over de vrucht van de Geest. Titel: Goedheid. Bijbellesing: [Galaten 5:22](#) (NBV).

Remy sprak over de goedheid van God. Die vooral beseft kan worden als we stilstaan bij het ontbreken van goedheid bij ons en dat dat God niet in de weg staat om tóch voor het beste voor ons te gaan. Hoeveel het Hem ook kost.

God is niet een God die goede daden doet, maar vanuit Zijn goedheid niet anders kan dan goed te doen. Want Hij is de bron van goedheid en alles wat uit Zijn hand voortkomt kan - op dat moment - niet anders dan goed zijn.

Het is vanwege Zijn goedheid dat Hij ons in Christus Jezus rechtvaardigt om met God verzoend te worden ([Romeinen 3:25-26](#)).

God geeft ons de vrucht van de Geest, waardoor wij stapjes mogen maken om een beetje van die goedheid ons eigen te maken. Tot steun en heling van anderen en tot eer aan Hem

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

(Hoe) heb jij de goedheid van God ervaren?

Ervaar je dat Gods goedheid door de vrucht van de Geest ook deel van jou is geworden? Aan welke momenten of situaties moet je denken?

In gesprekken met vluchtelingen (maar ook met anderen) komt vaak het onderwerp 'lijden' naar voren. Waarom lijden als God goed is? Als christen mogen we weten van de goedheid en nabijheid van God temidden van het lijden en ons ook uitstrekken naar de eeuwige heerlijkheid die ons te wachten staat.

Hoe ga jij daarmee om in je eigen leven en in de gesprekken die je daarover misschien hebt?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 7 februari 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 14 februari is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**.

Spreker: Wigle Tamboer. Titel: Geloof (Trouw in NBG51). Bijbeltekst: [Galaten 5:22](#).

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

NB Ook de programma's van Meerkids en X-pact zijn alleen online mee te beleven.

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Jozef in de put, [Genesis 37:12-36](#)

X-pact: Zegen. [Ester](#); Gods plan met jouw leven

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.