

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 10 januari 2021

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Vreugde

Bijbeltekst: Galaten 5:16-26 NBV

*Maar de vrucht van de Geest is liefde, **vreugde** en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft (vs 22, 23).*

BIJZONDERHEDEN

We zitten in onze prekenreeks: **de vrucht van de Geest**. In 9 zondagen kijken we naar alle 9 eigenschappen van de vrucht van de Geest. Zondag 3 januari ging het over liefde en deze zondag over vreugde.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Van God ontvangen vreugde voor ieder die Jezus Christus heeft aanvaard en erkend als zijn of haar persoonlijke Verlosser en Heer. De praktijk van alledag werkt echter lang niet altijd mee aan het ervaren van vreugde.

Kun je wel blijvende vreugde hebben, ook als omstandigheden daar geen aanleiding toe geven? Vreugde als levenshouding? Geen oppervlakkige vrolijkheid, maar diepe vreugde?

En waar zoeken/vinden we die?

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Handelingen 16:11-34

1 Petrus 1:3-9

De brief aan Filippenzen met als hoofdthema vreugde (o.a. 4:4)

Romeinen 8:1, Romeinen 15:13, Romeinen 13:11-14

2 Kronieken 20:1-22

Johannes 15:11

Psalm 94:19, Psalm 105:3-4

Nehemia 8:10

ENKELE OPMERKINGEN

Wie wil er niet vol vreugde zijn? Tegelijkertijd is het iets ongrijpbaars. Je kunt niet blij zijn op commando. En is veel van de vreugde van ons genieten van dingen niet van korte duur?

Kun je blijvende vreugde hebben? Als levenshouding? Geen oppervlakkige vrolijkheid, maar diepe vreugde? De tijd en de maatschappij waarin we leven zijn niet speciaal heel vreugdevol. Stress,

gemopper, onzekerheid zeker momenteel met al die maatregelen. Maar juist daarom kunnen we zo verlangen naar vreugde, onbezorgde blijdschap. Maar waar haal je die vreugde vandaan?

Eén van de karaktereigenschappen van de Geest is... vreugde! Een leven met God is blijkbaar een vreugdevol leven. Waar vind je vreugde? Bij Hem! Gods Geest wil vreugde in ons laten groeien. Zo dat je leven meer en meer doortrokken raakt van een soort basisblijdschap. Die je leven verlicht en waardoor je vreugde vindt door te weten Wie God is en Wie Hij voor jou wil zijn. Vreugdevol zijn om wat Jezus toen gedaan heeft in plaats van voorwaardelijke vreugde vinden in wat Hij nu voor jou zou moeten doen.

Vreugde vinden het in feit dat God goed is, ook als dingen niet goed gaan. Vreugde vinden omdat ik weet dat Hij genadig is, ook voor mij.

In het Grieks lijken de woorden voor 'vreugde' en 'genade' erg veel op elkaar – 'chara' en 'charis'. Vreugde in mijn hart mag er zijn dankzij Gods genade; 'chara' vanwege zijn 'charis'. Blij mag ik zijn, omdat ik het door Jezus héél zeker mag weten: God geeft genade. Genade, je krijgt niet wat je verdient, maar krijgt van alles wat je niet verdient! Omdat Jezus Zichzelf in de dood gaf voor mijn zonden, en omdat Hij mij laat delen in zijn leven.

Daarom heb ik alles al, álles wat je wensen kan: vergeving voor elke fout, altijd een nieuw begin, eeuwige hoop voor de toekomst, en voor elke dag de zekerheid dat God om mij geeft en van mij houdt, en dat Hij nooit los zal laten wat Zijn Hand begonnen is, ook in mijn leven. Zou je daar niet blij van worden? Is dat niet de vreugde waar elk mens ten diepste naar op zoek is?

Deze vreugde wil Gods Geest in ons leven laten rijpen, laten groeien. Allereerst begint het ermee dat je Jezus erkent als jouw Verlosser en Heer. Jezus die je redt van jouw zondige IK én Jezus die mag bepalen wat de invulling van je leven wordt nadat je Hem hebt erkend. Dan komt Gods Geest in je wonen en worden de in Galaten 5 genoemde 9 eigenschappen ook deel van jouw leven.

Die vreugde is er onder alle omstandigheden en daarvan vertelt de Bijbel talloze verhalen.

Bijvoorbeeld in Handelingen 16. De vreugde die we vinden in wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft, zet ons zelf ook vrij.

Onze vreugde is geen gemaaktheid en zorgeloos leven. Het tegendeel misschien wel: ons zorgelijk leven vindt haar redding in Christus en daarmee echte vreugde door onze tranen heen.

De grote vraag van deze zondag voor ieder persoonlijk en als groep is: Hoe gaan we daarmee om; hoe zoeken/vinden wij die vreugde en hoe werkt dat uit in ons leven?

LIEDEREN

Vandaag – Kinga Ban

550 – U behoort ik toe

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. In het verhaal van Josafat uit 2 Kronieken 20:1-22 kan je onze 3 V's lezen. Waar zie jij dat hij VERBINDING zocht, in VEROOTMOEDIGING God naderde en VOORLEEFDE wat God hem heeft gezegd?

4. De wereld, ons eigen vlees/natuur en de duivel zijn continue in strijd met Gods Geest, Zijn natuur en verlangens. Herken je dit in je eigen leven?

5. Bespreek met elkaar het verschil tussen vreugde ervaren op basis van hoop op wat je zelf wilt en kunt bereiken en op basis van het getrouwe karakter van God. Probeer daarbij voorbeelden uit je eigen leven te geven.

6. Gods vreugde is het vermogen om van binnen te glimlachen, zelfs als er van buiten dingen mis gaan. Denk eens terug aan voorvallen *in het verleden* waarin jij dit ervaren hebt. Hoe kunnen die ervaringen jou helpen om *in deze tijd* vreugde te ervaren te midden van dingen die mis gaan?

7. Omdat we Gods vreugde in ons hebben, ligt het voor de hand dat we ons verheugen in de dingen waarin God zich verheugt. Je kunt je afvragen: "wat geeft Hem vreugde?" Hoe zou jij die vraag beantwoorden? Bespreek vervolgens hoe die antwoorden kunnen doorwerken in jouw dagelijkse leven.

8. 1 Petrus 4:13 is een pittige tekst: *Hoe meer u deelhebt aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.* Wat heb je daarmee/wat kun je daarmee?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, ik wil meer verlangen om Uw verlangen te doen. Helpt U mij om onderscheid te kunnen maken tussen mijn wil en Uw wil en geef mij de kracht, de wijsheid en het doorzettingsvermogen om Uw wil te doen. En leert U mij inzien dat de vreugde die ik mag ontvangen ligt in het kennen van U. Amen

