

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 31 januari 2021

Prediker: Wigle Tamboer
Titel: Vriendelijkheid
Bijbeltekst: Galaten 5:22 (NBV)

*Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, **vriendelijkheid** en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22)*

Bijzonderheden

We zitten in onze prekenserie: de Vrucht van de Geest. In 9 zondagen kijken we naar 9 eigenschappen van de vrucht van de Geest. Na liefde, vreugde, vrede en geduld, nu vriendelijkheid.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Waarom zijn we vriendelijk? Omdat God jegens ons vriendelijk is en Hij die vriendelijkheid in ons hart wil uitstorten en wil doen groeien en bloeien.

In de bijbelteksten van deze PddW+ en ook eerder al lezen we dat teksten als 'Weest niet bezorgd' en 'uw vriendelijkheid zij allen bekend' worden ingebed in het 'De Heer is nabij'.

God, de Here is ook daarin onze Basis, Bron en Reden.

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst. Waarbij we ons mogen verblijden met de belofte: de Heer nabij!

Een hartelijke zegenroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Romeinen 11:22
2 Korintiërs 6:1-6
2 Korintiërs 10:1
1 Johannes 1:1-4
Titus 3:1-7
Colossenzen 4:5-6
Spreuken 16:24
Leviticus 19:17-18
Galaten 6:10

ENKELE OPMERKINGEN

Vriendelijkheid, in het Grieks 'chrestotes'. Vertaald heeft het ook de betekenis van: goedheid, rechtschapenheid, goedhartigheid, goede dingen of daden, toegeeflijkheid.

Het woord wordt ook voor Gods karakter gebruikt, bijvoorbeeld in Romeinen 11:22, vertaald als goedertierenheid (NBG51). Het is die goedertierenheid van God die maakt dat we niet hoogmoedig zijn, maar God vrezen.

In 2 Korintiërs 6:6 vind je het woord terug in een rijtje kwaliteiten die horen bij een dienaar van God. God bewijst ons goedheid (vers 1) en dat mag niet tevergeefs zijn. Zijn goedheid mag en moet zichtbaar worden, o.a. vriendelijkheid (vers 6)

Hier zien we weer dat de vrucht niet alleen van de Geest is, maar ook van de Vader en de Zoon. En dat God zelf in Vader, Zoon en Heilige Geest ons die vrucht geeft om te ontvangen en door te geven.

Waarom zijn we vriendelijk? Omdat God jegens ons vriendelijk is en Hij die vriendelijkheid in ons hart wil uitstorten en wil doen groeien en bloeien.

De 'waarom'-vraag geldt voor alle 9 kenmerken/eigenschappen van de vrucht van de Geest.

Het woord vriendelijkheid is ook de vertaling van andere Griekse woorden: zo zien we in 2 Korintiërs 10:1 dat Paulus een beroep doet op de vriendelijkheid van Christus (NBG51). Ook hier weer het waarom. De reden is Gods vriendelijkheid, in dit geval die van Christus.

Basis, Bron en Reden

In Filippenzen 4:6,7 lasen we in deel 3 van de serie dat 'De Here is nabij' voorafgaat aan 'Weest niet bezorgd.' Het is hetzelfde principe van bovenstaand 'waarom'. Waarom hoeven we ons niet bezorgd te maken? Omdat de Here nabij is. God gaat altijd vooraf en is de Basis, de Bron, de Reden. Het is dan ook niet voor niets de vrucht van de Geest en niet van de mens. Daarom kan de vrede of de vriendelijkheid nooit anders zijn dan die van onze Drie-enig God.

Het maakt - zoals al eerder onderstreept - dat we in de armen van God vluchten, ons beseffend dat we niets uit onszelf kunnen (Johannes 14, 15) en dat ons vlees de vrucht niet kan produceren (Romeinen 7). Maar Gode zij dank voor Jezus Christus!

Als we nog even teruggaan naar Filippenzen 4, dan zien we in de verzen 4 en 5 het bekende *'Verblijdt u in de Heer te allen tijde'. Wederom zal ik zeggen 'Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.'*

Ook hier gaat het 'in de Here' weer vooraf aan zowel de vreugde als de vriendelijkheid.

Vriendelijkheid is niet aardig doen naar een ander omdat dit sociaal gewenst is of om je voordeel daar mee te doen voor eigen belang. Op die manier zou je vriendelijk kunnen zijn, maar diep in je hart vanuit het vlees hele andere gevoelens koesteren, die je, waar nodig, weet te onderdrukken.

Nee, vriendelijkheid is omdat je de ander in de Here wilt benaderen, wetend dat de Here naar Zijn aard niet alleen jou, maar ook die ander vriendelijk zou bejegenen. Ook hier is het dus dat 'God, de Here' vooraf onze Basis, Bron en Reden is.

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat het bestuderen van de vrucht van de Geest begint met het bestuderen van de eigenschappen van onze Drie-enig God. Zo ontdekken we wie God is en door ons heen zichtbaar, tastbaar, en hoorbaar wil worden in onze Here Jezus Christus, door Zijn Geest (1 Johannes 1:1-4). Christologie als basis voor Ecclesiologie.

In de Galatenbrief was die Christologie van 'Jezus en Jezus alleen' onder druk komen te staan van de wet en de besnijdenis. Voor Paulus was er niets erger dan dat!

Paulus schrijft in Titus3 over wie Christus voor hem geworden is :

4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze Redder, openbaar geworden 5 en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.

Goedheid is hier chrestotes en mensenliefde is philanthropia. Wat een diep relationele en menselijke woorden die Christus beschrijven.

En wat een mooie samenvatting van de Galatenbrief: gered... niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.

Lees nu het eraan voorafgaande in de verzen 1-3 van Titus 3.

1 Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen,

2 dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.

3 Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar.

Is dan wat we lezen in de verzen 4 en 5 niet wonderlijk mooi en bemoedigend!

Moge God ons geven dat we door deze serie zien op Jezus en Jezus alleen!

LIEDEREN

425 – Er is geen grens

836 – Door en door goed

Jezus' liefde voor mij – Sela

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. Wigle noemde het waar gebeurde verhaal van twee misdienaren. De een werd door de pastoor hard bejegend, de andere vriendelijk. Wat deed dit verhaal met je? Heb jij ervaringen die lijken op dit verhaal? Wat deden deze ervaringen met je?

4. Lees Titus 3:1-7 voor jezelf en onderstreep 2 dingen die je hierin opvallen. Deel met elkaar waarom juist deze 2.

5. Spreuken 14:24 zegt: Vriendelijke woorden zijn als honing voor de ziel en als medicijn voor het lichaam. Heb je wel eens een ervaring gehad waar dit gebeurde? Zo ja, kun je daar iets over delen.

6. Vaak denken we aan de Heilige Geest als een kracht. Maar de Geest als een persoon? Niet een iets, maar een iemand dus. Iemand die vriendelijk is. Was deze gedachte nieuw voor je? Vertel.

7. In vriendelijkheid zit het woord 'vriend' en dat is natuurlijk niet voor niets. Je vrienden gun je veel en je kunt ook meer van je vrienden hebben. Soms lijkt het zelfs wel of het er meer toe doet *wie* het is die iets zegt dan *wat* ie zegt.

Denk eens na over dingen waar je het totaal niet mee eens was/bent: wie vertelde het, en kun je die vanuit de vrucht van de Geest toch vriendelijk bejegenen? Heb je voorbeelden hoe dat in de praktijk eruitziet?

GEBEDSSUGGESTIE

Heilige Geest, dank dat we U beter mogen leren kennen als persoon. Wilt U ons vullen met uw vriendelijkheid. Mogen we zo honing zijn voor de ziel van de ander. Mogen we zo medicijn zijn voor het lichaam van de ander. In Jezus' naam. Amen.

