

PREEK DOOR DE WEEK

Vrede

[Galaten 5:22](#),
[Johannes 14:27](#) en [15:9-17](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Vrede

Vrede in je hart

Bij het woord vrede denken we al snel aan de toestand waarin we niet in oorlog zijn. Een andere veelvoorkomende betekenis is dat 'je er geen vrede mee hebt'. In de laatste betekenis komen we al wat dichterbij de vrede van God zoals op zoveel plaatsen in de Bijbel beschreven staat. Deze vrede is het soort vrede waar je altijd op terug kan vallen. De vrede die je alleen kan vinden bij God, vrede in je hart. Maar wat is dat eigenlijk precies? En wat voel je dan?

Soms bevind je je in een situatie waarbij 'je er geen vrede mee kunt hebben', omdat je de pijn en moeite die iemand moet doorstaan met je menselijke verstand niet kunt begrijpen. Vaak gaat het over levensvragen waar we geen antwoord op kunnen geven en waar we vermoedelijk ook nooit antwoord op zullen krijgen in dit leven. Hoe kun je dan nog bidden? En waar kun je dan om vragen? En wat als je gebed niet verhoord wordt? In de Bijbel vinden we antwoord op deze vragen, [Filippenzen 4:6-7](#) zegt: *Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.*

In deze verzen uit de Filippenzenbrief staat niet dat God het gebed altijd zal verhoren zoals we vragen, maar er staat wel dat de vrede van God ons hart en onze gedachten zal beschermen tegen al het kwaad, omdat we bij Jezus horen. Zoals Wigle afgelopen zondag zei over de gelijkenis van de landman, de wijnstok en de ranken ([Johannes 15:1-8](#)): God de Vader is de landman, Jezus is de wijnstok en wij zijn de ranken. Dat betekent dat we altijd verbonden zijn met Jezus! En God wil ons Zijn Vrede geven. Deze vrede is een vrede die wij niet kunnen beredeneren met ons verstand, maar we voelen deze vrede in ons hart.

Om over na te denken

Op welke momenten heb jij 'er geen vrede mee'? Breng je deze momenten ook bij God? En vraag je dan ook om Zijn Vrede?

Gebed

Laten we hardop bidden de woorden van [Numeri 6:24-26](#) uit de Bijbel in Gewone Taal: *De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.*

Vrede

Vrede die alle verstand te boven gaat

'Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.' ([Filippenzen 4:7](#))

Wat hebben we de vrede van God nodig in deze onrustige tijden. In tijden van stress en spanning om corona, maar ook allerlei onbekende omstandigheden waarin we terechtwamen. Zelf bad ik elke morgen als ik onrustig wakker werd dit bovenstaande vers om mijn aandacht niet te laten bepalen door mijn eigen gedachten maar door Gods gedachten over mij.

Vrede, shalom, mooi hoe men in Israël elkaar begroet met deze vredeswens. De betekenis van shalom heeft ermee te maken dat de dingen weer heel zijn, welzijn, volmaaktheid of zo iets als 'het gaat goed met me'. Een diepe rust in je hart ondanks de omstandigheden. Vrede is een vrucht van de Geest, eigenlijk kun je hem niet apart behandelen van de andere eigenschappen, het is één vrucht. Waarvan alle onderdelen met relatie te maken hebben. Bij de eerste drie (liefde, vrede, vreugde) gaat het om de relatie met God, het 2^e drietal om de relatie tot de ander (geduld, vriendelijkheid, goedheid) en de laatste om de relatie tot jezelf (geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing).

Vrede dus in relatie met God, de vrede die tot stand komt door verzoening met Hem. We leven in een gebroken wereld, op allerlei gebied heersen conflicten. Maar het diepste conflict is onze scheiding van God, Jezus kwam om ons weer te verzoenen, te verbinden met de Vader, zodat er weer vrede is **met** God.

De tekst uit Filippenzen spreekt van de vrede **van** God, een vrede en rust onder alle omstandigheden. Paulus schrijft deze woorden vanuit de gevangenis, de gemeente heeft te maken met verdrukking van buitenaf. Te midden van deze omstandigheden mogen ze de vrede van God ervaren. Als we het verband lezen waarin deze tekst geschreven staat, valt op dat ook de andere delen van vrucht van de Geest genoemd worden: blijdschap en vriendelijkheid. ([verzen 4-6](#)) Daarin heeft het gebed om alle zorgen met dankzegging bij God te brengen een belangrijke rol. Het besef dat Hij ons elke dag geeft wat we nodig hebben, vervult ons met blijdschap en vrede, die zich uit in onze vriendelijkheid naar onze omgeving. Ons innerlijk kan beheerst worden door bezorgdheid, angst of gespannenheid. Stress is volksziekte nr 1. Veel therapieën zijn er op gericht dat we weer rust krijgen. Bijbelse vrede gaat echter niet uit van onze eigen kracht maar van de vrede die ons verstand te boven gaat, een bovennatuurlijke vrede die God wil geven in alle omstandigheden. Het is een vervulling van het diepste verlangen van een mens naar heelheid, verbinding met God, je medemens en jezelf. Je bestemming vinden als mens. Van die vrede spreekt Jezus in [Johannes 14:27](#): *“Ik laat jullie mijn vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven.”* Sta daar bij stil als je onrustig raakt of de vrede kwijt bent; bid tot God om je die vrede toe te eigenen in alle omstandigheden.

Gebedssuggestie We mogen ook dagelijks bidden om de vrucht van de Geest met de woorden: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij. Uw **liefde** in mij, uw **vreugde** in mij, uw **vrede** in mij...

Vrede

Kalm, wees rustig

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. (Opwekking 47)

Vandaag begin ik mijn overdenking met de woorden van een oud opwekkingslied. Ik hoorde ze toen ik een lezing over het boek Openbaring bijwoonde. Er was uitgebreid gesproken over de verschrikkingen die in dit laatste Bijbelboek beschreven staan. Ik werd er bang van. De spreker sloot de avond af met de woorden van Opwekking 47: 'Omdat Hij leeft'... Het raakte me omdat het me rust gaf, vrede in mijn hart omdat ik ineens weer besepte: Jezus heeft de toekomst.

De discipelen van Jezus wisten dat nog niet toen hun schip in een heftige storm terecht kwam. Die zagen de verdrinkingsdood op zich afkomen terwijl Jezus een lekker tukkie deed op het achterdek. Ze maakten Hem wakker met de woorden: *"Kan het U niets schelen dat wij vergaan?"* Jezus bracht de storm tot bedaren en vroeg aan zijn volgelingen: *"Waarom waren jullie zo bang, hebben jullie nu nog geen vertrouwen in Mij?"* ([Markus 4:35-41](#) Het Boek)

Er is altijd genoeg reden om bang te zijn. Angst om ziek te worden, angst voor de dood, angst dat een van je kinderen iets overkomt, angst om je baan te verliezen, angst dat je partner je verlaat... het lijstje lijkt eindeloos. En laten we wel wezen. Er worden mensen ziek. Soms overkomt een kind iets dramatisch, er zijn ouders die een kind hebben verloren. We kennen allemaal wel iemand die werkloos is geworden of die gescheiden is. De gevolgen zijn vaak enorm ingrijpend en soms zelfs traumatisch.

God stelt eindeloos veel tegenover onze angsten. Hij gaf ons Zijn Zoon Jezus die een storm tot bedaren brengt met de woorden: *"Kalm, wees rustig."* De wind ging liggen en de golven werden weer vredig. Diezelfde woorden herhaalt Hij keer op keer als je bang bent. 'Kalm, wees rustig want Ik heb de dood overwonnen. Kalm, wees rustig want Ik heb het kwaad verslagen. Kalm, wees rustig want Ikzelf zal je troosten en je tranen drogen.'

De vrede die ons door de Heilige Geest geschonken wordt neemt je angst niet per se weg maar overvleugelt het wel. Het stelt ons in staat om te leven uit geloof en vertrouwen omdat Hij leeft. Hij heeft de toekomst, ónze toekomst die zeker is en eindeloos goed.

Heer, dank U dat U onze toekomst vast in handen heeft.

Vrede

Vrede stichten

Want Hij is onze vrede, Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuw mens te scheppen.

([Efeziërs 2:14-15](#))

Ik raad je aan bovenstaande woorden rustig tot je hart door te laten dringen. Herlees ze, overdenk ze... want hier wordt het Evangelie van verzoening treffend beschreven.

Vijandschap en verdeeldheid. Dwars door alle eeuwen heen zie je hoe mensen tegenover elkaar komen te staan, het zicht op de ander verliezen, muren bouwen en hekken plaatsen. Wanneer je een einde wilt maken aan dergelijke verdeeldheid zul je de moed moeten hebben om barrières te overwinnen en af te breken. Vandaag zijn het misschien cultuurverschillen, botsende generaties of politieke tegenstellingen. Wat staat er nu tussen jou en je medemens? Wie heeft die muren gebouwd en hoe zouden we ze weer kunnen afbreken?

Het valt mij op dat Christus muren afbrak door geboden en voorschriften buiten werking te stellen. Wij zouden waarschijnlijk zelf geneigd zijn onze opvattingen nog wat scherper te formuleren, de regels nog wat harder toe te passen. Jezus, Gods vleesgeworden liefde en genade, gaf ons een voorbeeld dat tot navolging oproept. Hij daalde neer uit een perfecte plaats en werd aan ons gelijk. Hij werd deel van de gevallen schepping en bracht aan het kruis verzoening tussen God en de wereld tot stand. Zelf droeg hij de consequenties van onze ongehoorzaamheid en nam hij de schuld op zich voor onze overtredingen. Zijn volmaakte offer was de prijs voor onze vrede.

Het is overweldigend mooi om te beseffen dat God de wereld met zichzelf verzoend heeft door zijn eigen Zoon. Het is een boodschap die we gelovig mogen aanvaarden en die ons hoop geeft voor de toekomst. Maar het goede nieuws is niet vrijblijvend. Wat doen wij, jij en ik, om muren tussen mensen af te breken en vrede te brengen op plaatsen waar vijandschap en verdeeldheid heerst?

We hoeven het niet zo groot en moeilijk te maken. Maak het in orde met de mensen direct om je heen. Houd je niet langer vast aan strenge meningen en stellige overtuigingen en kom je medemens tegemoet zonder allerlei eisen en voorwaarden vooraf. Iemand moet de eerste stap zetten, toenadering zoeken, offers brengen.

Gebed

Heer, leer ons vrede stichten zoals U dat doet.

Vrede

Innerlijke vrede ondanks omstandigheden en heilige verontwaardiging

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. ([Kolossenzen 3:15](#))

Veertien dagen geleden zat ik in de auto, radio aan, even naar het nieuws luisteren. Amerika, corona, protesten... wat een onrust, verdeeldheid, onvrede, onzekerheid, het leek maar niet op te houden... Daar kún je toch geen vrede mee hebben? En dat al zo lang. Eerlijk gezegd had ik het er op dat moment even helemaal mee gehad. Is dit onze wereld? Dit is toch niet wat God bedoelde toen Hij alles schiep en ons op het oog had! Ik drukte met een grote zucht de radiozender weg en... hoorde Kinga Ban met Sela Gods Naam zingen: 'Ik zal er zijn'. Met één druk op de knop kwam ik in een totaal andere wereld terecht! Een bewust ervaren verademing! De wereld van vrede met God waarin God Zijn liefde, vreugde en vrede, Zijn nabijheid en troost en nog veel meer wil geven en mensen dat kado met gráágte aannemen.

Uiteraard is wat we nu wereldwijd meemaken niet een situatie van doe maar 'kop in het zand'. Als christenen zijn we geen struisvogels die zich afsluiten voor wat we niet willen zien. Veel van de 'wereldse dingen' roepen in ons onrust op, onvrede, een heilige verontwaardiging. Neem alleen maar de geloofsvervolging en het verdriet van mensenhandel (alleen het woord al!) en het ervoor weggijken waardoor het niet snel verandert. Wat zouden we veel dingen graag in vrede willen zien! In vrede met Gods bedoeling.

Voor de te grote, te moeilijke, te verre dingen mogen we bidden, ja, sméken om Gods genade en vrede en ons ook verootmoedigen. Maar laten al die grote dingen ons zicht toch niet belemmeren op de mensen, situaties en omstandigheden die wat dichterbij zijn, voor wie we met de gesteldheid van de vrede van God wèl iets kunnen betekenen, voor wie we er wel - heel gewoon - kunnen zijn.

Het kerstlied 'Herders in 't veld van Efrata' vertelt waar de ware vrede te verkrijgen is: *'Zoek vrede bij dit Kind. Gezegend wie Hem vindt, voor wie er in Zijn Naam gelooft komt er een nieuwe morgen!'* Een kerstlied voor het hele jaar, want het Godskind groeide op tot de Man Jezus die Zich voor ons gaf, met alle vreugde- en vredevolle gevolgen van dien! Jezus, Immanuël, God met ons. Vrede met ons, vrede in ons, vrede ook door ons...? Want de vrede met God, die leidt tot de vrede van God in ons hart, heeft veel in zich om door te geven. Ook in 2021 bij alles wat daarin gaande is of nog komt.

Om over na te denken

Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. (uit Jezus' Bergrede, [Matteüs 5:9](#)) Is dit ook om te draaien?: Wie kind van God genoemd wordt, zal ook vrede brengen en zalig zijn. Wellicht een bemoediging als je in omstandigheden bent waarin je vrede kunt brengen.

Gebedssuggestie

Here God, we kunnen zo uitzien naar de nieuwe morgen, maar dank voor de vrede met U en van U die we mogen hebben in de aanloop naar die dag waarop alles zal zijn hersteld. Dank dat we ons daaraan mogen vasthouden en we daar ook nu al onze vrede uit mogen putten.

zaterdag 23 januari 2021

Zondag sprak Wigle Tamboer in deel drie van de prekenreeks over de vrucht van de Geest.
Titel: Vrede. Bijbellesing: [Galaten 5:22](#), [Johannes 14:27](#) en [15:9-17](#) (NBV).

Vrede... wie wil dat niet? Maar als je om je heen kijkt, zie je dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. We kunnen dat blijkbaar met z'n allen niet goed voor elkaar krijgen. Tweeduizend jaar geleden brachten Jezus en zijn volgelingen een boodschap van een extra bijzondere vrede. Een vrede die mensen niet kunnen geven of zelfs maar verzinnen, omdat die alle verstand teboven gaat ([Johannes 14:27](#), [Filippenzen 4:7](#)). Het is de VREDE MET GOD die we mogen ontvangen en die leidt tot de VREDE VAN GOD in ons leven. Het is een vrede die niet alleen ons verstand teboven gaat, maar ook boven onze omstandigheden uitstijgt. De vrucht van de Geest is een nieuwe bron in ons hart.

De eerste drie karaktereigenschappen van [Galaten 5:22](#) - liefde, vreugde en vrede - horen bij elkaar en zijn een werk van wat God in ons hart doet. Je zou kunnen zeggen dat deze drie horen bij onze persoonlijke relatie met God de Vader, de Zoon en Heilige Geest: God wil ons Zijn goddelijke vrede geven ([Johannes 14](#)) en Zijn goddelijke liefde en vreugde ([Johannes 15](#)), diep in ons hart dat nieuw en bevrijd is geworden in Jezus Christus.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Ben jij gekomen tot vrede met God? Hoe is dat gegaan? Hoe werd het jou duidelijk dat er vrede is tussen God en jou?

Ervaar je in je leven de vrede van God? Hoe, op welke momenten en in welke situaties vooral?

De vrucht van de Geest is een nieuwe bron in je hart en is boven- of zelfs tegennatuurlijk, kan zo ingaan tegen je eigen 'ik'. Botsen beide naturen weleens bij je? Hoe ga je daarmee om?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 17 januari 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 24 januari is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**. Spreker: Jurjen ten Brinke.

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

NB Vanwege de coronamaatregelen zijn ook de programma's van Meerkids alleen online mee te beleven.

De thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder-, Midden- en Bovenbouw: Lea en Rachel, [Genesis 29:14-30](#)

X-pact: Gebed, [1 en 2 Kronieken](#); Leren bidden met Elia

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.