

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 6 december 2020

Prediker: Wigle Tamboer
Titel: De weg van de vrede

Bijbellezing: Lukas 1:76-80 (NBV)

76 "En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, 77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. 78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede." 80 Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.

Bijzonderheden

Zondag 29 november gingen we de Adventstijd in met de 4-delige prekenreeks 'Op weg naar Kerst'. Afgelopen zondag ging Wigle in deel 2 in op De weg van de vrede.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Zacharias, Elisabeth en Maria laten ons in Lukas 1 delen in de vreugde die ze hebben ontvangen door het zicht op de komende Messias. Ze beseften - in geloof/vertrouwen - dat hun kinderen niet voor hen privé waren, maar een geschenk voor heel het volk. De vrede van en met God voor allen die Hem willen aannemen!

De weg van de vrede... Een prachtig kerstgeschenk. Maar ook een belangrijke opdracht om er handen en voeten aan te geven in ons dagelijks leven.

Hoe kijken wij daarnaar, in onze persoonlijke levens en in de gemeente?

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegenroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Jesaja 60:1-3

Psalm 13:1-4,6

Lukas 1:17

Lukas 1:42-45 (Elisabeth begroet Maria),

Lukas 1:46-56 (de lofzang van Maria)

Lukas 1:67-79 (de lofzang van Zacharias).

Psalm 36:9

ENKELE OPMERKINGEN

Wigle vertelde in zijn preek een en ander over Lukas 1, waaronder de grote aandacht voor Zacharias en Elisabeth, met in het midden van het hoofdstuk de Annunciatie of Aankondiging van de geboorte van Jezus en het bezoek van Maria aan Elisabeth. Vervolgens zoomde hij in op ons tekstgedeelte: Lukas 1:76-80 (NBV).

Rond de geboorte van Johannes de Doper en zijn naamgeving zie je 2 perspectieven: het perspectief van de mens en het perspectief van het geloof.

‘De mens’ (buren en familie) vindt het logisch dat het kindje naar de vader vernoemd wordt.

‘Het geloof’ (Zacharias en Elisabeth) leeft uit de openbaring van God en Zijn beloften.

Als je de context ziet, dan hoor je Zacharias wel verwijzen naar een vader, maar dan naar de vader van het geloof: Abraham.

Het hoogbejaarde echtpaar ziet het kind als een groot geschenk, maar dit geschenk is niet voor hen als een privébezit; het is voor heel het volk. Daarom - en daar wijzen de commentaren ook op - staat er als een groot getuigenis niet ‘En jij, MIJN kind’, maar: ‘En jij, kind’. Zacharias heeft het kind al toevertrouwd aan Gods bestemming en niet zijn eigen bestemming.

Mooi is dat Zacharias spreekt over de weg, die Johannes uitgaande van God, mag voorbereiden (vers 76). Het is die weg die als bijzonder doel genoemd wordt voor de gelovigen: zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

De weg van vrede?

Hoe is het met onze voeten...? Waar zetten we die op...? Onze voet doet waar we ons hart op gezet hebben!

In deze Adventstijd mogen we nadenken waar we ons hart op gezet hebben. Anders gezegd: nadenken waar onze diepste verwachting ligt.

Dat nadenken confronteert ons met:

- het perspectief van 'het geloof' tegenover het perspectief van 'de mens'.
- het perspectief van 'kind' tegenover het perspectief van 'mijn kind'.
- het perspectief van 'Gods weg' tegenover het perspectief 'mijn weg'.

Onze vrede, werkelijk diepe vrede heeft alles te maken met onze perspectieven en onze verwachtingen.

Mag Advent ons Gods perspectief geven in Jezus Christus onze Heer, met de geloofsverwachting van Zacharias en Elisabeth.

Mogen we persoonlijk en als gemeente onze voeten zetten op de weg van de vrede.

LIEDEREN

Our God – Chris Tomlin

Gezang 118 – Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Licht der wereld

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. Wat is het jou meest opgevallen in de Bijbellezing? Deel dat met elkaar en ook waarom juist dit je opviel of waarover je vragen hebt en over wilt doorpraten.

4. Als het bij vraag 3 niet ter sprake is gekomen: deel eens waaraan je denkt bij 78 ***“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 79 en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat (!) we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.”***

5. ‘Mijn kind’ tegenover ‘Kind’. Zacharias zag de zoon waar hij zo lang op moest wachten niet als een ‘mijn’. Niet als een bezit. Vertel wat dit voorbeeld van Zacharias jou doet als je denkt aan wat jou is toevertrouwd in het leven? Zie je dat als bezit? Waarom niet, waarom wel?

6. Wigle vroeg ons een moment te nemen om naar onze voeten te kijken. Er is veel over onze voeten te zeggen als het gaat om de weg die wij in het leven gaan. Denk alleen al aan het woord ‘loopbaan’ in de betekenis van carrière. Jezus kwam ZODAT wij onze voeten op de weg van Zijn vrede zouden zetten. Wat betekent dat voor jou in de praktijk van het dagelijks leven?

7. Wat betekent Kerst voor jou?

8. Hoe kun je de adventsmaand bewust toeleven naar Kerst om dieper bewust te worden van wat Kerst is? Is dat dit jaar anders nu we te maken hebben met een pandemie met allerlei beperkingen? Hoe vind je daar je weg in?

9. De weg van de vrede als een geschenk en een opdracht. Hoe kun je daaraan handen en voeten geven?

GEBEDSSUGGESTIE

Here Jezus, we danken U voor Uw komst in onze wereld, zodat we onze voeten kunnen zetten op Uw weg van vrede. Geef ons de genade om elke dag ook daadwerkelijk onze voeten te zetten op die weg. Dat bidden we in Uw naam, amen.
