

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 20 december 2020

Prediker: Joop Strietman

Titel: Houvast!

Bijbel: 2 Petrus 1:16-18 NBV

Toen wij u de glorieijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels - integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen Hem zei: "Dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind ik vreugde." Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg waren.

Bijzonderheden

Op deze vierde adventszondag deel 4 in de prekenserie *Op weg naar Kerst*.

Aanstaande woensdag 23 en donderdag 24 december kun je de kerstdiensten volgen via onze Kerst Videostream.

In het nieuwe jaar beginnen we een nieuwe preekserie over 'De vrucht van de Geest'.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

In alle tijden, maar zeker ook in de tijd waarin we nu leven is het belangrijk een houvast te hebben. Een houvast dat waarheidsgetrouw moet zijn om je ook in beproevingen en omstandigheden inderdaad aan vast te kunnen houden. Goed om daar als persoon en als kring verder over na te denken.

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Deuteronomium 31:6

Psalm 46:2 en 3

Jesaja 30:15

Mattheüs 7:24-29

Mattheüs 17:1-9

Markus 9:1-9

Lukas 9:28-36

2 Timotheüs 1:12

ENKELE OPMERKINGEN

Wat is ons onmisbare houvast? Als alles donker wordt en er stevig aan je boom geschud wordt, dan val je terug op het kale fundament. Op de dingen waar het echt om gaat in je leven...

Joop vertelde hoe hij in de tijd van ziekte en overlijden van zijn echtgenote hierover veel heeft nagedacht. En tot deze conclusie kwam: "De persoon van Jezus en het getuigenis van de apostelen,

dat is mijn houvast! En dat houvast staat wat mij betreft als een huis. Het is het fundament dat ervoor zorgt dat mijn huisje niet instort als het gaat stormen in mijn leven.”

Ja, geschud wordt er op z'n tijd bij ons allemaal. Verlies van een geliefde, ziekte, onzekerheid omtrent werk en toekomst Iedereen zal dit rijtje op eigen manier kunnen invullen. Tegelijkertijd kan het leven ook erg verwarrend zijn en komen er allerlei tegenstrijdige geluiden bij je binnen. Daarin moet je je weg vinden en je koers bepalen.

Met Kerst gaan we het weer horen: “En het geschiedde in die dagen ...”. Is dat zo? Is het echt gebeurd, zoals het er staat? Petrus zegt dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Wat Jezus betreft hebben we een sterke zaak, zou een rechercheur zeggen, want er zijn allerlei ooggetuigen. Alle apostelen leggen de nadruk op de betrouwbaarheid van hun verhaal. Ook Lucas, zelf geen apostel maar wel uit de kring van de apostelen, legt de nadruk op de betrouwbaarheid van zijn relaas.

Joop ging in zijn overdenking in op de vier evangelisten en waarover zij met name schreven:

Mattheüs over	- <i>de beloofde Messias</i>
Marcus over	- <i>de lijdende knecht</i>
Lucas over	- <i>de historische persoon</i>
Johannes over	- <i>God en mens</i>

Vervolgens kwam hij terecht bij de persoon Petrus, de schrijver van de lezing van deze zondag.

Joop kwam tot de volgende drie ankerpunten:

1. De apostelen benadrukken de betrouwbaarheid van hun getuigenis.
2. De adembenemende persoon van Jezus.
3. De Heilige Geest getuigt in ons hart.

De grote vraag van deze zondag voor ieder persoonlijk en als groep is natuurlijk: Wat is jouw, wat is ons fundament?

LIEDEREN

Komt allen tezamen
Een toekomst vol van hoop
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. Lees met elkaar (hardop – waarbij bijvoorbeeld iedereen een gedeelte voorleest - of ieder voor zich) 2 Petrus 1:16-18 en de aanvullende bijbelteksten. Denk tijdens het lezen na over de vraag welk houvast je uit deze gedeelten kunt halen. Deel deze daarna met elkaar en neem dan de tijd om onze Heer hiervoor te danken.

4. Joop noemde als zijn houvast 'De persoon van Jezus en het getuigenis van de apostelen'. Hoe zou jij jouw houvast omschrijven als iemand uit je omgeving jou dat zou vragen? Waarom zou je juist dat benoemen?

5. Joop noemde drie ankerpunten voor zijn houvast:

1. De apostelen benadrukken de betrouwbaarheid van hun getuigenis.
2. De adembenemende persoon van Jezus.
3. De Heilige Geest getuigt in ons hart.

Welke spreekt jou het meest aan? Waarmee zou je deze drie nog willen aanvullen? Waarom is die aanvulling voor jou belangrijk?

6. Als we kijken naar geloof, hoop en liefde, kun je dan zeggen welke jou het meest houvast geeft en waarom?

7. Bij houvast denken we meestal al snel aan moeilijke tijden en omstandigheden, maar hoe is het met het houvast als het erg gemakkelijk gaat? Hoe onwrikbaar is jouw houvast? Kun je daarvan iets delen uit je eigen leven?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, we willen U danken voor het wonder van Kerst. Uzelf bent mens geworden zoals wij, om te leven, te sterven en weer op te staan. We vertrouwen op het getuigenis van Uw betrouwbare Woord. Bewerk ons hart met Uw geest, opdat we meer en meer onder de indruk zullen raken van wie U bent Jezus! Amen.

