

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 13 december 2020

Prediker: Christiaan Vos

Titel: Weg door de woestijn

Bijbel: Jesaja 40:1-4 NBV

1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

3 Hoor, een stem roept: "Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. 4 Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen."

Bijzonderheden

De derde adventszondag, deel 3 in de prekenreeks Op weg naar Kerst.

In het nieuwe jaar beginnen we een nieuwe preekserie over 'De vrucht van de Geest', beginnend met een nieuwjaarsdienst met dopen op zondag 3 januari 2021.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Een stem in de woestijn... De woestijn, een plek die veel te heet is, gevaarlijk, duister, onherbergzaam, wilde dieren, wie wil daar doorheen, wie wil daar wonen? Maar met woestijn wordt ook een periode aangeduid van grote beproevingen, eenzaamheid, uitzichtloosheid. Wat valt er te zeggen als jij daarin bent beland of iemand die je kent? Wat wil God zeggen? En heeft dat ook met Kerst te maken?

Een heel gezegende kringbijeenkoms toegevenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Matteüs 3:1-3

Maleachi 3:1-2

Jesaja 2:1-5

Jesaja 35:1-10

Jesaja 41:18

ENKELE OPMERKINGEN

Een woestijn, het zal waarschijnlijk niet vaak een keuze zijn als favoriete verblijfplaats, eerder een gedwongen iets, wellicht een vlucht.

Maar woestijn is niet het doel, niet het eindpunt!

Denk bij woestijn ook aan Johannes de Doper (gedurende lange tijd) en Jezus Zelf (40 dagen) die de woestijn ingingen om zich - in nauwe verbondenheid met God en zonder afleidingen (?) - op hun taak voor te bereiden.

Een plaats van Verootmoediging en Verbinding (met God)

En, om bij onze drie V's aan te sluiten, ook Voorleven?

Ten diepste gaat het bij woestijn over wat je niet hebt.

In de woestijn ben je geneigd om te spreken over droogte, warmte, onherbergzaamheid.

Zoals onze gesprekken nu vaak gedomineerd worden door wat we lastig vinden.

Maar in de woestijn te spreken over bloei! In de droogte mensen te overstelpen met water!

Waar zijn de mensen die ons wijzen op de verhoogde valleien van onze tijd?

De gelovigen die bergen slechten?

Wie baant er een, nu nog niet bestaande weg, naar onze Heer?

LIEDEREN

Hoop in leven en in dood

Houd vol – Mozaiek0318

Schoonste Heer Jezus

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. In de stem in de woestijn herkennen wij Johannes de Doper die een doop tot bekering predikte.

Daarom is het niet vreemd om bij *'baan voor de Heer een weg door de woestijn'* en de opmerkingen over valleien en bergen etc. te denken aan het slechten van wegen, weg doen van obstakels die de ontmoeting met God in de weg kunnen staan. En die de mogelijkheid geven ook verder te kunnen kijken. Maar hoe doe je dat, hoe maak je ruimte voor God?

Denk hier eens over na:

- wat zijn de dingen waar je je aan vast blijft houden? Wat zijn de verwachtingen die anderen van je hebben of die je van jezelf hebt?
- Het een kan gevolgen hebben voor het ander. Denk maar aan hoe het opruimen van je huis ook een opgeruimd gevoel in je hoofd kan geven; wat kun je er blij van worden als alles opgeruimd is. Zijn er in jouw leven dingen die je het eind van het jaar zou kunnen opruimen/oplossen/belijden?
- Vraag je af: Hoe kan ik leeg worden van mezelf zodat in mijn hart God alle ruimte kan krijgen in mijn leven?

4. In Maleachi 3:1-2 staat: *“Zie, Ik zend mijn bode om voor Mij uit de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt, de bode van het verbond, naar wie gij met vreugde uitziet. Zie, Hij komt, zegt Jahwe van de machten. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande, als Hij verschijnt?”*

Overdenk eens de woorden 'Wie blijft er staande als Hij verschijnt' en deel dat met elkaar.

5. In de Bijbel zien we meerdere malen (o.a als God het joodse volk van Egypte naar Israël leidt (Exodus) en als aan Hagar en Ismaël een bron getoond wordt, Genesis 21:14-29) dat God de woestijn niet wegneemt, maar het volk/de mensen er doorheen leidt.

Wat komt naar voren als je dit leest? Deel dat met elkaar, als het kan ook uit eigen leven.

6. De woestijn is een nare plek maar God doet er ook grote dingen. Denk er eens over na wat wij kunnen doen in/rond onze 'woestijnen'.

Hoe kunnen wij in de woestijn spreken over bloei? In de droogte mensen overstelpen met water?

Waar/wie zijn de mensen die wijzen op de verhoogde valleien van onze tijd?

Wie zijn de gelovigen die bergen slechten?

Wie baant er een, nu nog niet bestaande weg, naar onze Heer?

7. Vertel elkaar hoe je Kerst wilt gaan doorbrengen. Zie je ook mogelijkheden om daarin een stukje van de weg te banen naar de Heer, mensen te wijzen op wat God met Kerst (en daarna) wil zeggen en geven? Christiaan zei: “Wie mag er baat bij hebben dat ik geloof?” Aan wie en welke mogelijkheden denk je?

GEBEDSSUGGESTIE

Breng Kerst, de kerstdiensten, de samenkomsten waar dan ook en de mensen in gebed.

