

PREEK DOOR DE WEEK

houvast!

[2 Petrus 1:16-18](#)

*Geraakt &
Geroepen*

houvast!

Het goede nieuws

Eerlijk toegegeven volg ik het nieuws altijd op de voet. Ik krijg push-meldingen op mijn telefoon bij ieder nieuwsfeit. Maar wat vandaag nieuws is, is morgen alweer achterhaald. Het meeste nieuws heeft een zeer korte houdbaarheidsdatum.

Daar moest ik aan denken nu we op weg zijn naar Kerst. Het verhaal van Kerst is al meer dan 2000 jaar precies hetzelfde! We vertellen elkaar het kerstverhaal in de kerk, thuis aan onze kinderen, onze familie: ieder jaar hetzelfde verhaal! Hoe is het mogelijk?

Deze Kerst, anno 2020, hebben we meer dan ooit behoefte aan een duidelijk verhaal, we hebben behoefte aan hoop en vertrouwen in de toekomst.

[Matteüs 1:22-23](#) *Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent 'God met ons'.*

Joop Strietman sprak afgelopen zondag over 'houvast'. Wat is jouw houvast? Het verhaal van hoop met Kerst, dat is precies waar ik houvast aan heb. Het verhaal van de Zoon van God, die als mens, als kwetsbare baby naar de aarde kwam om ons, om jou en mij te redden.

[Lukas 2:10-11](#) *De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias de Heer."*

DAT verhaal vertellen we ieder jaar opnieuw, omdat het de kern van ons bestaan raakt. Het IS de kern van mijn bestaan. Ik realiseer me steeds meer en ik beleef steeds intenser dat mijn geloof in Jezus Christus als mijn Verlosser en Heer het enige zekere is van mijn bestaan.

[Lukas 2:16-19](#) *Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.*

Om over na te denken

Waar zoek jij houvast? Welk nieuws volg jij?

Gebed

Dank U, Vader, voor het zenden van uw enige Zoon, onze Redder en Verlosser! Dank U voor Uw genade.

houvast!

Houvast in onzekere tijden

'Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.' ([Hebreeën 6:19-20](#))

Houvast in deze onzekere tijd van onze wereld met zijn pandemie, we hebben het extra nodig. Maar waar ligt onze zekerheid en vastheid in?

De periode die ik dit jaar heb door moeten maken heb ik als best zwaar ervaren; door allerlei omstandigheden raakte ik in een depressie. Waar haal je in die tijd je houvast vandaan? Wat heel belangrijk bleek, was mijn omgeving, vrienden van de kerk die er te allen tijde voor mij waren met raad, een open oor maar vooral ook met gebed. Te weten dat anderen voor je bidden als je zelf soms niet kunt bidden, is heel belangrijk. In de [Hebreeënbrief hoofdstuk 12](#) wordt gesproken van een 'menigte geloofsgetuigen'. Daarnaast is er het lezen van Gods woord wat je elke dag perspectief kan bieden. Hoe vaak las ik niet iets wat juist op de situatie van toepassing was. Herkenbaar? Perspectief ook voor de toekomst: het zal overgaan, er komt weer verlichting van je zorgen.

De tekst boven dit stukje spreekt ook over Hoop, een hoop die een anker is voor de ziel. In het gedeelte hiervoor wordt Abraham genoemd als voorbeeld. Hij hield zich vast aan de belofte van God dat hij een kind zou krijgen ([Genesis 12](#)) al duurde dat nog 25 jaar. Daarnaast werd die belofte later na het offer van zijn zoon Izaäk met een eed bekrachtigd (in [Genesis 22](#)). God die bij zichzelf zweert, een hogere macht is er niet. De zaak die Hij beloofd heeft, staat vast. Enerzijds was het de belofte en eed van God, anderzijds heeft Abraham standvastig daarin geloofd en geduld gehad. Daarmee wil de schrijver van de brief ons ook bemoedigen vast te houden aan de Hoop. Die hoop geeft vastheid en oriëntatie in het leven. Zoals een schip wordt vastgehouden door het anker, zo wordt ons leven verzekerd door de hoop die ons leven verbindt met Christus. Die hoop reikt tot achter het voorhangsel. In de tempel hing een gordijn tussen het Heilige en het Heilige der heiligen, een plek waar één keer per jaar de hogepriester kwam om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Zo heeft Christus als Hogepriester voor eeuwig verzoening gedaan voor onze zonden aan het kruis. Onze hoop ligt dus in die redding.

Ons houvast is dus niet afhankelijk van wat we doen of hoe we ons voelen, maar ligt in de zekerheid die Christus brengt. Hij heeft de weg naar God voor ons vrijgemaakt. Van ons wordt gevraagd om daarop te vertrouwen, het persoonlijk aan te nemen.

Gebedssuggestie

Dat we ons oog in bange onzekere tijden gericht houden op Jezus.

woensdag 23 december 2020

Vanavond en morgen zijn de **Kerstdiensten** via de livestream mee te beleven om 19:00, 21:00 en 23:00 uur op www.meerkerk.nl De **kinderkerst** via de livestream begint beide dagen om 19:00 uur.

houvast!

We zijn er bijna

Daarna kwamen zij in het dal Eskol, waar zij een tros van een wijnrank sneden. Deze tros was zo groot dat twee mannen hem aan een stok tussen zich in moesten dragen! Ook namen zij een aantal granaatappels en vijgen mee.

Het is inderdaad een land waar melk en honing vloeit, het is prachtig. Kijk maar eens naar dit fruit dat wij als bewijs hebben meegenomen. ([Numeri 13:23+27b](#))

Weet je het nog, de euforie die je voelde toen je tijdens het jaarlijkse schoolreisje van je basisschool bijna op de plaats van bestemming was aangekomen? Je keek aan alle kanten uit het raam van de bus, of je al wat zag. Met z'n allen zong je luidkeels: 'We zijn er bijna, maar nog niet helemaal...' En dan mocht je eindelijk de bus uit. Je was niet meer te houden. Dit was het waar je zo lang naar had uitgekeken.

Zo ongeveer moet het volk van God zich gevoeld hebben toen ze aan de grens van het beloofde land stonden. Ze waren er bijna, ze konden het al zien. Er werden verkenners op pad gestuurd om het land in kaart te brengen. 'Het is prachtig, een land waar melk en honing vloeit'. Precies zoals God hun had beloofd.

De stemming onder het volk slaat om als de verkenners vertellen dat er reuzen wonen en de steden onneembare vestingen zijn. Weg is de euforie. Erger nog, weg is het vertrouwen op God. Lees het hele verhaal maar eens door in [Numeri 13](#). Het is even ontstellend als herkenbaar. Waar het neerkomt op blind vertrouwen op God, haken velen af. Ze waren er bijna.

Joop Strietman sprak over hoe het is om te vertrouwen op God als het moeilijk wordt in je leven. Ga je voor het Woord van God dat ons een hoopvolle toekomst belooft, of laat je je oren hangen naar onheilspellende geluiden die Gods beloften in twijfel trekken?

Nog even, dan is het Kerst. We vieren de geboorte van Jezus Christus. Het is de ultieme inlossing van Gods belofte. Kerst laat zien dat God Zijn woord houdt, dat je blind op Hem kunt vertrouwen. En Jezus schetst ons het Koninkrijk van God, ons beloofde land. Je ziet het al. We zijn er bijna!

Gebruik deze stille Kerst van 2020 eens om op je in te laten werken wat de komst van Jezus Christus voor jou betekent.

Gebed

Jezus, wij richten heel ons hart op U, naar wie anders kunnen wij gaan?! Help ons, wij zijn nergens zonder U. Wees bewogen en raak ons aan.

donderdag 24 december 2020

Vanavond zijn de **Kerstdiensten** via de livestream mee te beleven om 19:00, 21:00 en 23:00 uur op www.meerkerk.nl De **kinderkerst** via de livestream begint beide dagen om 19:00 uur.

Houvast!

Met eigen ogen

'Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.'
(2 Petrus 1:16)

Ooggetuigen hebben recht van spreken. Hun waarnemingen zijn per definitie subjectief, maar we mogen ervan uitgaan dat zij weten wat ze gezien hebben en in staat zijn een eerlijk verslag te geven.

Zelfs na zo'n tweeduizend jaar mogen we de apostel Petrus op zijn woorden geloven. Het is niet logisch te veronderstellen dat deze visserman ons een verzinsel vertelt. Hij staat niet alleen in zijn getuigenis, er worden niet uitsluitend positieve dingen over hem verteld – hij is een mens van vlees en bloed – maar hij staat op en spreekt de mensen toe wanneer dat voor hem en de andere vrienden van Jezus levensgevaarlijk is. (Handelingen 2) Waarom zou hij dat doen voor een verzinsel?

Ook vandaag blijft het moeilijk om de waarheid van de leugen te onderscheiden. Vooral ook omdat er veel halve waarheden zijn en omdat leugens net zo vaak herhaald worden tot ze door velen geloofd worden. Het is niet moeilijk om alles en iedereen van verkeerde bedoelingen en dubbele agenda's te verdenken. We doen er beter aan om van het goede uit te gaan, mensen het voordeel van de twijfel te geven, niet te snel en te hard in ons oordeel te zijn.

Wanneer we naar Petrus kijken zien we een totaal mens met sterke en minder sterke eigenschappen. We hebben voldoende redenen om aan te nemen dat deze man de waarheid sprak, zeker ook door de vele getuigen die zich bij hem scharen. Jezus is gekomen, Hij heeft wonderen verricht, is een lange weg naar het kruis gegaan, stierf een wrede dood en stond op als Overwinnaar uit het graf. Petrus had dat niet van horen zeggen – hij zag heel veel met eigen ogen.

Om over na te denken

Kunnen wij ons eigen oordeel nog vertrouwen? Hebben we voldoende kennis en onderscheidingsvermogen? Het is goed te bedenken dat de Waarheid niet iets abstracts of subjectiefs is. De Waarheid is een Persoon. En Petrus had Hem met eigen ogen gezien, met eigen oren gehoord en met eigen hart leren liefhebben. Richt je op Jezus en luister naar alle betrouwbare getuigen rondom Hem.

Gebed

Heer, schijn ons bij met uw eeuwige licht. Leer ons de Waarheid kennen die ons vrij zal maken. Amen.

vrijdag 25 december 2020

Vandaag is het Eerste Kerstdag. Hieronder ons kerstgedicht in de vorm van een acrostichon of lettervers, waarin ook in de beginletters van de regels een boodschap wordt meegegeven.

KERST 2020

Mondkapje op is nu het normaal
Iskoud beleven in een lege zaal
Niets is er over van wat is geweest
Totale onzekerheid regeert nu de geest
Ontzetting en angst zijn er elke dag
Even naar buiten zolang het nog mag
Komt allen tezamen is er niet bij
Op afstand blijven voelt zo onvrij
Mensen ontmoeten, samen te zijn
Straks moet dit kunnen, nu doet het pijn
Toch is de lockdown keihard gekomen
En verstoort de wens van zoete dromen
Nacht was het ook rond Bethlehems stal
Mijmeringen over wat wezen zal
Iver kenmerkt twee mensen met stro
Natuur heeft een functie – dat zie je zo
Het heilig Kind wordt hier geboren
Eens beloofd om angst te verstoren
De toezegging ooit door Jesaja gedaan
Evolueert naar een heel nieuw bestaan
Nu is leegte met Kracht overwonnen
Licht en luister zijn hun weg begonnen
In de Messias mag een mens zich verheugen
Goedheid volop voor zij die niet deugen
Genade kleurt het morgenrood
En redt een zondaar van de dood
Nu voert het eind geen angst meer aan
In Christus is de straf voldaan
Naast corona kiemt een eeuwigheidsleven
Het wordt door de goede God gegeven
Er rust diepe Troost in het bange hart
Tot uitbanning van tijdelijke smart
Verder kunnen gaan met vol perspectief
Een hele ervaring – de Ander is je lief
Reden tot leven, want Hij komt weder
Laat de wereld los en buig je neder
Er gloren gouden jaren vol verlangen
Die door geen vrees worden bevangen
En heel het bestaan kent echt Zijn waarde
Nu! Want Jezus komt terug op aarde!

zaterdag 26 december 2020 (Dit is de laatste PddW van 2020. De eerstvolgende komt DV 11 januari a.s.)

Zondag sprak Joop Strietman in het laatste deel van de preken-serie 'Op weg naar Kerst'.

Bijbellezing: [2 Petrus 1:16-18](#). Thema: houvast!

Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels - integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen Hem zei: "Dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind Ik vreugde." Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg waren.

Als alles donker wordt en er stevig aan je boom geschud wordt, dan val je terug op het kale fundament. Op de dingen waar het echt om gaat. Als je al wat langer meeloopt, weet je dat er op allerlei manieren geschud kan worden. Verlies van geliefden of baan, ziekte. Tegelijkertijd kan het leven erg verwarrend zijn. Daarin moet je de weg vinden en je koers bepalen.

Alle apostelen en ook Lukas leggen de nadruk op de betrouwbaarheid van hun verhaal. Er zijn ook allerlei ooggetuigen. Joop: "Dit is mijn houvast: de persoon van Jezus en het getuigenis van de apostelen! Dat houvast staat wat mij betreft als een huis. Het is het fundament dat ervoor zorgt dat mijn huisje niet instort als het gaat stormen in mijn leven."

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Een houvast moet wel betrouwbaar zijn om je er aan te kunnen vasthouden! Joop noemde als ankerpunten: De apostelen benadrukken de betrouwbaarheid van hun getuigenis, de adembenemende persoon van Jezus en de Heilige Geest die getuigt in ons hart.

Wat zou jij noemen als ankerpunten?

Kun je dat zeggen vanuit je eigen leven? Is die ervaring ook een ankerpunt geworden? Ook om te delen met anderen?

Hoe blijf je bewust van je houvast als het lekker en gemakkelijk gaat in je leven?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 20 december op de website.

De **dienst van morgen** 27 december is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**.

Spreker: Joop Strietman. Thema: Op weg naar het nieuwe jaar. Bijbeltekst [Kolossenzen 3:17](#).

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

NB Vanwege de coronamaatregelen zijn ook de programma's van Meerkids alleen online mee te beleven.

De thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen van morgen:

Onder-, Midden- en Bovenbouw: Wijze mannen zoeken een koningskind, [Matteüs 2:1-12](#)

X-pact: géén eigen dienst

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.