

PREEK DOOR DE WEEK

Weg door de woestijn

[Jesaja 40:1-4](#) NBV

*Geraakt &
Geroepen*

Weg door de woestijn

Rode loper

Hoor! Iemand roept:

*“Baan een weg voor de Heer, onze God,
een weg in de woestijn, een recht pad door de steppe.*

*Hoog dalen op, graaf bergen en heuvels af,
trek bochten recht, maak wat oneffen is vlak.*

*Dan zal de Heer verschijnen in al zijn majesteit,
heel de mensheid zal getuige zijn.*

Het zijn zijn eigen woorden.” ([Jesaja 40:3-5](#), GNB)

Dit jaar zijn veel meer adventskalenders dan anders verkocht. Misschien dat mensen in deze tijd eerder iets zoeken om naar uit te zien. De eerste gedrukte adventskalender is van 1902. Het doel was kinderen iets te leren over geduld en verwachting in de voorbereidingstijd op Kerst. Eerlijk gezegd denk ik dat niet alleen kinderen daar iets over kunnen leren.

De verzen hierboven laten ons iets zien over geduld en verwachting. Wat kan ons geduld op de proef worden gesteld. En wat kan het moeilijk zijn om verwachting te blijven hebben op iets wat we nog niet zien. De oproep in deze verzen is om een weg te banen voor de Heer, onze God. Om als het ware de rode loper voor Hem uit te rollen. Dat is wat Johannes de Doper deed, zoals we kunnen lezen aan het begin van het Markus Evangelie. Zouden deze woorden uit Jesaja alleen voor Johannes de Doper bedoeld zijn? Ik denk dat de oproep in deze verzen ook voor ons is. Dat wij niet alleen geduld en verwachting moeten hebben, maar dat we ook in onze omgeving die rode loper voor Jezus mogen uitrollen. Misschien biedt deze tijd wel nieuwe mogelijkheden om een weg voor de Heer te banen. Kerst wordt dit jaar ook in onze kerk anders dan anders gevierd. En mensen staan in deze tijd misschien wel meer open voor de hoop die Kerst biedt.

De heuvels en dalen in een woestijn zou je ook kunnen zien als obstakels of moeilijkheden in je leven. Toen ik las over het vlak maken van alles wat oneffen is, dacht ik na over de oneffenheden in ons leven. Mogen de moeilijkheden in ons leven er dan niet meer zijn? Toen ik verder las, kreeg ik een antwoord op deze vraag:

'Jeruzalem, klim op een hoge berg en verkondig het goede nieuws.

Maak het goede nieuws bekend, zo luid als je kunt.

Zeg tegen de steden van Juda: 'Jullie God is in aantocht.' ([Jesaja 40:9](#), GNB)

Die hoge bergen, die oneffenheden in ons leven, kunnen we juist gebruiken om anderen te bereiken met het goede nieuws. In 2020 worden niet alleen meer adventskalenders verkocht, maar ook zullen meer mensen uitzien naar dit goede nieuws!

Om over na te denken

Welke (nieuwe) kansen zie jij voor deze Kerst om dat goede nieuws met anderen te delen?

Gebedssuggestie

Heer, dank U dat ik U altijd mag verwachten. Nu voor Kerst, maar ook daarna. Amen.

Weg door de woestijn

De woestijn, een plaats van niets...?

Hoor, een stem roept: "Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen." ([Jesaja 40:3-4](#))

In de stem in de woestijn herkennen wij Johannes de Doper die een doop tot bekering predikte. Daarom is het niet vreemd om bij 'baan voor de Heer een weg door de woestijn' en de opmerkingen over valleien en bergen etc. te denken aan ons voorbereiden op de komst van Jezus door weg te doen wat niet goed is en ons te richten op wat Hij met ons voorheeft. In [Maleachi 3:1-2](#) zien we iets dergelijks: "Zie, Ik zend mijn bode om voor Mij uit de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt, de bode van het verbond, naar wie gij met vreugde uitziet. Zie, Hij komt, zegt Jaweh van de machten. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande, als Hij verschijnt?"

Wie blijft er staande als Hij verschijnt? Hiermee wordt aangegeven hoe groot het verschil is tussen de heilige God en de onheilige mens. Na onze bekering - met de kenmerken van verootmoediging en verbinding met God - mogen we door het offer van Jezus ons - in alle eerbied en ontzag - verheugen op die ontmoeting!

In de lezing is sprake van woestijn, een onvruchtbaar en gevaarlijk gebied, een plek van honger, dorst, hitte, droogte, wilde dieren, duisternis, een land waar niemand woont, waar het moeilijk is, maar ook een plek waar God grote dingen doet: "Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan, uit dorre grond borrelt water op." ([Jesaja 41:18](#)). Het is ook de plek waar God zijn wetten aan de Israëlieten gaf en een verbond met hen sloot ([Exodus 19-20](#)). Johannes de Doper en Jezus zonderden zich er in alle stilte af om - met God dichtbij - zich voor te bereiden op hun taak.

Als God het joodse volk van Egypte naar Israël leidt, neemt God de woestijn niet weg, maar leidt ze er doorheen (o.a. [psalm 136:16](#), [Hosea 13:5](#), [Jeremia 2:6](#)). God laat ondanks alles ècht niet los! Dat zien we ook aan wat we als christenen vieren met Kerst, en wat we met Kerst wellicht gemakkelijker kunnen delen dan op andere momenten in het jaar.

Kerst, hét Licht komt. Het licht dat *juist* gekomen is om in de duisternis te schijnen. Bij die duisternis kunnen we dit jaar misschien wel aan veel meer denken dan voorheen. Want woestijn kun je ook zien als een heel moeilijke, misschien wel eenzame situatie waarin jij of iemand die je kent, zich bevindt. God wil erbij zijn. Zijn licht laten schijnen. Het is Kerst! In de lezing worden we opgeroepen de weg voor Hem, maar ook *naar* Hem klaar te maken. Niet alleen voor ons, maar ook voor mensen om ons heen.

Een lied van Taizé zegt: 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.' Wie gun jij dat licht? Zijn er openingen om Gods licht te laten schijnen? Voor wie bid jij daarvoor?

Gebedssuggestie Here God, de komst van Jezus, het Licht voor de wereld, wat een genade. Duizendmaal dank! We bidden voor de mensen die uw Licht zo nodig hebben.

Weg door de woestijn

Kijken achter de horizon, Gods vergezicht

Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: 'Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer.' ([Jesaja 46:10](#))

Zondag lazen we [Jesaja 40:3](#) over de stem in de woestijn die een oproep doet om (ruim) baan te maken voor de Heer. Want Hij wil komen! Twee verzen verder lezen we: *De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken!* ([Jesaja 40:5](#))

Jesaja spreekt namens God, hij is profeet. En geen valse, zo is inmiddels wel gebleken uit alle uitgekomen voorzeggingen. Misschien is [Jesaja 53](#) wel het bekendst, waarin wij de voorzegging van het lijden van Jezus lezen. Maar wat te denken van (bijvoorbeeld) Jesaja 2 en 35? [35:1](#) *'De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, 2 als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God.'*

[2:2](#) *Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van Jaweh vast zal staan als de eerste der bergen, verheven boven de heuvels; en alle volken stromen naar hem toe, 3 naties gaan op weg en zeggen: 'Komt, laat ons gaan naar de berg van Jaweh, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Ja, uit Sion komt Gods onderricht, uit Jeruzalem het woord van Jaweh.'*

In het Oude Testament zien we dat God vaak via profeten informatie doorgeeft. Voor in de toekomst, maar ook - heel concreet - voor onderweg. Profeten moesten namelijk ook koningen en volk de weg wijzen en waarschuwen voor verkeerde zaken, zoals afgoderij en hoogmoed. Het wordt ze niet vaak in dank afgenomen.

Door een visioen geeft God ons een kijkje achter de horizon, kunnen wij verder kijken dan het nu. Dat zal niet zijn om met een levenloze blik naar de einder te staren, maar biedt wel de mogelijkheid om hoopvol(ler) in het leven te staan en extra hoop te kunnen putten in moeilijke situaties. Omdat we een vergezicht hebben, waaraan we ons kunnen vasthouden. Het kan een kracht voor de tegenwoordige tijd zijn, te weten dat God zijn Woord waarmaakt.

Ik ben aan het bidden voor iemand die wel héél veel op z'n bord heeft gekregen. Ik denk niet dat het op dit moment een goed idee en fijngevoelig is om daar zondermeer mooie visioenen van de toekomst tegenover te zetten. Misschien is, naast bidden, op een gewone manier voorleven dat je je hoop op God en zijn Woord stelt, wel het hoogst haalbare. God is erbij...!

Om over na te denken

De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. Dat is niet afhankelijk van mens of geschiedenis, maar van God alleen. Maar is het ondanks dat toch ook een oproep aan ons om méé te doen, ruim baan voor Hem te maken! (Zag je ooit een heel dankbare enthousiasteling met beide handen in de zakken?)

Neem eens tijd om na te denken hoe je anderen, ook temidden van hun 'woestijnsituaties' kunt laten merken dat je er - vanuit je leven met God - voor hen bent en wilt zijn?

Gebedssuggestie

Here God, we hebben U zo nodig. Dank dat U er bent. Toen, nu en altijd.

Weg door de woestijn

Een boodschap van luister

“Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.”
[\(Jesaja 40:3\)](#)

Afgelopen zondag hebben we het gehad over de woestijn. Een droge, warme plaats zonder water, zonder schaduw, zonder leven zo lijkt het. In eerste instantie vind ik het een opmerkelijke keuze om over de woestijn te spreken in de Adventstijd met de Kerstdagen al in het hoofd. Toch roept de boodschap van zondag een actie bij ons allemaal op die juist in deze tijd van het jaar zo belangrijk is.

In een omgeving als de woestijn lijkt er geen leven te zijn, misschien zelfs geen hoop. Maar daar komt verandering in als er actief gesproken wordt over leven en hoop. Specifieker gezegd: over Het Leven en De Hoop. Het leven op aarde van het kindje Jezus die met Kerst geboren is. De hoop die Jezus gaf toen Hij ons redding bracht aan het kruis en eeuwig leven beloofde. De geboorte en kruisiging van Jezus kun je eigenlijk niet los van elkaar zien, maar is de complete boodschap van leven en hoop die juist met Kerst mag doorklinken in deze wereld en mag landen in de harten van mensen.

Dan komen we uit bij de bovenstaande Bijbeltekst, waarin wij opgeroepen worden om een weg te banen voor de Heer. De actie die de tekst bij ons oproept, is letterlijk om God bekend te maken in deze tijd. Dit raakt in de kern ook de boodschap van de Adventstijd. We mogen vertellen of laten zien dat Jezus hoop en leven brengt. We mogen een weg banen voor de Heer, dwars door de woestijn heen, dwars door alle wereldse dorheid en droogheid heen. Voor iedereen is deze hoopvolle boodschap, zoals Paulus in Kolossenzen 1:27 ook zegt: *'Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorieus dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister.'*

Bij het woord luister moet ik denken aan een schittering, een uitstraling, iets heel moois en iets dat iedereen kan zien. In deze Kersttijd zijn er overal lichtjes en lampjes die stralen in het donker. Hoe mooi zou het zijn als Jezus' hoop en leven mag schitteren door jou heen, opdat anderen geraakt worden door de boodschap van Kerst. Door de boodschap van Hoop en Leven.

Gebedssuggestie

Laat ons stralen, Heer, zodat de wereld uw Goddelijke luister mag zien.

vrijdag 18 december 2020

Weg door de woestijn

Baan een weg

Hoor een stem roept: "Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God." ([Jesaja 40:3](#))

Een tijd van droogte. Aan de 'gewone' levensbehoeften geen gebrek, maar je ziel snakt naar levend water en diep vanbinnen honger je naar meer.

Ik geloof niet dat honger went. Maar het lijkt erop dat veel mensen door dit leven gaan zonder zich serieus vragen te stellen over de bron waaruit zij voortkomen, de weg die zij wandelen en het doel waar ze op afkoersen. Elke dag komen ze dichterbij dat doel, maar je kunt ook stappen zetten zonder een besef van herkomst en zonder een bewust verlangen naar de eindbestemming.

Misschien stellen velen het uit om na te denken over de zin van hun leven. Er is meer dan voldoende afleiding. Maar in een tijd van droogte kan de hunkering heftiger worden. Een verlangen naar aanraking, snakkend naar iets wat je diepste dorst kan lessen, hunkerend naar voedsel dat meer dan gemakkelijke maagvulling is.

Het is allemaal te vinden bij Jezus, de Christus, de levende Zoon van God. En ik weet dat. Jij hopelijk ook. En wat doen wij samen met die kennis in deze woestijnperiode? Voor onszelf houden?

Het licht kan zo scherp zijn dat je verblind wordt. De nacht zo donker dat je geen hand voor ogen ziet. Maar hoor: er klinkt een stem – dwars door de wildernis – een stem die oproept om heuvels af te vlakken en dalen op te vullen, wegen recht te maken... zodat we zo snel mogelijk een ontmoeting mogen hebben met onze Verlosser.

Ieder mens moet een eigen weg gaan. Je hebt wellicht de neiging om voor anderen te denken of te beslissen, maar als het om de grote vragen van het leven gaat, heeft ieder mens een eigen verantwoordelijkheid. Je beschikt over het licht dat God je gegeven heeft – voor de een is dat waarschijnlijk meer dan voor de ander. God weet het. Van ons wordt eenvoudig gevraagd stappen in geloof te zetten, anderen vriendelijk de weg te wijzen, op te roepen om in het spoor van de Meester te gaan.

Misschien vlak jij geen bergen en dalen af. Maar je kunt wel wat gemene stenen van de weg pakken en wat verraderlijke valkuilen dichtgooien. Baan een weg voor de Heer – daar waar jij met Hem wandelt.

Gebed

Heer, wijs ons uw weg!

zaterdag 19 december 2020

Zondag sprak Christiaan Vos in deel 3 van de prekenreeks 'Op weg naar Kerst'.

Titel: Weg door de woestijn. Bijbeltekst: [Jesaja 40:1-4](#) NBV.

"Hoor een stem roept: Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God." (vers 3)

In deze profetie van Jesaja herkennen wij Johannes de Doper, die in de woestijn als wegbereider van Jezus, een doop tot bekering predikte. De woestijn, je denkt dan al snel aan hitte, gevaar, honger, dorst, duisternis, hier wil je *niet* zijn. Toch is het ook een plek waar God grote dingen doet. In visioenen laat Hij zien dat Hij ook zulke plekken volkomen onder controle heeft en volkomen zal herstellen. (Bijvoorbeeld [Jesaja 41:18](#)) Het is ook de plek waar God zijn wetten aan de Israëlieten gaf en een verbond met hen sloot ([Exodus 19-20](#)). Johannes de Doper en Jezus zonderden zich er in alle stilte af om - met God dichtbij en weg van afleidingen- zich voor te bereiden op hun taak.

Ten diepste gaat het bij woestijn over wat je niet hebt.

In de woestijn ben je geneigd om te spreken over droogte, warmte, onherbergzaamheid. Zoals onze gesprekken nu vaak gedomineerd worden door wat we lastig vinden.

Maar in de woestijn te spreken over bloei! In de droogte mensen te overstelpen met water!

Waar zijn de mensen die ons wijzen op de verhoogde valleien van onze tijd?

De gelovigen die bergen slechten?

Wie baant er een, nu nog niet bestaande weg, naar onze Heer?

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Neem eens tijd om na te denken over het hierboven schuingedrukte en de mogelijkheden of onmogelijkheden in ons eigen leven anno december 2020.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 13 december op de website

De **dienst van morgen** 20 december, de vierde en laatste in de **Adventstijd**, is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl **om 10:00 uur**. Spreker: Wigle Tamboer.

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 20 december 2020.

Onderbouw en Middenbouw:

Jezus is geboren, bezoek van de herders; [Lukas 2:1-20](#)

Bovenbouw: De geboorte van Jezus, [Matteüs 1:18-25](#)

X-pact: géén eigen dienst

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.