

PREEK DOOR DE WEEK

De weg van de vrede

[Lukas 1:76-80](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

De weg van de vrede

Het laatste Woord

Here, bent U mij helemaal vergeten? Wanneer komt U mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar U uitzien? Dag in, dag uit schreeuwt mijn hart om U! Laat U mij nog lang onder de overheersing van mijn vijand? Kijk toch naar mij om, Here, en laat mij iets van U mogen opmerken. U bent toch mijn God? Geef mij Uw licht en Uw kracht zodat ik niet zal sterven.

Maar ik stel al mijn vertrouwen op Uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde omdat ik zeker weet dat U voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de Here zingen, want Hij helpt mij altijd. ([Psalm 13:1-4,6](#))

David zat enorm in de knel. Hij had zich verscholen voor zijn grootste vijand, koning Saul, in een kille donkere grot. Ieder moment kon Saul zijn schuilplaats ontdekken. En ook al had zijn vijand David nog niet gevonden, hij hield hem al volledig in zijn greep. David schreeuwt het uit naar God. Menselijk gezien zou het slecht met hem aflopen, de situatie was hopeloos. Psalm 13, een echte wanhoops-psalm.

Herken je het? Dat je het wel kunt uitschreeuwen naar God, dat jouw situatie hopeloos lijkt. Dat je je verschuilt voor je grootste vijand, zoals angst, onzekerheid, een laag zelfbeeld, rouw, eenzaamheid. Een gevoel dat die vijand je ieder moment kan overheersen en je zo eigenlijk al in zijn greep houdt.

Het is adventstijd, de donkere dagen voor Kerst. Terwijl de één zich voorbereidt op feestdagen vliegt het de ander, juist nu, enorm aan. Laat Psalm 13 je dan bemoedigen. Want naast die hopeloze menselijke kant is er ook een hoopvolle, de geloofskant. Het laatste vers van deze psalm begint met een maar. 'Maar ik stel al mijn vertrouwen op Uw goedheid en liefde.' Dit, beste mensen, is Kerst. Waar geen hoop meer is op een goede afloop, begint geloof.

Met jou is het misschien al even hopeloos gesteld als met David. Totdat God ingrijpt en het Kerst wordt in je leven. Want Kerst is niet alleen de geboorte van een kindje. De komst van Jezus in deze wereld is ook de geboorte van geloof en vertrouwen, een zeker weten dat God voor bevrijding zorgt.

Het is mijn gebed dat je deze maand die hoop mag (her)ontdekken. God heeft altijd het laatste woord. En het laatste woord is er eentje van geloof, van hoop en vertrouwen.

Gebed

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn liefde woont in mij. Zie naar Hem uit want ik weet, Hij is mij steeds nabij.

De weg van de vrede

Hopen op de Heer

In de adventstijd kijken we hoopvol uit naar de komst van de Heer. Velen van ons hebben een adventskalender om er iedere dag bij stil te staan dat we wachten op de komst van Jezus naar de aarde. We vieren dat Hij naar ons toe kwam om ons te redden. Ik las dat we nog nooit zo vroeg geweest zijn met kerstversiering als dit jaar, waarschijnlijk omdat we zo graag lichtpuntjes willen zien in deze tijd van beperkingen in onze bewegingsvrijheid. Ik moest denken aan hoe er vroeger in de kerk waarin ik ben opgegroeid iedere adventszondag een versje werd opgezegd door een van de kinderen. Bij de tweede advent vond ik dit gedichtje:

*Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
dit huis waarin God woont.*

Dat we dit jaar niet in de kerk bij elkaar kunnen zijn, voelt nog steeds heel vreemd. Maar wij zijn met z'n allen de kerk, waarin God woont. Dat is voor mij de boodschap uit dit vers. Ook al zijn we niet fysiek bij elkaar, we mogen Kerst wel met elkaar vieren en ons verbonden voelen met elkaar. Daarbij is het zo ontzettend goed om stil te staan bij advent en de weg van vrede. De weg van de vrede is in deze tijd misschien wel heel eenvoudig, namelijk het beschermen van de kwetsbaren in onze samenleving. Daar hoef je he-le-maal niets voor te doen. Dat is zelfs het beste! Ook als we zelf geen grote gevolgen ondervinden, hebben we natuurlijk wel allemaal ons eigen stampvoetmomentje in deze coronatijd, maar laten we dan niet uit het oog verliezen waar het om draait.

[Jesaja 40:31](#) *Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.*

Hopen op de Heer en nieuwe kracht krijgen van Hem, dat is een prachtige belofte om ons aan vast te houden als we bemoediging nodig hebben. En zeker ook om elkaar mee te bemoedigen!

Dit is niet zomaar kracht, maar levenskracht, kracht van binnenuit, kracht van God.

Om over na te denken

Waar zoek jij je nieuwe energie? Kracht om door te gaan en vol te houden?

Gebed

Heer, geef ons kracht, heel ons leven Heer.

De weg van de vrede

Stralend Licht

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan ([Lukas 1:78](#) NBV)

Vanmorgen kwam er een lieve reactie binnen op een bijdrage die ik eerder schreef voor *Preek door de week*. We schrijven als auteursteam zonder onze namen erbij te vermelden, het gaat immers niet om ons maar om de boodschap die we door mogen geven. Maar ja, sommige mensen weten natuurlijk toch welke overdenking er uit mijn hoofd en hart is voortgekomen en soms merk ik daar iets van...

In dit geval kwam de reactie van iemand die het juist in deze tijd van het jaar bijzonder moeilijk heeft. Gewoonlijk is dit een maand van vreugde, gezelligheid, familie en feest – maar dat is zeker niet voor iedereen het geval en al helemaal niet in de moeilijke omstandigheden waar we nu allemaal doorheen moeten gaan. Het kan heel donker rondom je worden. Ik wenste die persoon toe dat ze ‘veel van het Licht’ zou mogen zien – en die hoofdletter gebruikte ik natuurlijk niet voor niets.

Bovenstaand bijbelcitaat uit Lukas 1 komt uit de profetie die uitgesproken wordt over de komende Messias en Zijn wegbereider Johannes de Doper. Aan het woord is zijn oude vader Zacharias (wiens naam betekent: ‘God gedenkt’, ‘God onthoudt’ of ook: ‘God zal omzien’). Zacharias wist dat God Zich aan zijn beloften zou houden – hij geloofde dat de Messias zou komen, voortkomend uit het koningshuis van David, de Redder en Bevrijder die God Zelf had aangekondigd. Hij geloofde dat de Verlosser zou komen, maar hij vond het moeilijk om het wonder te aanvaarden dat hij samen met zijn vrouw Elisabeth – op hoge leeftijd – een kind zou krijgen. Maar het wonder geschiedde en het kreeg de naam: ‘Johannes’.

Elisabeth betekent: ‘God is mijn gelofte’, ‘ik zweer bij God’, maar ook: ‘mijn God is overvloed’. Zo werden Zacharias en Elisabeth op hoge leeftijd verblijd met een zoon wiens naam de betekenis ‘God is genadig’ heeft.

Johannes was een wegbereider, een voorloper, een aankondiger. Hij was niet zelf het Licht, hij kwam om te getuigen van het Licht ([Johannes 1:8](#)). En zo is het ook met ons... Wij mogen iets van Gods licht reflecteren, doorgeven, afspiegelen.

Misschien ga jij ook door een donkere tijd en voel je momenteel helemaal niet iets van verlichting. Weet Wie de Lichtbron is – keer je naar Hem toe.

Gebed

Heer, verlicht onze weg in deze donkere tijd. Spreek uw woord, heel ons hart.

De weg van de vrede

Johannes de Doper, de voorbereider

“Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia ... en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.” ([Lukas 1:17](#))

We leven naar Kerst toe, het feest van de geboorte van Gods Zoon. Zijn komst was al eeuwenlang voorzien. Direct na de zondeval lezen we al de belofte van herstel in [Genesis 3:15](#). De slang - satan - zal vermorzeld worden, er is sprake van lijden maar ook van overwinning.

Maar voordat de Messias zou komen vond er door Johannes de Doper een voorbereiding plaats onder het volk. Bij zijn geboorte zie je patronen uit het Oude Testament terugkomen. Zijn ouders, Zacharias en Elisabeth, waren op hoge leeftijd, kinderloos. Toen Zacharias dienst deed in de tempel verscheen hem de engel Gabriël. Die verkondigde Zacharias dat hij een zoon zou krijgen. En was verbazing bij Zacharias en zelfs bezwaar, maar de engel stelde hem gerust en gaf een teken (hij zou niet meer kunnen spreken tot aan de geboorte van zijn zoon). Ook op andere belangrijke momenten in de geschiedenis van Israël zien we dit patroon, denk aan Abraham en Sara die op hoge leeftijd de belofte kregen van een zoon. Zo ook bij Hanna, zij was in de tempel en kreeg een engel op bezoek die de geboorte van Samuël aankondigde ([1 Samuël 1](#)). Samuël mocht net als Johannes de Doper geen sterke drank drinken en moest zijn haar laten groeien; een teken dat ze Nazireeërs waren. Hun beider optreden was het begin van een bijzondere tijd voor Israël.

Er is nog een overeenkomst met een profeet uit het Oude Testament, namelijk Elia. Johannes zou komen met de geest en de kracht van Elia. In [Maleachi 3:23-24](#) staat over Elia dat *“hij ervoor zal zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.”* In Lukas 1:17 ontbreekt die laatste zin en krijgt het vers een positieve wending: *“Zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.”* Niet Gods oordeel, maar de mogelijkheid tot bekering. Zoals Elia een omkeer bracht in de donkere dagen van Achab en Izebel, zo bracht Johannes in de dagen van Herodes mensen terug naar de Heer.

Om Johannes te typeren in één woord: voorbereider. Al in het Oude Testament werd deze rol voorzien. Voordat God zou komen voor de 'dag van de Heer', zou een ondergeschikte komen om het volk voor te bereiden. Hij wordt genoemd in [Jesaja 40:1-11](#), deze profetie wordt ook aangehaald in [Lukas 1:76](#): *“En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor Hem gereed te maken.”* Johannes roept het volk op om terug te keren naar God, zich te bekeren van hun zonden en zo ruim baan te maken voor de komst van zijn Zoon.

Wij mogen in deze tijd van Advent ons voorbereiden op Kerst. Staan we open voor Zijn komst, maken wij ruim baan voor de Zoon? Misschien zijn er wel dingen om op te ruimen om de weg vrij te maken?

Gebedssuggestie

Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed. (Johan de Heer 602)

De weg van de vrede

In het Licht bezien

“En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden.” ([Lukas 1:76-77](#))

Maleachi is de profeet van het laatste boek van het Oude Testament. Pas 400 jaar na hem krijgt Israël van God weer een profetische boodschap. En wat voor één! De langverwachte Messias gaat zijn opwachting maken! De voorzeggingen gaan nu werkelijkheid worden!
“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.” ([Lukas 1:78-79](#))

Dat is een boodschap om verlangend naar uit te zien! Lukas 1 toont ons drie mensen die - voor zover mogelijk - beseffen hoe bijzonder het is om deel uit te mogen maken van zoiets groots. De vreugde van Elisabeth, Maria en Zacharias om Gods genade spat er vanaf. Je vindt het terug in Lukas 1, de verzen [42-45](#) (Elisabeth begroet Maria), [46-56](#) (de lofzang van Maria) en [67-79](#) (de lofzang van Zacharias). Ik heb, om in die sfeer van bewust ontvangen genade te kunnen komen, een aantal verzen uitgekozen:

42 “De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!

43 Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?”

46 “Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47 mijn hart juicht om God, mijn Redder. 50 Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. 52 Heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. 54 Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.”

71 “Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht, 72 om barmhartigheid te betonen aan onze vaders en zijn heilig verbond te gedenken, 73 de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader.”

Uitzien naar Kerst, de komst van Jezus. Dat deden Elisabeth, Maria en Zacharia, al heette het toen nog geen Kerst; ze keken uit naar de bedoeling van Kerst. Redding uit de duisternis van leven zonder God. God zag en ziet naar ons om! Elisabeth en Zacharia ontvingen Johannes (wat 'God is genadig' betekent), Maria werd de moeder van Jezus ('Redder'), maar alle drie beseften en bezongen dat het in Jezus om Gods genade gaat. De vrede van en met God voor allen die Hem willen aannemen!

David zegt: *Bij U is de bron van het leven, in uw licht zien wij het licht.* ([Psalm 36:9](#) NBG51)
Zacharias, Elisabeth en Maria keken alledrie met geestelijke ogen naar wat zou geschieden, aan hen maar vooral ook via hen voor de hele wereld.

Hoe kijk jij/ik naar Kerst? Hoe kijken wij naar de dingen die God ons geeft?

Gebedssuggestie

Wereldwijd zijn er veel mensen die geen weet hebben van Kerst of van de betekenis ervan. Laten we in deze tijd extra bidden dat zij openbloeien voor het Licht van de wereld, de Bron en het Doel van leven.

zaterdag 12 december 2020

Zondag sprak Wigle Tamboer in het tweede deel van de prekenreeks 'Op weg naar Kerst'.

Titel: De weg van de vrede. Bijbeltekst: [Lukas 1:76-80](#) (NBV)

Rond de geboorte van Johannes de Doper en zijn naamgeving zie je twee perspectieven: het perspectief van de mens en het perspectief van het geloof.

'**De mens**' (buren en familie) vindt het logisch dat het kindje naar de vader vernoemd wordt.

'**Het geloof**' (Zacharias en Elisabeth) leeft uit de openbaring van God en Zijn beloften.

Het hoogbejaarde echtpaar Zacharias en Elisabeth ziet het kind als een groot geschenk, maar niet voor hen als een privé bezit; het is voor heel het volk. Zacharias heeft het kind vanaf het begin toevertrouwd aan Gods bestemming.

Zacharias spreekt over de weg die Johannes, uitgaande van God, mag voorbereiden (vers 76). Het is die weg die als bijzonder doel genoemd wordt voor de gelovigen: zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Hoe is het met onze voeten...? Waar zetten wij die op...?

In deze Adventstijd mogen we nadenken waar we ons hart op gezet hebben. Anders gezegd: nadenken waar onze diepste verwachting ligt. Onze vrede, werkelijk diepe vrede heeft alles te maken met onze perspectieven en onze verwachtingen...

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat betekent voor jou 'vrede'? Wat betekent voor jou 'de weg van de vrede'? Zijn die antwoorden met elkaar verbonden? Hoe?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 6 december op de website

De **dienst van morgen** 13 december, de derde in de **Adventstijd**, is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl **om 10:00 uur**.

Spreker: Christiaan Vos. Titel: Weg door de woestijn. Bijbeltekst: Jesaja 40: 3 NBV

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 13 december 2020.

Onderbouw en Middenbouw:

De geboorte van Johannes, [Lukas 1:57-80](#)

Bovenbouw: Volg de ster: David, [2 Samuël 7:8-11](#), [17-19](#)

X-pact: Zorg, Expeditie Gideon, Richteren

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.