

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 8 november 2020**

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Zending

Bijbellezing: Johannes 20:19-22 (GNB)

*19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren op slot, omdat ze bang waren voor de Joden. Toen kwam Jezus bij hen; Hij stond in hun midden en zei: "Vrede!" 20 Na die begroeting liet Hij hun zijn handen zien en zijn zij. Blijdschap vervulde de leerlingen, toen ze de Heer zagen. 21 "Vrede", zei Jezus opnieuw. "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie." 22 Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest."*

### **Bijzonderheden**

We zijn verdergegaan met de nieuwe preekserie 'Waar draait het om?'. Na de drie preken over de drie V's van Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven en de twee preken over ons Missie Statement, Geraakt en Geroepen, wenden we ons nu tot het derde deel van onze Visie, zoals verwoord in de Schijf van Vijf (Woord, Gebed, **Zending**, Zorg, Zegen).

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Deze zondag dus zending. Bij zending kunnen we al snel denken aan mensen die hun boeltje oppakken en aan de andere kant van de wereld het Evangelie gaan brengen. Maar zending is zoveel meer.

In de preek van zondag ging Wigle daar dieper op in. Hoe goed is het om er in kringverband verder over na te praten en te denken. Wat is zending, waar komt het vandaan, waarom is het, wanneer kun je het doen en hoe dan? En voor ieder persoonlijk ook: wie zal God zenden? Weet ik me een door God gezondene? En zo ja, op welke manier dan?

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### **Mogelijke aanvullende Bijbellezingen**

Genesis 1: 26, 27

Genesis 2: 7

Psalm 40: 8-11 / Hebreeën 10: 5-7

Jesaja 6: 1-8

Mattheus 28: 16-20

Filippenzen 1: 21 en 2: 10, 11

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

Waar draait het om in het leven? Voor ons, christenen, draait het leven en sterven om Christus. Zoals Paulus dat verwoordt in Filippenzen 1: 21: Het leven is mij Christus, het sterven gewin.

Maar hoe vertaal je het leven dat om Christus draait naar de dagelijkse praktijk? Concreet: hoe vertaal je dit naar ZENDING in je dagelijks leven? In Christus draait het leven voor ons Zijn volgelingen onder meer om ZENDING.

Er is wel eens gezegd: God had 1 zoon en die is zendeling geworden. Maar er is nog een derde persoon in de Drie-eenheid, die ook de zending is ingegaan: de Heilige Geest.

Johannes neemt ons mee naar de glorieuze dag van de opstanding van Jezus uit de dood. Op de avond van die dag verschijnt Hij aan de leerlingen, de discipelen. Wat er dan gebeurt is het belangrijkste wat we over ZENDING moeten weten.

Nadat Jezus Zijn vrede over hen uitspreekt, gebeuren er twee dingen: Jezus *zegt* iets en Jezus *doet* iets. Hij *zegt*: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie." Na deze woorden *blies* Hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest."

Hierin ligt de sleutel tot ons begrijpen van ZENDING. Een begrijpen dat niet begint bij ons mensen wat wij vinden of ervaren als het om ZENDING gaat, maar een begrijpen dat begint bij onze Drie-enig God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

God IS zending, het behoort tot Zijn WEZEN, ofwel ZENDING is WIE GOD IS in Zijn wezen.

Als Johannes zegt dat Jezus de Zoon van God is, en de Hebreëenschrijver zegt dat Jezus de afdruk is van Gods wezen, dan kun je zeggen dat in Christus de rode lijn van de Bijbel een ZENDINGSLIJN is, die haar oorsprong heeft in God zelf.

De opgestane Heer Jezus zegt tegen de doodsbangen discipelen, die nu dolblijven geworden zijn: "Zoals de Vader naar Zijn wezen mij gezonden heeft, zo zend Ik naar Mijn wezen jullie." (naar Johannes 20:21b- GNB).

Maar wie kan als mens gezonden zijn zoals de tweede persoon in de Drie-eenheid gezonden is door de eerste persoon in de Drie-eenheid? Het kan door de derde persoon in de Drie-eenheid: Jezus blies de discipelen met Zijn adem de Geest in, de Heilige Geest, de derde persoon in de Drie-eenheid.

En met die daad onderstreepte Jezus dat Zijn discipelen nooit uit zichzelf deel zouden kunnen hebben aan Zijn ZENDING, tenzij de Heilige Geest hen vulde om in Zijn naam ZENDELING te zijn.

En als we dan even de video doorspoelen naar de dag van Pinksteren waar de Heilige Geest wordt uitgestort, dan zien we de eens bangen Petrus nu als een vrijmoedige Petrus staan als getuige, als zendeling van Jezus, vol van de Heilige Geest. Hij wordt vanaf die dag samen met de anderen een APOSTEL genoemd, letterlijk; een gezondene, hetzelfde woord dat vanmorgen in vers 21 gebruikt wordt: zoals de Vader mij apostello heeft, zo zend ik ook jullie.

Ga niet zonder de Heilige Geest, want zoals de mens in Genesis 2 een levend wezen werd door Gods inblazen van de levensadem, zo alleen zullen ook wij naar Gods wezen pas dan ZENDELING kunnen zijn door de adem van de Heilige Geest. Ook wij In Christus Zijn gezonden, bekrachtigd door Gods Geest.

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

Opwekking 711 – Zijn trouw kleurt de morgen

Opwekking 770 – Ik zal er zijn

Opwekking 346 – Maak ons tot een stralend licht

\*\*\*\*\*

## **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. Waar ben jij voor in de wieg gelegd?

4. Uit de overdenking leerden we o.a.: ga als gezondene niet zonder de Heilige Geest. In hoeverre sta je 's morgens op in het bewustzijn dat je voor die dag een gezondene bent in wie de Heilige Geest wil werken? Overdenk eens bij welke gelegenheden je de afgelopen tijd de hulp/nabijheid van de Heilige Geest inriep. Wat komt daarbij bij jou naar boven?

5. Zending zijn of zending doen. Heeft Johannes 20 je geholpen het belang te zien om eerst bepaald te worden bij het 'zijn' voordat je 'doet'. Zo ja, kun je daar woorden aan geven?

6. We zongen na de preek 'Maak ons tot een stralend licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen'. De volken... dat klinkt erg hoog gegrepen. De mensen om ons heen... dat komt dicht bij huis. Hoe zie jij je als 'gezondene', is dat voor de volken of voor de mensen om je heen of beide. Hoe ziet dat er uit in je dagelijks leven?

7. In de overdenking werd gesproken over 1 keer per dag iets bewust doen als een 'gezondene'. Neem tijd en laat een ieder nadenken wat hij/zij zou kunnen opschrijven om elke dag te doen tussen nu en het volgende kringmoment. Deel wat je opschreef en bid met elkaar om een zegen daarover.

\*\*\*\*\*

**GEBEDSSUGGESTIE**

Vader, Zoon en Heilige Geest, leer ons u steeds beter te kennen opdat wij mogen weten wie U bent en wie wij in U zijn. Geef ons de genade Uw zedingshart steeds meer te zien, opdat we in U ons steeds meer bewust zijn dat ook wij in Christus gezonden zijn. Amen.

\*\*\*\*\*