

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 22 november 2020

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Zegen

Bijbellezing: Johannes 15:1-8 (NBV)

15:1 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. 6 Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn'.

Bijzonderheden

Deze zondag het slotdeel van de tiendelige prekenreeks 'Waar draait het om?'. In die serie is ingegaan op onze Missie (Geraakt en Geroepen), onze Visie (Schijf van Vijf: Woord, Gebed, Zending, Zorg, Zegen) en het Hoe daarnaar (toe) te leven (de 3 V's van Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven). Wigle sloot de serie zondag af met Zegen.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Blijf in Mij... een belangrijke tekst uit de lezing en de preek. *"Blijf in Mij"*, zegt Jezus, *"dan blijf Ik in jullie"*. Geen betere start om zegen te ontvangen en te kunnen doorgeven dan je te wenden tot God/Jezus *en in Hem te blijven*.

Blijf in Mij als fundament van zegen ontvangen en doorgeven, zoals het ook basis en doel is van de huiskringen en hun avonden. Goed om daar in het teken van zegen met elkaar over door te praten.

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

Mogelijke aanvullende Bijbellezingen

1 Koningen 8:14-15

Daniël 6:11

Jesaja 5:1-7

Mattheüs 25:14-29

Lukas 10:38-42

1 Petrus 2:11-12

1 Korintiërs 15:58

ENKELE OPMERKINGEN

Wigle ging, net als bij zijn eerdere overdenkingen over Woord en Zending, te rade bij de apostel en evangelienschrijver Johannes. Johannes toont ons vaak hoe belangrijk het is om te ZIJN, voordat we DOEN. Het is dit diepere 'zijn' dat ons helpt bij de Meerkerk 2.0 verdiepings-/verrijkingsslag in de huidige preekserie 'Waar draait het om'? Juist bij onze MISSIE en VISIE mogen we het 'zijn' als bron van al ons 'doen' niet uit het oog verliezen. En laten we eerlijk zijn: zo gemakkelijk kan het gebeuren dat we - al dan niet activistisch - al snel overgaan tot het 'doen', met het gevaar dat we dan net zo makkelijk de dingen gaan doen uit eigen kracht en naar onze eigen wil.

Johannes brengt ons daarom altijd eerst naar het hart, het wezen, het zijn van God. En daar begint het ook voor ons. Ook Paulus doet dit en spreekt van ons Christen-zijn dan ook op als een 'in Christus' zijn, voordat we ook maar iets 'in Christus' kunnen doen. Hij benadrukt dit bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 12 waar Patrick afgelopen zondag over sprak: het lichaam kan niet zonder het Hoofd, Christus.

Dit 'in Christus zijn' is precies ook de prachtige illustratie van de wijnstok in Johannes 15. Alleen als de rank 'in Christus' is, dat wil zeggen in Jezus, de Wijnstok, kunnen we iets doen. Want "zonder Mij" kunnen jullie niets doen, net zomin de rank uit zichzelf vrucht voort kan brengen.

Wigle toonde een rank van een wijnstok die Henk Binnendijk ooit gebruikte voor zijn preek bij ons. De rank bleef achter en Wigle redde hem van de groenbak en hing hem in het halletje naast zijn studeerkamer om er dagelijks naar te kunnen kijken. Als beeld van een dagelijkse oproep om 'in Christus' te blijven om te voorkomen dat we uit eigen kracht - tevergeefs - proberen vrucht te dragen. Want als de rank losraakt van de wijnstok, is verdorring en het missen van vrucht het logische gevolg.

Het onderwerp van dit laatste deel in onze serie is ZEGEN. Vanuit Johannes 15:8 gaf Wigle de volgende invulling aan de zegen van vrucht dragen zoals Jezus dit verwoordt: Als jullie Mijn leerlingen zijn dan is het Mijn doel om in en door jullie heen veel vrucht te dragen zodat de grootheid van mijn Vader zichtbaar zal worden.

Als we zo over ZEGEN praten is vers 8 van Johannes 15 een prachtig beeld dat we voor ogen mogen hebben als we 'in Christus' tot zegen willen zijn.

Als we in Christus ZIJN wordt ook ons DOEN een DOEN in Christus, zoals Paulus de Korintiërs voorhoudt in 1 Korintiërs 15:58, je weet wel, zij van 1 Korintiërs 12: *'Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.'*

Johannes 15 onderstreept dit als een principe voor ons als wedergeboren mensen (Johannes 3): in Christus ZIJN we gezegend om in Hem tot zegen te ZIJN, overal waar we GAAN en STAAN, in al ons DOEN, we kunnen niet anders dat ZIJN wie we ZIJN als rank aan de wijnstok, om door te geven wat we ontvangen hebben: we zijn gezegend om tot zegen te zijn.

Of om het in de drie V's te zeggen:

In ons zijn, maar ook in ons gaan, staan en doen

- zoeken we ons te VERBINDEN en verbonden te blijven als een rank aan de Wijnstok;

- kennen we onze plaats (zonder Christus kunnen we niets doen) wat ons brengt tot het VERROOTMOEDIGEN voor Gods aangezicht;
- zoeken we een levensstijl als volgelingen van Jezus die VOORLEVEN om een ZEGEN te zijn voor anderen tot verheerlijking van God en het zichtbaar maken van Zijn heerlijkheid.

Een prachtig lied dat dit verwoordt is:

*Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!*

*Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.*

*Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.*

LIEDEREN

654 – Dank U voor deze nieuwe dag
Hoop in leven en in dood
Jezus' liefde voor mij – Sela

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord);

- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Wat is jou het meest opgevallen in de bijbellezing? Deel dat met elkaar en ook waarom juist dit je opviel of waarover je vragen hebt of over wilt doorpraten.

4. 'Blijf in Mij' veronderstelt een 'komen in God/Christus'. Kun je iets delen van hoe jij in je dagelijkse leven 'in God/Jezus komt' en hoe je daar vervolgens in probeert te blijven? Wanneer lukt dat wel, wanneer niet (echt)? Als je dat weet, kun je daar dan wat mee?

5. In de preek was ZEGEN vooral het tot zegen willen zijn voor anderen en niet jezelf tot voorwerp maken van zegen. Waar denk jij aan als het gaat om ZEGEN? Hoe werkt dat uit in de praktijk?

6. Wigle vroeg aandacht voor het snoeiproces en merkte op dat de rank alleen maar rank kan zijn. Met andere woorden: de rank moet het snoeiwerk van de landman ondergaan. Hoe zit dat met ons? Als volgelingen van Jezus kunnen we wel degelijk proberen het snoeiwerk van de landman te weerstaan/te voorkomen. Kun je voorbeelden noemen waar je dat probeerde en hoe dat uitwerkte? Kun je voorbeelden noemen waar je de landman toeliet je te snoeien en hoe dat uitwerkte?

7. Denkend aan Meerkerk 2.0: wat zijn wensen voor Zegen en hoe zou je daarin willen en kunnen bijdragen?

GEBEDSSUGGESTIE

Here Jezus,
Laat ons in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in ons overvloeien,
of we zijn een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen ons,
opdat we waarlijk vruchtbaar zullen zijn!
Dat bidden we In Uw naam,
Amen

