

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 29 november 2020**

Prediker: Orlando Bottenbley

Titel: Het uiteindelijke doel van Kerst

Bijbellezing: Romeinen 5:1-4 (NBV)

*1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.*

*2 Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.*

*3 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,*

*4 volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.*

### **Bijzonderheden**

We begonnen zondag aan een nieuwe preken-serie: 'Op weg naar Kerst'. In deze Adventstijd staan de vier zondagen in het teken van afwachten en toeleven naar de komst van Christus, van de openbaring van de liefde en genade waar de komst van Christus naar deze aarde over gaat: om ons te redden van zonden en de weg naar God te herstellen, vrij te maken.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

We leven in deze weken toe naar Kerst. Een jaarlijks gebeuren, maar veel te belangrijk om het 'normaal' te gaan vinden. Orlando startte zondag over het doel van Kerst. Hij noemde daarbij de rijkdom daarvan in het heden en in de toekomst en hoe deze rijkdom hem (en anderen) in vuur en vlam zet.

Een heel gezegende kringbijeekkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### **Mogelijke aanvullende Bijbellezingen**

Titus 2:11-15

Titus 3 :3-5

Efeziërs 2:17-18

Romeinen 5:2

Habakuk 3:17-19

2 Korintiërs 5:14-15

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

Gods genade is in Jezus openbaar geworden, tot redding voor alle mensen. Orlando sprak over wat die genade betekent voor nu en in de toekomst.

### **Rijkdom in het heden**

Hij noemde dat we zijn aangenomen als rechtvaardigen. Dat we mogen leven in vrede met God en dat we toegang hebben verkregen tot Gods genade. Dat is de rijkdom die we in het heden mogen hebben.

### **Rijkdom in de toekomst**

Als gelovigen mogen we leven in de verwachting dat we zullen delen in zijn luister. Zelfs ellende tempert ons geluk en onze vreugde niet, omdat onze hoop op de toekomst onze beleving van het hier en nu bepaalt.

Voor Orlando zette deze rijkdom zijn leven in vuur en vlam, waarbij hij verwees naar 2 Korintiërs 5:14-15 (Willibrordvertaling)

\*\*\*\*\*

### **LIEDEREN**

Onze schuilplaats is God  
Verwachten  
Daar ruist langs de wolken

\*\*\*\*\*

### **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. Wat is het jou meest opgevallen in de Bijbellezing? Deel dat met elkaar en ook waarom juist dit je opviel of waarover je vragen hebt en over wilt doorpraten.

4. Als het bij vraag 3 niet ter sprake is gekomen: denk eens in alle eerlijkheid na over: *we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat...* Deel de redenen die naar boven komen bij 'omdat...'. Heb je dit ook persoonlijk mogen ervaren in jouw leven?

5. Wat betekent Kerst voor jou?

6. Hoe kun je de komende adventsmaand bewust toelevend naar Kerst toe om dieper bewust te worden van het uiteindelijke doel van Kerst? Is dat dit jaar anders nu we te maken hebben met een pandemie met allerlei beperkingen? Hoe vind je daar je weg in?

7. We zijn gewend om buitenkerkelijken uit te nodigen voor de Kerstnachtdiensten. Dat gaat dit jaar anders heel anders met een Kerst livestream en eventueel een drive-in dienst als dat door mag gaan. Zijn er mensen in jouw omgeving die je wilt uitnodigen om de livestream (misschien wel samen mee) te bekijken? Misschien om samen voor mensen te bidden die dit jaar op een bijzondere manier door het Kerstevangelie geraakt mogen worden.

\*\*\*\*\*

**GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, we danken U dat U bereid bent geweest om naar deze aarde te komen. U, de grote God, werd een klein mens zoals wij, om het leven te leven dat wij hadden moeten leven en de dood te sterven die wij hadden moeten sterven. Dank voor uw wonderlijke genade! U heeft ons gered en ons aangenomen als rechtvaardigen en in U hebben we hoop voor de toekomst; wat een rijkdom om U te mogen kennen. We bidden en danken in Jezus' naam, amen.

\*\*\*\*\*

