

PREEK DOOR DE WEEK

Het uiteindelijke doel van Kerst

[Romeinen 5:1-4](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Het uiteindelijke doel van Kerst

Vol verwachting

Intussen kijken we vol verwachting uit naar het moment dat ... ([Titus 2:13a](#), BasisBijbel)

Waar kijk jij op dit moment vol verwachting naar uit? Ik denk dat veel mensen deze vraag nu anders zouden beantwoorden dan een jaar geleden. Wat zou jij achter de puntjes invullen?

Intussen kijken we vol verwachting uit naar het moment dat ...

... er voor iedereen een vaccin is?

... we niet meer beperkt worden in onze vrijheden?

... we op zondag gewoon weer naar de kerk kunnen komen?

En ja, wat zie ik er ook naar uit dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken om een virus. Wanneer ik hier wat langer over nadenk, komen er vragen bij me op: En daarna dan? Is een onbezorgd leven mijn doel? Kan ik pas verder met mijn 'normale' leven op het moment dat al die beperkingen achter de rug zijn?

Eerlijk gezegd ben ik blij dat er meer is om voor te leven. Dat er een hoger doel is. De adventstijd wijst ons in de richting van dat hogere doel. Laten we eens kijken wat Paulus achter de puntjes heeft geschreven:

Intussen kijken we vol verwachting uit naar het moment dat ... onze grote God en Redder, Jezus Christus, in al zijn macht en majesteit zal komen. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven om ons te bevrijden van het kwaad. Zo heeft Hij van ons een zuiver volk gemaakt. En dat volk is zijn eigendom. Het is de bedoeling dat dat volk zijn best doet om het goede te doen. ([Titus 2:13-14](#), BasisBijbel)

Wat hebben deze woorden ons, juist in deze tijd, te zeggen?

- Natuurlijk kijken we vol verwachting uit naar een vaccin, maar meer nog mogen we vol verwachting uitzien naar onze Verlosser.
- De macht van een virus lijkt groot, maar valt in het niet bij de macht en majesteit van de Allerhoogste.
- Hij heeft Zijn leven gegeven om ons te bevrijden, niet van beperkingen maar van het kwaad.
- Hij is het hoogste doel in ons leven. En dat is precies Zijn doel met ons.

Advent is een tijd om elk jaar opnieuw te beseffen dat Jezus naar de wereld gekomen is om de mensheid te bevrijden van de zonde. Zonde betekent letterlijk het missen van het doel. Misschien dat deze adventsweken ons dit jaar meer dan anders uitdagen om over dat doel na te denken. Dat hoogste doel. Mis het niet!

Om over na te denken

Wat was jouw eerste gedachte om achter de puntjes in te vullen? En wat zou je invullen wanneer je er even over hebt nagedacht?

Gebedssuggestie

Dank U, Heer Jezus, dat de woorden in de Bijbel mij helpen om verder te kijken dan dit moment. Dat ze mij een perspectief geven op een betekenisvol leven. Amen.

Het uiteindelijke doel van Kerst

Barmhartigheid, goedheid en mensenliefde

'Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze Redder, openbaar geworden en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.'

([Titus 3:4-5](#))

Tijdens de kerstperiode die we zijn ingegaan, mogen we uitkijken naar de komst van Christus. Hoe treffend is de bovenstaande tekst, waarin wordt gesproken over de goedheid en mensenliefde van God. Die goedheid en mensenliefde werd zichtbaar in Jezus' leven. Jezus heeft ons zelfs gered, niet omdat ons gedrag zo correct is, maar vanuit barmhartigheid.

Nu spreekt dat laatste gedeelte mij vooral aan. In een periode vol duisternis, kou, zorgen en eenzaamheid is de barmhartigheid van Jezus de Redder die eruit springt. Hoe je ook in je vel zit, in het leven staat of wat voor verleden je ook hebt: Christus is ook voor jou gekomen en is barmhartig. Ik ben geen haar beter dan jij, ook niet als ik rechtvaardige daden laat zien, zoals het er van de buitenkant al snel christelijk en misschien zelfs vroom uit kan zien.

Rechtvaardige daden als bidden, naar de kerk gaan of omzien naar je naaste geven geen garantie om gered te worden. Het is Gods barmhartigheid die ons redding aanbiedt en wij mogen die Redder verwelkomen in ons hart, in ons leven. God kijkt naar je hart en prikt door alle daden heen om te zien of je daadwerkelijk op Hem vertrouwt.

Ik vind het een geruststelling dat God naar je hart kijkt, omdat je dan niet continu aan allerlei hoge eisen als christen hoeft te voldoen. Maar je zult merken dat als je op God vertrouwt, je vanzelf gaat veranderen vanuit je hart en dat er in je handelen rechtvaardige daden te zien zullen zijn. Dan komen we weer terug bij het eerste gedeelte van de Bijbeltekst, namelijk: de goedheid en mensenliefde van God zijn dan niet alleen zichtbaar geworden in Christus, maar zijn ook zichtbaar in jouw leven.

Om over na te denken

Kijk eens kritisch naar je eigen hart. Geloof jij dat God jou gered heeft vanuit Zijn barmhartigheid?

En als je eens kritisch bent over de manier waarop jij kijkt naar andere mensen: is dit vanuit Gods barmhartigheid?

Laten we niet vergeten dat we als rechtvaardigen zijn aangenomen door Jezus Christus (o.a. [Romeinen 5:1](#)). Gods barmhartigheid is voor iedereen. En Gods goedheid en mensenliefde mag in iedereen zichtbaar worden. Juist met Kerst mogen we dit als helder licht uitstralen.

Gebedssuggestie

Help mij vanuit uw barmhartigheid te kijken naar mijzelf en de mensen om mij heen, zodat ik uw goedheid en mensenliefde bewust mag uitstralen en naleven.

Het uiteindelijke doel van Kerst

Ellende

En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. (Romeinen 5:3-4)

“Hopelijk komt er een moment dat ik dankbaar ben voor wat me overkomen is.”

Niet lang voordat ik vandaag uit Romeinen 5 las, sprak ik zelf bovenstaande woorden uit tegenover een vertrouwenspersoon. Iedereen maakt moeilijke tijden door, zelf kan ik er ook uit ervaring over meespreken, al zwijg ik direct als ik hoor wat anderen zoal te verduren krijgen.

Er is geen liniaal waarmee je ellende kunt meten, geen weegschaal om pijn te wegen. Mensen zijn verschillend, omstandigheden variëren. Ik hoorde iemand beweren dat balletdansers een hogere pijngrens hebben dan profvoetballers en ik geloof dat. Ieder mens voelt z'n eigen pijn.

Tegenslag is vaak – zeker in onze ogen – onverdiend en doelloos. Waarom overkomt ons ellende? Het is goed daar niet te gemakkelijk antwoord op te geven. In de omgeving van verdriet en moeilijke vragen is het raadzaam onze neiging tot ‘verklaren’ te onderdrukken. ‘Ik weet het niet’ is vaak een gepast antwoord.

Wat weet ik van pijn en moeite? Dit weet ik: vaak zie je pas achteraf wat narigheid je gebracht heeft. Gelukkig is dat in de levenspraktijk veel meer dan misère alleen. Kijk terug op je eigen leven en vraag je af welke zaken je het meest gevormd hebben. Niet zelden zullen dat juist de dingen zijn die onaangenaam waren...

Pijn, moeite en verdriet vormen je. Je kunt meestal niet voorkomen dat je erdoor getroffen wordt, je hebt wel een keuze als het erom gaat hoe je ermee omgaat. Paulus spreekt niet bot of ongenadig over ellende. Let wel, hij had zelf zijn portie narigheid in het leven gehad. Hij maakt in Romeinen 5 een moeilijk te volgen sprong door ons voor te houden dat je je onder ellende gelukkig kunt prijzen.

Laat ik een voorzichtige poging doen om daar duiding aan te geven.

Het maakt groot verschil hoe je op een nare ervaring reageert. Er is plaats voor verdriet en verontwaardiging, maar je helpt jezelf niet door bitter of verongelijkt te worden. Je helpt jezelf wél door je *gelukkig* te prijzen, je zegeningen te tellen en te geloven dat dit alles je sterker, gevoeliger en wijzer kan maken.

Gebed

Heer, zie ons verdriet, voel onze pijn. Wees ons nabij en vorm ons naar het beeld van uw Zoon.

Het uiteindelijke doel van Kerst

Kerststal met kruis

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. ([Romeinen 5:1-2](#))

En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en verrezen. ([2 Korintiërs 5:15](#) Willibrordvertaling)

Ik heb in mijn leven al aardig wat kerststallen gezien. Van piepklein tot levensgroot, van allerlei soorten materialen, uit allerlei landen. Ik vind het wel een aanrader om rond Kerst eens langs te gaan bij een kerststallententoonstelling. Alleen al om te zien hoe multicultureel Kerst is. Jezus kwam voor iedereen... Misschien is het wel passend om, juist ook al met Kerst, een verwijzing te maken naar Openbaring waar de apostel Johannes in een visioen van de eindtijd zag dat *'een grote menigte voor de troon van God staat, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, (...) en zij riepen met een luide stem: De verlossing is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!'* ([Openbaring 7:9-10](#))

Ooit zag ik een heel verrassend, unieke kerststal. Met Jozef, Maria en het kindje Jezus in het gebruikelijke 'huiselijke', knusse, lieflijke tafereel met os, ezel, herders en engelen.

En aan de wand... een kruis waaraan Jezus hing... Verrassend en confronterend!

Over vier weken vieren we Kerst. We vieren het - er is ook alle reden tot vreugde - en die wil ik natuurlijk niet verstoren door bij Jezus' geboorte al op zijn dood te wijzen. Dat doen we ook niet bij andere pasgeborenen. Maar er is een verschil. Gewone mensen als wij worden geboren om te leven, maar Jezus kwam om te sterven, voor ons, opdat wij deelgenoot van Gods genade, verzoening, redding konden worden.

Is het niet te zwaar om dit te noemen als we op weggaan naar een zalig/gelukkig/gezellig Kerstfeest? Maar - anders kijkend - kunnen we ook zeggen dat het juist tot *extra* vreugde stemt als we beseffen waarom Jezus gekomen is en dat dat veel meer is dan het lijkt!

Orlando gaf ons in de overdenking o.a. dit mee:

- rijkdom voor ons in het heden (we zijn door Jezus gerechtvaardigd en hebben toegang tot Gods genade, leven in vrede met God)
- rijkdom voor ons in de toekomst (we mogen ons – nu al - gelukkig prijzen dat we ooit zullen delen in zijn luister, zijn heerlijkheid).

Om over na te denken

Wat vind je van het noemen/tonen van het kruis met Kerst? Is het te zwaar voor mensen die Kerst willen vieren of juist nog veel bemoedigender dan het lieflijke wat ervan gemaakt is? Aan wie zou je die boodschap willen doorgeven? Zie je daar kans toe? Bid je voor mogelijkheden?

Gebedssuggestie

Dank, Here God, voor de komst van Jezus op aarde. Dat we nooit zullen vergeten hoe groot de genade is die ons is toebedeeld door Jezus, onze Redder en Heer, die kwam als de kwetsbaarste onder ons.

vrijdag 4 december 2020

Het uiteindelijke doel van Kerst

De vrede van Kerst = Vrede met God !

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. ([Romeinen 5:1](#))

Maar toen de goedheid en menselijkheid van God onze Redder is verschenen, heeft Hij ons gered, niet omdat wij iets gedaan zouden hebben dat ons kan rechtvaardigen maar alleen omdat Hij barmhartig is. ([Titus 3:4-5](#))

Vorige week zondag mocht ik getuige zijn van een doop in de frisse buitenlucht. Van drie mensen die op verschillende manieren tot deze belangrijke stap gekomen waren. Twee van hen waren thuis opgegroeid met de grootheid en de liefde van God en getuigden daar dankbaar van. De derde was als volstrekt ongelovige op een wonderlijke manier totaal onverwachts binnengekomen in een evangelische boekwinkel waarvan hij het bestaan niet kende. 'Alsof een onzichtbare hand mij erin duwde', vertelde hij later. Hij had geen idee wat hij er moest doen, maar ging met een goedkope (instap)bijbel de deur uit. En vorige week stond hij in het doopbad. Gods wegen kunnen zeer wonderlijk zijn.

Voor de dopelingen was het duidelijk (geworden): niets zonder Christus, aan Hem alle eer!

Orlando sprak zondag over de rijkdom die wij door Jezus hebben ontvangen, zowel in het heden als in de toekomstige tijd. Waar zouden we zijn als we Jezus niet hadden?! Hoe mooi om bij Jezus' geboorte op aarde de engelen God te horen verheerlijken met de woorden: 'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.' ([Lukas 2:13-14](#)) Het is de hoogste vrede, voor ons beschikbaar: de vrede met God, het herstel van de door mensen stukgemaakte relatie tussen Schepper en schepsel. Waar zouden we zijn zonder Hem?!

En waar David in [psalm 27:13](#), temidden van alles waarin hij verzeild is, zegt er niet aan te moeten denken dat God er in zijn leven niet zou zijn, zo mogen wij hem dat nazeggen over Jezus. Jezus, de langverwachte Verlosser, Koning, de Weg, de Waarheid en het Leven, heeft ons vrijgekocht en gerechtvaardigd om te komen tot de ware vrede, de vrede met God.

Die genade van Christus, het uiteindelijke doel van Kerst.

Om over na te denken

Kerstmis is niet zomaar een jaarlijks feestje ter gelegenheid van een geboorte, het is het feest van Gods omzien naar ons. Waar zouden we zijn zonder Jezus' komst en het doel daarvan?!

Gebedssuggestie

Heer, dank dat U bleef en blijft omzien naar de mens om alles te herstellen naar uw plan van volkomen vrede met U en in U.

zaterdag 5 december 2020

Zondag sprak Orlando Bottenbley in het eerste deel van de adventsprekenserie: 'Op weg naar Kerst'. Titel van deze dienst: Het uiteindelijke doel van Kerst, Bijbellezing: [Romeinen 5:1-4](#).

In Romeinen 5 staat o.a. dat we 'op grond van ons geloof als rechtvaardigen zijn aangenomen en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.'

Gods genade is in Jezus openbaar geworden, tot redding voor alle mensen. Orlando sprak over wat die genade betekent voor nu en in de toekomst, waarbij hij inging op: als rechtvaardigen aangenomen, in vrede leven met God, toegang tot Gods genade en (in de toekomst) delen in zijn luister, zijn heerlijkheid.

Voor Orlando zette deze rijkdom zijn leven in vuur en vlam, waarbij hij verwees naar [2 Korintiërs 5:14-15](#) (Willibrordvertaling)

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Op weg naar Kerst... Denk eens na wat Gods genade inhoudt en hoe dat voor jou van betekenis is.

Orlando sprak over [Habakuk 3:17-19](#), het bekende 'Al zal de vijgeboom niet bloeien, al zal (van alles tegenzitten), toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat mij over mijn bergen gaan.'

Als je dit overdenkend bekijkt in je eigen leven, waaraan denk je dan? Kun je dat beamen? Waarom wel/waarom niet?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 29 november op de website

De **dienst van morgen** 6 december, de tweede in de **Adventstijd**, is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl **om 10:00 uur**. Spreker: Wigle Tamboer.

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 6 december 2020.

Onderbouw en Middenbouw:

De engel op bezoek bij Maria en het bezoek van Maria aan Elizabeth, [Lukas 1:26-56](#)

Bovenbouw: Volg de ster: Obed, [Ruth 4:11-22](#)

X-pact: Zending; Jozua, Het beloofde land

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.