

PREEK DOOR DE WEEK

Zegen

[Johannes 15:1-8](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Zegen

Zonder Mij kun je niets doen

Toen Daniël hoorde over de nieuwe wet, ging hij naar huis. Eén van zijn kamers had ramen in de richting van Jeruzalem. Daar ging hij altijd bidden, iedere dag drie keer, voor een open raam. Ook op die dag knielde hij en bad tot zijn God. ([Daniël 6:11](#))

Het levensverhaal over Daniël is er eentje om in te lijsten. Daniël maakt als balling een imposante carrière. Hij is intelligent en gedisciplineerd en wordt eruit gepikt als de koning van Babylonië op zoek is naar knappe en verstandige mannen om bij hem in dienst te komen. Hij schopt het zelfs tot minister en dient onder verschillende koningen van het Babylonische rijk. Daniël was een uitzonderlijk mens, gezegend met bijzondere talenten en kwaliteiten.

Daniël valt nog op een andere manier op. Zijn leven draait om God, Die gaat vóór alles. Als hij nog maar net in training is, wil hij zich houden aan Gods regels, en niet aan die van de koning als die tegen Gods regels ingaan ([Daniël 1](#)). Wanneer de koning hem opzadelt met een onmogelijke opdracht gaat Daniël eerst te rade bij zijn God ([Daniël 2](#)). En nadat er een wet is aangenomen die verbiedt om iemand anders te aanbidden dan de koning, gaat Daniël direct naar huis om in gebed te gaan ([Daniël 6](#)).

In het leven van Daniël zijn twee parallellen te onderscheiden die belangrijk zijn voor iedere volgeling van God.

1. De koning van Babylon kon Daniël gebruiken vanwege zijn menselijke kwaliteiten.
2. God kon Daniël gebruiken vanwege zijn intieme omgang met Hem.

Maak nu maar eens het sprongetje naar deze tijd. In onze wereld draait het om carrière, het ontwikkelen van je talenten en aanleren van allerlei vaardigheden. We vinden het belangrijk om helemaal tot ontplooiing te komen. Pas dan is ons leven geslaagd. Toch kan God er weinig mee als je niet net als Daniël nauw verbonden bent met Hem. Jezus zegt het nog krachtiger in [Johannes 15:5](#) "Zonder Mij kun je niets doen".

Durf je nu ook een sprongetje te maken naar je eigen leven? Hoe zit het met jouw verbondenheid met God? Welke rol speelt Hij in je leven? God vindt het waarschijnlijk heel fijn als je succesvol bent. Maar God vindt het van levensbelang dat je verbonden bent met Hem want alleen dat bepaalt hoe bruikbaar je bent voor Hem.

Vader, mijn God ik aanbid U. Heel mijn hart is op U gericht. Neem mijn leven in Uw hand, hoed mijn ziel en mijn verstand en laat Uw vrede heersen in mijn hart.

Zegen

Te zijn in Hem

Wat me bijzonder aansprak in de overdenking van Wigle over **Zegen** is het belang van eerst *te zijn* in Hem, in plaats van eerst *te doen* in Hem of in Zijn Naam. We doen al snel te veel, waardoor we vergeten om ons heen te kijken of om echt te luisteren als we vragen hoe het met iemand gaat, om aandacht te geven en tijd. Het doet me denken aan een interview met Eva Jinek, waarin zij vertelt dat ze in haar talkshows probeert in het hier en nu te zijn. Wat ze daarvoor doet? Alleen maar luisteren, al haar eigen ideeën en gedachten over boord zetten en alleen maar luisteren.

Dit is volgens mij precies wat er nodig is om *te zijn* in Hem. Alleen maar luisteren naar wat God ons te zeggen heeft en al onze zorgen, eigen ideeën en gedachten over boord zetten. Zodat God tot ons kan spreken en wij vrucht mogen dragen. In de Bijbel vinden we het prachtige verhaal van Maria en Marta: [Lukas 10:38-42](#)

Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: "Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen." De Heer zei tegen haar: "Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen."

Het mooie van deze tekst is dat het zo mooi laat zien dat *het zijn* altijd voorrang heeft op *het doen*. Het stukje bijbeltekst hieraan voorafgaand gaat over de barmhartige Samaritaan waarin Jezus uitlegt aan een wetgeleerde wat je moet doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. M.a.w. hoe je tot zegen kunt zijn: [Lukas 10:27](#) *Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.*

Om over na te denken

Wat betekent het voor jou om in Hem *te zijn*?

Gebed

Heer, dank U voor uw liefde en uw trouw, U bent er altijd, de Alfa en de Omega.

Zegen

Succes of zegen

'Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE. De HEERE zegene u uit Sion, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft.' ([Psalm 134:2,3](#))

Het was altijd de gewoonte om in de winkel waar ik werkte met Nieuwjaar elkaar te ontmoeten. Op zo'n gezellige avond was er ook een moment van bezinning. Het thema van een van de toespraken die ik daarop hield was: succes of zegen, hebben we onze voorspoed te danken aan onszelf of aan God? Er ligt een groot verschil tussen beide.

Laten we ze eens bekijken.

Succes behaal jezelf, door eigen inspanning; het is jouw verantwoordelijkheid. We zeggen: Succes, je kunt het!

Zegen is een schenking, los van eigen doen. God schenkt zijn zegen; rechtstreeks of door relaties en mensen heen mogen wij ze ontvangen en zo mogen we ook voor anderen tot zegen zijn.

De Bijbel is doortrokken van mensen die door God werden gezegend. Denk eens aan Jacob; aan het eind van zijn worsteling met de engel klampt hij zich aan God vast met de woorden: *"Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent."* ([Genesis 32:26,27](#)) Zegen is dan ook de belofte dat God erbij is, dat zien we ook in de verbondssluiting met Abraham in [Genesis 17:7](#).

De zegen werd ook meegegeven aan het joodse volk. Jaarlijks trokken ze op naar de tempel in Jeruzalem. Als ze na hun offers gebracht te hebben weer terug naar huis gingen, kregen ze van de priesters de zegen mee. Het zijn de bekende woorden uit [Numeri 6:24-26](#): *'De Here zegene en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.'*

Een predikant heeft eens uitgelegd dat het woord *'verheffe zich'* hetzelfde Hebreeuwse woord is voor knielen: de Heer heft zich naar je op, Hij knielt voor je en vraagt: waar kan ik je mee van dienst zijn? Zoals een vader of moeder knielt voor het kind en vraagt: waar kan ik je mee helpen? God kijkt als het ware van beneden naar je op om je te zegenen en genadig te zijn. Denk aan het mooie beeld van Jezus bij de voetwassing; knielend reinigt Hij de voeten van de discipelen. In de eerste zin van de zegen uit Numeri 6 gaat het over bescherming. Het laatste stuk over het *doel* van de zegen, namelijk de vrede die God geeft.

Het is niet alleen zo dat wij zegen van God ontvangen, wij kunnen ook God 'zegenen', Hem loven en prijzen voor zijn zegenende hand. Zo verheerlijken wij God. Dat lezen we in de zegen die Salomo over het volk uitspreekt in [1 Koningen 8:14-15](#): *'Gezegend zij de HERE, de God van Israël, die met zijn hand volbracht heeft, wat Hij met de mond tot mijn vader David gesproken had.'*

Zegen, goede woorden uitspreken naar God en elkaar, maakt ons leven rijker .

Gebed

De Heer zij voor je om je de goede weg te wijzen, de Heer zij naast je om je in de armen te sluiten en je te beschermen. De Heer zij achter je om je te bewaren voor valsheid. De Heer zij onder je om je op te vangen als je valt. Zo zegene je de goede God. (Uit Zegenbede van St. Patrick)

donderdag 26 november 2020

Zegen

Afhankelijk

“Maar zonder Mij kun je niets doen.” ([Johannes 15:5](#))

Nou, *niets*...?

We lezen de Schriftwoorden instemmend en denken na over de metafoor van de wijnstok en de ranken. Mooie beeldspraak waarmee de Meester ons duidelijk maakt dat we afhankelijk zijn *van* Hem en innig verbonden moeten blijven *met* Hem. Mooi.

Maar ik begon deze overdenking met de relativerende vraag: 'Nou, *niets*...?' want ik zie zoveel mensen om mij heen die zich prima lijken te redden zonder vertrouwen op God, Bijbel of kerk. Ze doen van alles en nog wat en vaak met succes. Zijn we echt zo hulpeloos zonder God?

We waanden ons tot voor kort vrijwel onkwetsbaar. Tegen rampspoed en tegenslag hebben we ons verzekerd, de Wegenwacht en de helpdesk zijn op afroep beschikbaar en in lastige situaties kunnen we de hulp van allerlei deskundigen inroepen zodat we weer dapper door kunnen gaan met ons leven.

En toen kwam er een akelig klein rotvirus dat overal op de planeet het leven bedreigt, rooft en ontregelt. Nu kijken we naar de overheid en de wetenschap en hopen we op snelle maatregelen, afdoende medicatie en adequate vaccinatie. Als we geluk hebben kunnen we over een half jaar of zo weer ‘terug naar normaal’.

In mijn voortuin staan drie zonnebloemen. Ik kreeg de zaadjes van een vakbond als relatiegeschenk. Precies op tijd stopte ik ze in de grond en met enige regelmaat goot ik liefdevol wat water over de aarde. En daar staan ze: drie hoge zonnebloemen met twee kleine knoppen en één verlept bloemetje. Het is november en ik heb mijn best gedaan. Toen het waaide heb ik er drie stokken naast gezet om de bloemen wat support te geven. Toch ziet het er allemaal nogal hulpeloos en mistroostig uit.

We kunnen nog zoveel steun en verzorging krijgen, we zijn zo kwetsbaar als die zonnebloemen. Als er geen water was en geen zonlicht, dan waren die bloemen niet eens boven de grond uitgekomen. Als er niet wat bijstand gekomen was, waren ze alle drie al omgewaaid in een najaarsstorm.

Om over na te denken

Hoe afhankelijk en hulpbehoevend zijn wij eigenlijk? Hebben we onszelf wijsgemaakt dat we het prima zelf kunnen redden en dat geloven iets is voor zwakke types?

Als God nu het licht uitdoet zitten we allemaal in het donker. Geloof het of niet.

Gebed

Heer, we eren U en belijden dat we zonder U niets kunnen.

Zegen

In hoger sfeer

“Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.”

([Johannes 15:4](#))

“(…) Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.” (uit gebed van Jezus, [Johannes 17:21](#))

Misschien ken je het ook wel: van die dagen die 'gewoon' voorbijgaan zonder dat God er een aandeel in lijkt te hebben. Niet in de handel en wandel van de dag, niet in de ontmoetingen. Daar mist wat. Onlangs werd ik me daar heel bewust van toen ik na zo'n dag 's avonds met een gebedsgroepje bij elkaar kwam om te bidden, te zingen, God te loven, stil te worden en te danken. Wát een verschil tussen een tijd of dag-met-God of een zonder God.

Tijd bij en met God is een andere, hogere sfeer. Niet omdat wij dan hoger zijn of worden, maar omdat God hoger is en Hij als niemand anders kracht, troost, nabijheid en geborgenheid verleent aan wie zich tot Hem wendt. De bijbelteksten bovenaan spreken van 'in God blijven'. Van Hem moet het komen. Hij is het begin van alle dingen. Dáár mogen we op bouwen.

In de Bijbel komen we veel mensen tegen die dit begrepen èn toepasten. Mozes, Daniël, David, Paulus, Johannes, noem (of zoek) maar op. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament. En laten we dan vooral Jezus niet vergeten. Hij zocht vaak de stilte op om zich tot de Vader te richten, in Zijn geest één met Hem te zijn om Zijn taak te kunnen volbrengen. Jezus zei zelfs dat Hij niets kon doen zonder het de Vader te zien doen. ([Johannes 5:19](#))

Het is belangrijk om met God te beginnen. God *is* het verschil en Hij *máákt* het verschil in alles wat er gebeurt en gedaan wordt of waar je doorheen moet. Hoe belangrijk is het om aan het begin van de dag 'in Gods sfeer' te komen en die sfeer mee te nemen je dag in. *Blijf* in Hem, zegt de Bijbeltekst! Een raad van de Meester die Hij ook zelf toepaste en voordeed. Als volgers van Jezus kunnen we per definitie natuurlijk niet achterblijven...

Open Doors, de organisatie die zich wereldwijd inzet voor onze vervolgte broers en zussen, bestaat 65 jaar. Anne van der Bijl stond aan het begin. Met God. Die iets groots tot stand bracht. Goede kans dat God met jou en mij iets anders op het oog heeft, maar 100 procent kans dat Hij Zijn zegen voor jou en mij - met de van Hem ontvangen gaven - niet onbenut wil laten.

In het Jubileumboek van Open Doors zag ik dit citaat van Anne van der Bijl: “Niets begint zomaar. Het is altijd het één dat leidt tot het ander, zolang je Ja blijft zeggen tegen God.” Beginnen met God, wat je ook gaat doen, en laten we daarbij niet te klein van God denken!

Gebedssuggestie

Heer, hier ben ik en ik wil Ja tegen U zeggen..., maar herinner mij er alstUblieft aan in U te blijven om de zegen van U door te kunnen geven aan wie U op het hart heeft. Moge het alles zijn tot uw eer en zegen van de mensen om ons heen.

zaterdag 28 november 2020

Zondag sprak Wigle Tamboer in het slotdeel van de serie 'Waar draait het om?'.
Titel van de overdenking: Zegen. Bijbellezing: [Johannes 15:1-8](#) (NBV).

Wigle nam op het podium een rank van een wijnstok mee die Henk Binnendijk jaren geleden gebruikte voor een preek bij ons. Wigle zorgde voor een mooie plek waar hij 'm dagelijks kan zien als beeld van een rank die, als ie los is van de wijnstok, verdort, zijn blad en zijn vruchten verliest. Een dagelijkse oproep om 'in Christus' te blijven om te voorkomen uit eigen kracht tevergeefs proberen vrucht te dragen en daardoor te verdorren en vrucht te verliezen.

Wigle vertaalde Zegen als: alles wat ons is toevertrouwd en wat in Christus vrucht draagt tot eer van God en zegen voor anderen.

In ZEGEN komt alles aan bod wat een ieder ontvangen heeft als rentmeester van wat Christus hem/haar heeft toevertrouwd. Denk hierbij aan de gelijkenis van de talenten in [Matteüs 25:14-29](#).

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. (1 [Korintiërs 15:58](#))

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

In de preek werd gesproken van éérst (in Christus) ZIJN en vandaaruit pas DOEN. Hoe werkt dat in de praktijk van je eigen leven?

Als je de dag met God begint, hoe *blijf* jij in de loop van de dag dan *in Hem*?

Wanneer gaat dat goed, wanneer niet (echt)? Als je daar zicht op heb: kun je daar wat mee?

In [Johannes 15:8](#) zegt Jezus: “De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.” Wat zou Jezus bedoelen met 'De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden'?

Waarom denk je als voorbeeld(en) daarvan?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 22 november op de website

De **dienst van morgen** 29 november, de eerste in de **Adventstijd**, is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**. Spreker: Orlando Bottenbley.

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 29 november 2020.

Onderbouw en Middenbouw:

De engel op bezoek bij Zacharias, [Lukas 1:5-24](#)

Bovenbouw: Er komt een nieuwe leider, [Micha 5:1-4](#)

X-pact: Gebed. Deuteronomium; Gehoorzaamheid (tien geboden)

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.