

# PREEK DOOR DE WEEK

## Zending

[Johannes 20:19-22](#) (GNB)

*Geraakt &  
Geroepen*

## Zending

### Man van vrede...

*“Vrede”, zei Jezus opnieuw. “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.” Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de Heilige Geest.” ([Johannes 20:21-22](#) GNB)*

Tot twee maal toe zei Jezus tegen de leerlingen: “Vrede”. Wat een verademing moet dat voor hen geweest zijn. Nog maar zo kort daarvoor waren ze bang geworden voor hun eigen hachie en hadden ze Jezus - in de uren voor zijn dood - in de steek gelaten. Wat zullen ze daarmee geworsteld hebben en wat zal deze 'vrede' voor hen veel betekend hebben. Jezus bewees zijn grootheid, ondanks hun falen.

De leerlingen waren bang geweest, maar de Heilige Geest bleek het verschil tussen bang en moedig, tussen niet kunnen en wel kunnen, tussen niet doen en wel doen.

Ze worden erop uitgezonden om de hele wereld het goede nieuws te vertellen. En zo ook wij, niet als een leger met allemaal dezelfde strijders, maar met behoud van onze eigenheid en ontvangen gaven. Ik denk aan mijn schoonmoeder die ermee kon zitten dat zij niet op het zendingsveld was in een ver land maar bij man en zeven kinderen het huishouden runde. Ze was duidelijk kind van God, bad en handelde m.i. wel degelijk naar Gods wens wanneer ze trouw als altijd met toewijding en inzet op ziekenbezoek ging of elders was waar dat van pas kwam. Dat ze dáár was, doet me aan Gods naam denken: Ik ben er, Ik zal er zijn.

Helaas ben ik niet goed in zending. Ik ben maar wat blij dat mijn redding, mijn door God bedoelde bestemming, niet afhankelijk is van het succes van mijn werken... Gelukkig is God veelkleurig en heeft de wereld die veelkleurigheid nodig om tot bekering te kunnen komen, wat toch het doel van zending is. Veelkleurigheid in de zin van allerlei verschillende dingen die mensen (kunnen) aanspreken.

Dat veel mensen God niet kennen en ook niet de indruk geven Hem te willen kennen, zal bijna altijd een kwestie van onwetendheid zijn. Vraag het Jezus, Hij zei aan het kruis: “Vader, vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen.” Zo is Jezus! Laten we dat nooit vergeten.

Paulus gaf een reden waarom het zo moeilijk kan zijn om mensen tot God te leiden:

*Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid. ([1 Korintiërs 1:23](#)) en voegde daaraan toe: maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. ([24-25](#))*

Daarom is het aan de ene kant zo geweldig om te weten van de kracht van de Heilige Geest en aan de andere kant moeilijk om mensen te overtuigen. Dat deel mogen we daarom ook aan Hem overlaten.

In mijn gebeden en verlangen naar bekering van mensen heb ik uiteraard - maar ook helaas want voor iedereen is het even belangrijk - voorkeur voor hen die mij lief zijn. Mijn kinderen, die aardige collega, die... ieder zal zijn eigen lijstje hebben. Maar als de tijd nog niet rijp (b)lijkt te zijn, ben ik erop gaan vertrouwen dat God nog bezig is met die mensen. En in die tussentijd blijf ik vertrouwensvol bidden, een andere facet met dezelfde bedoeling van de geestelijke Schijf van vijf: *Dat iedere knie zich zal buigen en elke tong zal belijden: Hij is Heer!* (o.a. [Filippenzen 2:10-11](#)) Ofwel het doel van de schepping: God alles in allen.

**Gebedssuggestie** Here God, mag uw vredewoord ook in onze levens klinken.

## Zending

### Zending voor iedereen!

*Nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit." Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest."  
([Johannes 20:21-22](#))*

Jezus zendt ons allemaal, niemand uitgezonderd, maar wat betekent dat nu in de dagelijkse praktijk? We zijn niet allemaal zendelingen die naar Afrika afreizen of op een zeepkist in het winkelcentrum gaan staan.

Voor mij persoonlijk betekent zending de volgende tekst uit [1 Petrus 3:14b-16a](#) *Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver;*

Het eerste stukje waarin staat dat je niet bang hoeft te zijn, helpt mij om vrijmoedig te spreken over m'n geloof. Bang is een groot woord, maar lichte schroom voel ik soms wel. De tweede zin waarin staat wanneer iemand vraagt naar mijn hoop en vertrouwen vind ik veel makkelijker. Dat komt omdat als iemand daar naar vraagt, ik zeker weet dat iemand interesse heeft en wil luisteren naar mij. Niets is zo vervelend als ongevraagd iemand je overtuiging opdringen.

Steeds bereid zijn om me te verantwoorden is voor mij enorm helpend, omdat ik ook wel eens denk: het komt nu niet uit of ik heb er nu even geen zin in. Dit vers is voor mij een goede stok achter de deur: niet zeuren! Maar en dan kom ik bij het laatste vers: vertel vanuit jezelf met respect en zachtmoedigheid. Met andere woorden ga niet de ander overtuigen, maar vertel wat Jezus voor jou zelf betekent. Dan kun je niet anders dan met respect en zachtmoedigheid spreken over je eigen geloof.

Zo bezien zijn we inderdaad allemaal zendelingen, gewoon in onze eigen buurt, op het werk, op school, binnen onze familie!

### **Om over na te denken**

Hoe wil jij zending zijn? Welke manier past bij jou?

### **Gebed**

Heer, dank U voor Uw vrede en voor uw Heilige Geest, waardoor we kunnen getuigen van U. Wilt U onze ogen en oren openen voor de mensen om ons heen, zodat we antwoord kunnen geven als iemand vraagt wie Jezus voor ons is.

## Zending

### Inzicht

*Toen zij arriveerden en Samuël Eliab zag, dacht hij: 'Dat moet de man zijn die de Here heeft uitgekozen'. ([1 Samuël 16:6](#))*

Samuël, een van de profeten uit het Oude Testament, wordt er door God op uitgestuurd om een nieuwe koning voor Israël te vinden. Hij moet bij Isaï zijn in Bethlehem. Die heeft 8 zonen, die één voor één aan Samuël worden voorgesteld. Al bij de eerste zoon, Eliab, rekent Samuël op zijn eigen inzicht. Maar God zegt: "Ik beslis op andere gronden dan u."

Ons eigen inzicht en beoordelingsvermogen zijn enorm belangrijk in ons leven. Tal van zaken nemen wij aan of strepen we af op grond van ons inzicht, vaardigheden, kennis en ervaring. En dat is maar goed ook.

Echter, het is mede daardoor maar al te moeilijk om God zijn gang te laten gaan en op Hem te vertrouwen. Ook als het gaat om zending rekenen we al snel met ons eigen inzicht. Veel christenen vinden het lastig om te getuigen van hun geloof omdat zij bang zijn om voor schut te staan, denken dat zij niet uit hun woorden kunnen komen, raar gevonden zullen worden of tegenover niet-gelovigen met hun mond vol tanden komen te staan. Dit rekenen op eigen inzicht is al zo oud als de Bijbel zelf. Maar kijk wat er gebeurt God zijn gang gaat.

Samuël valt van de ene verbazing in de andere als hij van God bij alle 7 aanwezige zonen te horen krijgt dat dit hem niet is, de nieuwe koning. Als laatste wordt David bij de schapen vandaan gehaald. Niemand had op hem gerekend want hij is naast schaapherder ook de jongste. Maar juist hij is de man die God heeft bedoeld om de nieuwe koning te worden. Samuël giet de olie die hij had meegebracht uit over Davids hoofd. En dan doet God iets bijzonders. *Op dat moment kwam de Geest van de Here over David en vervulde hem vanaf die dag ([1 Samuël 16:13](#)).*

Een roeping van God staat niet op zichzelf. David werd direct na zijn roeping vervuld met de Heilige Geest. Mozes kreeg na zijn roeping meteen te horen dat God zelf met hem mee zou gaan ([Exodus 3:12](#)). En Jezus blies de Heilige Geest over zijn discipelen uit toen Hij hen uitzond ([Johannes 20:22](#)).

Als jij aan de roeping van God gehoor geeft, mag je erop rekenen dat je kracht zult ontvangen van de Heilige Geest. En dat gebeurt ook als die roeping in jouw ogen uit de lucht gegrepen is want God beslist op andere gronden dan jij.

Heer Jezus Christus, leer mij op Uw inzicht te vertrouwen door de kracht van de Heilige Geest. Amen.

## Zending

### Lockdown

*Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren op slot, omdat ze bang waren voor de Joden. Toen kwam Jezus bij hen; hij stond in hun midden en zei: "Vrede!" ([Johannes 20:19-20](#) – GNB)*

Bij elkaar met de deuren op slot uit angst voor gevaar... Dat zet ons in deze tijden toch aan het denken. Johannes heeft het over 'de Joden' en die aanduiding kan ons totaal op het verkeerde spoor zetten. Hij doelt op de hooggeplaatste volksgenoten die het op de vrienden van Jezus hadden voorzien – zelf ook Joden! Dit is dus geen uiting van antisemitisme – voor alle duidelijkheid.

Waar zijn *wij* bang voor? In onze tijd is er een aan het blote oog onttrokken dreiging die via onze luchtwegen ons leven in gevaar kan brengen. Er zijn goede redenen om wat voorzichtig en bang te zijn. Angst is niet per definitie een slechte raadgever – schuilen voor reëel gevaar kan zeer verstandig zijn.

De leerlingen van Jezus hadden angst voor werkelijke dreiging. Hun Meester was gearresteerd, veroordeeld en terechtgesteld. De kans was aanwezig dat hen hetzelfde lot te wachten stond. De beste strategie in de gegeven omstandigheden was: naar binnen, deuren op slot, samen rustig afwachten en bidden dat het gevaar verdwijnt.

En dan: 'SHALOM!' – met deze groet van vrede staat hun doodgewaande Meester plots in hun midden! De gesloten deur hield Hem net zomin tegen als het gesloten graf. Voor Hem golden er andere wetten. Was Hij dood-gewaand of dood-geweest? Het staat wel vast – Jezus was gestorven aan het kruis en om aan alle twijfel een einde te maken had een Romeinse soldaat een speer in zijn zijde gestoken. En toch... daar stond de Meester in hun midden op die eerste dag van de week.

We moeten oppassen met vergelijkingen maar ik durf wel wat voorzichtige lijntjes te trekken. Wanneer wij ons afgezonderd hebben en geen uitweg meer zien, dan is Jezus zeker in staat bij ons te zijn. Op een vredige manier. In dat bootje in de storm liet Hij dat al zien. De omstandigheden moesten zich aanpassen aan de Heer – en niet andersom.

Ben je bang en bezorgd? Heel begrijpelijk. Maar je bent niet alleen – we zitten samen in dat bootje en in die gedeeltelijke lockdown. En al houd je het niet voor mogelijk: Jezus is er bij.

### Gebed

Dank voor uw Aanwezigheid, trouwe Heer!

## Zending

### Gij zult mijn getuige zijn

'We waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het Evangelie van God wilde delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was.' ([1 Thessalonicenzen 2:8](#))

Op mijn maandelijkse bezoeken bij de kapper praten we vaak over geloof. Hij is uit Marokko, heeft ook de Imam-school doorlopen maar is toch altijd geïnteresseerd. Laatst vroeg hij mij naar welke kerk ik ging. En toen ik hem uitlegde dat het een Baptistengemeente is waar je gedoopt wordt als volwassene, dus als je zelf de keus kunt maken voor God, zei hij me dat hij dat een goed punt vond: zelf bewust je keuze maken. Even later bleek hij best wel voor een Alpha-cursus te voelen, "maar ik zal lastige vragen stellen", zei hij.

Getuigen, het Evangelie delen met anderen, vaak denk je dat je het niet kunt, hoe moet ik de ander het Evangelie uitleggen? Laten we eens kijken hoe de apostelen het Evangelie deelden. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen lezen we iets over de werkwijze van Paulus. Meestal kennen we hem als leraar die de diepten van het geloof doorgeeft. Maar hier in deze brief geeft hij aan wat zijn motieven, zijn beweegredenen zijn.

Eerst zegt hij in [1 Thessalonicenzen 2:5,6](#) wat hij *niet* deed:

- hij gebruikte geen vleiende woorden, was er niet op uit om mensen te pleasen.
- hij handelde niet uit hebzucht, geen eigen gewin (filosofen van die tijd leefden van het uitdragen van hun boodschap)
- hij zocht geen eer van mensen.

9 Wat wel zijn motieven waren volgt dan in de verzen [7-9](#):

- hij was vriendelijk
- hij deelde niet alleen het Evangelie maar ook zichzelf
- hij was onbaatzuchtig, Paulus zorgde voor zijn eigen inkomen (hij was tentenmaker).
- hij wist zich door God beproefd. (Paulus kende heel veel moeiten en inspanningen)

Misschien zijn de drie belangrijkste zaken in het evangeliseren wel Gods liefde laten zien, de waarheid bekendmaken en Gods kracht tonen.

- In [Johannes 17:20-23](#) legt Jezus uit dat de wereld zal zien wie Jezus is door onze onderlinge liefde (vers 23). Juist nu in de Coronatijd zie je ook dat kerken veel meer initiatieven nemen om gezamenlijk hun liefde en zorg uit te delen in de wereld.

- De waarheid, Gods Woord, bekendmaken. Onze houding naar mensen is belangrijk, maar hoe zullen ze de waarheid kennen als het hun niet wordt verteld? ([Romeinen 10:17](#))

- Gods kracht vertonen; in ons getuigen werkt de Heilige Geest mee, Hij verleent kracht aan onze woorden. Hebben we vaak niet achteraf het gevoel dat we iets moesten zeggen zonder dat we daar nu zo bewust mee bezig waren? Iets wat de ander net raakte om de stap te nemen?

Getuige zijn we met heel ons wezen, in onze liefde naar de ander toe maar ook in ons voorbeeld en spreken over God. Daarin mag het gebed om de Heilige Geest niet ontbreken.

### Gebed

Zegen ons waar we in geloof voor leven, zegen ons waar we hoop en liefde geven, zegen ons om de ander tot zegen te zijn (uit lied Opwekking 710)

zaterdag 14 november 2020

Zondag sprak Wigle Tamboer in deel 8 van de serie 'Waar draait het om?'

Titel van de overdenking: Zending, onderdeel van onze geestelijke Schijf van vijf.

Bijbellezing: [Johannes 20:19-22](#) (GNB).

Er is wel eens gezegd: God had 1 zoon en die is zendeling geworden. Maar ook de derde persoon in de Drie-eenheid is de zending ingegaan: de Heilige Geest.

In Johannes 20 lezen we dat Jezus op de avond van de Paasdag verschijnt aan de leerlingen. Wat dan gebeurt is het belangrijkste wat we over zending moeten weten:

Jezus zegt iets en Jezus doet iets.

Hij zegt: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie."

En na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest"

Hierin ligt de sleutel tot ons begrijpen van zending: zending begint bij onze Drie-enig God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Zending is WIE GOD IS in Zijn wezen.

De rode lijn van de Bijbel is de zendingslijn, die haar oorsprong heeft in God zelf.

Jezus blies de leerlingen met Zijn adem de Heilige Geest in; daarmee onderstreepte Hij dat Zijn leerlingen nooit uit zichzelf deel zouden kunnen hebben aan Zijn zending, tenzij de Heilige Geest hen vulde om in Zijn naam zendeling te zijn.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Uit de overdenking leerden we o.a.: Ga niet zonder de Heilige Geest... Overdenk eens bij welke gelegenheden je de afgelopen tijd de hulp/nabijheid van de Heilige Geest inriep. Wat komt daarbij bij je naar boven?

Zendeling zijn kan op vele manieren en op allerlei plekken. Op welke manier(en) probeer jij het Evangelie te delen? Aan wie? Wat heb je hiervoor nodig?

Wat doet het met je als mensen zich aangesproken voelen of niet? Hoe ga je daarmee om?

*Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 8 november op de website*

\*\*\*

De **diensten van morgen** 15 november zijn te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) om **10:00 uur**. Spreker: Patrick van der Laan.

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

## **GELOVEN BEGINT THUIS**

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 15 november 2020.

### **Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw:**

Gods belofte aan Abraham en Isaak, [Psalm 105:1-11](#)

**X-pact:** Zegen; Genesis: Jozef, God keert alles ten goede

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.