

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 25 oktober 2020

Prediker: Wigle Tamboer
Titel: Het Woord
Bijbellezing: Johannes 1:1-18 (NBV)

1:1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. 11 Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. 12 Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: "Hij is het over wie ik zei: Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!" 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Bijzonderheden

We zijn verdergegaan met de nieuwe preekserie 'Waar draait het om?'. Na de drie preken over de drie V's van Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven en de twee preken over ons Missie Statement *Geraakt en Geroepen* wenden we ons nu tot het eerste deel van onze Visie, zoals verwoord in de Schijf van Vijf (Woord, Gebed, Zending, Zorg, Zegen).

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Afgelopen jaar hadden we de belangrijke serie 'Gods Grote Verhaal', dit seizoen onze serie 'Waar draait het om?'. Beide series beogen de essentie van ons geloof te verwoorden en daarbij te zorgen voor een verdiepingsslag in ons geloof.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

Mogelijke aanvullende Bijbellezingen

Romeinen 10:17
Johannes 6:32-35
1 Korintiërs 15:21-22
Johannes 17:3
Johannes 3:28-30
Hebreeën 1:3

ENKELE OPMERKINGEN

De preek ging over het Woord, waarbij de insteek was het Woord achter het Woord te zoeken: Jezus Christus die door Johannes genoeg woord het Woord, de Logos.

Waar voorheen God sprak door de woorden van de profeten, sprak Hij ten slotte in de volheid van zijn Zoon Jezus Christus. De woorden van weleer zijn nu overtroffen, volbracht en vervuld in Hem die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn wezen, die door Zijn machtig woord alles in stand houdt (Hebreeën 1:1-3 - GNB).

Jezus is het Woord. De Bijbel openslaan is bidden dat Jezus Zelf je hart vult en Hij je Zijn heerlijkheid doet aanschouwen (Johannes 1:14), vol leven en licht (1:4), vol waarheid en genade (1:14c, 17). Johannes benadrukt dat Jezus het Woord is, het leven is, het licht, de genade, de waarheid is. Alles draait om Jezus. Denk ook aan alle 'Ik ben'-teksten van Jezus, juist in het Johannes Evangelie.

Wat een overweldigende gedachte: door het geloof wordt dit alles ons in Hem geschonken.

Johannes lezen is Jezus beter leren kennen in Zijn wezen. Waar de andere evangelisten vooral verhalen wat Jezus deed in de drie jaar op aarde, benadrukt Johannes wie Hij is. Wie Jezus is en waartoe Hij gekomen is komt bij Johannes in het bijzonder tot uitdrukking in de persoonlijke ontmoetingen die Hij heeft met individuen. Ontmoetingen die vaak een intieme omgang tonen van hart tot hart.

Aan het eind van zijn Evangelie geeft Johannes ons het doel van zijn schrijven, Johannes 20:30: *30 Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, 31 maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door Zijn naam* (het geloof dat hij al in 1:12 benadrukt in onze Bijbellezing).

Hier komt geloof en leven samen; niet alleen het doel van Johannes' schrijven, maar zo mogen we geloven van alle Bijbelschrijvers: dat jij en ik door te geloven leven door Zijn naam!

Dit 'eeuwig leven' is in Johannes niet alleen het toekomstige leven na ons aards bestaan. Het begrip 'eeuwig leven' heeft niet alleen een kwantitatieve betekenis, maar ook een kwalitatieve; het is Christus' leven in de volle kwaliteit, zoals ook Paulus zegt: Het leven is mij Christus (Filippenzen 1:21). Jezus aannemen door geloof is dan ook niet alleen voor straks, maar ook voor nu. Let op de tegenwoordige dimensie van 'hebben' in: "Ik ben gekomen opdat zij leven *hebben* en overvloed." (Johannes 10:10)

De Bijbel openslaan om Jezus te ontmoeten is de deur openen naar een leven in overvloed!

Wat zou het mooi zijn als we een verdiepingsslag mogen maken om de Bijbel te leren lezen als een ontmoeting met Jezus die ons door het geloof doet leven in Zijn naam en steeds meer doet leven in Zijn naam, van moment tot moment en van dag tot dag, wat de omstandigheden ook zijn.

Dan mogen we samen met Petrus belijden wat Johannes uit zijn mond optekent aan het eind van Johannes 6:68b-69: *'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.'*

LIEDEREN

044 - Geprezen zij de Heer

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

630 - Vader, U bent goed

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk of je ze kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. Wigle begon de overdenking met drie vragen:

- 1) Wat is de Bijbel voor jou?
- 2) Wat verwacht je te ontvangen als je de Bijbel openslaat?
- 3) Wat zegt de Bijbel zelf over wat Gods Woord ons wil bieden?

Laat ieder een stukje papier nemen en in 1 of 2 zinnen antwoord geven op de drie vragen. Neem daarna een voor een het woord om de antwoorden voor te lezen.

4. Lees ieder voor zich nog eens Johannes 1:1-18 en schrijf de voor jou twee opvallendste of belangrijkste woorden/zinnen op. Deel dat met elkaar en vertel waarom je deze twee gekozen hebt.

5. Hoe Jezus door Johannes getoond wordt doet ons tot nadenken stemmen over de vraag hoe we zijn Evangelie, maar ook de rest van de Bijbel lezen en tot ons nemen. Ook hier zou je net als bij de liefde van God kunnen spreken over hoe Johannes Jezus toont als een diamant in de kernbegrippen die hij aan Jezus verbindt. Bespreek met elkaar welke facetten je vindt in Johannes 1:1-18. En als je andere facetten uit het evangelie van Johannes kent, mag je die natuurlijk ook noemen.

6. Wigle legde uit wat in de theologie genoemd wordt: het 'Messiaans' of 'Christologisch' lezen van het Oude Testament.

We zongen in de dienst 'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op heel mijn pad'. Een geloofsbelijdenis van David in Psalm 119:53. Voor David was "Uw Woord" hier een verwijzing naar de Oud Testamentische wet. Mag je als Christen, op grond van Jezus (die het Woord is en de wet

volbracht en vervulde) Psalm 119:53 lezen als: 'Jezus, U bent een lamp voor mijn voet en een licht op heel mijn pad'?

Is deze gedachte nieuw voor je of was je er al mee bekend? Deel met elkaar of en hoe deze manier van Bijbellezen jou kan helpen in het verstaan van het Woord.

7. Wigle noemde het onmisbare werk van de Heilige Geest bij het lezen en verstaan van de Bijbel als het Woord. De Heilige Geest moet onze ogen verlichten om de woorden van de Schrift in Christus levend te maken als het Woord. Bijbellezen kan niet zonder de Geest. En de Geest gebruikt ons Bijbellezen om Christus aan ons te openbaren. Heel praktisch plakte Wigle op zijn eerste Bijbel daarom de sticker: Bidden voor gebruik. In hoeverre ken jij de praktijk van het bidden om Gods Geest voordat je de Bijbel leest? Deel met elkaar hoe je hierin kunt groeien. Voor zover nog niet het geval: zouden jullie dit gebed om Gods Geest willen maken tot een vast onderdeel van je huiskring?

GEBEDSSUGGESTIE

Dank U, Here Jezus dat U het Woord bent. Heilige Geest, verlicht onze ogen om Jezus te zien, elke keer dat we de Bijbel openen. We bidden U dit in grote vrijmoedigheid, in Jezus naam. Amen.

