

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 18 oktober 2020

Prediker: Joop Strietman

Titel: Geroepen Jezus samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Bijbellezing: Efeziërs 3:14-21 (NBG51)

*14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.*

### Bijzonderheden

Bijzonderheden: Na de drie preken over de drie V's van Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven, zijn we verder gegaan met de preekserie 'Waar draait het om?' en richtten we ons op ons Missiestatement. Afgelopen zondag was deel 2 van de tweeluik over het gebed van Paulus in Efeze 3:14-21 (NBG51). Waar Wigle Tamboer een week eerder sprak over 'Geraakt door de liefde van Jezus Christus' ging deze zondag Joop Strietman verder met 'Geroepen Jezus samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.'

Ons Missiestatement:

*We zijn een gemeenschap van mensen die **geraakt** zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons **geroepen** Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.*

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Joop Strietman vertelde zondag dat De Meerkerk voor hem voelt als z'n thuisgemeente. Dat is in de loop der jaren gegroeid, maar nog sterker ervaren in de afgelopen periode toen hij het moeilijk had in verband met het overlijden van zijn vrouw. Hij zei: "Als ik ooit genoten heb van het netwerk van anderen die ook Jezus volgen, dan is het wel in dit afgelopen jaar geweest."

Er voor elkaar zijn is een belangrijk onderdeel van het gemeente van Jezus Christus zijn.

Goed om zo met elkaar op te trekken, nu we ons geroepen weten Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen. Binnen en buiten de gemeente.

Mag de dienst van afgelopen zondag een goed handvat zijn om daar samen verder over na te denken en ons door Gods woord over laten aanspreken. Wat betekent het voor ons en hoe kunnen we daar handen en voeten aan geven, ook in deze tijd van beperkingen?

We gaan de weg met Jezus, maar niet alleen.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

## Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen

Johannes 13:34-35

1 Korintiërs 13:4-7

Handelingen 12:5

1 Petrus 3:8

Matteüs 18:20

Johannes 17

Kolossenzen 1:9-11

1 Petrus 2:3-5

\*\*\*\*\*

## ENKELE OPMERKINGEN

Efeze 3:14-21 bouwt voort op Efeze 3:6, Jood en heiden ... samen deel aan Gods genade!  
We stonden met name stil bij de woorden: *'Dan zult u met alle heiligen ... de liefde van Christus kennen.'* In de oude vertaling staat *'samen met alle heiligen'*.

De idee die in dit gedeelte naar voren komt, is dat we elkaar allemaal nodig hebben om de liefde van Jezus echt ten volle te bevatten en te kennen. Daarvoor zijn 'alle' heiligen nodig. Dus ook zij die ons zijn voorgegaan. Tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid...

In de toekomstige wereld, als we samen met hen verzameld zijn in Gods heerlijkheid, zullen we pas echt beseffen hoe onmetelijk groot de liefde van Christus is.

Individueel en collectief zijn beide van groot belang. Uiteindelijk vormen we ook samen de 'bruid van Christus'.

De liefde van God is de kern. Al het andere is daarvan afgeleid!

Joop maakte een overzicht van met wie wij 'samen' zijn:

- *Samen met God* (God zelf belooft ons Zijn nabijheid, denk aan psalm 23)
- *Samen met de apostelen* (Jezus bad in Johannes 17 voor de apostelen en voor *'allen die door hun verkondiging in Mij geloven'*, dat we samen één zouden zijn en blijven. Verenigd met elkaar in het geloof, zoals ons dat door de apostelen is verkondigd en overgeleverd.
- *Samen met elkaar* (We doen het in dit leven niet alleen)
- *Samen met christenen vanuit de hele wereld*
- *Samen met allochtone christenen*

Ook gaf Joop een opsomming van mogelijkheden om in de coronacrisis het samen niet los te laten.

- laat het een motief zijn om zelf God te zoeken
- Gebruik alle middelen om elkaar te contacteren ... een kaart, whatsapp, mail, telefoon, videobellen, livestream Meerkerk-diensten
- Leer om via de telefoon met elkaar te bidden
- Gebruik de tijd om te bidden, meer dan je ooit gedaan hebt ... maak een gebedslijst
- Als je één of twee mensen hebt die ook christen zijn en die je toch blijft ontmoeten, maak er dan een gewoonte van om óók samen te bidden en Bijbel te lezen.

'Verdeel en heers' is de slogan van de vijand. Daar tegenover stellen wij de missie van onze gemeente: *'We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.'*

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

Breng ons samen – Sela

Jezus, overwinnaar – Mozaiek 0318

249 – Heer wat een voorrecht

127 – En wij volgen U tesamen

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

*Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk of je ze kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

3. Lees ieder voor zich nog eens Efeziërs 3:14-21 en schrijf de voor jou twee opvallendste of belangrijkste woorden/zinnen op. Deel dat met elkaar en vertel waarom je deze twee gekozen hebt.

4. Ons Missiestatement luidt:

*We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus.*

*We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.*

Laat ieder voor zich opschrijven wat hierbij in je opkomt (over wat het je zegt, wat het je doet en wat jij ermee doet).

5. Joop zei: "De liefde van Jezus ervaar je meer als je jouw verhaal legt naast dat van anderen."

Probeer eens wat verhalen over Jezus' liefde met elkaar te delen. (Efeze 3:20 zegt: *Aan Hem die door de kracht welke in ons werkt bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden.* Maar er is niets mis met 'kleine' verhalen met Jezus!)

6. Joop gaf voorbeelden van samen: Samen met God, met de apostelen, met elkaar, met christenen vanuit de hele wereld, met allochtone christenen... Wat denk je daarbij? Wat zijn mooie mogelijkheden voor jou (die jou liggen?) en wat niet? Waarom is dat zo?

6a Wat zouden we van naar Nederland gevluchte christenen kunnen leren?

7. Paulus was toen hij de Efezebrief schreef gevangengezet. Voor hem bleek het geen belemmering om toch dingen op te pakken. Joop noemde mogelijkheden voor ons om ondanks

alle coronamaatregelen en -adviezen toch 'samen' te zijn in de gemeente. Kun je wat vertellen over hoe je de mogelijkheden gebruikt om gemeente te zijn?

\*\*\*\*\*

**GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, wat een voorrecht om door de allerhoogste God geroepen te mogen worden om deel uit te maken van een gemeenschap die U bij elkaar brengt. We hebben een verlangen om samen met elkaar U na te volgen en wat hebben we elkaar daar ook bij nodig. Wilt U ons meer en meer helpen oog te hebben voor elkaar, opdat we elkaar aanmoedigen om te volharden. Zo willen we getuigen zijn van Uw liefde die ons van binnenuit heeft veranderd voor de wereld om ons heen. In Uw machtige naam zijn we samen en in Uw naam bidden wij dit, de naam van Jezus Christus, amen.

\*\*\*\*\*

