

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 4 oktober 2020

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Voorleven

Bijbellezing: 1 Petrus 2:11-12, Handelingen 20:24

### 1 Petrus 2:11-12

*11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.*

*12 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken.*

### Handelingen 20:24

*Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.*

### **Bijzonderheden:**

- Derde preek van een nieuwe preekserie over onze missie en visie, getiteld: Waar draait het om?
- Deze zondag de laatste van de 3 V's.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

De dienst stond in het teken van de derde van de dit seizoen geïntroduceerde drie V's die staan voor Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven, als zijnde het Hoe van onze missie (Geraakt & Geroepen) te komen tot onze visie (Woord, Gebed, Zending, Zorg en Zegen).

Voorleven... Een woord om persoonlijk maar zeker ook in kringverband bij stil te staan en te delen hoe je daarmee omgaat in het leven van alledag. Ook in de samenhang met Verbinden en Verootmoedigen.

Een hartelijke zegenroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### **(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen**

Matteüs 5:16

Matteüs 7:5

Johannes 13:34-35

Kolossenzen 3:23-24

Hebreeën 11:4-12, 17-31 (geloofsgetuigen)

Hebreeën 11:13-16 (drijfveer)

1 Korintiërs 13:4-7

Romeinen 12:16-21

\*\*\*

## Enkele opmerkingen

Zondag lag de focus op 1 Petrus 2:11-12 met een kleine uitstap naar Handelingen 20:24, waar we zien dat Paulus het veel belangrijker vond wat hij IN het leven stopte dan wat hij ERUIT kon halen.

Patrick sprak over het voorleven in deze tijd van lijden. Corona springt er deze maanden in het nieuws en in het dagelijks leven uit. Hoe gaan we ermee om en vaak nog belangrijker: hoe gaan we daarin met elkaar om? Wie kent geen verhalen over de spreekwoordelijke 'korte lontjes'? Maar belangrijker (en een kans) is: hoe reageren wij christenen op elkaar en de anderen, juist te midden van de ontwikkelingen van deze tijd? En hoe kunnen wij daar een ander geluid in laten horen?

Wat ons wellicht helpt is elke keer weer voor ogen houden dat we vreemdelingen zijn (Petrus) en op doorreis naar een hemels Vaderhuis (Hebreeën). Ons dat eigen maken kan ons helpen over de situatie heen te kijken en ons denken in het hier en nu beïnvloeden, en dus ook de manier waarop we reageren en omgaan met elkaar en de 'ongelovigen'.

Patrick benadrukte dat het niet de bedoeling is dat we christelijk gaan DOEN maar dat het ons christen ZIJN is, wat ons doen bepaalt.

Als we de basis van het Evangelie niet alleen weten maar ook daadwerkelijk leven, zal dat ongetwijfeld tot vrucht leiden. Dat laatste mag dan wel niet aan ons zijn, maar we mogen erop vertrouwen dat God het zal gebruiken om tot Zijn doel te komen. Met ons en de 'anderen'.

\*\*\*

## Liederen

Onze schuilplaats is God – Mozaiek0318

389 – Create in me a clean heart

710 – Zegen ons

## GESPREKSVRAGEN

*Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk of je ze kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
  - b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
  - c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
  - d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
  - e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

4 Patrick benadrukte dat het niet de bedoeling is dat we christelijk gaan DOEN maar dat het ons christen ZIJN is, wat ons doen bepaalt. Het lijkt zo logisch, maar als je er wat langer bij stilstaat... Neem tijd om na te denken over voorbeelden van hoe dat met elkaar verweven is en werkt – of niet – in jouw leven. Spelen Verbinding en Verootmoediging daar ook een rol in?

5. Patrick las een stukje voor van een brief aan Diognetus, herken jij deze woorden in jezelf en christenen om je heen? Wat kunnen we hiervan meenemen in ons eigen leven?

6. Lees en overdenk 1 Korintiërs 13:4-7 en deel met elkaar wat naar boven komt over de afgelopen weken uit je eigen leven.

### **Gebedssuggestie**

Heer, als we hebben nagedacht over de 3 V's (Verbinden, Verootmoedigen, Voorleven), dan wil ik U vragen om in eerste instantie met mijn leven aan de slag te gaan om meer op U te gaan lijken. Dan wil ik vanuit liefde ook de ander helpen door ditzelfde te bespreken en hierin te helpen. Leer mij te midden van het lijden in deze tijd gericht te blijven op U, de Grondlegger en Voltooier van mijn geloof.

Uw Naam zij geprezen, tot in alle eeuwigheid.

\*\*\*\*\*

