

PREEK DOOR DE WEEK

Gebed

[Matteüs 6:5-15](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Gebed

Heilig is Zijn naam

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. ([Matteüs 6:9](#))

Je zou er na honderden keren het gebeden te hebben, zomaar overheen kunnen lezen, maar het is nogal wat: Onze Vader... Als we dat mogen zeggen (en het is Jezus die het aanraadt!), zijn wij Zijn kinderen! Om nooit te vergeten, in welke omstandigheden of hoe je je ook voelt dan ook. Is ook van groot belang voor je houding in het gebed.

Onze Vader is in de hemel... maar daarom is Hij nog niet ver weg! Bij hemel kun je denken aan ergens in het heelal, of zelfs voorbij de dood, maar net zo goed als heel dichtbij omdat het een andere dimensie is. Op alle gebieden is God groter, machtiger, heiliger, etc dan wij ons kunnen indenken. Het is goed ook dat - in eerbied - mee te nemen in je omgang met Hem. God is altijd grootser dan wij kunnen bevatten.

Ja, hoe dan te bidden? Een voorbeeld kan het misschien verduidelijken: Het scheelt nogal of je als werknemer bij de directeur mag komen of dat die directeur je vader is en jij zijn kind...

Dat Jezus en de Heilige Geest heel dichtbij zijn, weten we o.a. van Paulus die dat schrijft in [Filippenzen 4:5](#). Maar we lezen het ook in het Oude Testament waar God o.a. zegt: *"Ben Ik niet overal, in de hemel en op aarde?" ([Jeremia 23:24](#))*. En in [2 Kronieken 16:9](#) lezen we: *'Gods ogen gaan over de aarde; als Hij ziet dat mensen Hem met hun hele hart vertrouwen, geeft Hij hun kracht en hulp.'*

Laat uw naam geheiligd worden... Is dat niet vreemd? Gods Naam is heilig, wij kunnen toch niets afdoen of toevoegen aan Zijn heiligheid? Nee, maar wel aan de onze! Wij kunnen het beeld dat mensen van God hebben 'ontheiligen' door ons gedrag. Zou het niet daarom zijn dat Jezus zegt: als je wilt bidden, doe het dan zo. Laat merken dat je Hem wilt eren door heilig te leven, Hem toegewijd te zijn. Laat uw naam geheiligd worden... ook door mij, en voor anderen, tot Gods eer.

Gods naam is heilig, de volmaakte heelheid. Hij is de totaal Andere, Aparte. In [Jesaja 48:11](#) zegt Hij: *"Omwille van Mijzelf doe Ik dit, omwille van Mijzelf, want hoe zou mijn naam ontwijfd kunnen worden! Ik deel mijn majesteit (mijn eer, mijn glorie) niet met een ander!"*

Onheilig leven heeft vaak te maken met het eren van anderen boven God. Bij God horen en aan Hem gehoor geven is het beste wat een mens kan doen. Alles wat ons van Hem afhoudt (of we dat afgoden noemen of niet), doet God verdriet, omdat Hij het beste met ons voorheeft. Mensen en dingen gaan niet over eeuwig geluk, gaan niet over hét leven. Daar gaat God over. Hij weet precies wat we nodig hebben. Heiligheid in al zijn verschijningsvormen past daar precies en volkomen bij.

Om over na te denken

Hoe bid jij tot God? Is dat in de loop van de jaren veranderd? Waardoor?
Wat is voor jou heiligheid?

Gebed (naar het Onze Vader)

Ik ben blij dat U mijn Vader bent en dat ik mij mag spiegelen en optrekken aan uw heiligheid. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen!

Gebed

Uw koninkrijk en Uw wil

Onze Vader... *Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.*
([Matteüs 6:10](#))

Naar aanleiding van afgelopen zondag denken we deze week iedere dag na over een vers uit het Onze Vader. Vandaag lezen we vers 10 en willen we nadenken over Gods koninkrijk en Gods wil. Dat zijn twee onderwerpen waar je veel gedachten en meningen over kunt hebben. Wat komt er bij jou het eerste in gedachten als je aan Gods koninkrijk en/of Gods wil denkt?

Als ik denk aan Gods koninkrijk denk ik aan een verlangen naar God heel dichtbij. Ik denk aan de belofte van Jezus aan zijn leerlingen in [Matteüs 28:20](#): *“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”* De leerlingen van Jezus zullen vast en zeker het Onze Vader gebeden hebben en voor de komst van Gods koninkrijk gebeden hebben, simpelweg omdat Jezus hun dit opgedragen had. Maar ook omdat Jezus hun meerdere keren vertelde over Gods koninkrijk, bijvoorbeeld in [Matteüs 24:42](#), [Matteüs 25:1](#), [Matteüs 25:31](#). Jezus verzekerde zijn leerlingen dat de Mensenzoon terug zou komen en dat Gods koninkrijk op aarde zou heersen. En waarom zouden de leerlingen daar niet voor bidden als Jezus hun die belofte had gegeven?

Als ik denk aan Gods wil op aarde net zoals in de hemel, is mijn eerste gedachte: hoe dan? Het voelt voor mij soms alsof het aardse zo ver verwijderd is van het hemelse en dat die twee onmogelijk bij elkaar in de buurt kunnen komen. Maar dat is vanuit mijn menselijk oogpunt gezien, niet vanuit die van God. Blijkbaar heeft Jezus ons opgedragen om te bidden voor Gods wil op aarde zoals Gods wil ook in de hemel is. Is dat geen prachtige opdracht? Ik kan me zo voorstellen dat Gods wil in de hemel volledig tot zijn recht komt, omdat God zelf daar is en regeert. En dat beeld heeft God ook voor ogen voor de aarde.

Om over na te denken

Als we nu Gods koninkrijk en Gods wil persoonlijk maken, dan moeten we in eerste instantie klein denken. Persoonlijk, geborgen en in ons eigen hart. Daar mogen Gods koninkrijk en Gods wil beginnen. Van binnenuit worden die steeds zichtbaarder voor de buitenwereld. Dan is een gedeelte van Gods belofte voor Zijn koninkrijk en Zijn wil op aarde al vervuld. God komt zijn belofte na in ons hart!

Gebedssuggestie

Grote God, laat Uw koninkrijk en Uw wil in ons hart komen, opdat U uw belofte verder zult voltooien.

Gebed

Eerste levensbehoefte

Onze Vader... *Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.* ([Matteüs 6:11](#))

Vandaag het derde vers van het Onze Vader, een 'Masterclass' van Jezus over bidden. Hij doet het ons voor. In het vers van vandaag leert Hij ons dat we God mogen vragen om aan ons te geven wat we werkelijk nodig hebben. Wanneer ik voor iets of iemand bid, twijfel ik wel eens of ik dat echt aan God kan vragen. Gelukkig mogen we al onze wensen in gebed bij God brengen. Maar het vers van vandaag daagt me uit om eens na te denken over die vraag: Wat hebben we nu echt nodig? Laten we eens naar een paar voorbeelden van Jezus zelf kijken.

In [Matteüs 4](#) wordt Jezus op de proef gesteld. Nadat Jezus 40 dagen niet heeft gegeten, daagt de duivel Hem uit om stenen in brood te veranderen.

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: "Er staat geschreven: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.'" ([Matteüs 4:4](#))

Naast voedsel voor het lichaam noemt Jezus geestelijk voedsel hier ook als een eerste levensbehoefte.

Ook in Johannes 6 gaat het over brood. En hier laat Jezus ons zien dat Hij zelf onze eerste levensbehoefte is:

"Ik ben het brood dat leven geeft", zei Jezus. "Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben." ([Johannes 6:35](#))

Bovenstaand vers 6 van het Onze Vader krijgt zo een nog diepere betekenis. Nog meer dan om wát we nodig hebben gaat dit vers om Wie we nodig hebben. Ruim twee jaar geleden beleefde ik een van de donkerste dagen van mijn leven. De zondag daarop zongen we in de kerk deze woorden uit Opwekking 763:

*O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.*

Dit lied kwam op dat moment voor mij als een geschenk uit de hemel. In mijn hart schreeuwde ik het uit. Het voelde als een bevrijding om mijn zorgen in Zijn handen te mogen leggen. Toen begreep ik dat Hij mijn eerste levensbehoefte is.

Om over na te denken

Wat heb jij vandaag werkelijk nodig? Voel je je vrij om deze wens in Gods handen te leggen?

Gebedssuggestie

Heer, wat is het een voorrecht om van U zelf te leren bidden. Wilt U mij vandaag het 'brood' geven dat ik nodig heb? Amen.

Gebed

Vergeef me zoals ik ook meewerk...

Onze Vader... *Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.* ([Matteüs 6:12](#))

Het Onze Vader is een gemeenschappelijk gebed (ònze Vader), maar Jezus laat ons door dit gebed ook heel persoonlijk bidden in woorden die duidelijk een persoonlijke verbinding en relatie inhouden. Woorden die uitspreken dat wij niet alleen wensen hebben, maar ons ook willen verbinden met God en met elkaar om waar dat kan, méé te helpen die wensen waar te maken. Als meewerkers in Gods Koninkrijk.

Het viel me opeens op dat in bovenstaand vers in de NBV en een aantal andere vertalingen staat dat we vergeving vragen zoals ook wij *hebben vergeven wie ons iets schuldig was*. Dat is voltooid verleden tijd (wat een mooi woord bij vergeven!) ofwel: we hebben de vergeving aan anderen al gedaan en daarom durven we nu aan God te vragen om ook zo vergeven te worden voor onze eigen fouten. Het is meer dan 'vergeef mij, dan wil ik (te zijner tijd, als ik eraan denk of aan toe ben) anderen ook vergeven'. Dan kun je het gemakkelijk op zijn beloop laten. En dat is volgens mij niet wat Jezus ons wil meegeven. In de Bergrede over het Koninkrijk van God ([Matteüs 5 t/m 7](#)) zegt Jezus o.a.: *“Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.”* ([Matteüs 5:23-24](#)). Zo'n prioriteit heeft vergeven/verzoenen blijkbaar.

In de Bergrede van Jezus komen de zogenaamde zaligsprekingen voor ([Matteüs 5:3-11](#)). Zalig ben je als... Vergeven wordt niet met name genoemd, maar wel de barmhartigen, de vredestichters, de zachtmoedigen, de zuiveren van hart. Zie je de raakvlakken met vergeven? En waar 'passen' wij? (dubbele betekenis!)

Bij vergeven denken we natuurlijk aan Jezus aan het kruis die – horende, ziende en voelende wat de door Hem geschapen mens Hem aandeed – bidt: *“Vader, vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen.”* Toen een tijdje later Stefanus vanwege zijn geloof in Jezus, gestenigd werd, riep hij uit: *“Heer, reken hun deze zonde niet aan!”* En na deze woorden stierf hij. ([Handelingen 7:59-60](#)) Hoe kon Jezus dit opbrengen, hoe kon Stefanus dit opbrengen? Hoe staan wij, jij en ik, daarin?

Om over na te denken

Jezus zegt in de gelijkenis van de dienaar die een grote schuld kreeg kwijtgescholden en vervolgens een ander die hem iets schuldig was, keihard aanpakte ([Matteüs 18:23-35](#)), dat we *van harte* moeten vergeven. Geen wet, maar hartsgesteldheid. Het kan onmogelijk lijken, het kan een langdurig en diepgaand proces zijn, maar is het niet alleen de gezindheid van Jezus die dit in ons kan bewerkstelligen als de vergeving zó veel van ons vraagt? Bid erom tot je Vader! Onze Vader...

Gebedssuggestie

Here God, wat heb ik U nodig als het aankomt op vergeving, zowel geven als ontvangen.

Gebed

Van binnenuit

Onze Vader... *brengh ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.*
([Matteüs 6:13](#))

“Heer, verlos ons van deze corona-plaag”. Het zijn woorden die ik de laatste maanden dikwijls heb uitgesproken. Dat heeft nog niet geleid tot verlossing van dit virus terwijl ik weet dat er overal op aarde vergelijkbare gebeden worden opgezonden.

Vooropgesteld, ik denk dat je de Vader om goede dingen mag vragen. Daarmee is niet gezegd dat Hij ons ook altijd geeft wat wij willen. Alles wat we verlangen zal in overeenstemming moeten zijn met Gods wil en het hoort ons doel te zijn die wil te leren kennen.

Heeft God het kwaad gewild? We begeven ons op gevaarlijk terrein met dergelijke vragen. Al gauw komen we bij kwesties die ons verstand ver overstijgen. God heeft het kwaad niet voorkomen, zoveel is zeker. Dat geldt voor de val van Gods schepping, maar ook voor de daaraan voorafgaande val van Zijn tegenstander. Er zijn boeken volgeschreven over kwesties van goed en kwaad en ik heb niet de illusie dat ik in een eenvoudige overdenking een sluitend antwoord kan bieden. Laat me delen wat ik geloof, vertellen wat ik voor waar houd.

God is goed en het kwaad is in strijd met zijn perfecte karakter. Klaarblijkelijk laat God het kwaad (tijdelijk) begaan omdat Hij uiteindelijk een hoger doel voor ogen heeft.

Er is *noodlottig* kwaad (natuurrampen, virussen) en er is *moedwillig* kwaad (zonde, misdaad). De eerste vorm is een gevolg van de gevallen staat van Gods schepping. De tweede vorm komt voort uit slechte verlangens en kwade bedoelingen. Tegen noodlottig kwaad kunnen we ons teweerstellen door veiligheidsmaatregelen te nemen en risico's te beperken. Tegen de tweede vorm wordt ons gezegd dat we een geestelijke wapenrusting aan kunnen trekken zodat we niet totaal weerloos zijn. ([Efeziërs 6:13-17](#))

Eerlijk gezegd vind ik het kwaad dat in mijn eigen hart opkomt nog het meest verontrustend. Feitelijk heb ik weinig macht over het kwaad dat van buitenaf komt (noodlottig of moedwillig), maar ik zou toch iets moeten kunnen ondernemen tegen het kwade van binnenuit?

Ik denk nu aan de vertwijfeling die spreekt uit Paulus' woorden in [Romeinen 7](#) en aan het [glorieuze hoofdstuk](#) daarna...

Gebed

Heer, het kwaad heeft ons lelijk te pakken. We geloven dat U sterker bent en vragen om uw bescherming. Vooral tegen de kwalijke verlangens en gedachten die in ons eigen hart kunnen opkomen.

zaterdag 7 november 2020

Zondag sprak Remy Splinter over Gebed, bijbellezing: [Matteüs 6:5-15](#) (NBV).

Gebed is een van de onderdelen van onze Schijf van vijf. De achterliggende gedachte van deze Schijf van vijf (Woord, Gebed, Zending, Zorg en Zegen) is een gezonde balans te vinden tussen alle benodigde ingrediënten en niet ons op een of twee schijven blind te staren. Ook op geestelijk gebied kan het een uitdaging zijn om gezond en in balans te blijven.

Remy sprak zondag over Gebed aan de hand van het Onze Vader (Matteüs 6). Ook daarin vinden we onze 3 V's terug: Verbinden, Verootmoedigen, Voorleven.

Allereerst de verbinding met God, de Allerhoogste, vervolgens met elkaar, we bidden tot ónze Vader.

Verootmoediging vinden we terug in de vraag om ons dagelijks brood. Daarmee erkennen we dat Hij ons het leven geeft en ons in leven houdt. We vragen in vertrouwen om vergeving en weten ons afhankelijk van zijn genade.

Voorleven is een logisch gevolg deze verbinding en verootmoediging.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Hoe belangrijk is gebed in jouw leven? Denk je daar weleens over na?

Als je de Meerkerk Schijf van vijf neemt, welk ingrediënt past jou het best?

Welke het minst? Hoe zorg jij voor balans in de ingrediënten?

De Preek door de Week besprak iedere dag 1 vers uit het Onze Vader (volgens Matteüs 6): *9 Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.*

Welk vers spreekt jou met name aan? Waarom?

Welk vers is voor jou moeilijk? Waarom? Kun je daar met anderen over spreken? Leg je het in je gebed naar onze Vader ook voor?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 1 november op de website

De **diensten van morgen** 8 november zijn te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**. Spreker: Wigle Tamboer.

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 8 november 2020.

Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw: Isaak en Rebekka, [Genesis 24:42-53](#) en [62-67](#)
X-pact: Zorg; Genesis: Jakob; Worstelen met God

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.