

PREEK DOOR DE WEEK

Het Woord

Johannes 1:1-18 (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Het Woord

Hoe ontvangen we het Woord?

Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn: het zal niet leeg tot Mij weerkeren, maar zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Ik fiets nogal eens door de Bollenstreek en nu kun je goed alle voorbereidingen zien zodat we straks kunnen genieten van die bloemenpracht. Je ziet land een tijd onder water gezet om de grond bacterievrij te maken. Daarna ploegt men de aarde en worden de bloembedjes gevuld met bollen. Ze worden diep in de grond weggestopt, geen licht, geen zon, en alleen water om in een donkere plek te wortelen en te ontkiemen.

Ik moest er even aan denken bij het bovenstaande vers uit Jesaja. Een beeld uit de natuur hoe het Woord tot zijn doel komt, eerst onzichtbaar, verborgen, voor niets gezaaid? Nee..., het doet wat God behaagt en waartoe Hij het zendt.

Wat is zoal Gods doel met zijn Woord? Er zijn vele facetten zoals een diamant op velerlei wijze het licht weerkaatst. Enkele zal ik als voorbeeld noemen.

Door het lezen van het woord van God wordt ons geloof versterkt. De Heilige Geest verlicht ons verstand. Paulus zegt in Romeinen 10:17 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.' Er wordt hier gesproken van het Woord van Christus, wat Paulus hen verkondigde was alles wat Christus gezegd en gedaan heeft. In eerste instantie geldt dit hier voor de Joden, hun was als eerste de boodschap van het Evangelie verkondigd.

Maar het geldt ook voor ons, we kennen allemaal wel momenten dat het Woord ons raakte in ons leven. Aansloot bij een vraag die we hadden of een probleem waarvoor we zochten naar een antwoord. De verkondiging van de boodschap wekte ons vertrouwen dat God ons zag en kende. Ik heb dat diverse keren mogen meemaken. In een Oudejaarsdienst in Gouda hoorde ik de tekst uit Jesaja 54:10: 'Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goedertierenheid (= onwankelbare trouw) zal niet van u wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere uw Verlosser.' Wat heeft die tekst me toen troost en kracht gegeven. Telkens moet ik me wel daaraan weer herinneren, ook als er weer andere situaties zijn.

Soms moeten die 'bacteriën' gedood worden in de grond om het hart weer voor te bereiden om het woord in vertrouwen tot ons te nemen.

Gebedssuggestie (Opwekking 755)

Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond; help ons te ontvangen wat U tot ons spreekt.

Het Woord

Hij was niet zelf het licht

Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. (Johannes 1:8,9 NBV)

Twee Johannesen komen hier samen: Johannes de Evangelist en Johannes de Doper. Eerstgenoemde maakte Jezus van heel dichtbij mee tijdens zijn publieke optreden. Drie jaar lang had hij de gelegenheid om zijn Meester te zien, te horen en zelfs aan te raken. De andere Johannes, bekend als de Doper, was een leeftijdsgenoot en familielid van Jezus. Zijn moeder Elisabeth en Maria, de moeder van Jezus, waren verwant. Veel dichterbij de Heer kon je in feite niet komen. We doen er goed aan om naar beide Johannesen te kijken en te luisteren want zij weerspiegelen veel van hun Heer.

Precies dat wordt door Johannes de Evangelist hier benadrukt: Johannes de Doper was niet zelf het licht, hij was er een getuige van – hij *reflecteerde* het licht. Het eerste gedeelte van Johannes 1 lijkt wel een soort woordpuzzel: over wie wordt er gesproken als er naar het 'Woord' wordt verwezen en wie is dat 'ware Licht' dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam? Het is niet moeilijk om te ontdekken dat er hier over Jezus gesproken wordt. Beide Johannesen leiden de aandacht van zichzelf af om te wijzen op hun lichtende Voorbeeld: Christus die het levende Woord en het ware Licht is.

We leven in onzekere tijden en worden geplaagd door duisternis. Juist in de herfst zijn we als mensen geneigd om te vervallen in buien van melancholie of neerslachtigheid. Ik tenminste wel! Wat kun je het beste doen om te ontsnappen aan dergelijke sombere gevoelens? Je kunt uit je isolement breken door mensen een persoonlijk berichtje te zenden. We kunnen bellen en zoomen. Je kunt op veilige afstand met een ander optrekken, bijvoorbeeld samen een wandeling maken.

Bedenk dat Johannes de Doper niet het licht was. Johannes de Evangelist evenmin. En wij zijn ook niet een stralende lichtbron vanuit onszelf. Maar als we het licht van Christus opzoeken, zijn Woord lezen, biddend in zijn Aanwezigheid komen, dan gaan we ook zijn opstandingskracht ervaren. Daarmee zijn niet al onze problemen en angsten als bij toverslag verdwenen, maar we gaan alles wel in een ander perspectief plaatsen. Het perspectief van de Eeuwige.

Gebed

Heer, wij gaan nu door donkere dagen. Verlicht ons bange hart.

Het Woord

Brood

Toen zei de Heer tegen Mozes: "Ik zal ervoor zorgen dat jullie weer brood krijgen. Het zal als regen uit de hemel komen. Elke dag moeten de mensen dan genoeg brood verzamelen voor één dag." (Exodus 16:4 BGT)

Het Oude Testament van de Bijbel is doorspekt met verhalen en gebeurtenissen die zich herhalen in Jezus of een vooruitwijzing zijn naar Hem. Ik geef een voorbeeld aan de hand van twee overbekende gebeurtenissen.

De omzwervingen van Gods volk door de woestijn op weg naar het beloofde land duurde maar liefst 40 jaar. De reis was allerm minst gemakkelijk en de Israëlieten klaagden dan ook veelvuldig bij hun leider Mozes. Na een klacht over een tekort aan eten zorgde God voor een (bijna) dagelijkse portie hemels brood dat Hij in de vorm van manna liet neerregenen rond het kampement van het volk. Het is een bekend wonder.

Een ander bekend wonder uit de Bijbel gaat ook over brood. In het Bijbelboek Johannes geeft Jezus duizenden mensen te eten door een paar broodjes en visjes van een jongetje te vermenigvuldigen. Als iedereen verzadigd is, legt Hij het verband met het hemelse brood dat God gaf aan de Israëlieten in de woestijn.

Jezus zei tegen hen: "Het was niet Mozes, maar mijn Vader die dat brood gaf. Luister heel goed naar mijn woorden: Mijn Vader geeft jullie het ware hemels brood. Het brood dat God geeft komt uit de hemel en geeft eeuwig leven aan de mensen." De mensen zeiden: "Heer, geef ons elke dag dat brood!" Jezus zei: "Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in Mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben." (Johannes 6:32-35 BGT)

Zo zijn er nog talrijke voorbeelden te noemen. Toen Abraham bereid was zijn zoon te offeren, hield God hem op het laatste moment tegen door te voorzien in een offerlam (Genesis 22). Het is een directe verwijzing naar Jezus die het offerlam werd voor onze zonden. In Genesis 3 staat dat de kop van de slang vermorzeld zal worden. Door de dood en opstanding van Jezus is de kop van Satan vermorzeld.

'Geef ons heden ons dagelijks brood', een gedeelte uit het Onze Vader, is een gebed om genoeg eten op ons bord. Tegelijkertijd vragen we aan God een dagelijkse portie brood dat eeuwig leven geeft, Jezus. En dat dagelijkse Brood is volop te vinden in zowel het Oude als het Nieuwe Testament van de Bijbel.

Hemelse Vader, dank U voor Uw Zoon Jezus Christus, het brood dat eeuwig leven geeft. En dank U dat we door de hele Bijbel heen Hem kunnen leren kennen.

donderdag 29 oktober 2020

Het Woord

Het leven geschonken

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. (Johannes 1:4,10,12)

Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. (1 Korintiërs 15:21-22)

Johannes maakt al in het eerste hoofdstuk van zijn Evangelie duidelijk dat Jezus de Zoon van God is, ja, God is. Hij schrijft over Jezus als Degene die er is van vóór de schepping, (om)dat de schepping door Hem tot stand is gebracht én dat Hij persoonlijk kwam om de mens terug te brengen naar de verbinding met God zoals in het begin: de enige mogelijkheid om terug te gaan van 'dood' naar het 'ware leven'. Dood kan in de Bijbel méér betekenen dan de laatste adem uitblazen, leven is meer dan ons tijdelijke aardse leven. Adam zou sterven als hij van de vrucht at (Genesis 2:16-17), maar stierf niet meteen, hij leefde (aards, lichamelijk) verder. Maar het was anders, de vertrouwelijke omgang met God en zicht op 'eeuwig leven' was verbroken. Het leven ging eruit.

Eeuwig leven... is dat niet: volkomen terug naar de oorsprong, zoals God het wilde, en dat voor altijd? Jezus zegt: *“Dit is het Eeuwige Leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.” (Johannes 17:3)*

Wat moet het God verdriet hebben gedaan dat de mens de valse woorden van een sluw schepsel verkoos boven de goede en liefdevolle waarheid van zijn Schepper, die het zo goed met hen voor had! En wat moet het God goed doen als mensen Hem wel verkiezen boven alles! Wij anno 2020 hebben nog iedere dag die keus.

In het boek Daniël lezen we dat Sadrach, Mesach en Abednego goed begrepen hadden wat leven was. Ze zouden niet in de vuuroven worden gedood als ze niet langer voor de God van Israël kozen, maar voor de machtige koning van Babel en zijn gouden beeld. Dan zeggen ze: *“Als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal Hij ons redden. Maar ook al redt Hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.”* Wat een vasthoudend geloof en een vertrouwen, ook als ze niet gered zouden worden! Liever onrechtvaardig ter dood veroordeeld worden dan het ware, eeuwige Leven opgeven.

Eeuwig leven... dat zij U kennen... De volle kennis van de Heer, dat gaat dieper dan wat wij nu kunnen bevatten, maar aan Jezus kunnen we zien wie de Vader is en hoe wij bij Hem kunnen komen. Johannes en de hele Bijbel zijn er vol van! De praktijk leert dat het lezen van het Woord, met name over Jezus die hét Woord genoemd wordt, ons dat eigen maken en - waar mogelijk - toepassen in ons leven ons dichterbij brengen. En hoe meer we van het Woord (de Bijbel) leren over het Woord (Jezus), hoe meer we Hem zullen liefhebben!

Gebed

Dank U, Heer, dat U er alles voor over had en heeft om eenieder persoonlijk terug te brengen naar de Bron van eeuwig Leven. Volledig verenigd met U. Heerlijk!

Het Woord

Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over

We gebruiken iedere dag talloze woorden. Deze woorden hebben betekenis voor onszelf en voor anderen. Met woorden geven we uitdrukking aan onze gedachten en onze gevoelens. Als we over de Bijbel spreken, hebben we het over het geschreven woord. Wat ik graag met jullie wil delen is dat Johannes ook het gesproken Woord vastlegt op schrift, zoals in Johannes 3:28-30:

Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: 'Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uitgezonden'. De bruidegom krijgt de bruid: de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Hiermee krijgen we een inkijkje in de gedachten van Johannes. Hoe hij kijkt naar wie Jezus is en wat zijn gedachten daarbij zijn. Hij is ontzettend blij, hij is vol van Jezus, zo blij zelfs, dat hij zegt dat Jezus groter moet worden en hijzelf kleiner.

Wigle sprak over Johannes 1 waarin Johannes zegt dat het Woord bij God was en het Woord God was. De vraag is welk woord wij zoeken en met welke woorden wij ons hart vullen. Het spreekwoord 'waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over' komt uit de Bijbel, en wel uit Lukas 6:45: 'Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.' Ik vind dit spreekwoord behoorlijk confronterend, maar ik stel deze vraag niet om beschuldigingen te uiten of mezelf schuldig te voelen. Ik stel deze vraag om inzicht te krijgen in wat er in jouw en mijn hart leeft. Als ik naar mezelf kijk, dan weet ik dat ik niet met iedereen over het geloof spreek, over het Woord. Is mijn hart dan niet vol genoeg van Jezus? Dat is een vraag waar ik graag over na wil denken en waar ik ook biddend mee om wil gaan.

Om over na te denken

Waar praat jij graag over? En zou je graag meer over je relatie met Jezus willen praten?

Gebed

Trouwe Vader in de hemel, dank U dat U ons eerst heeft liefgehad en dat we uit die liefde mogen leven. Wilt u ons hart vullen met verlangen naar U, zodat ons hart (weer) gaat overstromen met uw liefde.

zaterdag 31 oktober 2020

Zondag sprak Wigle Tamboer over het Woord, bijbellezing Johannes 1:1-18 (NBV).

Bij het Woord denk je al snel aan het Woord van God, de Bijbel. Maar in deze dienst zochten we het Woord achter het Woord: ofwel Jezus Christus zoals Johannes 1 die beschrijft.

In het verleden sprak God door de woorden van de profeten, maar nu door zijn Zoon..., Jezus, die in het Johannes-evangelie ook het Woord genoemd wordt. De eniggeborene (uniek, niet geschapen) die zoon van God, ja God is, en door wie alles geschapen is.

De woorden van weleer zijn nu overtroffen en vervuld in Hem die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht... (Hebreeën 1:3 NBG51)

De Bijbel openslaan is bidden dat geen dogma of moraal, maar Jezus Zelf je hart vult en Hij je Zijn heerlijkheid doet aanschouwen (Johannes 1:14), vol leven en licht (1:4), vol waarheid en genade (1:14c, 17).

Johannes benadrukt dat Jezus het Woord is, het Leven, het Licht, de genade, de waarheid. Alles draait om Jezus. Denk daarbij ook aan alle 'Ik ben'-teksten van Jezus. En in Hem wordt dit alles ons geschonken door het geloof.

Aan het eind van het Evangelie van Johannes (20:30-31) lezen we het doel van zijn schrijven: *Jezus heeft nog veel meer wondertekens voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door Zijn naam* (het geloof dat hij al in 1:12 benadrukte).

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Lees Johannes 1:1-18 eens en onderstreep wat jou in het bijzonder opvalt of aanspreekt. Waarom juist dit? Kan het je (extra) helpen bij het maken van keuzes in deze fase van je leven? Waaraan denk je?

Welke van de hierboven genoemde eigenschappen van Jezus (Woord, Leven, Licht, Genade, Waarheid) spreekt jou het meest aan? Waarom?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 25 oktober op de website

De **diensten van morgen** 1 november zijn te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**. Spreker: Remy Splinter.

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 1 november 2020.

Onderbouw: Een bruiloft, Johannes 2:1-11

Middenbouw en Bovenbouw: Isaak wordt geboren, Genesis 18:1-15, 21:1-7

X-pact: Zending; Genesis: Abraham, het verbond

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.