

PREEK DOOR DE WEEK

Geroepen Jezus samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen

Efeze 3:14-21 (NBG51)

*Geraakt &
Geroepen*

Geroepen Jezus samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen

Je raakt nooit uitgekeken

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” (Johannes 13:34,35)

Je kent ze vast wel, de legpuzzels van Jan van Haasteren. Leuke illustraties waar je, hoe langer je ernaar kijkt, steeds meer details in ontdekt. Een ander ziet in de tekening weer iets dat jij niet ziet. In zekere zin is het ook zo met het begrijpen van de liefde van Jezus. Niemand is in staat om in zijn eentje de liefde van Jezus te vatten. Afgelopen zondag hoorden we al dat we elkaar nodig hebben om steeds meer van die liefde te begrijpen.

Van de vier apostelen schreef Johannes in zijn Evangelie het meest over de liefde. In hoofdstuk 13 zien we daar een mooi voorbeeld van: Jezus wast de voeten van Zijn leerlingen. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Daarna zegt Jezus: *“Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.” (Johannes 13:15).*

De twee verzen bovenaan deze overdenking zeggen het nog eens in andere woorden en voegen daar nog iets aan toe. Door elkaar lief te hebben gaan anderen een stukje van die liefde van Jezus zien.

Die gedachte spreekt mij aan. Dat we als gelovigen als het ware een puzzelstukje kunnen zijn in die grote illustratie van Jezus' liefde. Zodat anderen een klein beetje meer gaan zien van die liefde. En andersom kan natuurlijk ook. Door goed te kijken naar het leven van andere gelovigen ontdekken we zelf meer van de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van de liefde van Jezus. Zo raak je echt nooit uitgekeken op die liefde.

Om over na te denken

In wie kun jij iets van de liefde van Jezus zien?

En aan wie kun jij iets van de liefde van Jezus laten zien? Hoe je dat doet? Denk eens na hoe jij de liefde van Jezus voor jou weer kunt doorgeven aan een ander. In de Bijbel lees je ook veel over die liefde, bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 13:4-7: *'De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.'*

Gebedssuggestie

Heer, ik verlang ernaar om meer van Uw liefde te begrijpen. Dank U wel dat U ons aan elkaar gegeven heeft om elke dag iets meer van die liefde te zien. Amen.

Geroepen Jezus samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen

Vurig en eensgezind

Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. (Handelingen 12:5)

In het Bijbelboek Handelingen staat de geschiedenis beschreven van de verspreiding van het christendom in het Romeinse Rijk. Alle apostelen zijn hier in principe hoofdpersonen, maar we lezen vooral de verhalen rondom Petrus en Paulus.

Nu lezen we in Handelingen 12 over Petrus die gevangengenomen werd, nadat een aantal leden van de gemeente ook gevangengenomen en mishandeld waren. Jakobus werd zelfs ter dood gebracht. Koning Herodes, die dit alles in gang zette, liet vervolgens ook Petrus gevangennemen en liet hem zwaar bewaken. Sommige gemeenteleden zaten dus in de gevangenis, Jakobus was gedood en nu was Petrus zelf ook gevangengenomen.

En dan lezen we de zin in vers 5: *Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.*

Ik vind het bijzonder om te lezen dat de gemeente zo intens meeleeft met de situatie van Petrus. Waarschijnlijk deden ze dat ook al eerder, toen enkele leden gevangen genomen, mishandeld en zelfs gedood werden. De gemeente leeft mee, juist in de meest heftige situaties. Ze weten precies wat ze moeten doen: niet afwachten, niet proberen Petrus te bevrijden, niet overleggen om een plan te beramen, maar ze gaan direct vol vuur voor Petrus bidden. Oftewel: ze zoeken direct hun levende God op en strijden biddend voor hem. Hoe krachtig is dat om te lezen?!

Als ik denk aan de tijd waarin we leven, voelt het misschien wel alsof je gevangen zit. Je bent wellicht alleen, je kunt niemand opzoeken en misschien zit je wel in een situatie waarin je kampt met gezondheidsklachten. Kun je je herkennen in Petrus in de gevangenis? Petrus had een hele gemeente als achterban die vurig voor hem ging bidden. Hij was niet alleen. Naast zijn persoonlijke geloof in de levende God had hij een heel gebedsteam achter zich. Ervaar jij dat jouw gemeente of jouw kring vurig voor je bidt? Vooral in tijden dat je het zo hard nodig hebt?

Petrus schrijft in één van zijn brieven voor de gemeente het volgende:

'Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.' (1 Petrus 3:8)

Aansporing tot gebed

Laten we als gemeente vurig bidden voor elkaar, laten we meeleven met elkaar en elkaar liefhebben. Laten we eensgezind zijn, laten we als gemeente het verschil maken door naar elkaar om te zien. Juist in deze tijden!

Geroepen Jezus samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen

Samen is niet voor niets...

*Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan **samen** met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. (Efeziërs 3:17b-19)*

Voor de goede orde: Ik heb in bovenstaande bijbeltekst het woord 'samen' vet gemaakt, niet Paulus, de schrijver van de tekst. Toch denk ik dat hij zich er wel in zou kunnen vinden. In de verzen hiervoor lezen we dat Paulus gevangen zit omwille van anderen (Efeziërs 3:1), hij de genade van God heeft ontvangen 'met het oog op u' (vers 2), hij lijden doorstaat voor hen en hen aanmoedigt niet de moed te verliezen (vers 12). En hij doet ook voorbede: '*opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.*' (verzen 14-17)

Het is samen, de een voor de ander, de ander voor de een. Om vergissingen te voorkomen is het misschien beter om te zeggen: de een naast de ander, de ander naast de een! (vandaar 'naaste...') Samen is niet voor niets. Het is (ondermeer) om je te sterken, samen op te trekken naar de wil van God, en als het moeilijk is: vol te houden, te volharden. We kennen de leus 1+1=3 en Prediker 4:12 zegt: '*Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.*' Maar sterker nog is Jezus' woord: "*Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.*" (Matteüs 18:20)

Toen ik nadacht over 'samen' kwam - voor mij onverwachts - het verhaal van de Goede Herder naar boven. (Jezus in Lukas 15:1-7) Die zoveel om één verloren schaap gaf dat hij de 99 andere daarvoor in de steek liet. Mis... volgens mij liet hij ze niet in de steek, maar was het, naast liefde voor dat ene schaap, zeker ook een kwestie van vertrouwen in de 99 andere. Als Goede Herder laat Hij de 99 heus niet vallen. Hij weet als geen ander van de kracht van de gezamenlijke kudde en van wat Hij ze heeft geleerd over één zijn zoals de Vader en de Zoon één zijn (Jezus' gebed in Johannes 17). Hij vertrouwt erop dat hij de groep tijdelijk 'los kan laten' om daarna in vreugde terug te keren.

In ons Missiestatement staat dat we een gemeenschap van mensen zijn die geraakt zijn door de liefde van Jezus en dat we ons geroepen weten samen Hem te volgen en van Zijn liefde te getuigen. Door corona en de maatregelen daartegen is het 'samen' niet zoals we zouden willen. Net als de 99 schapen van de kudde uit Lukas 15 hebben ook wij geen idee hoe lang het zal duren. Maar wel dat de Herder erop vertrouwt dat we elkaar weer gaan zien om het te vieren. Samen, met Hem en elkaar.

Om over na te denken

Hoe houd je vast aan 'samen' in deze tijd?

Gebedssuggestie (naar Johannes 17)

Here God, help ons één te zijn zoals Jezus tot U bad, en ons daaraan vast te houden, ook als de omstandigheden niet echt meewerken.

donderdag 22 oktober 2020

Geroepen Jezus samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen

Oneindig veel meer

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. (Efeziërs 3:20 Het Boek)

Wij zijn 'maar' mensen, we hebben veel beperkingen. Ons leven stelt in de tijd gemeten niet zo heel veel voor (afgezet tegen de eeuwigheid) en tegen de achtergrond van het onmetelijke heelal zijn wij helemaal onbeduidend klein. Het is wel eens goed om dat te beseffen – bijvoorbeeld om even alles in perspectief te plaatsen wanneer wij per ongeluk zijn gaan geloven dat het universum om ons draait.

Maar wacht eens even, we gaan elkaar hier nu ook weer niet een minderwaardigheidscomplex aanpraten. Je mag dan een nietig mensje zijn, je bent wel de kroon op Gods Schepping en één van zijn Beelddragers! Ook dat is een belangrijk feit om aandachtig bij stil te staan – denk niet dat jij er niet toe doet of dat je 'het redden of liefhebben niet waard bent'.

Wat kan een mens? Wanneer we kijken naar alles wat hoofden en handen van mensen door alle tijden heen hebben gerealiseerd, dan is dat zeker indrukwekkend – vanuit ons perspectief. Kunstwerken, bouwwerken, transportmiddelen, hoogwaardige machines en zelfs apparaten en computers die we een eind de ruimte in kunnen slingeren (hoewel, een eind... op de schaal van het heelal is dat ook maar een beetje gepriegel).

Wat kan er gebeuren als we als mensen samenwerken? Veel meer dan wanneer je alles in je eentje bedenkt en uitvoert. Denk er eens over na: uitvindingen en ontdekkingen uit vervlogen tijden kunnen we vaak toeschrijven aan een enkele geniale of gelukkige persoon. Maar de nieuwste imposante technologieën en apparaten zijn tot stand gekomen door samenwerking en jarenlange innovatie. Tegenwoordig is bijna alles de vrucht van teamwork.

De kerk is ook gebaseerd op samenwerking. Je kunt niet in je eentje 'kerk zijn'. En zelfs nu we door de coronacrisis letterlijk afstand van elkaar moeten houden kunnen we doorgaan met kerk-zijn door onze onderlinge verbondenheid en dankzij kleinschalige, veilige ontmoetingen. Je voelt je wel een stuk machtelozer nu: beperkt in bewegingsvrijheid en contacten. Meer dan ooit waarderen we het samenzijn.

Wat kan er gebeuren als God door ons heen gaat werken? Oneindig veel meer dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Onvoorstelbaar. Maar zullen we er samen ook krachtig in blijven geloven zodat we het met Gods hulp kunnen waarmaken?

Gebed

Heer, doe uw werk in ons.

Geroepen Jezus samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen

Liefde in de cirkel omhoog!

Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. (Kolossenzen 1:9-11)

Joop Strietman gaf ons een mooie tegenstelling: 'Verdeel en heers' is de slogan van de vijand. Daar tegenover stellen wij onze missie: 'We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.' Hoewel lastiger, is er geen reden om dat niet ook nu te laten gelden.

Samen is een mooi woord, en vooral samen één zijn! Maar de kerk van Jezus Christus is veelkleurig. Met alle heiligen samen kunnen we zo een goed en mooi beeld vormen van wie we zijn in Christus. Ofwel: Het is goed dat de gemeente van Jezus Christus veelkleurig is omdat God veelkleurig is. Uiteraard zonder de kern te veronachtzamen. In de lezing van zondag (Efeziërs 3) wordt gesproken over de liefde van Jezus Christus, in bovenstaande bijbeltekst over het vervuld worden met de kennis van Zijn wil en het daardoor kunnen wandelen in een levenswijze die God waardig is.

Ik kan warmlopen voor en ontzettend blij zijn met allerlei facetten van het geloof, maar mag daarbij uiteraard nooit de kern van ons geloof uit het oog verliezen. Stokpaardjes hebben het gevaar in zich meer met een onderwerp naast de kern bezig te zijn dan met de kern zelf. In het ND van 10 oktober jl. stond dit citaat van abt Gerard Mathijssen van de Sint-Adelbertabdij in Egmond: 'Wij blinken niet uit in geloof. Wij willen gelijk hebben.' Aajjj... ik neem aan dat hij dat niet alleen over de monniken uit Egmond zei... Ik herken in elk geval het gevaar dat ook ik ermee te maken kan hebben.

Onlangs hoorde ik van Herman Boon iets wat ik meteen opschreef om niet meer te vergeten: "In de Bijbel staat *niet*: Heb je mening lief, *maar* heb je naaste lief." ik hoop er - met verootmoediging - aan te denken als anderen en ik over onze 'liefhebberijen' praten.

Om over na te denken

Nu kennen we nog maar ten dele, maar in de toekomstige wereld, verzameld met alle heiligen in Gods heerlijkheid, zullen we pas echt beseffen hoe onmetelijk groot de liefde van Christus is. Samen met broeders en zusters uit alle volksstammen, landen, talen, culturen en eeuwen. Er is geen mens bij die er zonder Gods liefde, genade en vergeving gekomen is! Je zult je er thuisvoelen! Nu is de tijd om ons leven op Hem gericht te houden. Samen... want de gemeente kan zo een mooie voorproef zijn.

Gebedssuggestie

Here God, dank voor uw liefde, help ons om samen met de mensen met wie we in U verbonden zijn, ons uit te strekken naar uw liefde en de kennis van uw wil. Opdat ons leven en dat van onze gemeente tot uw eer en welbehagen zal zijn.

zaterdag 24 oktober 2020

Afgelopen zondag deel 2 van de tweeluik over Efeziërs 3:14-21 (NBG51). Waar Wigle Tamboer een week eerder sprak over 'Geraakt door de liefde van Jezus Christus' ging deze zondag Joop Strietman verder met 'Geroepen Jezus samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.'

In de overdenking werd zondag stilgestaan bij deze woorden (uit de verzen 18 en 19): *'Dan zult u met alle heiligen ... de liefde van Christus kennen'*. In de oude vertaling staat *'samen met alle heiligen.'* Hierin komt naar voren dat we elkaar allemaal nodig hebben om de liefde van Jezus echt ten volle te bevatten en te kennen. 'Alle' heiligen zijn daarvoor nodig, dus ook jij en ik en zij die - in Christus - ons door de eeuwen heen zijn voorgegaan.

In de toekomstige wereld, als we samen met broeders en zusters uit alle volksstammen, landen, talen en culturen verzameld zijn in Gods heerlijkheid, zullen we pas ten volle beseffen hoe onmetelijk groot de liefde van Christus is. Zijn liefde voor mensen die allemaal vanuit verloren posities door Gods genade schoon gewassen en gered zijn.

In dit leven hier hoeven we het niet alleen te doen, maar gaan we onze weg samen met Hem en met elkaar. In Psalm 23 schreef David: *'Al gaat mijn weg door een donker dal ... U bent bij mij.'* God zelf belooft ons Zijn nabijheid. In Johannes 17 lezen we dat Jezus heeft gebeden voor de apostelen en voor 'allen die door hun verkondiging in Mij geloven', dat we samen één zouden zijn en blijven. Verenigd met elkaar in het geloof, zoals ons dat door de apostelen is verkondigd en overgeleverd.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat betekent het voor jou om samen deel te zijn van het Lichaam van Christus?
Hoe houd jij het vast in deze tijd waarin de omstandigheden niet meewerken?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 18 oktober op de website

De **diensten van morgen** 25 oktober zijn te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**. Spreker: Wigle Tamboer.

Wanneer de RIVM-maatregelen en -adviezen het weer toelaten om een dienst in de grote zaal bij te wonen, is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; reserveren is dan dus nodig!

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 25 oktober 2020.

Onderbouw: God belooft een baby; Genesis 15:1-6 en 21:1-3

Middenbouw en Bovenbouw: Hagar en Ismaël, Genesis 16:1-16

X-pact: Dienst voor **X-press:** Gebed; Thema: Mis de boot niet, Genesis: Noach.

X-plore en X-perience weekend

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.