

PREEK DOOR DE WEEK

Geraakt door de liefde van Jezus Christus

[Efeze 3:14-21](#) (NBG51)

*Geraakt &
Geroepen*

Geraakt door de liefde van Jezus Christus

Geworteld en gegrond

Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. ([Efeze 3:17-19](#))

Een tekst die tot mijn verbeelding spreekt. Maar liefst vier dimensies worden hier genoemd – terwijl wij er maar 3 kennen... Breedte, lengte, hoogte én diepte. Ik denk niet dat Paulus zich hier vergiste, ik meen dat de liefde van Christus daadwerkelijk ons verstand te boven gaat – niet te bevatten is voor een enkel mens. Maar dan: *samen met alle heiligen* kunnen we ons een totaalbeeld vormen van die onmetelijke liefde van God die Hij ons in Christus getoond heeft.

God is liefde. Dat is de essentie van onze Maker. Die liefde heeft niet alleen een zachte kant – echte liefde kan ook uitdelen en incasseren als dat nodig is. Soms moet liefde hard en duidelijk zijn, soms vraagt liefde om acties die met ons menselijk verstand niet te beredeneren zijn – zoals acties van zelfopoffering en heldendom.

Kennelijk kunnen we pas met alle heiligen* bevatten hoe groot Gods liefde voor ons is. En persoonlijk geloof ik dat we ook de eeuwigheid nodig hebben om ons te verbazen en te verheugen over die grenzeloze liefde.

De liefde is een doel om ons samen naar uit te strekken, maar als we bovenstaande tekst aandachtig lezen dan zien we ook dat de liefde van God onze basis, de bodem van ons bestaan moet vormen. Die liefde geeft ons houvast, voeding en levenskracht – zoals wortels van planten en bomen dat doen. Wanneer we voor lastige dilemma's staan, dan is het goed om terug te keren naar die basis: wat vraagt de Liefde van ons in deze situatie? Spreken of zwijgen? Doen of laten?

We staan er niet alleen voor. Samen met broers en zussen vormen we de familie van Christus. Liefde hoort ons kenmerk te zijn. We kunnen wat uit elkaar groeien, maar als we terugkeren naar onze basis zijn we allemaal geworteld en gegrond in Gods liefde.

Gebed

Vader, we leven in U, we groeien samen naar U. Laat uw liefde de vruchtbare voedingsbodem van ons bestaan blijven.

* (alle mensen die God door het offer van Christus afgezonderd heeft, gereinigd en wedergeboren door de inwoning van zijn Geest)

Geraakt door de liefde van Jezus Christus

Geraakt en veranderd door de liefde van Christus

Wees dus navolgers van God, als **geliefde** kinderen, en leid een leven van **liefde**, zoals Christus ons heeft **liefgehad** en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een **liefelijke** geur voor God. ([Efeze 5:1-2](#))

Zaterdag kwam in het TV-programma van Jacobine Geel een vluchteling aan het woord en zijn verhaal raakte me. Op 12 jarige leeftijd was hij met zijn familie gevlucht uit Syrië. Daarna verbleven ze jaren (ik dacht wel 10 jaar) in de AZC 's in Nederland. Maar vanaf dag één ontfermde zich een christelijk echtpaar over hen en haalde hen elke zondag op voor de kerkdienst. Ze zorgden voor zijn opleiding, droegen mee in de reiskosten voor de studie. Hij zei: "Door deze mensen ben ik iemand geworden"; zonder hen was hij nooit zover gekomen. Hij noemde ze ook zijn 'vader en moeder'. Je zag dat het hemzelf ook nog raakte als hij het vertelde. Geraakt en veranderd door liefde van medemensen, geïnspireerd door de liefde van Christus.

Gebeurde dat ook niet geregeld als Jezus met mensen in contact kwam? Een mooi voorbeeld is het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. ([Markus 5:25-34](#)) Er staat dat ze al 12 jaar leed aan bloedvloeiingen. Ze was daardoor onrein verklaard en mocht ook niet in de tempel komen. Ze had alles gedaan om genezing te zoeken, maar tenslotte - teleurgesteld in mensen die haar zouden helpen - berooid en ziek gebleven. Je kunt je voorstellen: de wanhoop nabij, ze had slechts nog één hoop: Jezus van wie ze gehoord had dat Hij mensen genas. Ze hoefde slechts zijn mantel aan te raken, dacht ze. Ze liet zich niet afschrikken door de drommen mensen om Hem heen en raakte Hem te midden van de massa aan. En Jezus? Hij bemerkte ondanks de drukte om zich heen dat Hij was aangeraakt. Hij zocht haar op, wilde haar zien, ze kon niet zomaar vertrekken. Hij sprak haar aan en zei: "*Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen.*" Jezus had niet alleen oog voor haar ziekte maar voor het leven van de vrouw, Hij gaf haar vrede. En vrede betekent altijd heelheid en vrede met God. Wat zal dat een verandering zijn geweest in het leven van de vrouw; van een wanhopig, teleurgesteld leven naar een hoopvol leven.

In de bijbeltekst bovenaan wordt ook gesproken van een veranderd leven, namelijk leven in de weg van de liefde. Maar dat niet vanuit onszelf. Die opdracht wordt voorafgegaan door de liefde van de Vader en wordt gevolgd door de liefde van Christus. Je wordt niet op jezelf teruggeworpen. Eerst is daar die liefde van God. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad. We mogen die weg volgen, kijkend naar Jezus die voor ons zijn leven uit liefde heeft gegeven.

Gebed

Er is een oud lied dat zegt: 'Grijp toch de kansen door God u gegeven... alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.' Mag dat je gebed zijn om de kansen die God je geeft, te zien.

Geraakt door de liefde van Jezus Christus

Heb elkaar lief

“Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.” ([Johannes 15:17](#))

De afgelopen weken werden in de preekserie de drie V's van Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven uitgelegd. Zondag sprak Wigle over Geraakt door de liefde van Jezus Christus. Deze thema's hebben heel veel raakvlakken, sterker nog, het één kan niet zonder het ander. Als je geraakt bent door de liefde van Jezus Christus kun je niet anders dan Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven. Wanneer je neerknielt, je verootmoedigt voor God, omdat je beseft hoe klein en onbelangrijk je zelf bent, dan alleen kun je laten zien hoe groot God werkelijk is. In één van mijn favoriete liedjes (titel: [be lifted high](#)) zingt Michael W. Smith: And I fall to my knees, so it's You that they see not I (En ik val op mijn knieën, zodat zij U zien, niet ik). Aan dat beeld moet ik denken bij 'geraakt door de liefde van Jezus Christus'.

We leven in een tijd waarin veel fundamenten niet zo stevig blijken te zijn. Onze zekerheden worden aan het wankelen gebracht. We geven makkelijk anderen de schuld, maar zo eenvoudig ligt het niet. Het helpt mij enorm om mezelf te focussen op de liefde van God voor ons, zodat ik vanuit deze liefde kan leven.

In [1 Johannes 4:7-12](#) wordt 'geraakt door de liefde van Jezus Christus' prachtig verwoord: *Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn eigen Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.*

Om over na te denken

Wat betekent [Johannes 15:17](#) voor jou? En hoe breng je dat in de praktijk?

Gebed

Trouwe Vader in de hemel, dank U dat U ons eerst heeft liefgehad en dat we uit die liefde mogen leven. Help ons steeds de ander lief te hebben.

Geraakt door de liefde van Jezus Christus

Vriend

Op een dag ging Jonatan, de zoon van Saul, naar David toe. Jonatan zei: "David, je moet op God blijven vertrouwen. Je hoeft niet bang te zijn, mijn vader zal jou niet gevangen kunnen nemen. Jij zult koning van Israël worden. En dan zal ik je belangrijkste dienaar zijn."

[\(1 Samuël 23:16,17\)](#)

De vriendschap tussen Jonatan en David is een goed voorbeeld van een vriend voor het leven. En dat terwijl de tegenstelling tussen hen haast niet groter kon. David was een schaapherder, zo'n beetje de onderste trede op de sociale ladder. Jonatan was kroonprins, de hoogste trede. Bovendien wisten zij bij hun eerste ontmoeting al dat niet Jonatan maar David de eerstvolgende koning zou worden. Behalve deze enorme verschillen was er ook een belangrijke overeenkomst: hun ontzag voor God. Er ontstaat een innige band tussen hen die bij iedere ontmoeting wordt versterkt.

Iedere keer als ik lees over deze vriendschap raakt het me. Ik heb zelf ook een paar vriendschappen die al vele jaren meegaan. Daardoor weet ik hoe waardevol deze zijn en hoe fijn het is om elkaar, soms na lange tijd, weer te ontmoeten.

Je kunt een vriendschapsrelatie tussen mensen natuurlijk niet één-op-één vergelijken met die tussen God en mensen. Toch lijkt het dat God eenzelfde innige band met ons wil als boezemvrienden met elkaar hebben. Zoals Jonatan en David alles in de waagschaal stelden voor hun vriendschap, legt ook God alles in de waagschaal voor een relatie met mensen.

'Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft.'

[\(Johannes 3:16\)](#) Jezus Christus is die Zoon. En Hij doet er nog een schepje bovenop als Hij zegt: *"Ik houd van jullie, net zoals de Vader van Mij houdt. Ik noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden."* [\(Johannes 15:9 en 15\)](#)

Het 'geraakt zijn' uit het missiestatement van De Meerkerk heeft alles met Gods liefdes- en vriendschapsaanbod te maken. Je wordt geraakt door de grote liefde van God op het moment dat het tot je doordringt dat zijn liefde voor jónu zo groot was, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Daar ontstaat een band die zich versterkt bij iedere ontmoeting met God of Zijn Zoon. En op een dag realiseer je je dat Jezus ook tegen jou zegt: *"Ik noem je niet langer een dienaar, ik noem je een vriend."*

Gebed

Heer Jezus Christus, Zoon van God. In alle nederigheid wil ik U vragen om mij steeds weer te raken met Uw liefde zodat onze band zich kan ontwikkelen tot een hechte vriendschap.

Amen.

vrijdag 16 oktober 2020

Geraakt door de liefde van Jezus Christus

Ik kom zondag, als het niet regent

Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast Hem aan tafel aan. ([Johannes 13:23](#)) - De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: "Het is de Heer!" ([Johannes 21:7](#))

Zondag ging het in de dienst over ons geraakt zijn door Jezus' liefde, Zijn liefde voor ons. Liefde... geweldig mooi, maar best moeilijk om te duiden wat het precies is. Overkomt het je, kun je het opwekken? Johannes wordt wel de apostel van de liefde genoemd. Als er iemand is die er ons iets van kan vertellen is hij dat wel.

Maar niemand staat boven zijn Meester: niemand heeft het beter laten zien dan Jezus die, vanuit Zijn liefde voor ons, zijn leven gaf, nog wel als een slááf aan een vreselijk kruis. Goed beschouwd blijft het niet te bevatten, onvoorstelbaar groot, maar de grote vraag is: Ráákt ons dat (nog)? We wéten het en zijn er gered en dus blij mee, maar wat dóet het met ons? Of als gevolg daarvan: wat doen wij ermee?

Johannes wist het wel: dicht bij Jezus blijven. Hij was de apostel die zichzelf noemde als '*de apostel van wie Jezus hield*'. Ooit dacht ik: hij bedoelt toch niet 'Jezus houdt meer van mij dan van de anderen', maar nee, het heeft iets van: 'onvoorstelbaar dat Jezus van *mij* houdt, van *mij!*' Voor Johannes was dat besef de reden om dicht bij zijn Heer te blijven. Niets liever dan dat. Is die houding niet het fundament van ons blijvend geraakt zijn door Jezus' liefde? Zou het niet zo zijn dat hoe meer we Zijn liefde beseffen, hoe liever het ons is?

Ooit stuurde ik mijn meisje, van 600 meter verderop, een brief. Een lyrische beschrijving van mijn liefde voor haar en wat ik voor haar overhad, met zinnen als: voor jou beklim ik de hoogste berg en zwem ik de grote oceaan over. Jaja... En na meer van zulks eindigde ik met: ik hoop zondag langs te komen, als het niet regent...

Iedereen snapt dat dat niet klopt, dat liefde zo niet werkt. Liefde zorgt ervoor dat je het liefst ALTIJD bij je geliefde bent, en voor zover het fysiek niet kan, dan maar in gedachten! Of in geloofsverband: Niets liever dan bij Hem die mij liefheeft zoals niemand mij liefheeft! Wil jij/wil ik iedere dag bij onze Geliefde zijn? Hij wel bij jou/bij mij! Als de relatie tussen Hem en mij wat losser is geworden, mag ik weten dat het niet aan Hem ligt. Da's wel zo gemakkelijk om er wat aan te doen. Toch?

Paulus wist het. In [Galaten 2:20](#) zegt hij: '*Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.*' Hij bleef beseffen hoe zijn toestand vóór zijn bekering was en zou zijn hele leven ook nooit meer vergeten wat Jezus' liefde voor hem betekende. Hij zette alles op alles om ook zijn eigen liefde en dankbaarheid voor Jezus te laten zien.

Vraag

Hoe ben jij geraakt door de liefde van Jezus?

Hoe hou jij je liefde voor Hem levend? En nog steeds groeiend?

Als dat een tip voor anderen is: Deel je dat weleens? Waarom/waarom niet?

Gebedssuggestie

Here Jezus, dank U voor uw liefde, ook voor mij persoonlijk. Ik wil dicht bij U zijn. Altijd.

zaterdag 17 oktober 2020

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over [Efeze 3:14-21](#) (NBG51). Titel van de overdenking: Geraakt door de liefde van Jezus Christus.

*Paulus buigt zijn knieën voor de Vader **opdat** Hij u geve (...) met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, **opdat** Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, **opdat** gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.*

In de preek (deel 4 van de serie 'Waar draait het om') kwamen we bij het eerste deel van ons missiestatement: *We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.*

De Bijbeltekst waar we ooit de woorden 'geraakt door de liefde van Jezus Christus' aan ontleend hebben is [2 Korintiërs 5:14,15](#) waar Paulus schrijft over zijn drijfveer, dat is: het geraakt zijn door en inzicht gekregen hebben in die liefde, met alle levensveranderende gevolgen van dien.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat komt in jou op als je de drie 'opdats' van Paulus' gebed in Efeze 3 hierboven leest?

Waarom denk je in je persoonlijk leven bij 'Geraakt door de liefde van Jezus' en het daarin (steeds meer) leven?

Als het blijvend geraakt zijn door de liefde van Jezus 'niet vanzelf' gaat, hoe probeer je dat dan wel vast te houden? Kun je dat delen met anderen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 11 oktober op de website

De **diensten van morgen** 18 oktober zijn te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**. Spreker: Joop Strietman.

Voor wie een dienst in de grote zaal wil bijwonen: Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, reserveren is dus nodig!

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 18 oktober 2020.

Onderbouw: God roept Abram, [Genesis 12:1-7](#)

Middenbouw en Bovenbouw: Gods belofte voor Abram, [Genesis 12:1-9](#), [15:1-6](#)

X-pact: Woord: In den beginne, Genesis: Adam en Eva; Begin van de 'Reis door het Oude Testament.'

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.