

PREEK DOOR DE WEEK

Voorleven

[1 Petrus 2:11-12](#)

[Handelingen 20:24](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Voorleven

Van binnen en van buiten

'Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal.' ([Openbaring 4:6](#))

Afgelopen zondag hebben we het gehad over de derde V in het rijtje: Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven. De Bijbel roept ons op tot een leven waarin we God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf. Als je naar je eigen leven kijkt, waar blijkt dan uit dat je God liefhebt?

Laatst las ik het boek 'Hoe ziet de hemel eruit?' van Henk Binnendijk waarin zijn gedachten zijn beschreven over hoe de hemel eruit ziet. Tegen het einde van het boek worden tekstgedeelten uit Openbaring behandeld. Ik werd vooral aangesproken door de onderstaande alinea, die betrekking heeft op de Bijbeltekst bovenaan deze bijdrage:

Glashelder, helder als kristal. Als je naar de Noordzee kijkt, zie je alleen de oppervlakte. Maar dit is een glazen zee, wat duidelijk wil maken dat je hier tot op de bodem kijkt. Vóór de troon is alles doorzichtig. Van God uit gezien is dat altijd zo geweest. God kijkt tot op de bodem. "Here, U doorgrondt en kent mij; U kent mijn zitten en mijn opstaan, U verstaat van verre mijn gedachten" ([Psalm 139:1-2](#)). Vóór de troon bestaat geen schijnheiligheid. Alles is daar echt, helder. Vóór de troon ben je honderd procent jezelf. Je bent van binnen wat je van buiten bent en je bent van buiten wat je van binnen bent.

De zee voor Gods troon, waarover wordt gesproken in Openbaring 4:6, is helder als kristal. Je kijkt tot op de bodem. Als wij voor Gods troon staan, kijkt God dwars door ons heen. Hij ziet wie je van buiten en van binnen bent. Die twee kun je niet los van elkaar zien. Als we dan nadenken over hoe je je geloof kunt voorleven, kan dit niet anders dan dat je zowel naar de buitenkant als naar de binnenkant moet kijken. Net zoals God dat doet als je voor Zijn troon staat. Hij ziet jou voor de volle 100%, helder en volledig, de buitenkant en de binnenkant.

Om over na te denken

Als je eerlijk naar jouw eigen binnenkant kijkt, wat zie je dan?

En als je kijkt naar jouw buitenkant, wat zie je dan?

Wat zien andere mensen als ze naar je kijken?

Gebedssuggestie

Denk je eens in dat je voor Gods troon staat, dat Hij je door en door ziet, zowel van binnen als van buiten. Wat is dan je verlangen, wat is je gebed aan God? Bid dit gebed met een open hart.

Voorleven

Desnoods met woorden

Maar gedraag je goed tussen de mensen die niet in Jezus geloven. Zij zullen jullie wel beschuldigen van allerlei dingen die helemaal niet waar zijn. Maar als ze letten op de goede dingen die jullie doen, zullen ze God prijzen als Hij op een dag naar hen toe komt.

([1 Petrus 2:12](#), BasisBijbel)

Afgelopen zondag was het Werelddierendag en ook de naamdag van Franciscus van Assisi. Aan hem wordt de uitspraak "Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden" toegeschreven. Anders gezegd, je doen en laten zou wel eens veel meer invloed op anderen kunnen hebben dan je woorden. Daarover straks meer. Eerst neem ik je mee naar een natuurgebied in het Gooi. Een paar maanden geleden troffen wij daar tijdens wandeling een grote kudde schapen. Op een gegeven moment begon een schaap hard te rennen. Kennelijk dacht het dier de schaapherder te horen. Alle andere schapen renden in een kudde achter haar aan. Al vrij snel besefte het eerste schaap dat ze zich had vergist en zette het op een rennen terug. En je raadt het al, de hele kudde zette de achtervolging terug weer in. Het was een fascinerend gezicht.

Ik moest twee weken geleden aan dit voorval denken, toen een groep BN'ers en influencers opriep om niet meer mee te doen met de coronamaatregelen. Miljoenen volgers moeten hierdoor zijn beïnvloed. Gelukkig zag de groep vrij snel in dat ze zich vergist hadden en trokken hun oproep in. Ook dat moet de volgers beïnvloed hebben.

Waarom noem ik dit? Omdat het tot nadenken stemt hoeveel invloed mensen op elkaar eigenlijk hebben. Als je goede dingen doet, wil je graag invloed hebben. Als je verkeerde dingen doet, wil je dat natuurlijk niet. Maar de realiteit is dat we zowel bij goede als slechte dingen invloed hebben op onze omgeving.

Het roept allerlei vragen bij me op. Door wie word ik beïnvloed en wie beïnvloed ik op mijn beurt? Wat dat laatste betreft, we passen regelmatig op onze kleinkinderen en het valt me op dat kinderen veel meer overnemen dan alleen woorden. Ik kan niet kiezen waarin ik wel en niet een voorbeeld voor ze wil zijn. Ik ben gewoon een voorbeeld voor ze in alles wat ik doe. Om een goed voorbeeld te zijn is het belangrijk om te weten door wie je wordt beïnvloed. Of eigenlijk door Wie. Er is geen betere Beïnvloeder dan Jezus. Hij heeft talloze volgers en daar mag jij één van zijn!

Om over na te denken

Door wat of wie laat jij je het meest beïnvloeden? En op wie zou jij invloed kunnen hebben?

Gebedssuggestie

Heer, wat bijzonder dat U mensen wilt gebruiken om door Uw invloed op ons ook anderen te mogen beïnvloeden. Ik wil U volgen. Amen.

Voorleven

Voorleven is wel het gemakkelijkst van de 3 V's

“Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” ([Johannes 13:35](#))

Van Verbinding, Verootmoediging en Voorleven is Voorleven wel het gemakkelijkst. Want we doen het al, het gaat vaak gewoon vanzelf! En soms is dat jammer... Want we zijn niet altijd even goed in het zijn van een voorbeeld. En dat is toch wat de uitkomst zou moeten zijn?

Verbinden en Verootmoedigen, daar kun je voor kiezen: wil ik het, doe ik het? Maar Voorleven doe je *ongemerkt*. Althans dat denk je, als je er al over nadenkt. Zou het daarom zijn dat Jezus er een gebod van heeft gemaakt?

Hij zegt in Johannes 13:35 *“Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”*, maar in het [vers ervoor](#) zegt Hij dat dat een gebod is! *“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.”*

Een gebod, zo belangrijk is het. Een aanbevolen leefregel. Aan ons om Ja of Nee te zeggen, maar wie Hem Heer noemt, weet waarschijnlijk wel wat het juiste antwoord is.

Voorleven is niet het tonen, 'showen' hoe goed je bent, maar vanuit Gods liefde naar Jezus' voorbeeld goed *zijn* van binnenuit waardoor anderen dat als voorleven/voorbeeld kunnen zien. Aan hen is het om het op te pakken of niet. Dat is niet ons deel. Maar als je er bewust van bent wie het kan oppakken, bid voor hen. En blijf bidden voor jezelf dat je mag leven naar Gods leefregels en welbehagen.

Nu we het toch over de V's hebben, Voorleven is ook een heel grote Verantwoordelijkheid. Heel veel mensen die het geloof (of de kerk) hebben losgelaten, hebben verhalen over christenen die volgens hen een zo verkeerd voorbeeld waren dat ze ermee kaptten. Of dat ware verhalen waren of interpretaties van wat ze dachten, laat ik in het midden, maar het toont wel aan dat het belangrijk is ons te laten leiden door de leefregels die Jezus zijn leerlingen meegaf. Leerlingen... dus we mogen oefenen om beter te worden. En dat willen we natuurlijk ook. We zingen: Jezus leeft en ik zal leven! Mag ik zingen: Jezus leeft ons vóór en ik zal vóórleven!? En zeg nou zelf: het is toch veel mooier om Gods liefde uit te stralen dan je te laten leiden door van alles en nog wat? Ik heb er zin in! Jij ook?

Van Patrick hoorde ik: “Ik geloof dat als we de basis van het Evangelie niet alleen wéten maar ook daadwerkelijk léven, dan zullen we de vruchten ervan gaan zien.” En waar we dat niet zien, mogen we weten, erop vertrouwen dat God ermee aan het werk is.

Gebedssuggestie

Here God, het kan zo eng lijken als ik zie hoe groot de impact van voorleven kan zijn, ten goede of ten kwade. Help mij zo naar uw wil te leven dat mensen er hun voordeel uit kunnen halen. Dank dat we het daadwerkelijk aannemen in uw handen mogen leggen.

donderdag 8 oktober 2020

Voorleven

Reflectie

“Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”
(Johannes 13:35 Het Boek)

Veroordeling. Ik vrees dat veel mensen aan dat woord denken wanneer zij horen over kerk en christenen. En als mijn vrees gegrond is, moeten we hier eens rustig nadenken over de oorzaak van deze manier van denken.

Om ons te onderscheiden van de buitenwereld - en van elkaar - hebben we als gelovigen wat standpunten ingenomen. Het blijkt al gauw dat je over van alles en nog wat van mening kunt verschillen, ook over wezenlijke zaken, dus er is niet veel voor nodig om hete hoofden en koude harten te krijgen.

Waar gaat het nu ten diepste om? Ons leven zou gericht moeten zijn op God, onze Maker. Hij is Waarheid en Liefde en zijn Zoon weerspiegelt die karaktereigenschappen perfect. Wij zijn geroepen om daar weer een reflectie van te zijn.

Misschien helpt het wanneer we ons bij allerlei onderwerpen en meningen eerst eens de vraag stellen: is dit waar? En vervolgens: is dit gegrond en doordrongen van liefde?

Het begint al met het besef dat wij onvolmaakte, struikelende mensenkinderen zijn. We hebben het vaak mis gehad, niets kan ons de zekerheid bieden dat we het nu of in de toekomst steeds bij het rechte eind zullen hebben. Als gelovigen kun je het Woord raadplegen en ook dan is het goed om deze vragen te stellen: in welke context lees ik deze woorden, wie spreekt hier tegen wie en kan ik deze tekst beter begrijpen tegen het geheel van de bijbelse boodschap? Vervolgens: kan ik de Geest van Christus volgen als ik de woorden op een bepaalde manier interpreteer?

Hoe dan ook, hierover zullen we waarschijnlijk ook wel van mening kunnen verschillen... maar het kenmerk van Jezus' volgelingen is – volgens de Meester Zelf – onze onderlinge liefde. Ik denk dat dit betekent dat we het op liefdevolle wijze op tal van punten met elkaar oneens zullen zijn en blijven. Mogelijk geven we juist een heel goed voorbeeld aan de wereld wanneer het ons lukt om desondanks elkaars hart te blijven zoeken en de ander te blijven beschouwen als een kostbare beeldrager van God.

Zeggen dat je ergens spijt van hebt maakt een mens niet kleiner – je groeit er juist van. Een extra stap naar de ander zetten is niet veel moeite maar kan een groot verschil uitmaken.

Gebed

Heer, toon uw liefde door ons heen.

Voorleven

We gaan voor leven!

'Jezus is de grote hogepriester die de weg naar de eeuwigheid heeft geopend, de dood heeft vernietigd en voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden.' ([Hebreeën 5:9](#))

Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen - uw meester is Christus! ([Kolossenzen 3:23-24](#))

In mijn tiendaagse van Bidden & Vasten twee weken geleden heb ik extra tijd met God doorgebracht. Ik merkte dat dat niet alleen helpt om op die momenten dicht bij God, in de sfeer van God te zijn, maar ook in de uren eromheen. Want ook de gewone dingen moeten worden gedaan. Je hebt er zo een lijstje vol van. Gewone, dagelijkse dingen, waar je misschien wel niks mee hebt of tegenop ziet. Veel tijd nemen voor God maakt het gemakkelijker om bovenstaande tekst van Kolossenzen waar te maken in je eigen, gewone leven. Doe alsof het voor de Heer is! Dát is totaal anders dan normaal, zou dat niet tot voorleven leiden?

Ik heb mezelf vorige week de vraag gesteld: Is het in je leven van alledag voornamelijk 'God en het aardse daarbij' of andersom: 'Het aardse en God daarbij'? En waaruit blijkt dat dan? Best wel verhelderend...

In [1 Petrus 2:11-12](#) roept Petrus ons op 'een goed leven te leiden opdat anderen door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen.' In [Matteüs 5:16](#) zegt Jezus het zelf: *“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.*

Als we het over voorleven hebben, kunnen we niet om [Hebreeën 11](#) en [12](#) heen. Een hele verzameling geloofshelden die ons tot voorbeeld kunnen zijn. In de eerste 13 verzen van [Hebreeën 11](#) zien we Abel, Henoeh, Noach, Abraham en Sara langs zij komen. Later volgen nog vele andere. Het is interessant om te zien waarin zij tot voorbeeld waren en tot wat dat leidde. En dat zij dit deden *'omdat zij reikhalzend uitkeken naar een beter vaderland: het hemelse'*, wat gevolgd wordt door: *'Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt.'* (verzen 9-16)

Om over na te denken

Abel, Henoeh, Noach, Abraham, Gideon en al die andere geloofshelden, wiens voorbeeld spreekt jou aan? Of heb je meer aan voorbeelden dichterbij? Wie is voor jou een voorbeeld? Hebben Verbinding en Verootmoediging daar iets mee te maken?

Je kunt op velerlei manieren voorbeeld zijn, de hele dag door. Denk maar aan: Toen ik - terecht vond ik - in boosheid uitviel, toen ik iemand opbeurde, toen ik andermans problemen bagatelliseerde, toen ik 'gewoon' inging tegen roddel of me ervan afzijdig hield.

Vul het eens aan met een aantal voorbeelden uit je eigen leven.

Gebedssuggestie Heer, we zingen vaak en absoluut van harte: 'Alles wat ik vinden wil, is in U. Heer, doe uw wil in mij.' Vandaag en alle dagen wil ik het ook in de stilte van mijn hart heel persoonlijk bidden: Heer, doe uw wil in mij.

zaterdag 10 oktober 2020

Afgelopen zondag sprak Patrick van er Laan over 'Voorleven', deel 3 van de preken serie 'Waar draait het om?' Bijbellezingen: [1 Petrus 2:11-12](#), [Handelingen 20:24](#) (NBV)

Patrick vertelde hoe goed getuigenissen zijn voor de mensen. In de schriftgedeelten van zondag is daarover geschreven. En zoals Petrus in 1 Petrus 2:11-12 mensen oproept 'een goed leven te leiden opdat anderen door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen', lezen we in [Matteüs 5:16](#) dat ook Jezus het zegt: *“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”* In [Hebreeën 11](#) (veel voorbeelden) en [12](#) (Jezus Zelf) zien we een hele rij 'geloofshelden' die de mensen van die tijd en ons nu 'voorleefden'. Lang niet altijd gemakkelijk, maar met een uitdrukkelijk (reikhalzend) verlangen naar het nieuwe, hemelse vaderhuis.

Op internet zien we heel veel getuigenissen van mensen die door God zijn aangeraakt en daardoor voorgoed zijn veranderd. Maar ook wij kunnen in onze omgeving getuigen van onze relatie met Jezus en wat God in ons leven uitwerkt. We mogen hierdoor elkaar bemoedigen en ook mensen laten zien hoe goed het is God/Jezus te zoeken, te vinden en te volgen.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wie was/is voor jou een voorbeeld in geloof? Waarom?

Wiens voorbeeld ben jij? Op welke manier getuig jij? (kan op velerlei manieren)

Getuigen is volgens de Bijbel heel belangrijk omdat het een kans is voor mensen die God/Jezus nog niet kennen. Voel je je daarom verantwoordelijk in je handelen en spreken? Drukt dat op je of stimuleert dat juist? Waarom wel/waarom niet?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 4 oktober op de website

De **diensten van morgen** 11 oktober zijn te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**. Spreker: Wigle Tamboer.

Voor wie diensten in de grote zaal wil bijwonen: Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, reserveren is dus nodig!

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 11 oktober 2020.

Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw: De toren van Babel, [Genesis 11:1-9](#).

X-pact: Zegen; preken serie: Moeilijke vragen?! Absolutisme: moet iedereen niet zijn eigen waarheid vinden?

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.