

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 27 september 2020

Prediker: Remy Splinter

Titel: Verootmoedigen

Bijbellezing: Jakobus 4:1-10 NBV (+ Filippenzen 2:1-11)

### Jakobus 4:1-10

*Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: 'Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; maar de genade die Hij schenkt is nog groter.' Daarom staat er: 'God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade.' Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.*

### Filippenzen 2:1-11

*Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.*

### **Bijzonderheden**

- Dit is de tweede preek van een nieuwe preken serie over onze missie en visie getiteld 'Waar draait het om?'
- Afgelopen woensdag 23 september was er een vraag-en-antwoord livestream in vervolg op de Gemeenteavond met Jaarvergadering op 16 september.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Deze zondag deel 2 van de tiendelige preken serie 'Waar draait het om?'

De dienst stond in het teken van de tweede van de dit seizoen geïntroduceerde drie V's die staan voor Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven als zijnde het Hoe van onze missie (Geraakt & Geroepen) te komen tot onze visie (Woord, Gebed, Zending, Zorg en Zegen).

Verootmoedigen, een ouderwets woord, maar met een grote betekenis in onze verbinding met God en met elkaar.

Een woord om persoonlijk maar zeker ook in kringverband bij stil te staan en te delen hoe je daarmee omgaat in het leven van alledag.

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### **(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen**

Johannes 13:3-17

Romeinen 5:6-8

1 Petrus 5:5

Psalm 32:3-5

Daniël 9:18-19

Kolossenzen 3:15

Jesaja 6:1-7

\*\*\*\*\*

### **Enkele opmerkingen**

Deze zondagochtend dachten we met elkaar na over verootmoedigen.

#### **1. Wat is de reden ervoor?**

*Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; maar de genade die Hij schenkt is nog groter.*

In de Bijbeltekst van Jakobus wordt duidelijk hoe groot de liefde van God is die naar ons verlangt met jaloersheid, zoals een man kan verlangen naar de liefde van zijn vrouw. Tegelijkertijd is Hij Degene die ons het leven heeft gegeven, staat er. We staan niet in een gelijkwaardige relatie met die ontzagwekkende en heilige God die ver boven Zijn schepping staat.

Het zijn deze twee eigenschappen van God die zo zichtbaar werden gemaakt aan het kruis van Jezus. Hij hield van ons toen wij nog zondaren waren toen Hij Zijn leven vrijwillig gaf en de straf van de zonde heeft gedragen voor ons.

Hij heeft het leven geleefd dat wij hadden moeten leven en de dood gestorven die wij hadden moeten sterven. De straf van de zonde nam Hij op zich, zodat wij vrijuit kunnen gaan. Hij stierf zodat wij kunnen leven.

Dit evangelie is het bestaansrecht van de kerk. We komen samen, omdat we erkennen dat we Jezus Christus als onze Redder nodig hebben. En het is dus een houding van verootmoediging die ons met Hem verbindt: ons erkennen dat we een Redder nodig hebben. Zo kunnen we ons allerlei gebreken permitteren in het leven, maar niet het gebrek aan verootmoediging. De genade die Hij schenkt is groter, maar dan moeten we die genade wel aannemen.

#### **2. Waarom is het zo'n uitdaging?**

*God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.*

Het aannemen van genade kan een uitdaging zijn. Het is een ding om het evangelie verstandelijk te kennen, maar het iets anders om er ook naar te leven. Blijkt uit je leven dat je weet dat God heilig is? Blijkt uit je leven dat je volledig afhankelijk bent van Jezus die jou heeft gered uit de dood?

De uitdaging heeft te maken met trots, waarvanuit je niet wilt erkennen dat je überhaupt een Redder nodig hebt. En als we dat wél erkennen, proberen we toch constant zelf weer de touwtjes in handen te nemen.

Het is een uitdaging omdat het een tegenstrijdigheid is om gered te worden van je zelfredzaamheid. Het is onze trots die de reden is dat we ons moeten verootmoedigen, omdat we ervan gered moeten worden. Maar het is diezelfde trots die ons ervan weerhoudt. Alsof we van binnenuit gesaboteerd worden om niet eerlijk in de spiegel te kijken, uit angst voor wat we dan aan zullen treffen.

Het begint bij herkennen of en erkennen dat wij hoogmoed in onszelf vinden. Een aantal opmerkingen gebaseerd op het werk van Jonathan Edwards, om bij jezelf na te gaan waar er trots kan leven in je hart.

1. Trots maakt je meer bewust van de fouten van anderen, waar nederigheid ertoe leidt dat je meer bezig bent met je eigen tekortkomingen.
2. Trots maakt dat je sneller neerkijkt op andere mensen, waar nederigheid ertoe leidt dat je met veel genade over anderen denkt en spreekt.
3. Trots zorgt ervoor dat je je meteen afzet van mensen die je bekritisieren, waar nederigheid ertoe leidt dat je de verbinding met je critici probeert te behouden.
4. Trots maakt dat je halsstarrig vasthoudt aan al je eigen overtuigingen zonder onderscheid te maken tussen wat belangrijk en minder belangrijk is, waar nederigheid ertoe leidt dat je flexibelere ben omdat je dat onderscheid wel kan maken.
5. Trots maakt dat je, of houdt van confronteren omdat je graag wilt winnen, of je confrontatie vermijdt uit angst om bekritiseerd of tegengesproken te worden. Waar nederigheid ertoe leidt dat je alleen maar de confrontatie aangaat wanneer dat nodig is met als doel de ander te helpen en niet een discussie te winnen.
6. Trots leidt tot gemopper en zelfmedelijden, omdat je leven niet gaat zoals jij het wil, waar je wel de overtuiging hebt dat je dat verdiend hebt. Waar nederigheid leidt tot een besef dat je zelf niets verdient, maar volledig afhankelijk bent van de genade van God die jou leidt en weet wat jij nodig hebt.

De valkuil kan zijn dat je denkt dat nederigheid alles te maken heeft met negatief over jezelf denken, maar dat is niet hoe de Bijbel erover spreekt. Nederigheid houdt niet in dat je minder óver jezelf denkt, maar minder áán jezelf denkt. Niet meer zo ingenomen met jezelf.

### 3. Hoe wordt het een vreugde?

*Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, **dan** zal die van u wegvlugten.  
Nader tot God, **dan** zal Hij tot u naderen. (...) Verneder u voor de Heer, **dan** zal Hij u verheffen.*

Deze tekst kan in eerste instantie depressief overkomen in zijn oproep om ons lachen te veranderen in droefheid en onze vreugde in somberheid. Maar Jakobus stelt de vraag waar ons lachen en onze vreugde op gebaseerd zijn? Wat hebben we eraan om te lachen en blij te zijn, als ons hart van Hem afgekeerd is? Het is verootmoediging wat juist vóóraf gaat aan echte vreugde.

Daarom beschrijft Jakobus drie gevolgen van onze verootmoediging: 1) dat de duivel ons weg zal vluchten als we ons onderwerpen aan God, 2) dat Hij tot ons zal naderen als wij naar Hem naderen en 3) ons uiteindelijk zal verheffen als we ons vernederen voor de Heer.

Het is een vreugde omdat je verlost wordt van constant maar bezig te zijn met jezelf, constant de behoefte te voelen dat je erkenning en waardering tekortkomt, omdat je die vindt bij God zelf.

Maar nu lijkt alsof het initiatief bij ons ligt. Wij moeten naar God naderen? Wij moeten ons aan Hem onderwerpen? Dat is precies ons probleem, dat kunnen wij niet! Daarom zijn we zo afhankelijk van Christus die het voor ons heeft gedaan. In Filippenzen 2 begint Paulus een lofzang over Jezus die afstand heeft genomen van Zijn goddelijkheid en als mens verschenen de gestalte aannam van een slaaf. Hij vernederde zichzelf en werd gehoorzaam tot aan de dood: *Daarom heeft God Hem hoogverheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat!*

Laten we niet meer naar onszelf kijken, maar naar Hem en enkel en alleen onder de indruk zijn van Jezus Christus en Zijn glorie. Het is een vreugde om je te verootmoedigen als jij minder mag worden, opdat Hij steeds meer wordt. Zo staat alles op zijn kop in het koninkrijk van God, wie zijn leven verliest zal het behouden, wie geeft zal ontvangen en wie zichzelf vernedert, zal door God verheven worden!

\*\*\*\*\*

#### **LIEDEREN**

Uw naam – Paul Baloche

Good, good Father – Chris Tomlin

428 – Amazing grace

688 – Genade zo groot

\*\*\*\*\*

#### **GESPREKSVRAGEN**

*Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk of je ze kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

4. Lees met elkaar Jakobus 4:1-10 in twee of drie verschillende vertalingen hardop voor. Wat is voor jou een eyeopener in dit gedeelte; dus is wat voor jou een nieuwe boodschap, gedachte, of principe, die je nooit eerder bewust is opgevallen? Kun je toelichten waarom?

5. *Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op.*

Hoe moeilijk of makkelijk gaat verootmoediging naar God jou af? Heb je de indruk dat jouw persoonlijke verootmoediging van je hart ook zichtbaar is voor de buitenwereld?

6. *God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.*

In hoeverre beschouw je trots en hoogmoed als een probleem in je relatie naar God en naar anderen? Kun je het (h)erkennen bij jezelf en zo ja, durf je daar over te spreken met broeders en zusters?

7. *Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.* Verootmoedigen is niet alleen weten en (verstandelijk) erkennen dat je Jezus als jouw Redder nodig hebt, maar Hem ook zo op die manier dagelijks zoeken in je relatie met Hem. In hoeverre heb je de vreugde ervaren van verootmoediging in je eigen leven?

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Denk enkele minuten voor jezelf biddend na over de vraag of er iets uit de preek en/of de bespreking op de kringavond is, waar je de komende weken meer mee bezig wilt gaan. Deel dat vervolgens met elkaar. Een tip: doe dat in een kringgebed (hierin legt iedereen hardop het onderwerp dat hem of haar aansprak om verder op te pakken bij de Heer).

Je kunt (daarnaast) ook het volgende gebed samen bidden:

*Heer, we komen bij U in verootmoediging en erkennen dat we U zo nodig hebben. Heer, vergeef ons dat we verstandelijk wel weten dat we van U afhankelijk zijn, maar daar niet naar leven. Red ons van onze zelfredzaamheid en leer ons om eerlijk naar U toe te komen met onze zonden, waar we ook geloven dat de genade die U geeft altijd groter is. U heeft U Zichzelf vernederd en bent gehoorzaam geweest tot aan de dood. U leefde het leven wat wij hadden moeten leven en stierf de dood die wij hadden moeten serven en nu bent U hoogverheven en krijgt U de naam boven alle namen: Jezus Christus. We staan niet voor op onze eigen daden, maar op Uw volbrachte werk, Uw lijden en serven en opstanding uit de dood. Help ons om ons leven te verliezen zodat we het zullen behouden en help ons om onszelf te vernederen in de hoop dat U ons zal verheffen, in Jezus' naam, amen!*

\*\*\*\*\*

