

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 20 september 2020

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Verbinden...

Bijbellezing: Genesis 1:26-28 (NBG51) en Johannes 17:1-5, 11b (NBV)

Genesis 1:26-28

26 En God zeide: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt." 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 En God zegende hen.

Johannes 17: 1-5

1 Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: "Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. 5 Vader, verhef Mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond."

11b Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn.

Bijzonderheden

Begin van een nieuwe preekserie. Eerste zondag na de Gemeenteavond met Jaarvergadering op woensdag en de 36ste verjaardag van De Meerkerk op donderdag. De derde zondag met kinderen en jongeren met hun ouders/verzorgers fysiek op B'weg, met deze zondag voor het eerst ook bezoekers uit de volle breedte van de gemeente.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Sinds maart konden we zes maanden niet bij elkaar komen voor onze diensten. Hoe bijzonder de livestreams ook waren, het niet samenkomen is duidelijk als een gemis ervaren. Dat hoorden we van heel veel mensen die afgelopen weken een dienst fysiek mochten bijwonen of aanwezig waren bij de gemeente-avond of de (nu wekelijkse) open koffie-ochtend op donderdag.

Wat is het goed om elkaar weer te zien!

Wat is het goed om - zij het nog helaas nog beperkt – fysiek samen te komen rond het kruis en het Woord, God te eren en te loven en elkaar te kunnen steunen, bemoedigen, kortom samen op te trekken zoals we dat al 36 jaar mogen doen.

En wat fijn dat ook de huiskringen weer samenkomen en dat we als Meerkerk ons gebouw kunnen openstellen voor onze kringen.

Op de gemeente-avond van vorige week werd gesproken over de toekomst van onze gemeente en ons gemeentelven: **Meerkerk 2.0.**

Naast het **Geraakt & Geroepen** (onze missie, het 'Waarom?') en **Woord, Gebed, Zending, Zorg en Zegen** (onze visie, het 'Wat?'), vormen **Verbinden, Verootmoedigen** en **Voorleven** (drie V's van het 'Hoe?' ofwel het Hoe dat te bereiken?) belangrijke elementen voor ons gemeentezijn.

Daar is veel meer over te zeggen dan die woensdagavond kon. Vandaar afgelopen zondag de start van een tiendelige preken-serie daarover onder de noemer: Waar draait het om?

Het belooft een rijk nieuw seizoen te worden, waar we verder mogen gaan met een verdiepings- en verrijkingsslag op de ingeslagen weg van afgelopen seizoen.

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen

Johannes 1:1-12
Johannes 17:17-24
Efeziërs 2:14-16
Jesaja 9:5-6
Daniël 7:13-14
Hebreeën 10:24-25

Enkele opmerkingen

Wigle legde zondag in deel 1 de basis van de preken-serie en sprak over Verbinden...

Hij nam het 'Ons' en 'Wij' van de Drie-eenheid als de basis van verbinden. God is drie in één in het mysterie van drie die volkomen en volmaakt als één verbonden zijn.

God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis, man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1). Inzoomend op Adam als eerste mens in Genesis 2, is het, ondanks dat hij in volkomen gemeenschap en verbondenheid met God leeft, niet goed dat hij 'alleen zij' (Genesis 2:18). Dit is veel meer dan alleen de basis van het huwelijk, dit treft alle mensen die na Adam en Eva geboren zijn. In Johannes 17:17-24 zien we hoe Jezus ernaar verlangt dat wij één zijn zoals de Vader en Hij één zijn. De relatie van Vader en Zoon is het voorbeeld van hoe wij allen in Christus tot één (lichaam) verbonden zijn.

Waar we in Johannes 17:3 lezen over God kennen, is dat meer dan weten, meer dan verstandelijke kennis, het is een leven in relatie of gemeenschap met Hem. En ieder die dat doet, dus ook met elkaar.

In onze gemeenschap is het normaal dat je je leven met elkaar deelt en onze huiskringen bekend staan om hun diepgaande betrokkenheid. En hoe goed en aantrekkelijk is het om onze campus te hebben als een plek waar mensen de gelegenheid hebben elkaar te ontmoeten, samen op te trekken en je te verbinden aan deze gemeente zoals dat is verwoord is in het gemeenteverbond.

Liederen

167 - Samen in de naam van Jezus

Houd vol – Mozaiek0318

194 - U maakt ons één

127 - Wij eren en aanbidden U

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk of je ze kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn. Mocht je aanvullende en/of andere vragen willen behandelen op je huiskring, dan kan de volgende indeling in soorten vragen je wellicht helpen:

1. verwerkings- of begripsvragen (bijbel lezen en bespreken): wat staat er?

2. belevingsvragen (of motivatievragen): wat ervaar ik hierbij?

3. toepassingsvragen: wat wil/kan ik ermee doen (een beslissing nemen)?

Bovenstaande driedeling kun je ook zien als: 'hoofd – hart – handen' of: snappen – wil/kan ik? – wat ga ik doen? Denk vooraf biddend na welke vragen je in ieder geval op de huiskringavond wilt bespreken.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

4. Denk eens na over deze stelling: Omdat we een gemeenschap vormen, zoeken we in alles wat we doen de verbinding met God en elkaar, opdat we persoonlijk bij elkaars leven en actief bij de gemeente betrokken zijn.

Bijbehorende vragen: hoe zoek je de verbinding? En als 'verbinden' een werkwoord is, hoe doe je dat?

Wat is voor jou heel vanzelfsprekend en fijn hierin en wat vind je lastig?

5. Verbinden... Kun je iets delen met wie jij je verbonden voelt en hoe dat tot stand is gekomen? (in kerk en daarbuiten)

In alle eerbied bedoeld: speelt God een rol in die verbondenheid? Bijvoorbeeld bij de totstandkoming of lopende de verbondenheid? Hoe werkt dat voor jou?

6. 'Verbinden' is een werkwoord. Vind je het moeilijk om te verbinden? Waarom wel/waarom niet?

Zie je verschillen tussen de verbinding met geloofsgenoten en niet-geloofsgenoten? Zo ja, welke en waarom is dat anders?

7. Hoe zou je elke dag bewust(er) kunnen verbinden? Speelt gebed hierin een rol voor jou? Wigle vertelde over het elke dag bewust opstaan, biddend om een JA in je hart in plaats van een NEE.

Gebedssuggestie

Here Jezus, wat bijzonder dat U ook ons op het oog had toen U uw verlangen naar eenheid uitsprak. Help ons ons daarnaar te blijven uitstrekken, geholpen door uw Geest in ons.

