

PREEK DOOR DE WEEK

Verbinden...

[Genesis 1:26-28](#) (NBG51)

[Johannes 17: 1-5](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Verbinden...

Het geloof legt de grondslag

'Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.' ([Hebreeën 11:1](#), NBV)

We starten na de zomerperiode weer met een nieuw seizoen in de kerk. Als we terugkijken op afgelopen seizoen en op de onderwerpen waarin we ons als kerk verdiept hebben, is er veel over te zeggen. Maar misschien ook wel weinig?

Het begon met Geraakt & Geroepen (Missie), waarna we de Schijf van vijf hebben behandeld met als onderwerpen: Woord, Gebed, Zending, Zorg en Zegen (Visie). Aan deze missie en visie is nu het 'Hoe?' toegevoegd, verdeeld in de drie V's: Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven.

Dit zijn allemaal grote woorden waar we misschien niet over uitgepraat raken. We kunnen nadenken over wat deze woorden tot ons zeggen, wat ze voor ons betekenen, welk woord ons bovenal aanspreekt, door welk woord we aan het denken gezet worden of door welk woord we tot actie aangezet worden. Tegelijkertijd kunnen deze rijke woorden ons ook stil maken. Stil vanwege het ontzag voor God, Zijn grootheid en Zijn oneindige liefde die ten grondslag liggen aan al deze woorden.

Dan kom ik uit op de Bijbeltekst bovenaan deze bijdrage: *'Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.'* Ik vind de tekst eerlijk gezegd mysterieus en onduidelijk, maar zet me wel aan het denken.

Wat zouden alle grote woorden tot ons zeggen of voor ons betekenen als het geloof niet de grondslag was? Wat als we (nog) niet of niet meer bekend zijn met de basis van het geloof? Wat als we (nog) niet weten hoe we naar de basis moeten zoeken of hoe we daar moeten komen? En wil ik/willen we dat eigenlijk wel?

Om over na te denken

Om het voor mijzelf en wellicht voor ons iets makkelijker te maken, wil ik je aanmoedigen om na te denken over de eerste woorden van de Bijbeltekst uit Hebreeën 11, namelijk: *'Het geloof legt de grondslag...'*

Wat betekent geloof voor jou? Wie of wat is voor jou de basis? Welke grondslag wordt er voor jou persoonlijk bedoeld? Waar heb je (eventueel) moeite mee?

Ik hoop en bid dat het ontzag voor God, Zijn grootheid en Zijn liefde je mogen helpen de grondslag van het geloof (meer) te (leren) kennen.

Gebedssuggestie

Here God, help ons kijken naar waar het geloof voor ons (nog) niet de grondslag is in ons denken en onze keuzes. Geef ons inzicht, help ons U te zoeken, te vinden en zo goed mogelijk te (leren) kennen en ons leven daarop af te stemmen.

Verbinden...

Verbinding, maar hoe?

En we moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en tot het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. Want de laatste dag komt eraan. ([Hebreeën 10:24-25](#), BasisBijbel)

Deze tekst heeft in de loop der jaren steeds meer betekenis voor mij gekregen. Vroeger las ik deze verzen als een waarschuwing om toch vooral geen zondagsdienst te missen. Het voelde een beetje als een verplichting om naar de kerk te gaan. Dat beeld veranderde al snel. Ik ben de zondagse samenkomst steeds meer gaan zien als een kans om te horen wat God mij persoonlijk wil meegeven voor die week. En ook als een gelegenheid om in contact te komen met mijn medegelovigen. Na een half jaar op afstand volgen van de kerkdiensten in verband met Corona merk ik hoeveel ik het echt samenkomen mis. En dan lees ik deze verzen en vraag me af wat ze mij en ook jou in deze uitzonderlijke tijd te zeggen hebben. Een tijd waarin het gewoon niet mogelijk is dat iedereen de zondagsdiensten kan bezoeken.

Deze verzen gaan niet alleen over het bezoeken van een kerkdienst. Het gaat in essentie over de verbinding met onze medegelovigen. Over het *'elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil'*. Mooi in deze vertaling vind ik het *'zorgzaam op elkaar letten'*. Van elkaar horen hoe het echt gaat en elkaar bemoedigen. De huiskring is een goede mogelijkheid om anderen te bemoedigen en je door die ander ook zelf te laten bemoedigen. Een plaats om je geloof te delen.

Ben je geen deel van een huiskring, dan is dit misschien wel de tijd om hier eens over na te denken. Meer dan ooit hebben we de verbinding met elkaar nodig. Dat contact met elkaar hoeft zich niet te beperken tot de kringsamenkomsten. Wees creatief en kijk ook eens naar andere mogelijkheden om je geloof met anderen te delen. Bezoek bijvoorbeeld op een donderdag de open koffieochtend in De Meerkerk. Of maak eens een belafsprak met iemand. Of spreek op een zondag na de livestream met iemand af om te wandelen. Het wonderlijke is dat jullie dan niet alleen met elkaar verbonden zijn maar ook met Jezus. Dat heeft Hij zelf beloofd:

“Want als twee of drie mensen die bij Mij horen, bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook.”
([Matteüs 18:20](#), BasisBijbel)

Om over na te denken

Voor wie zou jij een bemoediger kunnen zijn? En door wie kun jij je laten bemoedigen?

Gebedssuggestie

Heer, wat heb ik het contact met andere gelovigen nodig. Dank U dat ik daar in onze gemeente niet alleen in sta. Wilt U ons helpen om elkaar meer en meer te vinden. Amen.

Verbinden...

Verbinden, een sterk werkwoord

En God zeide: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt." ([Genesis 1:26](#) NBG51)

Laat Ons (!) mensen maken... Het is 'in den beginne', de tijd vóór de schepping. Er is sprake van 'ons', Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo met elkaar één, zo verweven met elkaar dat [Jesaja 9:5-6](#) kan zeggen dat namen die aan de Zoon worden toegedicht niet alleen 'Vredevorst' en 'Wonderbare raadsman' is, maar ook 'Sterke God' en 'Eeuwige Vader'... Over deze tekst wordt verschillend gedacht, maar zegt veel over het één zijn van Vader en Zoon.

God scheidt mensen naar Zijn beeld en gelijkenis; Zó - in de verbondenheid met Hem - kon Hij al het beheer toevertrouwen aan de mens. Na de breuk in [Genesis 3](#) (zondeval, mens gaat eigen gang) gaat het minder goed, hoe velen ook hun best doen. Het laat zeker ook het belang zien van onze hopelijke verbondenheid met God, in al ons doen en laten.

Op de gemeente-avond werd gesproken over de toekomst van onze gemeente en ons gemeentelven: Meerkerk 2.0. Naast het **Geraakt & Geroepen** (onze missie) en **Woord, Gebed, Zending, Zorg en Zegen** (onze visie), vormen **Verbinden, Verootmoedigen** en **Voorleven** (drie V's van het Hoe dat te bereiken) belangrijke elementen voor ons gemeente zijn.

De gemeente mag een weerspiegeling zijn van de liefde, trouw en eenheid die God eigen is. Mooi gezegd, hè, maar het komt ons niet aanwaaien. De titel boven deze bijdrage zegt: Verbinden is een sterk werkwoord. Daarmee wil ik aangeven dat het samen optrekken best wel eens werken is, maar ook dat deze verbinding sterke gevolgen heeft. Is 36 Jaar Meerkerk geen mooi voorbeeld van Gods genade voor onderlinge verbinding?

De vrucht van de Geest ([Galaten 5:22-23](#), *liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing*) komt ons bij dat verbinden goed van pas. Er wordt weleens gezegd dat het voor een ieder persoonlijk ook een mooi 'controlemiddel' is om te zien in hoeverre je in je leven ruimte geeft aan de Heilige Geest en Zijn vrucht.

We kunnen ons focussen op onderdelen van de vrucht van de Geest ('ik wil vriendelijk zijn, of geduldig'), maar laten we daarbij denken aan het volgende: om een vrucht te laten groeien moet je ruimte, water en voeding geven aan de wortel die voor de vrucht zorgt...

Om over na te denken

Vorige week las ik [Spreuken 3:3](#): *'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.'* Nu ik aan Verbinden denk, besef ik pas dat dat is om te géven! Aan de ander! Relatie! Gemeenschap! Met liefde en trouw altijd bij de hand... Voor elke gelegenheid, elke situatie...

Gebedssuggestie

Drie-ene God, dank dat U ons zo prachtig hebt geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Help ons daarnaar te leven, thuis, in de gemeente èn daarbuiten. Tot uw eer!

Verbinden...

Ons verbinden: speerpunt of teer punt? Misschien een leerpunt

Erken het: de Heer is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. ([Psalm 100:3](#))

Vandaag mijn eerste Preek door de Week-bijdrage na de zomer. Weer even wennen. Ik dacht: het is nooit verkeerd om met een belijdenis te beginnen, een getuigenis van je geloof. Maar naast de geloofsbelijdenis kennen we ook de schuldbelijdenis. Beide laten een soort basis- of 'plaatsbepaling' zien: Wie is God en wie ben ik? Wat is Zijn plaats en wat de mijne? Dat belijden is altijd een goede start. In de 'oude kerk', zo hoorde ik, was het de gewoonte om de dag met Psalm 100 te beginnen. Hierboven zie je er een vers van, maar ik raad je aan om de [hele psalm](#) te lezen. Slechts 5 verzen, doch een uitstekend en beproefd begin.

Mijn geloofsbelijdenis zal met die van velen van jullie niet veel afwijken, schat ik in, maar vandaag ga ik voor de schuldbelijdenis als start van het seizoen. En die is natuurlijk heel persoonlijk, al zullen we zeker ook overeenkomsten hebben. Wees gerust: ik ga voor *mijn* schuldbelijdenis. Geen openbare biecht, maar in vraagvorm. Ik kwam daarop door 'zomaar' twee verhalen die deze zomer op verschillende manieren naar mij toekwamen:

- Een man heeft te horen gekregen dat hij nog maar kort te leven heeft. Een boodschap met een duidelijk grote impact. Maar wat mij niet minder deed is wat de man toen zei: "Zit over mij niet in, God zit in mijn hart."
- In de Gebedskalender van Open Doers las ik van een Syriër die door de oorlog de vreselijkste eigenschappen van de mens heeft gezien. Hij zei daarbij: "Oorlog is iets lelijks. Het lijkt alsof de woorden genade, barmhartigheid, liefde en vrede uit onze taal verdwenen zijn."

Zomaar twee verhalen, maar wat hebben ze (me) veel te vertellen. Bijvoorbeeld:

- hoe geworteld is God/Jezus in mijn hart? Kan ik ook in de meest onverwachte, aangrijpende momenten bogen op mijn hechte relatie met God die boven alle tijden en omstandigheden staat?
- in Nederland zijn de woorden genade, barmhartigheid, liefde en vrede niet door oorlog verdwenen, maar hoe zijn zij in mijn leven aanwezig? Op alle momenten en in alle situaties?

Ik zie het als voorbeelden van verbinding, een van de punten die op de gemeente-avond vorige week naar voren kwam. Waar de eerste gaat om de verticale verbinding (God - mens), heeft de tweede betrekking op de horizontale verbinding (mens - mens). Beide van groot belang in onze gemeente, in ons leven en dat van de mensen om ons heen.

Om over na te denken

Als jij in het begin van het seizoen wilt komen tot geloofs- en/of schuldbelijdenis, rekening houdende met de verbinding die God met ons is aangegaan en wij mensen aan elkaar gegeven zijn, wat komt dan bij je naar boven? (Neem er gerust de tijd voor!)

Gebed

Here God, dank dat U zich aan ons verbindt en niet loslaat wat U begon. Help ons ons uit te strekken naar U en naar wie U met ons heeft verbonden of nog wilt verbinden.

Verbinden...

Hier is die van mij

Tegen het eind van de nacht liep Jezus over het water naar hen toe. Zij schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. Hij stelde hen gerust. "Wees maar niet bang, Ik ben het." Petrus riep: "Here, als U het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe moet komen!" "Kom maar!" riep Jezus. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. ([Matteüs 14:25-30](#) Het Boek)

Harde tegenwind en hoge golven in een donkere nacht. Er zijn aangename omstandigheden denkbaar. De leerlingen van Jezus zijn zonder hun Meester vertrokken – Jezus zou pas komen nadat Hij de mensen had weggestuurd (het ging om een menigte en er zaten onverzadigbare, vasthoudende fans tussen) en in de eenzaamheid met zijn Vader gesproken had.

Zonder de Meester van wal steken. Niet omdat je denkt dat je het zelf wel kunt, maar omdat dit de instructies zijn. De Heer heeft het allemaal voorgedaan, nu is het zaak om te blijven vertrouwen. Maar dan veranderen de omstandigheden plotseling dramatisch. Wat is nu het plan? En: waar is de Meester als je Hem nodig hebt?

Geen paniek. Jezus loopt over het water en nodigt Petrus uit hetzelfde te doen. Het stormde – en dat betekent dat lopen over het water nóg een tikkie lastiger is. Maar Petrus stapte desondanks uit de boot.

Goed, ik weet het. Petrus zakte direct hierna door de golven en daar kunnen we het een andere keer over hebben. Nu wil ik er slechts op wijzen dat Petrus uit de boot stapte. Op het water. En dat kan niet. Maar hij deed het wel.

Soms denk je dat je de hele situatie meester bent. Niets aan de hand, alles gaat lekker. En dan steekt de storm op en besef je plotseling hoe hopeloos klein en kwetsbaar je bent. Waar is de Meester? Kijk je over de golven en door de duisternis heen om een glimp van Hem op te vangen? Doe je je best om midden in het lawaai zijn stem te verstaan? Ben je bereid om een stap in geloof te zetten in zijn richting? Zoek je zijn hand?

Gebed

Heer, we leven in onzekere tijden in een wereld waar het stormt. We zijn niet zo zeker meer van onze zaak en hebben weinig geloof in ons eigen kunnen. Waar is uw hand? Hier is die van mij.

zaterdag 26 september 2020

Op de gemeente-avond van vorige week werd gesproken over de toekomst van onze gemeente en ons gemeentelven: **Meerkerk 2.0**.

Naast het **Geraakt & Geroepen** (onze missie, het 'Waarom?') en **Woord, Gebed, Zending, Zorg en Zegen** (onze visie, het 'Wat?'), vormen **Verbinden, Verootmoedigen** en **Voorleven** (drie V's van het 'Hoe?') belangrijke elementen voor ons gemeentezijn.

Daar is veel meer over te zeggen dan die woensdagavond kon. Vandaar afgelopen zondag de start van een tiendelige preekserie daarover onder de noemer: Waar draait het om?

Wigle legde zondag in deel 1 de basis en sprak over Verbinden...

Bijbellezingen: [Genesis 1:26-28](#) (NBG51) en [Johannes 17: 1-5](#) (NBV).

Wigle nam het 'Ons' en 'Wij' van de Drie-eenheid als de basis van verbinden. God is drie in één in het mysterie van drie die volkomen en volmaakt als één verbonden zijn.

God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis, man en vrouw schiep Hij hen ([Genesis 1](#)). Inzoomend op Adam als eerste mens in Genesis 2, is het, ondanks dat hij in volkomen gemeenschap en verbondenheid met God leeft, niet goed dat hij 'alleen zij' ([Genesis 2:18](#)). Dit is meer dan alleen de basis van het huwelijk. Dit treft alle mensen die na Adam en Eva geboren zijn. In [Johannes 17](#) zien we hoe Jezus ernaar verlangd dat wij één zijn zoals de Vader en Hij één zijn. In Christus zijn wij allen tot één (lichaam) verbonden.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Denk eens na over deze stelling: Omdat we een gemeenschap vormen, zoeken we in alles wat we doen de verbinding met God en elkaar, opdat we persoonlijk bij elkaars leven en actief bij de gemeente betrokken zijn.

Voor meer: zie de Preek door de Week PLUS op de website

De **diensten van morgen** 27 september zijn te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**. Spreker: Remy Splinter. Deel 2 van de preekserie over onze missie en visie getiteld: Waar draait het om? Titel: Verootmoedigen.

Voor wie diensten in de grote zaal wil bijwonen: Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, reserveren is dus nodig!

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 27 september 2020.

Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw: Kaïn en Abel, [Genesis 4:1-16](#)

X-pact: Zending; Prekenserie: Moeilijke vragen?! Exclusiviteit: hoe kan er maar één ware religie zijn?

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.