

# PREEK DOOR DE WEEK

# Revolutie in de kerk

[Handelingen 10](#) (NBV)

*Geraakt &  
Geroepen*

15de jaargang, nr. 25 week 27  
29 juni – 4 juli 2020

**NB DIT IS DE LAATSTE PDDW VOOR DE ZOMER!**

## Revolutie in de kerk

### De Geest doorbreekt de grenzen

“Deze Jezus is Heer van alle mensen” ([Handelingen 10:36b](#))

Onlangs merkte Jurjen ten Brinke in zijn preek in De Meerkerk op dat het christendom de enige religie is die niet gebonden is aan culturen en volken, maar de grenzen doorbreekt en zich over heel de wereld heeft verspreid. Hier in Handelingen 10 zien we hoe die grens werd verbroken in de ontmoeting tussen Cornelius en Petrus. Aanvankelijk verbond God zich wel aan een volk, aan Israël, maar met de belofte dat de zegen doorgegeven zou worden aan alle volken. ([Genesis 12:2-3](#)) Met de Pinksterdag zien we het wonder van de talen; de Heilige Geest viel op de discipelen en ze spraken in vreemde talen zoals de Geest hun ingaf en de joden die uit alle volken op aarde kwamen, verstonden hen 'in hun eigen taal'.

In de ontmoeting tussen Cornelius en Petrus vindt een doorbraak van het Evangelie plaats tussen jood en heiden. Cornelius was een vroom man die God vereerde en hij was de joden welgezin, hij gaf hen aalmoezen. Hij kreeg door de Heilige Geest een visioen dat hij mannen moest sturen naar Petrus in Joppe. Cornelius had vast gehoord van de boodschap over Jezus, God verhoorde zijn gebeden en zag zijn rechtvaardige daden.

Ook Petrus was in gebed, op een ongebruikelijke tijd. Had de Heilige Geest hem daartoe aangezet? Hij kreeg een visioen, waarin hij een laken zag neerdalen met allerlei gedierte en vogels. Hij kreeg de opdracht om ervan te eten. Petrus schrok; door de reinigingswetten was hem verboden onreine dieren te eten. Hij kon niet begrijpen waarom God hem juist deze opdracht gaf. Dan klinkt een stem: “*Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.*” ([vers 15](#)) Petrus begreep dat die woorden betrekking hadden op de heidenvolken. Zij waren 'onrein' vanwege hun onbesnedenheid, maar ook omdat ze onrein voedsel aten. Daardoor was zelfs hun vaatwerk onrein en was het de joden verboden om in hun huis te komen en met hen te eten. Om deze scheiding ongedaan te maken moest de scheiding brengende wet ongeldig worden verklaard. Lees Paulus' verklaring in [Efeziërs 2:14-15](#): 'Want Hij (Jezus) is onze vrede....en heeft de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee een nieuwe mens te scheppen.' Met de kruisiging van Christus is er een einde gekomen aan de geldigheid van de ceremoniële wetten. Vanaf dat moment is dan ook alle door God geschapen voedsel in principe rein. Onreinheid heeft dan niet meer te maken met wat men eet, maar wel met het hart ([Matteüs 15:11](#))

De vele dieren in het visioen gaven een beeld van de vele volkeren. God verklaarde hen rein. Zonder bezwaar kon ook aan hen het Evangelie van bekering en geloof in Jezus verkondigd worden. Na Petrus' prediking viel de Heilige Geest ook op de heidenen. God maakt geen onderscheid tussen mensen. Voor de joden en ook voor Petrus was dat nieuw, God zelf moest het hen openbaren; daarmee kwam er een opening om het Evangelie in de hele wereld te brengen. Van dat heil mogen ook wij nu deel uitmaken. God zelf bewerkte deze wonderlijke ontmoeting tussen Cornelius en Petrus om dit mogelijk te maken.

### Gebedssuggestie

En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt (Opwekking 167)

## Revolutie in de kerk

### Van binnen

*Maar de Heer zei tegen Samuel: “Let niet op zijn uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. (...) Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar, maar ik let erop hoe een mens van binnen is.” ([1 Samuël 16 vers 7](#) BGT).*

De herdersjongen David werd vanachter de schapen weggehaald. We lezen over zijn uiterlijk: ‘David was een knappe jongen met rood haar en mooie ogen.’ Wanneer de Heer deze jongen uitkiest als de komende koning, dan is dat uiterlijk niet doorslaggevend. Het is ook niet totaal onbelangrijk, want er wordt wel verteld dat David een knappe verschijning was, maar het zijn niet zijn ‘good looks’ die hem in Gods ogen geschikt maken voor het koningschap.

Het uiterlijk valt ons het eerst op en eerste indrukken zijn belangrijk – maar als je iemand werkelijk wilt leren kennen, is daar meer tijd en moeite voor nodig.

God heeft het vermogen dwars door ons uiterlijk heen te kijken. Hij zag dat David de juiste man was voor deze hoge roeping. Niet dat David perfect was (dat blijkt wel uit zijn verdere leven), maar hij was wel geschikt.

Het is mooi dat de Heer je uitkiest vanwege je goede innerlijk. Maar de keerzijde is dat God het ook ziet wanneer we de uiterlijke schijn meehebben, maar innerlijk niet deugen. Als we eerlijk bij onszelf te rade gaan, dan kunnen we moeiteloos dingen vinden die op z’n minst voor verbetering vatbaar zijn. Ik wel, in elk geval!

Zullen we allemaal ons best doen om niet te snel over een ander te oordelen? Is die persoon groot en sterk? Laat je daardoor niet intimideren. Wellicht heeft die ‘reus’ juist een klein hartje. Is de ander mooi en – op het oog – gelukkig? Doe eens je best om hem of haar beter te leren kennen. Zelf heb ik vaak genoeg gemerkt dat een fraaie buitenkant geen garantie is voor een ‘probleemloze’ binnenkant.

Misschien zijn we geneigd mensen eerder te vertrouwen wanneer ze op ons lijken. Veel landgenoten gaan ook in het buitenland naar een camping vol Nederlanders. In een volle ruimte ga je al gauw bij iemand staan die je al vertrouwd is. Maar door die neiging geven we onszelf niet de kans om personen te leren kennen die heel anders zijn dan wij!

### Gebed

Heer, voor U is er geen onderscheid. U kent ons hart. Leer ons liefhebben zoals U!

woensdag 1 juli 2020

Revolutie in de kerk

## Wij

[Handelingen 10:34-35](#) Daarop nam Petrus het woord en zei: “Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt.”

En [vers 44-46](#): Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen.

In de tijd voorafgaand aan de doop van Cornelius zien we dat er gedacht werd in ‘wij’ en ‘zij’. ‘Wij’ waren de Joodse christenen, die het goede nieuws verkondigden en ‘zij’ waren alle heidenen. In Handelingen hoofdstuk 10 wordt beschreven hoe God laat breken met het ‘wij’ en ‘zij’-denken. Het denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’ is er niet langer meer, wij zijn allen Gods kinderen en mogen zo ook onze omgeving tegemoet treden.

God maakt geen onderscheid tussen mensen! Voor ons dus alle reden om dat ook niet te doen. Jezus is degene die op bezoek ging bij mensen die wij nu vaak bestempelen als ‘zij’. Dat zijn mensen die een beetje ‘anders’ zijn, -door hun gedrag of hun uiterlijk horen ze niet helemaal bij ons-, bij het ‘wij’.

Voor God maakt het niet uit wie je bent of hoe je er uit ziet. We zijn allemaal gelijk.

In [Handelingen 10 vers 47](#) geeft Petrus hier een mooie samenvatting van: ‘Wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen?’

Petrus spreekt hier over ‘zij’ als ‘deze mensen’ die nu ‘net als wij’ de heilige Geest ontvangen. Is het niet vaak zo dat we spreken in termen van ‘zij’ en ‘wij’ totdat we iemand echt leren kennen uit het ‘zij’-kamp? Dan kan het zomaar gebeuren dat je iets denkt in de trant van: ‘Ja, maar jij bent niet zoals zij’.

## Om over na te denken

Betrap je jezelf wel eens op denken in ‘wij’ en ‘zij’? en wat doe je dan?

## Gebed

Trouwe Vader in de hemel, dank U dat U van ons houdt, zonder onderscheid te maken om wie we zijn. Dat de deur altijd open staat en we altijd, iedere dag, bij U binnen mogen komen.

donderdag 2 juli 2020

Revolutie in de kerk

## Verachtelijk mannetje

*“Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.” Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus met vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: “Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.” ([Lukas 19:5-7](#))*

Zacheüs de tollenaar was in de ogen van veel mensen een verachtelijk, akelig mannetje. Hij inde tol namens de Romeinen en vroeg natuurlijk veel te veel om er zelf rijk van te worden. Dat deden immers alle tollenaars, dus hij ook. De omstanders hadden in hun gemopper hem al veroordeeld tot zondaar.

Uit Jericho komt trouwens nog een persoon die de meesten van ons verachtelijk zullen vinden, Rachab de hoer. Van zo iemand kan natuurlijk niets goeds uitgaan. Toch waren zij en haar familie de enige overlevenden bij de verovering van Jericho door het volk van God onder leiding van Jozua. (zie Jozua 2)

Iets vinden van anderen is van alle tijden. Wij worden ermee opgevoed en maken in onze beeldvorming lijstjes van wat goed en slecht is. In onze tijd kun je je bijvoorbeeld beter niet inlaten met drugsdealers of junks en bepaalde buurten moet je vermijden want veel mensen daar deugen niet. Onze lijstjes zijn vaak lang en in veel gevallen bevatten ze echt goede adviezen.

Met die lijstjes in je hoofd plakken we zomaar een oordeel op anderen. En je moet warempel sterk in je schoenen staan om dat oordeel vervolgens niet te plakken op een groep mensen.

Hoe anders gaat Jezus om met ‘verachtelijke’ mensen. Het verhaal van Zacheüs is er een goed voorbeeld van. En wat dacht je van de overspelige vrouw waar Jezus voorkomt dat zij gestenigd wordt ([Johannes 8](#)). Dat doet Hij door eerst tegen de omstanders te zeggen: “Wie zonder zonde is, mag de eerste steen gooien.” En daarna tegen de vrouw: “Gaat heen, en zondig niet meer.”

Het helpt enorm om je te realiseren dat jij de vergeving en redding van Jezus net zo hard nodig hebt als ieder ander. Denk je dat eens in als je op jouw lijstje de meest verachtelijke persoon tegenkomt. Jezus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was ([Lukas 19:10](#)). En zoals Hij jou vond en redde, is dat zijn verlangen met ieder ander mens, hoe verachtelijk jij die persoon ook vindt.

Heer, dank U dat U mij vond en redde. Help mij door Uw ogen naar anderen te kijken. Ook naar de in mijn ogen verachtelijke mensen.

vrijdag 3 juli 2020

Revolutie in de kerk

## Beeld van God... Gave! Opgave? Gave opgave!

*“Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen.”*

*([Handelingen 10:34](#))*

Cornelius die een visioen krijgt, een engel, gebeden die voortdurend in Gods gedachte zijn, mensen die naar Petrus moeten, een visioen voor Petrus en een stem uit de hemel, vervolgens een ontmoeting tussen Cornelius en Petrus, waarna Petrus met verheugend eenmakend nieuws komt: *“God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen”* en even later: *“Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen.”*

Ja, soms moet hemel en aarde bewogen worden om dingen helder te krijgen. Zelfs voor zoets logisch als dat voor God iedereen even waardevol is, ongeacht wat dan ook. Logisch, want God is toch de Schepper van ieder mens.

Helaas ging het na de breuk met God al snel bergafwaarts. Tot moord aan toe. Er was m.i. nog geen sprake van kleurverschil, maar er is altijd wel wat te vinden waarin een ander anders is. In mijn jeugd hadden we regelmatig vechtpartijen tussen jongeren van twee wijken. Het ging er heet aan toe. Het ging pas over toen ze doorgekregen dat het stom is om stomme dingen te doen en dat de anderen net als zichzelf waren, met goede en minder goede kanten. 'Zij' *leken* anders, maar *bleken* op een of andere manier net als 'wij'. Anders maar toch hetzelfde.

In [Efeziërs 1:9-10](#) lezen we over *'Gods raadsbesluit het heelal in Christus onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem.'* En in [Openbaring 14:6](#) lezen we over *'het eeuwig evangelie voor mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.'* Als christen ben ik daar heel blij mee. God heeft eenieder op het oog. Ik gun het eenieder ook van harte. Ik ben echter geen goede evangelist. Helaas. Maar ik kan niet ontkennen dat ik bedoeld ben als Beeld van God. Dat is wel iedereen gegeven. En levert vragen op: Ben ik Beeld van God? Zie ik op ieder vlak in mijn leven de ander net zoals ikzelf gezien wil worden? Of wijk ik nog wel eens af, bewust of onbewust? Een gedegen zelfonderzoek over alledaagse standpunten en gedragingen kan verrassende dingen naar voren brengen. Pijnlijk soms, maar altijd leerzaam. Is het niet zo dat 'hoe meer Beeld van God, hoe minder de zonde tegen God en medemens kans zal hebben'? Of andersom gesteld: 'hoe minder ik zonde doe of toelaat, hoe meer ik het Beeld van God weerspiegel'?

### Om over na te denken

Als we tot zelfonderzoek komen en wellicht tot 'oefenen' in de vakantieperiode, laten we dan niet vergeten dat we een zekerheid hebben in de verzoening door Jezus. Die aan het kruis al onze missers op zich nam. (Het was niet voor niets zo verschrikkelijk aan dat kruis!)

We zijn bevoorrechte mensen: we hoeven niemand te (ver)oordelen en zullen zelf als kind van God niet worden veroordeeld! (o.a. [Johannes 3:16](#), [Romeinen 8:1-2](#))

### Gebedssuggestie

Dank U, Heer, dat we met iedereen zonder oordeel mogen optrekken om mee te werken aan de voltooiing van uw wereld van vrede, gerechtigheid en eenheid. Tot uw eer en ons geluk. Amen.

NB. Dit is de laatste Preek door de Week voor de zomer.

De komende periode is ook voor het PddW-team een mooie gelegenheid om wat uit te rusten en weer bij te tanken voor het nieuwe seizoen. Tegen die tijd laten we weer van ons horen!  
Het team wenst u/jou een heel fijne en gezegende zomerperiode toe.

\*\*\*

zaterdag 4 juli 2020

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman over [Handelingen 10](#) (NBV).

Titel van de overdenking: Revolutie in de kerk

De laatste weken is er een ware vloedgolf van anti-racistische demonstraties over de wereld heen gegaan. Na de moord op George Floyd is er iets aan de oppervlakte gekomen waar we nog niet zomaar klaar mee zijn. Joop: "Het is overal aanwezig, in alle culturen en onder elk ras. Diep verscholen in ons hart zit het idee dat wij toch wel iets bijzonders zijn, verheven boven anderen. Je vindt dit in Azië, in Afrika, op de Balkan, in Suriname, in het Westen ... overal. Je vindt het in het groot en in het klein."

Tegen deze achtergrond is de boodschap van Handelingen hoofdstuk 10 wel heel relevant en bijzonder actueel. Jezus is tegendraads! Het Evangelie gaat linea recta in tegen wat in onze wereld zo gangbaar is.

Jezus zei vlak voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen: "*Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.*" ([Handelingen 1:8](#)) Zo is het gegaan. Deze ene zin vormt de inleidende samenvatting van hele boek van de Handelingen van de apostelen.

Op het volle oogstfeest in Jeruzalem waren duizenden Joden uit het hele Romeinse rijk aanwezig. Feestvierders. Precies toen werd de Heilige Geest uitgestort! Vol van de door God gegeven vrijmoedigheid konden de apostelen het Evangelie aan al deze feestgangers verkondigen. Het was net een uitbraak van het coronavirus, maar dan wel een uitbraak van het goede soort. In één klap kwamen er drieduizend Joden tot geloof in Jezus als Messias. Zij zouden later op hun beurt het Evangelie weer verder uitdragen in de streken waar ze vandaan kwamen, in een straal van wel duizend kilometer rondom Jeruzalem. Daar volgden ook weer uitbraken. Dat is het verhaal van [Handelingen hoofdstuk 2](#).

In [Handelingen hoofdstuk 8](#) staat beschreven hoe de mensen in Samaria het Evangelie hoorden. Door de felle vervolgingen die er intussen in Jeruzalem waren uitgebroken, besloten veel gelovigen om veiligheidsredenen de stad te verlaten. Zij vertelden overal over Jezus. Ook in Samaria, bij mensen die een soort van half-Joden waren. Dat was voor goed gearde Joden heel wat. Echte Joden gingen niet met hen om. Op deze manier verbreidde het Evangelie zich wel steeds verder. De cirkel werd steeds groter.

Dan komt [hoofdstuk 10](#). De klap op de vuurpijl. De Jood Petrus gaat bij de Italiaan Cornelius en zijn gezin op bezoek om hen over Jezus te vertellen. Voor Joden was dit ongehoord en volledig ongepast. Petrus zegt dan ook bij binnenkomst: "*U weet dat het Joden verboden is om met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen.*" Dit was geen verbod uit het Oude Testament, maar een regel die was ontstaan in de traditie. Cornelius was er ongetwijfeld van op de hoogte. Maar wat doe je als je een engel op bezoek krijgt, die je vertelt dat je een Jood moet uitnodigen?

Als Petrus uiteindelijk zijn mond open doet en een toespraak gaat houden, dan is het eerste wat hij zegt: *“Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen.”* Wow! Dat is revolutionair! De leerling van Jezus zegt hier dus dat de oude tijd voorbij is, waarbij geleerd werd dat Joden zich niet mochten vermengen met niet-Joden. Er is een nieuwe tijd aangebroken. Iedereen is even waardevol voor God, ongeacht huidskleur, ras, intellect, geslacht, leeftijd of wat dan ook. Er is geen onderscheid meer. Ook hier: terug naar het begin, hoe het was vóór de zondeval.

Na de Joden in Jeruzalem en de Samaritanen buiten de stad, is de cirkel nu dus nog weer groter geworden en omvat deze dus ook de heidenen, de niet-Joden. Interessant is het om te zien hoe Petrus in alle drie de gevallen een sleutelrol vervult:

- Hij sprak **de Joden in Jeruzalem** toe.
- Hij werd afgevaardigd naar **Samaria** om er als het ware zijn goedkeuring aan te geven en het was op zijn gebed dat de Samaritanen die tot geloof waren gekomen, de Heilige Geest ontvingen.
- Bij de **heidenen** was het opnieuw Petrus die Cornelius en zijn familie en vrienden toesprak. Jezus had het in [Matteüs 16:19](#) al tegen Petrus gezegd: *“Ik zal je de sleutels van het Koninkrijk van de hemel geven.”* Bijzonder dat juist hij die rol kreeg.

Wat er achter al deze ontwikkelingen schuil gaat, dat is Gods hart en zijn grote masterplan, zijn intense verlangen en eeuwige voornemen. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar wel dat die zich omkeert en leeft. Wat een God hebben wij. Wie we ook zijn en wat onze huidskleur, afkomst of maatschappelijke positie ook wezen mag, dit ene is zeker: God vindt ons mateloos belangrijk en waardevol.

*'Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen'* was tweeduizend jaar geleden radicaal en opzienbarend. Dat is het nog steeds! Ben ik daarvan een waardige getuige? Oh God, maakt U mij, de kerk in Nederland en wereldwijd een weerspiegeling van Uw hart en voornemen!

\*\*\*

#### **Mogelijke aanvullende bijbelteksten:**

[Genesis 12:2-3](#), [1 Samuël 16:7](#), [Efeziërs 1:9-10](#), [Efeziërs 2:14-15](#), [Johannes 3:16](#), [Romeinen 8:1-2](#), [Openbaring 7:9](#), [Openbaring 14:6](#),

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Reageer op deze stelling: Gezien onze eigen fouten en tekortkomingen zou nederigheid een kenmerkende eigenschap moeten zijn. De kunst is dus onze eigen fouten en tekortkomingen te zien.

Bij alle antiracistische toestanden en tegenstellingen van de afgelopen weken kun je zeggen dat het om meer gaat dan om kleurverschil, het gaat misschien wel om kleurbekennen bij ons eigen denken, spreken en handelen ten opzichte van anderen, ongeacht afkomst, ras, volk, taal, uiterlijk, maatschappelijke positie. etc.

Als je tijd wilt nemen voor zelfonderzoek op dit punt, schrijf dan eens op waar het goed gaat, waar het niet goed is en waar het nog weleens kan wisselen.

Waar het nog niet top is, hoe zou je je daarin kunnen verbeteren? Vind je dat moeilijk? Waarom/waarom niet?



Wanneer je nu bij je zelf denkt: 'Ja maar... op dit of op dat punt vind ik toch echt wel dat...'. Lukt het je dan (nog) om dit te zien in het licht van hoe God daar naar zou kijken? De buurman of vrouw, die medestudent, die mensen in die wijk waar alles zo... Je sportmaatje, je collega of die aangetrouwde familie, die zijn toch echt wel... Probeer je eens voor te stellen, wanneer je deze persoon of groep in het verhaal van [Handelingen 10](#) plaatst, of de dingen die God daar zegt ook voor hen zouden gelden.

\*\*\*\*\*

De diensten van morgen 5 juli zijn te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) om 9:00 en 11:00 uur. Spreker: Patrick van der Laan.

\*\*\*\*\*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.