

# PREEK DOOR DE WEEK

## Wie bent U, Heer?

Handelingen 9:1-19 (NBV)

*Geraakt &  
Geroepen*

maandag 22 juni 2020

Wie bent U, Heer?

## **Jezus kennen en door Hem gekend zijn**

*“Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.” (Johannes 10:14,15)*

Vorige week waren mijn vrouw en ik op vakantie in Drenthe. Tijdens een fietstocht stopten we even om bij een kudde schapen te kijken. De dieren waren rustig aan het grazen tot er ineens een veewagen aan kwam rijden. De beesten begonnen enorm te blaten. We vroegen ons af wat er aan de hand was. Het enthousiasme van de dieren maakte ons duidelijk dat de schaapherder in die wagen zat.

Later dacht ik erover na hoe enthousiast ik word wanneer ik Jezus, mijn goede Herder, herken. Ik kan je zeggen, wanneer ik Hem echt herken ervaar ik een diepe blijdschap. Soms door woorden in de Bijbel, soms door een bemoediging van iemand en ook vaak in het gebed. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus zich wil laten kennen. Toch kan het gebeuren dat je Jezus even niet herkent. Of dat je misschien even helemaal niet op zoek bent naar zijn nabijheid. Nog even terug naar het beeld van de schapen:

*Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: “Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenenegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: 'Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.' Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenenegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.” (Lukas 15:3-7)*

Hier word ik echt blij van. Wanneer je zelf, om wat voor reden dan ook, even niet op zoek bent naar Jezus, mag je weten dat Hij wel op zoek is naar jou. En wanneer Hij je gevonden heeft, draagt Hij je op zijn schouders naar huis. Onderweg vraagt Hij niet waarom je weggelopen bent. Hij heeft het niet over je zonden. Die heeft Hij immers, als Lam van God, allemaal op zich genomen. Eenmaal thuis gekomen gaat Hij feest vieren omdat je weer gevonden bent! Daarna mag je, samen met die 99 andere schapen, de goede Herder weer samen volgen. Wanneer je zelf even niet oplet en de stem van Hem mist, zie je de schapen om je heen wel en weet je weer welke kant je op moet.

### **Om over na te denken**

Voel jij je wel eens dat verloren schaap? Wat doet het met je dat er in de hemel feest gevierd wordt wanneer je weer gevonden bent?

### **Gebedssuggestie**

Heer, dank U dat we U mogen kennen als een goede Herder. Amen.

dinsdag 23 juni 2020

Wie bent U, Heer?

## Waar ben je mee bezig?

*'Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.'* (Psalm 139:23,24 NBV)

*"Ik ben Jezus, die jij vervolgt."* (Handelingen 9:5)

Paulus veranderde sinds zijn bekeringsmoment onderweg naar Damascus van een fanatiek vervolger van christenen in een gedreven volgeling van Christus. Sta daar samen met mij eens rustig bij stil...

Was Paulus – toen nog Saulus genoemd – zich er bewust van dat hij op de verkeerde weg zat toen hij de vrienden van Jezus liet arresteren en vervolgen? Begreep hij waar hij feitelijk mee bezig was toen hij op de jassen paste van zijn broeders zodat deze de handen vrij hadden om de onschuldige Stefanus te stenigen – een man met het gezicht van een engel, vol van geloof en de Heilige Geest? Zou er een stem in zijn hoofd of hart gesproken hebben: *Saulus, Saulus... waar ben je mee bezig?*

Die stem klonk wel – maar pas later, onderweg naar Damascus waar deze fanatiekeling door Jezus werd stilgezet en geconfronteerd met de waarheid: *"Ik ben Jezus die jij vervolgt."* Achteraf bezien laat Paulus er geen misverstand over bestaan dat hij verkeerd bezig was:

*'Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen, hoewel ik Hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft Hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed.'* (1 Timoteüs 1:12,13)

Zeker, Paulus voelde spijt over wat hij gedaan had. Maar hij is zich er ook van bewust dat hij handelde uit onwetendheid, voortkomend uit ongeloof.

Wij, gelovigen, hopen dat we gespaard worden voor zo'n houding. Is het denkbaar, dat wij – menend goed te doen – toch nog een heilloze weg bewandelen?

David vroeg het aan God in Psalm 139. Ook wij kunnen zelfonderzoek doen en aan onze Maker vragen of we nog wel op de juiste weg zitten.

## Om over na te denken

Waar ben je mee bezig? Is dit wel wat God van jou vraagt? Dien je Hem en je medemens met wat je doet? Zelfonderzoek is goed op z'n tijd. Wees eerlijk over je motieven en vraag of God je door zijn Geest wil behoeden voor misvattingen en misstappen.

## Gebed

Heer, ik wil U volgen. Bewaar me voor een heilloze weg!

woensdag 24 juni 2020

Wie bent U, Heer?

## Wie aan hen komt, komt aan Mij...

*“Ik ben Jezus, die jij vervolgt.” (Handelingen 9:5)*

We zeggen het vaker: God is heel betrokken bij mensen en hun leven, maar Handelingen 9 is er wel een schoolvoorbeeld van. Terwijl Saulus Jezus niet kende, wordt hij door Jezus bij zijn naam genoemd. Jezus heeft weet van de vervolging waaraan Saulus schuldig is. Maar Jezus laat hem ook merken dat hij niet alleen christenen vervolgt, maar daarmee ook *Jezus zelf*. Toen ik daarover nadacht, kwam naar boven dat Jezus zelf en zijn genadeboodschap vreselijk werden aangevallen. Maar ook dat God/Jezus zo nauw met mensen verbonden is dat Hij tot in het diepst van zijn wezen de pijn voelt die zijn kinderen wordt aangedaan. Een gevoel van: Wie aan hen komt, komt aan Mij...

Is dat ook niet herkenbaar in ons eigen leven? Als iemand die je heel lief en nabij is ernstig ziek is of zwaar onrecht wordt aangedaan, kan dat je dan niet door merg en been gaan? Ik dacht aan hoe de Vader naar het sterven van Jezus aan het kruis moet hebben gekeken. Hij hield niet alleen van zijn Zoon die het lijden onderging, maar ook van de mensen die het Jezus aandeden... Van wie Hij ook de Schepper was. Dat moet ongelooflijk zeer gedaan hebben.

Bekend verhaal: drie metselaars wordt tijdens hun werk gevraagd wat ze aan het doen zijn. De eerste zegt: “gewoon, m'n werk”, de tweede: “ik ben een mooie, rechte muur aan het maken”, de derde zegt: “ik ben een kathedraal aan het bouwen.” Allemaal waar, maar nummer drie heeft de voorkeur. Ik schrijf dit omdat ik moest denken aan dat wij als volgelingen van Jezus méér dan een kathedraal aan het bouwen zijn: wij bouwen mee aan Gods Koninkrijk! Want Jezus is niet alleen onze Redder, maar Hij is ook bezig met de bouw van zijn Koninkrijk. Dat gebouwd wordt naar de volkomen wil van God. Jezus heeft in de Bergrede (Matteüs 5-7) laten zien hoe wij daaraan kunnen bijdragen door onze manier van leven. Petrus schrijft later dat we dat niet zonder Gods hulp hoeven te doen: *'Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven (...) opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.'* (2 Petrus 1:3-4)

In Matteüs 25 lezen we meer over dat Koninkrijk. Vers 40 wil ik vandaag graag meegeven als bemoediging en wellicht ook als aanmoediging: *'En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”* Ook hier weer die verbondenheid. God is met ons verbonden. Nog steeds, en dat zal niet voorbijgaan!

### Gebedssuggestie

Here God, dank voor uw Heilige Geest die U ons geschonken heeft om mee te mogen bouwen aan uw Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Help me, Heer, om tijdens de bouw op geen enkele manier daar nog afbreuk aan te doen, maar met steeds meer liefde voor U en de medemens te leven tot uw eer. Amen.

donderdag 25 juni 2020

Wie bent U, Heer?

## Wie is Jezus?

*Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: "Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?" Hij vroeg: "Wie bent U, Heer?" Het antwoord was: "Ik ben Jezus, die jij vervolgt." (Handelingen 9:4-5)*

In de lezing van zondag (Handelingen 9:1-19) gebeurt heel veel. Onder andere dit:

- allerlei bovennatuurlijke dingen: het licht, de stem, een visioen;
- volgers van Jezus werden mensen van de Weg genoemd. Mooi dat ze zo bekend stonden.
- Paulus wilde God helpen door vermeende tegenstanders hun vrijheid af te nemen, alsof God ons daarvoor wil inschakelen! Hoe Jezus daarover denkt zien we in Lukas 9:54-55;
- God gaat de gevaarlijke Saulus gebruiken voor zijn dienst! Uitgerekend Saulus...
- God kondigt lijden voor Saulus aan wanneer hij Gods naam, Jezus' naam, zal gaan uitdragen onder alle volken, heersers en Israëlieten. Klinkt niet uitnodigend, maar bedenk hierbij dat het God is die zegt: IK ga hem gebruiken.
- Na drie dagen blindheid en volledig vasten, werd Paulus genezen en vervuld van de Heilige Geest. Hij liet zich meteen dopen! Pas daarna at en dronk hij weer.

Wat bijzonder is de drieëne God: Vader, Zoon en Heilige Geest!

Zondag stonden we met name stil bij Saulus' vraag: "Wie bent U, Heer?" Saulus weet niet van wie de stem is, maar het moet zo overweldigend geweest zijn dat hij Hem direct 'Heer' noemt. Ik kan me voorstellen dat hij zichzelf opeens - omgekeerd evenredig - klein en onmachtig voelde. In de Bijbel zien we vaker zo iets. Bijvoorbeeld bij Johannes, die schrijft: *Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: "Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste." (Openbaring 1:17)*

Wie bent U, Heer? Ik denk aan Matteüs 16:15-17 waarin Petrus zegt: "U bent de Messias, de Zoon van de levende God." Het is het door God de Vader ingegeven antwoord. Zou dat niet het antwoord zijn dat de Vader het liefste hoort?

Maar er zijn meer goede antwoorden mogelijk. Wat te denken van Redder, Licht van de wereld, Begin en het Einde, Goede Herder, enz. Allemaal goed, maar de grote persoonlijke vraag is: wie is Jezus voor jou, voor mij, wie mag Hij zijn in ons leven?

Ooit zullen ook wij God zien, zien zoals Hij is (1 Johannes 3:2). God zal geen vragen hoeven te stellen over mijn leven, Hij weet het al, maar ik kan me voorstellen dat ik dan ten volle zal beseffen wat mijn relatie met Jezus was en wat Hij betekende in mijn leven.

Heb ik Hem aangenomen als mijn Heer, Redder, de Weg, de Waarheid en het Leven, de Messias, Zoon van de levende God? En wat zal ik - met Paulus en vele anderen - blij zijn met zijn liefdevolle vergeving en redding wanneer we volledig beseffen waarmee we Jezus tekortdeden. Wat zullen we blij en dankbaar zijn met wat ons in Romeinen 8:1-2 is toegezegd: *Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.*

Wat een geluk dat onze God is zoals Hij is!

vrijdag 26 juni 2020

Wie bent U, Heer?

## Hoe spreekt God tot jou?

*'Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.'* (Jakobus 4:8)

Afgelopen zondag lazen we in Handelingen 9 over de ontmoeting tussen Paulus en Jezus. Paulus weet direct dat een persoon hem aanspreekt en niet een kracht of idee of dogma. Het is de stem van Jezus die de doorslag geeft en Paulus vraagt direct: *“Wie bent U, Heer?”* We hoorden ook dat Jezus zich bekendmaakt in de context van Paulus' leven. Precies op de manier die bij Paulus past, op de manier waarop hij zich aangesproken voelt.

God spreekt op verschillende manieren. In het Oude Testament lezen we dat God vooral spreekt door profeten. In de Arabische cultuur nemen dromen en visioenen een belangrijke plaats in en kan God via die manier spreken. Er zijn christenen die visueel zijn ingesteld en ervaren dat God tot hen spreekt via beelden. Andere christenen ervaren dat God tot hen spreekt door teksten uit de Bijbel of door letterlijk de woorden van een medegelovige. Kortom: God spreekt op de manier die bij je past en die jij herkent (of mag leren herkennen).

Is er dan een actie van ons nodig? Ik denk van wel. De tekst bovenaan deze bijdrage zegt het al: we mogen God zoeken en dan zal Hij tot ons naderen. Als we ons hart openstellen voor God en Hem zoeken, zal Hij tot ons naderen. God zal spreken, op de manier die jij herkent of leert herkennen. We mogen God in gebed vragen om tot ons te spreken en we mogen vragen of we dat mogen (leren) herkennen.

### Om over na te denken

Nu we zo op het einde lopen van het kerkseizoen en we de zomerperiode bijna ingaan, groeit er bij mij een verlangen naar een tijd van bezinning. Aan de ene kant terugkijken op het afgelopen jaar of afgelopen seizoen. Maar ook vooruit kijken naar een periode van vakantie en de start van een nieuw kerkseizoen. Als jij ook verlangt naar zo'n tijd van bezinning zou ik graag de volgende vragen aan je meegeven om over na te denken:

1. Hoe heeft Jezus zich aan jou bekendgemaakt?
2. Herken jij (de stem van) Jezus? En wat helpt jou daarbij?
3. Hoe spreekt God tot jou (gezien je persoonlijke context in je leven)?

Ik wil je aanmoedigen om je persoonlijke antwoorden op deze vragen te delen met je kring, met medegelovigen of zelfs te delen met ons middels een reply op deze e-mail.

### Gebedssuggestie

Spreek Heer, want ik luister.

zaterdag 20 juni 2020

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Handelingen 9:1-19 (NBV).

Titel van de overdenking: Wie bent U, Heer?

De lezing is bij velen bekend als de bekering van Paulus, toen nog Saulus geheten. Maar Wigle noemde allereerst de andere kant van het verhaal: *Jezus zoekt Saulus op en doet hem een liefdesaanzoek*. Saulus die christenen vervolgt en op weg is naar Damascus om er weer een aantal gevangen te kunnen nemen. Plotseling wordt hij omstraald door een licht uit de hemel die hem blind maakt en klinkt Jezus' stem: *“Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?”* En dan stelt Saulus de vraag die de titel van de overdenking is: *“Wie bent U, Heer?”* Het antwoord is: *“Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.”* Daar krijgt Ananias een visioen om naar Saulus te gaan *'om ervoor te zorgen dat die weer kan zien en vervuld wordt van de Heilige Geest'*. Bij Paulus vallen de schellen vallen van z'n ogen, hij kan weer zien, staat op en laat zich dopen.

Wigle haalde professor H. Berkhof aan die in zijn boek 'De leer van de Heilige Geest' schrijft dat de Bijbel niet zozeer bekeringsgeschiedenissen bevat, maar roepingsgeschiedenissen. Dat geldt zeker voor Saulus die Paulus werd. Verderop zien we bij Paulus dat het bij de roeping gaat om 'Hem bekendmaken'.

NB. Paulus bekeerde zich niet van het jodendom tot het christendom, maar hij zag vanaf toen dat Jezus de vervulling is van waar hij (Paulus) al vanaf zijn jonge jaren in het jodendom voor stond. Wel bekeerde hij zich: van christenvervolger tot vurig apostel en verkondiger van het Evangelie.

Bekering kan snel moralistisch ingevuld worden: van de kroeg naar de kerk, van de goot naar God. Of ideologisch: van de ene overtuiging naar de andere. Of van de ene religie naar de andere. Maar in de geschiedenis van Paulus zien we dat het voor alles gaat om een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Een ontmoeting die vervolgens leidt tot een persoonlijke relatie en ook een geroepen worden.

Handelingen 9 toont ons de ontmoeting, waar Jezus Saulus' weg doorkruist en inbreekt in zijn leven en hem aanspreekt: *“Saul, Saul waarom vervolgt je Mij?”*

Hoe persoonlijk deze ontmoeting is blijkt uit Saulus' reactie: *“Wie bent U, Heer?”*

Wigle nam ons mee in de volgende drie gedachten:

1) Paulus weet direct dat hij niet een ontmoeting, ervaring, confrontatie heeft met een kracht, een idee, een dogma, een principe of iets dergelijks. Het is de persoonlijke stem van Jezus die de doorslag geeft. Paulus vraagt niet zozeer waar het licht vandaan komt, maar wil weten wie de persoon is die hem aanspreekt.

2) Jezus antwoordt niet met een: 'Ik ben de Heer, Schepper van hemel en aarde, verheven in heerlijkheid, enz.' Nee, Jezus maakt zichzelf bekend in de context van Paulus' leven, namelijk door hem aan te spreken als vervolger van Jezus' volgelingen, waarmee Jezus zich volkomen identificeert: je vervolgt *Mij*.

3) Hoewel Paulus een groot theoloog werd en leerstellig heel veel op de kaart gezet heeft, is en blijft hij voor alles de gelovige die Jezus beter wil leren kennen en deze persoonlijke relatie nooit inlevert voor dogmatisch denken.

Is de vraag: 'Wie bent U, Heer'? niet de kern van ons geloof en een levensopdracht als discipel? Bij Paulus zien we dat ook zoals we weten uit vele Bijbelplaatsen, waaronder Filippenzen 3:10: 'Opdat ik Hem kenne...'

Waarom zoveel nadruk hierop en zelfs te spreken van een levensopdracht? Is het niet zo dat we langzaam maar zeker allemaal kunnen vervallen van een relatie naar een religie met alle gevolgen van dien? Het is niet voor niets dat in Openbaring 2:4 Jezus vermanend spreekt over 'uw eerste liefde verzaken' (opgeven).

Maar niet alleen de relatie kan verworden tot een religie. Ook de roeping kan verworden tot een religieuze plichtpleging.

Paulus herinnert ons er dan ook niet alleen aan hoe hij door deze ontmoeting van een religieus toegewijde Farizeeër werd tot iemand met een levende relatie met Jezus; hij is ook een voorbeeld van hoe een religieus fanaticus die dreiging en moord blazend naar Damascus toog (Handelingen 8:1 NBG) veranderde in een geroepen man die niet anders kon dan getuigen omdat niet religie, maar 'de liefde van Christus (die hem geroepen had) hem dringt...' (2 Korintiërs 5:14).

Wigle benadrukte hoe belangrijk de vraag is: "Wie bent U, Heer?" Het bepaalt onze relatie en onze roeping. Het bepaalt ons alles.

Het mag ons bepalen bij het wezen van ons geloof dat een liefhebben is van een persoon die zijn leven gaf voor ons en die ons roept om Hem bekend te maken wat het ons ook kost (en dat is in het hele boek Handelingen de rode draad).

Wat het kan kosten en in lijn met de vervolgingen vanaf Handelingen 8 is te zien in een video waarin twee Iraanse volgelingen van Jezus, Maryam en Marziyeh, gevraagd worden naar hun ervaring van 259 dagen in de beruchte Evin-gevangenis van Teheran. Ze hoefden slechts op een papiertje te schrijven dat ze zich bekeerden van christendom naar de islam. Maar konden het niet. Maryam legde uit dat haar geloof geen religie is of een set religieuze regels die je kunt veranderen. "Immers de kern van mijn geloof is dat Jezus zich persoonlijk aan me bekendgemaakt heeft en ik heb Hem in een hartsrelatie mogen leren kennen, I am in love with Him. Hem verloochenen is mezelf verloochenen."

Maryam en Marziyeh vertelden ook hoe dat de relatie met Jezus hen een roeping gaf en hoe dit hen als een Paulus in Teheran tot getuigen maakte. De hele video lijkt een bladzijde uit Handelingen, maar dan anno nu.

(zie [https://www.youtube.com/watch?v=vH\\_12pxMnM0](https://www.youtube.com/watch?v=vH_12pxMnM0) en vanaf 26'40" voor Maryams antwoord over het niet kunnen verloochenen - aangrijpend!).

\*\*\*

### **Mogelijke aanvullende bijbelteksten:**

Matteüs 16:13-17, Matteüs 25:40, Handelingen 8:1, 2 Korintiërs 5:14, Filippenzen 3:10, 1 Timoteüs 1:12-13, 2 Petrus 1:3-4, (Lukas 9:54-55), Galaten 2:20

\*\*\*



Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Als Paulus door Jezus wordt 'aangesproken', antwoordt hij met: *“Wie bent U, Heer?”*  
Zijn leven laat zien dat hij niet snel een onbekende als 'Heer' zou zien. Waarom zou hij 'Heer' gezegd hebben?

Volgens Professor Berkhof bevat de Bijbel niet zozeer bekeringsgeschiedenissen, maar veeleer roepingsgeschiedenissen. Waar ligt jouw ervaring bij deze twee?  
Aan welke ervaringen of mogelijkheden denk jij bij roeping?

Paulus bleef na zijn ontmoeting met Jezus drie dagen blind en at en dronk niet. Nadat hij van zijn blindheid werd genezen en vervuld werd van de Heilige Geest, stond hij op en liet zich dopen. Pas daarna stopte hij met vasten. Als je dat alles tot je laat doordringen, wat komt er dan bij je naar boven?

Wat zegt het jou dat God, de Schepper van hemel en aarde, met 'gewone' mensen een persoonlijke relatie aangaat?  
Heb je voorbeelden van hoe je dat gemerkt hebt, te weten bent gekomen?

Denk eens na over de vraag die Wigle stelde:  
Is 'Wie bent U, Heer?' niet de kern van ons geloof en een levensopdracht als discipel?  
Waarom denk je bij 'levensopdracht'?  
Wie is God/Jezus nu voor je?  
Was dat ooit anders? Hoe is die verandering tot stand gekomen?

In Handelingen 9:15-16 zegt Jezus over Paulus: *“Hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.”*  
Hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam... Waarom zou Jezus dat gezegd hebben? (van tevoren dit aankondigen is niet echt een reclame voor het apostelschap, Paulus had - mede door zijn eigen optreden - gezien wat lijden omwille van Jezus kon betekenen)  
Heb jij weleens geleden vanwege je christen-zijn? Op welke manier was/is dat?

In de video legde Maryam uit dat haar geloof geen religie is of een set religieuze regels die je kunt veranderen. *“Immers de kern van mijn geloof is dat Jezus Zich persoonlijk aan me bekendgemaakt heeft en ik heb Hem in een hartsrelatie mogen leren kennen, I am in love with Him. Hem verloochenen is mezelf verloochenen.”*  
Overdenk eens wat hiervan ook jouw getuigenis zou kunnen zijn.

\*\*\*\*\*

De diensten van morgen 28 juni zijn te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) om 9:00 en 11:00 uur.

Spreker: Joop Strietman. Bijbellezing: Handelingen 10.

\*\*\*\*\*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp'; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.