

# PREEK DOOR DE WEEK

## Doorbroken grenzen

[Handelingen 8:26-39](#) en [Jesaja 56:3-8](#)

*Geraakt &  
Geroepen*

15de jaargang, nr. 23 week 25  
15 juni – 20 juni 2020

maandag 15 juni 2020

Doorbroken grenzen

## Het komt goed

*Want de Here God, die de uitgestotenen van Israël terugbrengt, zegt: naast mijn volk Israël zal ik daar ook anderen brengen. ([Jesaja 56:8](#) Het Boek)*

Vorige week waren er twee economen op televisie die vertelden dat er na de Coronacrisis een zware economische recessie op ons wacht. Prettige avond, verder!

Gelukkig zat er iemand aan tafel die de zaak in context kon plaatsen en die de Jobstijding wist te relativiseren. Hij begon met te zeggen dat we in deze tijd juist geleerd hebben dat het uiteindelijk in ons leven NIET om de economie draait maar om gezondheid en welbevinden. Hij had een positieve toon en wist zelfs bij de sombere hoogleraren een glimlach op het gezicht te toveren. Laat ik dat hier ook eens bij jullie proberen: HET KOMT GOED!

Toegegeven, de wereld is in crisis en er komt van alles op ons af. Dat is op zich geen nieuws, de wereld draait rond en problemen zijn nooit weggeweest – ze keren alleen op andere tijden en in andere vormen terug. We leven in een gevallen schepping, wij – gelovigen – wisten dat allang.

Maar: het komt goed!

Denk aan die arme eunuch die na zijn bedevaart naar Jeruzalem terugkeert naar Ethiopië: een illusie armer en een boekrol rijker. Als ontmand persoon werd hem de toegang tot de tempel ontzegd. Hij hoorde er niet bij – al was hij een gelovige. Onderweg leest hij de woorden die boven deze overdenking staan, maar dan in de context van de hele boekrol. Het is alsof de Heer rechtstreeks tot zijn hart spreekt: je hoort erbij, je komt terug – als buitenlander en als eunuch. Je bent niet minderwaardig, je zal niet vruchteloos blijven. Het komt goed!

De geschiedenis van deze man maakt blij. De grote Ethiopische kerk beroept zich op deze eunuch als hun geestelijk vader: zijn nakomelingen zijn talrijk!

Maar er is meer goed nieuws. Altijd zie je in de Bijbel dat er perioden van verdrukking en ballingschap zijn. Vreselijk voor de gelovigen: een beproeving die verdriet en heimwee veroorzaakt. Maar: er is een terugkeer, er komen betere tijden. En juist onder de druk vindt loutering plaats. Het lijkt nergens goed voor, maar wacht eens af wat God kan doen met tijden en omstandigheden voor wie Hij liefheeft en voor wie Hem liefhebben.

## Gebed

Vader! We roepen U aan vanuit onze eigen benauwdheid, angst en onzekerheid en klemmen ons vast aan al uw heerlijke beloften!

dinsdag 16 juni 2020

Doorbroken grenzen

## Echte blijdschap

Pieter Lastman was in het jaar 1623 een van de eerste kunstschilders die een visuele weergave maakte van de doop van de Ethiopische eunuch. Hij doorbrak daarmee in zijn tijd ook grenzen, omdat het in die tijd niet gebruikelijk was om over de volwassendoop te schilderen. Drie jaar later in 1626 creëerde Rembrandt ook een schilderij over dit verhaal (zie de afbeelding).

De interesse voor dit thema komt waarschijnlijk voort uit de komst van de reformatie in ons land.



Wat me treft in dit schilderij is dat er ook andere mensen bij aanwezig zijn. De aanwezigheid van anderen staat niet beschreven in de Bijbel, maar het lijkt me wel aannemelijk, omdat de kans dat een hoge ambtenaar van de koningin van Ethiopië zelf het rijtuig zou besturen en alleen zou reizen heel onwaarschijnlijk is. Ik vraag me af of de mensen die meereisden met de eunuch ook tot geloof zijn gekomen. Ik kan me voorstellen dat de Ethiopische eunuch niet uitgepraat raakt over zijn geloof in Jezus. In [Handelingen 8 vers 39](#) staat: *Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.*

Als ik ergens heel blij mee ben, en vol vreugde, dan kan ik daar niet stilletjes bij gaan zitten. Dan wil ik dat het liefst van de daken schreeuwen. Ik kan me voorstellen dat dat ook bij deze man uit Ethiopië het geval was. Dat hij eerst tijdens de rest van zijn reis terug naar Ethiopië niet uitgepraat raakt over zijn blijdschap over zijn geloof in Jezus. En dat hij later als hij teruggekeerd is aan het hof van de koningin van Ethiopië ook niet uitgepraat raakt over Jezus en de blijdschap die hij daarin vindt. We kennen allemaal het spreekwoord: 'waar het hart vol van is, loopt de mond van over'.

[Filippenzen 4:4](#): *Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.*

### Om over na te denken

Waar is jouw hart vol van? En waar raak jij niet over uitgepraat?

### Gebed

Heer, dank U voor het zenden van de Heilige Geest, zodat het onmogelijke mogelijk wordt en we echte vreugde vinden in U. Help ons te luisteren naar uw stem en te doen wat U van ons vraagt.

woensdag 17 juni 2020

Doorbroken grenzen

## Gods liefde uitdelen

*Daarop zei Boaz tegen Ruth: "Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen." ([Ruth 2:8-9](#))*

Het Bijbelboek Ruth vind ik een van de mooiste. Vooral het gedrag van Boaz spreekt mij erg aan. Als hij als landheer het werk van de oogst komt inspecteren, is hij vriendelijk voor zijn knechten en opmerkzaam wie er op zijn land allemaal aan het werk zijn. Als hij hoort wat Ruth voor haar schoonmoeder heeft gedaan is hij onder de indruk. Hij zorgt er voor dat zij beschermd is en te drinken krijgt. Hij geeft haar ook de beste plek om aren te rapen, vlak achter de maaiers. Het is allemaal best bijzonder want als weduwe en buitenlandse genoot je weinig aanzien en hoorde je bij de laagste klasse van de maatschappij. Boaz hoorde misschien wel bij de hoogste klasse.

Een tijdje geleden hadden we het er in onze huiskring over hoe je de liefde van God kunt uitdelen, hoe je iets voor een ander kunt betekenen. Dat kan op vele manieren. Welke? Dat ligt maar aan je omstandigheden, wat je kunt, je positie of de plek waar je bent. Kijk maar naar Boaz.

Afgelopen zondag hoorden we hoe de Ethiopische minister van Fillipus tekst en uitleg krijgt over het Bijbelboek Jesaja. Hij bewijst de minister een grote dienst en mag hem zelfs dopen. Fillipus was, weliswaar geleid door de Geest, op de juiste plek en hij had kennis van zaken.

In bovenstaande verhalen is goed zichtbaar hoe God mensen gebruikt om andere mensen te bereiken of voor hen te zorgen. En dat doet Hij nu nog steeds. Soms is dat goed zichtbaar als iemand bijvoorbeeld een mooie preek houdt. Meestal is het bijna onzichtbaar en lijkt het klein. Het zijn de stille helpers, de vrijwilligers in de kerk, de moeders die dagelijks hun kinderen voor Gods troon brengen. Het zijn mensen zoals jij en ik. En realiseer je dat wat klein is in de ogen van mensen groot wordt in de handen van God.

Heer, dank U dat U er werkelijk alles aan doet om voor uw mensen te zorgen en om hen in te zetten om uw liefde uit te delen. Dat iedereen in dat opzicht voor U waardevol is, ook ik.

donderdag 18 juni 2020

Doorbroken grenzen

## “Begrijpt u wat u leest?”

*En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van het Schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. ([Handelingen 8:35](#))*

Begrijpt u wat u leest, een goede vraag van Filippus aan de kamerling; kennelijk vraagt de Bijbel om uitleg. Bij een eerste lezing begrijpen we vaak niet direct wat er staat. Soms is de bijbelse waarheid erin 'verborgen', zit er een diepere laag in de tekst. Zorgvuldige studie kan die naar boven halen. Ik noem hier drie methoden om een tekst beter te kunnen begrijpen.

Ten eerste: **bijbellezing**: je leest een gedeelte zonder daarmee aan de slag te gaan, het gaat puur om het lezen. Deze vorm is bijvoorbeeld geschikt na de maaltijd om als gezin de Bijbel te lezen. Op het voorlezen van de Bijbel rust een zegen. In [Openbaring 1:3](#) staat: *“Zalig is hij die voorleest, en zij die horen de woorden van de profetie en bewaren hetgeen daar geschreven staat.”* Zie ook Paulus' opdracht aan Timotheüs in [1 Timotheüs 4:13](#). God spreekt door zijn woord en werkt door zijn woord in ons leven.

Ten tweede: **bijbelstudie**: hierbij staat het willen begrijpen van de tekst voorop. Hulpmiddelen daarbij zijn een concordantie, commentaren, woordenboeken, etc. Doel is het vergroten van de kennis, de verbanden in de Bijbel ontdekken. Jezus zelf zegt daarvan in [Johannes 5:39](#): *“U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.”* Het doel van het bestuderen van de Schrift is dus niet om alleen kennis te vergaren, maar om Christus te leren kennen. We zien het ook in de ontmoeting van Jezus met de Emmaüsgangers ([Lukas 24:13-35](#)): *Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de geschriften over Hem geschreven stond.* Deed Filippus niet hetzelfde bij de kamerling toen hij in de boekrol van Jesaja las? Het doel van Bijbelstudie is dus juist een tekst leren begrijpen, verbanden in de Bijbel leggen en zo het leven van Christus beter voor ogen te krijgen. Als we dat niet doen en het alleen gaat om kennis te verzamelen is het gevaar dat we alleen verstandelijk met het Woord bezig zijn en vergeten we dat het uiteindelijk niet om het boek van God gaat, maar om de God van het boek.

De laatste vorm is **bijbelmeditatie**: hier staat de persoonlijke omgang met de Schrift centraal. Wat wil God mij persoonlijk door dit bijbelgedeelte heen zeggen? Anders gezegd: wat raakt je hart? In [Jesaja 55:11](#) staat over het woord dat God spreekt: *“Het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.”* Bij bijbelmeditatie gaat het om een enkel vers en niet een groot tekstgedeelte. De nadruk ligt op de persoonlijke omgang met de Schrift. Het gaat om een verandering en ommekeer in je leven, Gods woord helpt je zo te groeien naar het beeld van Jezus.

Ik eindig met een vers over het woord van God, [psalm 119:130](#):  
*'Als uw woorden opengaan is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.'*

Gods zegen in het voorlezen, bestuderen en mediteren van zijn woord!

## Gebed

Spreek, o Heer, door uw heilig Woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. (Opw. 689)

*Bron: Als woorden opengaan, Jos Douma.*

vrijdag 19 juni 2020

Doorbroken grenzen

## Dank U voor alles...

*Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep: "Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, zo zegt de Schrift." Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen. ([Johannes 7:37-39](#))*

Misschien ligt het aan mij, maar ik heb apparaten in huis die veel meer kunnen dan ik eruit haal. Toch heb ik voor de volle mep betaald en ben volledig eigenaar. Ik ben overigens zeker niet de enige die uit gemak of onwetendheid extra mogelijkheden laat liggen. Ik ken iemand die een zeer dure camera kocht. Hij maakte nooit eerder foto's of films, maar de verkoper had hem overtuigd hoe geweldig alle extra mogelijkheden waren en hoeveel de meerwaarde ervan was. Hij ging verheugd met zijn nieuwe bezit naar huis en... kiekeke vervolgens alleen op de automatische stand... Wat ook goed was. Maar eerlijk gezegd wel 'vlakker' dan foto's van anderen die volledig gebruik maken van de mogelijkheden. Een collega van mij wist na een jaar nog niet hoe de verwarming in zijn auto werkte. 'Als het warm wordt, doe ik het raam open; als het koud wordt, doe ik 'm dicht en trek een jas aan.' En dat mag ook.

Ik ken geen vergelijking die manker loopt, maar is het ook niet vaak zo bij ons en de Heilige Geest die ons geschonken is? Het verschilt per mens, maar ik denk dat velen me zullen begrijpen als ik zeg dat we niet zo goed weten hoe met de Heilige Geest 'om te gaan'. En dat is jammer. God zond ons Zijn Geest niet voor niets. Jurjen ten Brinke liet ons zondag vanuit [Handelingen 8](#) zien hoe groot en bijzonder de werkzaamheid van de Heilige Geest is en dat ook in het alledaagse leven van gewone mensen. Gewone kinderen van God.

De Heilige Geest is één met de Vader en de Zoon. Zij dringen zich vanwege onze vrijheid niet op, maar kijken uit naar de uitnodiging om nabij te mogen zijn. In bovenstaande Bijbeltekst spreekt Jezus over '*laat wie dorst heeft bij Mij komen*'; dorst... het verlangen om te drinken van het levende water dat God ons wil geven. Wie zich wil overgeven aan een leven met God zal de uitwerking ervan niet missen en niet meer willen missen. Het verandert levens. In [Handelingen 4:13](#) staat dat toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe Petrus en Johannes veranderd waren, zij zich realiseerden dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeer. Dicht bij God zijn en blijven, je hart voor Hem openen en vragen om de Heilige Geest in je leven van alledag, is er een betere uitnodiging?

## Om over na te denken

Bij de bouw van de toren was de mens zo hoogmoedig om aan God gelijk te willen worden en men ging niet de wereld in zoals 'gevraagd' ([Genesis 9:1](#)). God greep zo in dat men elkaar niet meer 'verstond'. Met Pinksteren zond Hij zijn Geest om alle mensen te geven elkaar weer te kunnen verstaan en er op uit te gaan om op Hem te wijzen.

## Gebedssuggestie

Here God, ik dank U vaak achteloos voor alles wat U mij gegeven heeft. Maar help me voortdurend te beseffen dat uw Heilige Geest het grootste cadeau is voor mijn leven in deze wereld. Mag het mij levend maken en gaande houden tot uw eer.

zaterdag 20 juni 2020

Afgelopen zondag sprak Jurjen ten Brinke over [Handelingen 8:26-39](#) en [Jesaja 56:3-8](#).

Titel van de overdenking: Doorbroken grenzen.

Het Pinksterfeest is voorbij, de discipelen van Jezus zijn in vuur en vlam gezet... en ze gaan op pad. Het hele boek Handelingen kun je er over lezen. Ze gáán! Wat het hen ook kost. En dan te bedenken dat Jezus' volgelingen net zulke mensen waren als wij. Mét de Heilige Geest.

In de geschiedenis van de Ethiopische kamerling en Filippus zit een grote Pinksterles voor ons allemaal. De Heilige Geest speelt hierin namelijk een heel grote rol, kijk maar in vers 26 (een engel vertelt dat Filippus naar de verlaten weg moet gaan), vers 29 (de Geest vertelt hem dat hij op de wagen moet gaan zitten) en vers 39 (de Geest neemt Filippus weer mee).

De Ethiopiër legde waarschijnlijk zo'n 1500 kilometer af om in Jeruzalem te komen. Waarom deed hij dat? De man was een eunuch, ofwel een 'ontmande'. Castratie was een voorwaarde om in de nabijheid van de koningin te mogen vertoeven. Dat gold voor knechten maar net zo goed voor ministers. Een enorm offer dat mensen brachten voor een plekje bij de macht... zo ook deze kamerling of minister. Zóveel heeft de man er dus voor overgehad om hoog aan het hof van de koning te werken! En rijk te worden. Maar... het viel hem tegen. Kennelijk voelde hij zich niet echt gelukkig. En hij had iets gehoord over de God van Israël, die in Jeruzalem een tempel had. Of moeten we zeggen: de Geest van God heeft hem onrustig gemaakt en hij is gaan zoeken. Hij maakt de lange reis naar de tempel, maar komt er achter dat hij niet naar binnen mag. Want hij was een heiden. Een buitenlander met een andere god. Hij was waarschijnlijk niet besneden... en ontmand... iets wat God verboden had. Daar sta je dan...

Filippus, volgeling van Jezus, was een heel ander type. We zien dat hij niet uit zichzelf bij de Ethiopiër terecht kwam. Bovennatuurlijke krachten waren aan zet... een engel, de Geest... Waarom gebeurt dit? Natuurlijk om deze man te 'bereiken' met het Woord van God. Maar toch óók omdat de discipelen, inclusief Filippus, moesten weten dat het Evangelie echt niet meer beperkt bleef tot Jeruzalem en de groep Joden. Het ging naar iedereen toe! De Heilige Geest breekt hier grenzen, die er op grond van ras kunnen zijn, helemaal af. Het is niet belangrijk meer. Het Evangelie is er voor iedereen. Maar om dat te zien is kennelijk wél de inmenging van de Heilige Geest nodig. Zonder Hem schiet je zomaar weer in je oude patroon van 'ik weet het beter'. Of, nog erger: 'ik ben beter'.

Jurjen liet zien hoe de grote godsdiensten haast altijd cultureel gebonden zijn en dat hun demografische startpunt én plaats van groei ligt op een vastgestelde plek. Hoe anders is dat bij het christelijk geloof. Dat begon op een plekje aan de Middellandse Zee. Maar vandaag de dag leeft ongeveer 25% van de christenen in Europa, 25% in Zuid-Amerika, 25% in Afrika en de resterende 25% is verspreid over Azië en Noord-Amerika. Het is de enige religie die zo verspreid is geraakt over de wereld. Is dat niet omdat het tot de kern van het christelijk geloof hoort dat niemand er 'eigenaar' van is? Niet één cultuur kan zeggen: wij hebben het begrepen en wij doen het goed. Het christelijk geloof is de godsdienst die het hardst groeit door bekeringen en niet door geboorten en 'cultuur'. In Afrika groeit het christendom 7-10x sneller dan dat de bevolking groeit. Het christelijk geloof helpt Afrikanen (en Aziaten en Europeanen en wie dan ook) om vernieuwde Afrikanen te worden, geen sub-Europeanen of zoiets. En als God spreekt *over de schare die niemand tellen kan, straks voor Zijn troon*

([Openbaring 7:9](#)), realiseer je dan dat daar heel wat meer Chinezen en Afrikanen staan dan blanke Europeanen en Amerikanen.

De Ethiopiër ontdekte iets wat voor en na hem talloze anderen ontdekten: in God vind ik vreugde. Leer ik mijn mens-zijn kennen. Mag ik zijn wie ik ben. Is cultuur belangrijk, maar niet meer maatgevend.

Jurjen: “Het christelijk geloof is de meest inclusieve godsdienst die er is: werkelijk iedereen mag en kan erbij horen, wat voor sociale status, ras, cultuur of wat dan ook. Tegelijk is het de meest exclusieve godsdienst die er is, want waar andere religies iets hebben in de trant van: leef op deze manier en je zult de hemel bereiken, leefde onze Grondlegger, Jezus Zelf, hier en stierf voor ons. We volgen niet zozeer Zijn woord of advies, maar vanuit een ontmoeting met Hem volgen we Zijn voetspoor. Door lijden heen. Met vreugde en hoogtepunten. In álles!”

Hoe ziet dat er nu uit in de praktijk? We hebben Pinksteren gevierd. En wat daarin in ieder geval belangrijk is, is dat je de kracht en openbaring van de 'Geest van God' en daarnaast het 'Woord van God' bij elkaar houdt. Van beide moet je vervuld worden!

Kijk maar eens wat er gebeurt. De Ethiopiër leest uit Jesaja 53. Het gaat er ([Handelingen 8:33](#)) onder andere over vernedering. Welke man zou zich niet vernederd voelen als hij gecasteerd is!? ‘Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer.’ Wat een ervaring! Hij vraagt zich natuurlijk af... zou dit over mij kunnen gaan? Hoe bijzonder is dit!? De Heilige Geest is aan het werk. En gelukkig heeft Filippus naar Zijn stem geluisterd.

En als de Ethiopiër dan verder leest, ziet hij o.a.: *En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om Hem te dienen en zijn naam lief te hebben, (...) hem breng Ik naar mijn heilige berg, hem schenk Ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.* ([Jesaja 56:6,7](#))

Hij ontmoet in de Bijbel iemand, Jezus, die vrijwillig een Lam werd, die veracht werd door de tempeldienaars (zoals hij er niet naar binnen mocht). Hij maakt iemand mee die geen huwelijk en kinderen had, maar die rijker bleek te zijn dan wie ook, én bovendien een zegen voor de mensheid.

Het Evangelie, de blijde boodschap, was ook voor hem! Het christelijk geloof is héél inclusief, iedereen kan erbij. En tegelijk heel exclusief, heel speciaal, want het gaat over de ene God, die mens werd. Jezus die voor ons stierf. Geen andere godsdienst kent zo’n verhaal!

En de Geest? Die doorbreekt de grenzen... grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Bekering betekent dat je jezelf helemaal geeft, Ethiopiër! Bekering betekent dat je de ander, hoe cultureel verschillend ook, helemaal accepteert, Filippus! Bekering betekent dat je luistert naar de stem van de Heilige Geest en doet wat Hij vraagt.

Sta jij open voor Gods Geest? Wil je Hem ervaren, óók in het doorbreken van de grenzen in jouw hart en hoofd? Of dat nu gaat om andere culturen, of het gaat om andere sociaal-economische klassen of opleidingsniveau: de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En ook jij mag daarin wandelen!

\*\*\*

### **Mogelijke aanvullende bijbelteksten:**

[Efeziërs 1:17](#), [Efeziërs 3:16-17](#), [Johannes 7:37-39](#), [Johannes 14:16-18](#), [Handelingen 1:8](#), [Handelingen 4:13](#), [Romeinen 8:14](#), [1 Korintiërs 12:13](#), [Galaten 5:25](#), [2 Timoteüs 1:7](#), [Openbaring 7:9](#)

\*\*\*



Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

In [Handelingen 8](#) zagen we in de verzen 26, 29 en 39 op welke wijze de Geest hier aan het werk was. Als je dat leest, wat denk je dan?

Op welke manier(en) heb jij Gods Geest aan het werk gezien?

Was gehoor geven aan de Geest daar een onderdeel van?

Sta jij open voor Gods Geest? Vind je dat moeilijk? Of juist niet? Waarom wel/waarom niet? Wat is voor jou een goede manier om je open te stellen voor Gods Geest?

Waar in andere religies mensen dingen moeten doen ('leef zo en je zult in de hemel komen'), heeft Jezus Zelf gedaan wat moest om ons in onze bestemming te doen komen.

Ben je je daar altijd van bewust geweest? Betrap je je er weleens op dat ook wij gemakkelijk in de richting van 'moeten doen' kunnen denken? Hoe ga jij om met moeten en niet-moeten?

Als je je weleens een voorstelling maakte van hoe het zal zijn: '*de schare die niemand tellen kan, straks voor Gods troon*' ([Openbaring 7:9](#)), zag je dan voor je, zoals Jurjen zei, dat dat heel wat meer Chinezen en Afrikanen bevat dan blanke Europeanen en Amerikanen?

Wat zegt dat jou?

Stelling: Onze gekleurde broeders en zusters in Christus hebben we hard nodig in Nederland om het Woord van God levend te houden. Motiveer waarom je Ja of Nee zegt.

De geschiedenis van de Ethiopische kamerling en Filippus doet het Evangelie twee kanten opgaan: Filippus vertelde het Evangelie aan de Ethiopiër die het aannam én het liet Filippus en de anderen zien dat het Evangelie niet beperkt is tot een bepaalde groep maar voor iedereen is. Heb je voorbeelden van win-winsituaties bij het delen van het Evangelie?

Volgens de Joden was de Ethiopiër waarschijnlijk niet veel waard. Hij was immers geen Jood, maar buitenlander, heiden, eunuch. Zullen ze gedacht hebben: Hoe kan zo iemand ooit volwaardig deel zijn in onze maatschappij? Of zoals wij nu zeggen: integreren of inburgeren? Wij weten dat Jezus het hart besnijdt bij een bekering ([Romeinen 2:25-29](#)) en dat de Geest ons doet groeien. Hoe kijk je naar die ander en zijn/haar prestaties of hun leven in onze maatschappij als je deze gedachte er op toepast? Hoe zou dit je kijk op en welkom aan de hedendaagse 'Ethiopiër of vreemdeling' kunnen beïnvloeden of vormen? Rijden we een stuk(je) mee in zijn of haar wagen als we een uitnodiging, wenk of Geestelijke aanwijzing of aanmoediging krijgen?

'Als je Jantje van Jezus wilt vertellen, moet je natuurlijk Jezus kennen maar Jantje ook.' Kun en wil je hierover iets uit je eigen leven delen met anderen/de kring? (het zullen zeker niet allemaal succesverhalen zijn en van je fouten kun je leren en misschien wel over lachen.)

Jurjen zei over bekering: dat je jezelf helemaal geeft, dat je de ander helemaal accepteert, dat je luistert naar de stem van de Heilige Geest en doet wat Hij vraagt.

Kun je hiernaar kijkend, iets zeggen over jouw bekering?

\*\*\*\*\*

De diensten van morgen 21 juni zijn te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) om 9:00 en 11:00 uur. Spreker: Wigle Tamboer. Bijbellezing: [Handelingen 9:1-19](#) (NBV). Titel van de overdenking: Wie bent U, Heer?

\*\*\*\*\*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp'; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.