

PREEK DOOR DE WEEK

Vanaf die dag...

[Handelingen 8:1-4](#) (GNB)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 8 juni 2020

Vanaf die dag...

Terug naar het allereerste normaal

Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. ([Johannes 15:18-19](#))

Tijdens de eerste dagen van de mens op aarde waren er geen media om verslag te doen van wat er in de wereld gebeurde. Maar er was wel veel goed nieuws te melden. De schepping van hemel en aarde, van licht, zee en land, de planten, bomen, dieren, wat viel er veel te melden over de grootheid van de Schepper! En hoe alles geordend was en mooi en vredig. En dan de mens. Die wandelde gewoon met God!... Dat was natuurlijk sensationeel en dat zou het nu zeker ook zijn. Maar toen was het ook 'normaal', niets stond de omgang van de mens met God in de weg. En God zag dat het zéér goed was. ([Genesis 1:31](#)) We weten wat er gebeurde toen de mens een breuk met God veroorzaakte. Een wegzending, een vloek over de aarde, werken, onkruid, onvrede, vijandschap. En waar het eerste normaal geweldig was, waren alle volgende 'nieuwe normalen' nooit meer zoals toen. Hoe goed bedoeld ook.

Normaal is wat anders dan goed. Als ik dit schrijf zit de wereld midden in de protesten tegen racisme. Dat zoveel voorkomt dat het 'normaal' geworden is. Net als onrecht, armoede, vluchtelingen, antisemitisme of christenvervolging. Op veel plekken in de wereld heel 'normaal'. Maar niet goed! Het gaat zo in tegen hoe God met ons begon.

Ben ik pessimistisch? Absoluut niet. Ik sluit mijn ogen niet voor hoe het er in de wereld aan toe gaat, maar God is bezig met zijn grote herstelplan. We spraken daarover in onze jubileumserie. En in de tussentijd mogen we ons vasthouden aan Gods vaste voornemen en verlangen we naar de terugkeer naar het allereerste normaal. Waar we met God wandelen, volledig vervuld van Hem. Kees Kraayenoord noemde 'het nieuwe normaal' onlangs 'een tijdelijk abnormaal'. We gaan terug naar waar het goed is. Goddank!

Gisteren organiseerde Open Doors de jaarlijkse Zondag voor de Vervolgde kerk. Een traditie die maar niet gestopt lijkt te kunnen worden en nodig blijkt. Want christenvervolging lijkt normaal te zijn. Honderden miljoenen christenen worden vervolgd vanwege hun geloof in Jezus Christus. Of moet ik zeggen: voor hun uitkomen voor hun geloof in Jezus Christus?

In Nederland worden we niet vervolgd zoals in veel andere landen. Maar om te zeggen dat er geen tegenstand is, dat gaat te ver. Die tegenstand kan ons stil maken, misschien wel stil om maar niet te laten merken dat je ook bij Hem hoort... Want we willen geen gedoe, niet abnormaal zijn. Of wil ik geen inbreuk op mijn comfortabele leven en schipper ik een beetje als het zo uitkomt? Het zal voor iedereen anders zijn, maar vervolging is volgens Jezus iets waar we rekening mee moeten houden wanneer we bij Hem horen. Niet goed, wel tijdelijk normaal.

Om over na te denken

Neem tijd om over bovenstaande bijbeltekst na te denken.

Gebedssuggestie

Here God, ik verlang naar wat U voor ogen staat. Help me daaraan vast te houden, ook als me dat iets kost. Dat niets in de weg zal staan om met U te leven. Amen.

Vanaf die dag...

Een vervolgte kerk tot zegen voor de wereld

"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen." ([Johannes 16:33](#))

In het boek Handelingen zien we dat de verspreiding van het Evangelie vanaf het begin van de kerk gepaard ging met vervolging. In [Handelingen 11:19-26](#) lezen we van de wording van de gemeente in Antiochië. Na de dood van Stefanus verspreidden de joden zich tot over de landsgrenzen heen. Overal vertelden zij wat God had gedaan, allereerst richtten zij zich tot de joden. Later voegden zich bij hen enkele Griekssprekende mannen uit Cyprus, zij verkondigden de Here Jezus aan de heidenen. De verkondiging ging gepaard met kracht van God, zowel in woorden als in tekenen en wonderen. Er staat: velen kwamen tot geloof.

De gemeente te Jeruzalem hoorde dit en stuurde Barnabas om deze prediking te ondersteunen: een Griekssprekende jood, een goed mens en vol van de Heilige Geest. En weer wordt vermeld: een grote menigte werd toegevoegd. De gemeente werd te groot voor Barnabas, hij haalde er een hulp bij, namelijk de apostel Paulus. Een jaar lang gaven ze onderwijs in de gemeente. Daar werden ze voor het eerst 'christenen' genoemd, volgelingen van Jezus Christus. Ook in die tijd was de wereld in rep en roer, de profeten in Jeruzalem kondigden een grote hongersnood aan. Meteen kwamen de leerlingen in actie en zamelden geld in voor de gemeente in Jeruzalem. Zo keken ze naar elkaar om en steunden de armen.

Wat kunnen wij leren van die eerste gemeente in Antiochië?

Ten eerste: Kennelijk was vervolging nodig om mensen op pad te sturen. Ze hadden de opdracht om het woord te verkondigen, de omstandigheden dwongen hen om te gaan. Ook wij merken in deze crisistijd dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan om de wereld te bereiken. Nu blijven we niet binnen de muren van de kerk, maar zoeken ook mogelijkheden om steun en troost te bieden aan de wereld om ons heen.

Ten tweede: De hand van de Meester was met hen. Verkondigen ging gepaard met tekenen van Gods werk. Als je kijkt wat er nu gebeurt in de wereld, zie je dat God de middelen gebruikt om de boodschap kracht bij te zetten. Zo las ik dat in een bepaald land de verkoop van Bijbels met 50% was gestegen. God gaat zijn weg, ook buiten de kerk.

Ten derde: De gemeente te Jeruzalem zonderde bekwame mensen af om de kerk in Antiochië te ondersteunen. Ook in onze tijd hebben gemeenten behoefte aan goede leiders en mensen die onderwijs geven. Maar denk ook aan onze 'Andere zendelingen' die erop uittrokken om aan andere gemeenten steun te bieden in onderwijs en leiding.

Ten vierde: Ze hielpen de gemeente te Jeruzalem in de hongersnood. De kerk had niet alleen de taak het Evangelie te verkondigen, nee, waar nodig ondersteunden ze de gemeenten met financiële gaven. Ook nu zien we op dat gebied allerlei initiatieven; kijk naar het werk van voedselbanken en mensen die bijvoorbeeld ouderen ondersteunen in deze moeilijke tijd. Zo blijkt dat de roeping van de kerk in verkondiging en omzien naar elkaar niet veranderd is, ja zelfs in tijden van crisis zich verdiept en verspreidt.

Gebedssuggestie

Heer, uw licht en uw liefde schijnen; waar U bent zal de nacht verdwijnen. (Opwekking 334)

woensdag 10 juni 2020

Vanaf die dag...

Vrijmoedigheid

Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. ([Handelingen 4:13](#))

In [Handelingen 2](#) wordt verteld over de komst van de Heilige Geest. Vervolgens gaat dit nieuws in de hoofdstukken daarna als een lopend vuurtje door Jeruzalem en getuigden de discipelen van wat ze hadden meegemaakt en wat Jezus hun had verteld. Zo gaven Petrus en Johannes toespraken en vertelden ze aan het volk wat er met Jezus was gebeurd. Hierop werden ze een nacht in de gevangenis gezet en moesten de volgende dag voor de joodse raad (het Sanhedrin) komen. Petrus en Johannes werden ondervraagd en Petrus kon daarop opnieuw van Jezus getuigen. Hij zei zelfs dat het hele volk Israël dient te weten wie Jezus was. Dan schrijft Lukas (de auteur van het boek Handelingen) dat de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes spraken.

Dat kleine, korte zinnetje spreekt mij aan. Vrijmoedigheid om te vertellen over Jezus. Het is duidelijk dat de discipelen de vrijmoedigheid hadden, anders was het verhaal over Jezus' leven niet als een lopend vuurtje gegaan. Maar hoe komen ze aan zo'n vrijmoedigheid?

Verderop in Handelingen, namelijk [hoofdstuk 5:41-42](#), staat het volgende:

De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is.

Vlak voor deze vrijlating vanuit het Sanhedrin waren de apostelen gevangen genomen, gezeseld en werd hun verboden de naam van Jezus te gebruiken. Vervolgens bleven de apostelen van Jezus vertellen, ondanks de vernedering en de pijn die ze ondergaan hadden. Niets hield hen tegen. Nog steeds hadden de apostelen de vrijmoedigheid om over Jezus te vertellen. Maar hoe kan die vrijmoedigheid na deze pijn en vernedering nog steeds aanwezig zijn?

Ik denk dat we terug moeten denken aan het Pinksterfeest, de komst van de Heilige Geest. Het zichtbare resultaat van de vervulling met de Heilige Geest is de vrijmoedigheid om te spreken. Vanaf die dag werd er gesproken, gedeeld, verteld en getuigd van Jezus. Het kán niet anders dan dat de Heilige Geest dat aanvuurt.

Gebedssuggestie

Verlang jij naar vrijmoedigheid om over Jezus te vertellen? Bid dan het onderstaande gebed:

Vul mij met vrijmoedigheid door Uw Heilige Geest, zodat ik van Jezus mag getuigen. Amen.

donderdag 11 juni 2020

Vanaf die dag...

Evangelisatiek(r)amp

... waartussen u schittert als sterren aan de hemel. ([Filippenzen 2:15b](#))

Afgelopen zondag is over de hele wereld aandacht geweest voor de vervolgte kerk. Voor ons is het haast niet voor te stellen dat mensen vervolgd worden, alleen omdat ze hun geloof in God belijden. Op deze zondag bedacht ik dat we als Meerkerk al bijna drie maanden geen fysieke samenkomsten kunnen hebben. Ik hoor verhalen over aerosolen (onzichtbaar kleine druppeltjes) tijdens het zingen en vraag me af wat dit de komende tijd voor onze kerk zal betekenen.

Wigle had het afgelopen zondag over de verspreiding van het Evangelie. Jaren geleden ben ik een week op een evangelisatiekamp geweest. Ik wilde graag leren hoe ik anderen bekend kon maken met dat Evangelie. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik blij ben dat ik dit meegemaakt heb. Die week heb ik veel geleerd over het afhankelijk van God zijn in moeilijke situaties. En moeilijk was het. Op pleinen in drukke steden sprak ik voorbijgangers aan en probeerde ik met hen in gesprek te raken over het Evangelie. Achteraf besepte ik dat deze manier van evangeliseren totaal niet bij mij past. Ik was jaloers op andere deelnemers, die binnen de kortste keren goede gesprekken met voorbijgangers hadden. Later ontdekte ik dat er ook andere manieren zijn om te getuigen van je geloof. Manieren die meer bij mij als persoon passen.

De Bijbeltekst hierboven is daar een voorbeeld van. Door te 'schitteren als sterren aan de hemel' kunnen anderen nieuwsgierig worden naar het Evangelie achter die schittering. Hoe kun je dan schitteren? Met een vlotte babbel met anderen praten over je geloof? Niet in deze tekst! Laten we de hele tekst eens lezen:

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. ([Filippenzen 2:14-15](#))

Je gaat schitteren door gewoon te leven vanuit je geloof. Je klaagt niet over van alles en nog wat. Je kijkt juist waarvoor je dankbaar kunt zijn. Je geeft een ander eens een compliment. Je laat gewoon zien wie je bent. Naar welke kerk je gaat en hoe je dat vindt. Meer is er niet voor nodig om te schitteren. Niet dat wij beter zouden zijn dan die 'verdorven en ontaarde generatie', maar door genade maken we deel uit van een geredde generatie. En dat mogen we uitstralen. Net als aerosolen kun je die uitstraling niet zien. Het effect kun je niet bekijken. Maar het is mijn overtuiging dat het mensen nieuwsgierig maakt. En dat ik op die manier mag meewerken aan de verdere verspreiding van het Evangelie.

Om over na te denken

Welke manier om van je geloof te getuigen past bij jou?

Gebedssuggestie

Heer, dank U dat ik op mijn eigen manier mag meehelpen om het Evangelie verder te verspreiden. Amen.

vrijdag 12 juni 2020

Vanaf die dag...

Medeplichtig

En Saulus was het ermee eens dat Stefanus gedood werd. ([Handelingen 8:1](#))

Voor de mensen die Jezus hebben laten kruisigen is dit hoofdstuk afgesloten. Natuurlijk, er zijn vrienden van Jezus die vertellen over een opstanding uit de dood – maar dat verhaal is afgedaan als *fake news*. De tegenstanders van Jezus gaan over tot de orde van de dag.

Maar het zal toch niet waar zijn... Weer onrust! Eerst staat Petrus op straat te preken en brengt hij duizenden mensen onder de invloed van de leer van Jezus! Vervolgens is daar Stefanus, iemand die volgens [Handelingen 6:5](#) een man was ‘vol van de Heilige Geest en vol geloof’. Opnieuw is er – in de ogen van Jezus’ vijanden – iemand opgestaan die de boodschap van Jezus brengt. Dit moet direct de kop worden ingedrukt!

Een van de mannen die deze mening deelde heette Saulus. Hij was een jonge man, maar hem wachtte een grote toekomst. Opgegroeid in de Hellenistische cultuur, in het bezit van het Romeins staatsburgerschap én opgeleid door Gamaliël, een zeer gerespecteerd joods leraar ([Handelingen 22:3](#)). Hij mocht dan jong zijn, iedereen wist dat hem een geweldige carrière wachtte.

Als Stefanus door de Hoge Raad ter verantwoording wordt geroepen en zij hem zien – een man met een gezicht als van een engel – dan zien ze in hem niet iemand die een grootste toekomst wacht, zoals bij Saulus, maar iemand die hun positie in gevaar kan brengen vanwege zijn kennis en charismatische uitstraling. Deze man moet van het toneel verdwijnen – zo gauw mogelijk!

Lees die toespraak van Stefanus in [Handelingen 7](#)...

Stel je voor dat je dit getuigenis en deze aanklacht te horen krijgt... Het oordeel over deze engelachtige man stond direct vast: hij moest worden gestenigd.

‘De getuigen trokken hun mantels uit en legden die neer bij een toeschouwer, een jonge man die Saulus heette’ – zo lezen we in [Handelingen 7:58](#). Misschien was Saulus te jong of te teer gebouwd om actief aan het stenigen deel te nemen (hij bleek later niet te zwak om een stenenregen te kunnen overleven!). Hij mocht op de jassen passen zodat de moordenaars hun handen vrij hadden. En hij stemde ermee in – zo lezen we in Handelingen 8:1...

Gebed

Heer, hoe verblind kunnen mensen zijn? Als wij denken dat we op de goede weg zijn terwijl we ons feitelijk als uw vijanden gedragen... wilt U ons dan alstublieft stoppen en radicaal tot inkeer brengen?

zaterdag 13 juni 2020

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over [Handelingen 8:1-4](#) (GNB).

Titel van de overdenking: Vanaf die dag...

Vanaf die dag... Vanaf die dag werd de gemeente in Jeruzalem hevig vervolgd. De gelovigen raakten over heel Judea en Samaria verspreid, met uitzondering van de apostelen.

De afgelopen twee zondagen zagen we hoe voor de volgelingen van Jezus er een 'nieuw normaal' ontstond. Jezus was ten hemel gevaren en had de Heilige Geest gezonden. En zie ze daar staan in Handelingen 2. De eens beduusde volgelingen van Jezus, nu Zijn apostelen. Hoor ze getuigen van Jezus. Het getuigenis van Jezus gaat als een lopend vuurtje en duizenden mensen komen tot geloof: De kerk is booming.

Handelingen 2 eindigt met de woorden dat deze jonge gemeente, vol van de Heilige Geest, in de gunst stond van het hele volk en dat de Heer elke dag meer mensen toevoegde. Geen wonder dat zo vaak gezegd is/wordt, dat we terug moeten naar de kerk van Pinksteren. Vanaf die dag van Pinksteren ging het alleen maar de goede kant op... Wie zou er geen deel willen zijn van zo'n prachtige gemeenschap. Maar wat blijkt... de kerk groeit, maar niet omdat het een feest van herkenning was en iedereen er wel bij wilde horen... Nee, er blijkt een vervolging tegen de kerk nodig te zijn om het Goede nieuws van Jezus verder te krijgen dan alleen maar Jeruzalem... Het is de 'vanaf die dag' van Handelingen 8:1: Stefanus werd gedood en vanaf die dag werd de gemeente in Jeruzalem hevig vervolgd. Juist door de hevige vervolging komt het Evangelie verder de wereld in.

Afgelopen zondag werd in vele landen en kerken stilgestaan bij en gebeden voor voor de vervolgte kerk. Open Doors geeft elk jaar een ranglijst uit van 50 landen waar de kerk van Jezus Christus nog steeds openlijk wordt vervolgd. Een lijst om ons te informeren, maar ook te mobiliseren. Te mobiliseren om te bidden voor hen, maar ook voor onszelf. Om ons leven voor God open te leggen en te vragen of de Heilige Geest ons hart wil onderzoeken, om te vragen dat we Jezus recht mogen kennen, zoals Hij gekend wil zijn.

Wij in het Vrije Westen kunnen zo geneigd zijn om een Jezus te maken die ons 'past'. Hem te volgen op onze voorwaarden. Dat is niet wat Jezus ons leert. Ooit had iemand tegen Jezus gezegd: "Heer, ik zal U volgen waar U ook zal gaan." Jezus lijkt hem echter eerder te ontmoedigen dan aan te moedigen: "*Vossen hebben holen en vogels hebben nesten*", antwoordde Hij, "*maar de Mensenzoon heeft nergens een plek waar Hij zijn hoofd kan neerleggen.*" ([Lukas 9:58](#)) Onze vervolgte broeders en zusters begrijpen wat Jezus bedoelt. Daarom is de Zondag voor de Vervolgde Kerk niet alleen ten behoeve van de Vervolgde Kerk, maar misschien nog wel meer ten behoeve van de Vrije Kerk, ten behoeve van u, jou en mij.

Wigle vertelde hoe hij als jonggelovige al snel bekend raakte met de Vervolgde Kerk. Niet alleen door vrij-blijvend over hen te lezen, maar door te proberen in hun huid te kruipen en voor hen op te komen. "Door dat te doen leer je zoveel over jezelf in je relatie met Jezus", zei hij. Dat leerproces begon voor hem door het lezen van het levensverhaal van Vanya, 'n jonge christen in de Sovjet Unie, begin jaren '70. Vanya leerde Jezus kennen in de Baptisten-gemeente en leerde er te getuigen van zijn geloof. Dat deed hij in vrijmoedigheid, ongeacht de consequenties. Hij bleef het doen, ook toen hij opgeroepen werd voor militaire dienst in

het Rode Leger. Het kwam hem duur te staan. Na vernederingen en martelingen stierf hij in 1972 een gewelddadige dood...

[Handelingen 2](#) beschrijft de aantrekkelijke jonge gemeente van Jeruzalem. Toch laat Lukas al in [hoofdstuk 4](#) doorschemeren dat er storm op komst is. De eerste wind van die storm wordt gevoeld als Petrus en Johannes opgepakt worden. Ze worden gemaand te zwijgen over Jezus... Ze kunnen het niet en worden wéér opgepakt en nu worden ze afgeranseld; dat zal hun mond wel snoeren. Maar niets is minder waar.

De apostelen waren zelfs verheugd dat ze omwille van de naam van Jezus waardig waren bevonden om voor Hem te lijden en vernederd te worden. Het moedigde hen aan alleen maar meer te getuigen van de naam van Jezus.

Stefanus is de eerste martelaar van de vroege kerk. En het is vanaf die dag dat de storm losbreekt. Vanaf die dag werd de gemeente in Jeruzalem hevig vervolgd. Wie zou nu nog zijn mond open durven doen over Jezus? Het tegenovergestelde gebeurt: *Degenen die verjaagd waren, trokken van plaats tot plaats en brachten de boodschap van het Evangelie.*

Ook de gewone gelovigen konden niet zwijgen. Wat zou de oorzaak daarvan zijn...? Natuurlijk Jezus zelf. Natuurlijk de inwoning en kracht van de Heilige Geest. Maar ook het voorbeeld van Stefanus...

Soms kan het sterven van één iemand een beweging op gang brengen van hen die niet langer kunnen zwijgen. De gruwelijke dood van Stefanus zal zeker bijgedragen hebben waarom 'gewone volgelingen' van Jezus niet een veilig heenkomen en de comfortabele anonimiteit zochten. Integendeel, het moedigde hen aan juist NIET te zwijgen. Herkennen we daar niet ook iets in van wat we deze weken zien na de dood van George Floyd? Mensen die vanwege het onrecht niet langer kunnen zwijgen en een beweging op gang wordt gebracht?

Vervolgelingen zijn juist in de vroege kerk gebleken een aanmoediging te zijn om te getuigen en als een zaadje dat meegenomen wordt door wind of storm, brengt het onderweg vrucht voort. Door de vervolging werden de christenen de wereld 'ingeblazen'. Het voorkwam dat zij zich te comfortabel gingen voelen in Jeruzalem en de tempel. Zij waren nu zelf de tempel van de Heilige Geest en moesten als het lopend vuurtje van Handelingen 2 de wereld in: Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. Zoals Jezus hen had opgedragen!

Joop Strietman schetste met Pinksteren hoe dat ging met grote vrucht voor het Evangelie. Wat doet dit met u, met jou, met mij op deze Zondag van de Vervolgde Kerk? Iemand vertelde Wigle dat de aankondiging van de versoepelingen in deze coronatijd hem wel een blij gevoel gaf dat we 'de goede kant opgaan', maar anderzijds: wat als we straks het oude leven weer oppakken en we er niets van geleerd hebben? Het deed Wigle denken aan Vanya. "Na het lezen van het boek kon ik niet anders dan zeggen: ik wil niet een comfortabel en veilig christenleven leiden en zwijgen of er niets gebeurd is."

De bekende schrijver en Sovjet-dissident, Nobelprijswinnaar Aleksandr Solzjenitsyn zei eens: 'Door over het kwaad te zwijgen, en het diep in ons te begraven zodat het nergens aan de oppervlakte komt, planten we het juist en zal het in de toekomst duizendvoudig opkomen.'

We leven in een tijd waar zoveel speelt en deze Zondag voor de Vervolgde Kerk mag ons doen stil staan bij wat werkelijk voor ons telt; ja, Wie werkelijk voor ons telt.

Mogelijke aanvullende bijbelteksten:

Johannes 16:33, Handelingen 4:13, Handelingen 4, Handelingen 5:41-42, Handelingen 11:19-26, Johannes 15:18-19, Filippenzen 2:12-18, Romeinen 12:11, 2 Timoteüs 3:12 NBG51

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Handelingen 2, het getuigenis van Jezus gaat als een lopend vuurtje en duizenden mensen komen tot geloof: De kerk is booming... Noem eens op waarom de kerk anno nu booming zou kunnen/moeten zijn?

Neem de tijd om na te denken over wat we kunnen leren van onze vervolgte broeders en zusters. Als je dit met anderen leest, deel met elkaar waarin je je al deelgenoot weet van de 'Vervolgde kerk' en waarin je dat wellicht (méér) zou willen worden?

De kerkvader Tertulianus (hij leefde van 160-220) zei over de bloedige vervolgingen van de eerste christenen: "Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk." Zie je dat ook nu nog terug in landen waar vervolging is en waar géén vervolging is? Hoe? (denk bij vervolging niet alleen aan de heel heftige vormen)

In de laatste brieven die Vanya's ouders van hem ontvingen, schreef hij meerdere malen: 'Als je iets of iemand in deze wereld meer lief hebt dan Jezus, kun je Hem niet volgen...'. Overdenk deze woorden eens en als je dit met anderen doet, bijvoorbeeld in de vertrouwheid van je kring, deel het heel eerlijk met elkaar.

Wigle vertelde dat hij na het lezen over Vanya zich deze vragen begon te stellen: Wat *deed* ik met mijn vrijheid? En nog belangrijker: *wat liet ik na* vanwege mijn vrijheid? En: wat is normaal voor een christen? Denk eens na over jouw antwoorden daarop.

Vervolging blijkt 'zetten' of aanmoedigingen te kunnen geven om niet langer stil te blijven; vertel eens over (mogelijke) zetten of zetjes in je eigen leven die zoiets bewerkten, of kunnen bewerken.

We kunnen in het Westen zo geneigd zijn om een Jezus te maken die ons past. Om het volgen van Hem te doen op onze voorwaarden. Hoe kijk jij daarnaar?

De diensten van morgen 14 juni zijn te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 9:00 en 11:00 uur. Spreker: Remy Splinter.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp'; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun

je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.