

PREEK DOOR DE WEEK

Pinksteren en het nieuwe normaal, getuigen en verwachten

Handelingen 2:1-13 (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 1 juni 2020

Pinksteren en het nieuwe normaal, getuigen en verwachten

In vuur en vlam

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2:2-4)

Als kind maakte ik mee dat een gordijn vlam vatte. Ons huis had een voor- en achterkamer, gescheiden door een wand met schuifdeuren. De voorkamer werd verwarmd door een oliekachel en die warmtebron was iets te dicht bij de gordijnen geplaatst. In een oogwenk vlogen de vlammen de gordijnen in, we zagen het gebeuren en keken met grote ogen toe. Ik helemaal, ik was een kleine jongen.

Gelukkig hadden we een kerel in huis die wist wat hij moest doen. Hij stond op, greep dat gordijn en sloeg met een paar flinke klappen het vuur uit. Het gevaar was geweken en een belangrijke les geleerd: als je niet oppast kan er zomaar midden in je huiskamer een vlammenzee oplaaien.

De brandweer heeft een website waarop ze uitleggen hoe brand ontstaat (meestal door menselijk handelen of nalatigheid!) en hoe je de brand kunt doven. Binnen 3-5 minuten kan je hele kamer in brand staan, zo waarschuwen ze. Wat is nodig voor vuur? 1. iets wat brandbaar is. 2. Zuurstof, dat zit in de lucht. 3. Voldoende warmte, dat heet ontbrandingstemperatuur.

Als je dit weet, dan kun je vuur bestrijden. Door de brandstof af te sluiten (gaskraan dicht, bijvoorbeeld), door een blusdeken te gebruiken (er kan geen zuurstof meer bij het vuur komen), door met water te blussen (hierdoor gaat de temperatuur omlaag).

Wat was er nodig om de eerste christenen in vuur en vlam te zetten? Let op: schrijver Lucas gebruikt hier beeldtaal: *als* een windvlaag, een *soort* vlammen, *als* vuurtongen... Maar wat er gebeurt is niet zinnebeeldig: het effect van de uitstorting van de Heilige Geest is minstens zo overweldigend ALS een ontvlammend vuur.

Om over na te denken

Als de liefde wat bekoeld is, dan dreigt er een relatieprobleem. Als de passie geblust is, dan kan het vuur langzaam uitgaan. Als de Geest gedooft wordt gaat het licht uit.

Gebed

Heer Jezus, wakker onze liefde aan! Laat uw Geest opnieuw ons geloof in vuur en vlam zetten!

Pinksteren en het nieuwe normaal, getuigen en verwachten

Het beloofde land

Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei: "Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overheersen." (Numeri 13:30 HSV)

Toen de kinderen uit mijn klas een paar weken geleden weer écht naar school konden, stonden ze letterlijk te springen voor de deur. Al weken hadden ze ernaar uitgekeken. En eindelijk was het zover.

In Numeri 13 staat het volk van Israël vlak voor de grens van het beloofde land. De vergelijking met de schoolkinderen van nu gaat natuurlijk aan veel kanten mank, maar ook de Israëlieten hadden hier enorm naar uitgekeken. Ze hebben gehoopt, gesmeekt en gebeden. En nu is het eindelijk zover. Nog even en ze zijn er.

Het beloofde land staat voor het land dat God aan zijn volk had beloofd. Zij moesten door een woestijn om er te komen. Veel obstakels waren zij tegengekomen en gevaren werden getrotseerd. Maar de grootste hindernis was wel de twijfel of God wel betrouwbaar genoeg is. Of Hij zijn belofte wel inlost en hen veilig naar hun bestemming brengt.

Voor het volk de grens over trekt, stuurt Mozes twaalf verkenners het land in om het te inspecteren. De teleurstelling is groot als tien van hen de hoop hebben laten varen en het land als onneembaar bestempelen vanwege de reuzen die er wonen. De twijfel is weer helemaal terug. Het volk komt in opstand en wil het liefst terug naar Egypte. Alleen Jozua en Kaleb zijn positief. Ze erkennen de gevaren maar twijfelen niet aan de belofte van God.

Sta je er weleens bij stil dat wij als volgeling van Jezus ook onderweg zijn naar iets wat God heeft beloofd? En net als bij het volk van Israël zit onze weg ernaartoe vol met obstakels, met gevaren en ook met twijfel. Soms vraag je je misschien af: 'Zou het wel waar zijn, kan ik het wel volhouden, ben ik wel goed genoeg?' Herken je ze, de vragen, de twijfel?

We leven in het tijdperk na de eerste Pinksterdag. God heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Die wordt onder andere beschreven als helper. Om ons over de obstakels heen te helpen. Om je aan te moedigen, om te laten zien dat God betrouwbaar is en zijn belofte aan jou in zal lossen.

Vraag

Naar welke beloofde land ben jij onderweg?

Gebedssuggestie

Heer, dank voor Uw Heilige Geest. Help mij om me te blijven uitstrekken naar de beloften die U mij heeft gedaan.

Pinksteren en het nieuwe normaal, getuigen en verwachten

Buiten je comfortzone

We hebben allemaal wel eens iets wat we doen buiten onze comfortzone, iets wat we nooit uit onszelf zouden doen. Dat kan iets extreems zijn zoals bungeejumpen, maar het kan ook helemaal buiten je comfortzone liggen om in een achtbaan te gaan met je (klein)kind of bijvoorbeeld een grote groep mensen toespreken.

Het gevoel van bibberende knieën, omdat je angstig bent voor wat gaat komen, dat hadden de discipelen misschien ook wel, omdat ze niet precies wisten wat er ging komen, ze waren in de tijd na Hemelvaart veel bij elkaar, ook op de dag van Pinksteren.

Handelingen 2:1 *Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar.*

En in Handelingen 1:8 lezen we dat Jezus het volgende zegt, vlak voordat Hij werd opgenomen in de hemel: *“Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem.”*

De discipelen weten dus wel wat er komen gaat, maar ze weten niet hoe dat eruit ziet en wanneer en hoe ze de Heilige Geest zullen ontvangen, ze zijn in afwachting van en weten niet precies wat ze moeten doen.

Na de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren hebben de discipelen zeker zo'n 'buiten je comfortzone'-moment.

Handelingen 2:4 *'en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.'*

Wauw! Iedereen die daarbij was in Jeruzalem hoorde een van de discipelen in zijn/haar eigen taal spreken. Wat een wonder!

Handelingen 2:11-12 *“Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.”* *Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: “Wat heeft dit toch te betekenen?”*. Het is de Heilige Geest, God zelf, die ervoor zorgt dat de discipelen in vreemde talen spreken, zodat ieder de boodschap kan horen en begrijpen.

Wij mogen als gemeente van Jezus Christus weten dat we ook bij deze eerste gemeente horen en daaruit mogen leven. Dat is ons nieuwe normaal. We mogen van Hem getuigen en weten dat we kracht ontvangen van de Heilige Geest om buiten onze comfortzone te getuigen van Jezus als onze Redder en Heer. We mogen ons persoonlijke verhaal delen met elkaar, juist in deze tijd.

Om over na te denken

Wanneer doe jij iets buiten je comfortzone? En op welke manier vraag je daarbij Gods hulp?

Gebed

Heer, dank U voor het zenden van de Heilige Geest, zodat we kracht ontvangen om buiten onze comfortzone te treden met hulp van U!

donderdag 4 juni 2020

Pinksteren en het nieuwe normaal, getuigen en verwachten

Geen nieuwe Petrus

*Nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit." Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest."
(Johannes 20:21-22)*

Ons kleinkind van 6 jaar kwam thuis met huiswerk. Ze moest een verhaal verzinnen en opschrijven. Wij vonden het wel ingewikkeld voor zo'n jong meisje. Hoe maak je een verhaal? Na een paar vragen over wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe, ging ze in haar gedachten met papa, mama, haar zusje en vriendinnen naar het strand. Omdat het warm was en je dan lekker in de zee kan. En picknicken met een ijsje. Toen dat eenmaal op papier was gezet, (bij het woord 'picknicken' keek ik oma vragend aan, en terecht), had ik ook het antwoord op de vraag waarom dit kind dit al moest doen. Is het niet om de kracht aan te boren die in haar zit? Als je die laat liggen, kan het zich niet ontwikkelen en komt het ook niet tot uiting.

Later zal wel duidelijk worden welke talenten en vaardigheden mijn kleindochter heeft en welke niet. Als het er niet inzit, geen probleem. Gelukkig hoeven we niet alles te kunnen.

Zondag hoorden we een deel van de beroemde Pinksterpreek van Petrus (Handelingen 2) . Wat een verandering had hij meegemaakt door de komst van de Heilige Geest in zijn leven. Wat een vuur, wat een lef! Kon ik maar zo spreken...? Of niet...? Ik denk dat God er niet op zit te wachten dat we allemaal predikers als Petrus worden. Er zijn nog zoveel andere dingen nodig voor zijn koninkrijk.

Onlangs hoorde ik een heel goede spreker zeggen: "Volg mij"... Mijn haren gingen overeind, hoorde ik dat goed? Gelukkig vervolgde hij met: "... waarin ik God volg". Een pak van mijn hart, ik kon met een gerust hart doorluisteren. Paulus zegt iets soortgelijks in 1 Korintiërs 11:1: 'Volg mij na, zoals ik Christus navolg.' Dan is het goed.

De Heilige Geest wijst altijd op Jezus. Het is niet de bedoeling dat we op Petrus of op een andere volger lijken, maar meer en meer op Jezus! Is dat niet veel te hoog gegrepen? Uiteraard, maar we mogen wel onderweg gaan. En God geeft ons zijn buitengewoon krachtige Geest mee voor alles voor onderweg. In grote dingen, in kleine dingen.

Om over na te denken

Stel: iemand slingert een nogal schampere opmerking, een onterecht verwijt naar mijn hoofd omdat ie van mening is dat ik me niet aan de coronaregels zou houden. Zou ik boos tegengas geven, verongelijkt zwijgend wegstijgen, of zou mijn reactie natúúrlijk laten zien dat de Heilige Geest in mij de vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23) heeft gelegd?

De Heilige Geest wil ons in alles leiden en richting geven naar Jezus; wat zijn voor jou 'probleemgebieden' en 'eigen wijsheden' daarin? Bid je ervoor om ook daarin Gods Geest zijn werk te laten doen, ook wanneer dat tegen je eigen 'ik' ingaat?

Gebedssuggestie

Here God, dank U dat het nooit te vroeg is om uw Heilige Geest in ons leven en ons hart toe te laten en met Hem op weg te gaan, maar ook nooit te laat.

vrijdag 5 juni 2020

Pinksteren en het nieuwe normaal, getuigen en verwachten

Gods Woord dat antwoord vraagt

Hij (God) heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. ([2 Korintiërs 3:6](#))

'Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest gebeurt aan ons vandaag.

Dat vuur van het begin, wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt.'

Het is een tekst uit 'Het lied voor vandaag en morgen' van Huub Oosterhuis.

Het is God die ons Zijn Geest wil geven, het is aan ons ons voor Hem open te stellen en antwoord te geven. Bij de apostelen was het heel duidelijk dat zij die dag van Pinksteren werden vervuld van de Geest, de Geest die leven geeft. Vervuld, mag ik dat vertalen met: vól van de Geest? Zo vol dat al het andere in de schaduw van dat Licht kwam te staan. En Gods Geest alles kon geven wat Hij wilde geven.

Als ik kijk naar Petrus en andere grote mannen en vrouwen, hoe schraal kan ik daarbij dan afsteken. Als ik niet oppas, zou ik zo kunnen gaan twifelen aan 'de Heilige Geest in mij'. Zo van: is dat wel voor mij? Of: ik weet het wel, maar ik het voel het niet. Ook dan geeft Gods woord antwoord. Paulus zegt bijvoorbeeld in [1 Korintiërs 12:3](#) nadrukkelijk (!) "*dat niemand ooit kan zeggen: 'Jezus is de Heer', behalve door toedoen van de Heilige Geest.*" En in [Handelingen 5:32](#) spreken Petrus en de andere apostelen over "*de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.*" Zo maar twee teksten om aan vast te houden, maar er zijn er meer. Als God één keer iets zegt, is het al waar, maar als Hij het vaker laat horen, zou dat dan niet zijn om het zo duidelijk mogelijk te maken?! Hoe goed is het om, waar gevoelens alle kanten kunnen opschieten, je vast te houden aan het onfeilbare Woord van God. Houd je vast aan de waarheid in plaats van leugens of verzinsels.

Jezus is ook hierin een voorbeeld. Denk aan zijn antwoorden als Hij wordt verzocht in de woestijn (Matteüs 4:1-11). De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één in wezen. In [Johannes 17](#) bidt Jezus tot de Vader: "*Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.*"

Is Pinksteren niet een heel mooie gelegenheid om ons biddend uit te strekken naar de vervulling van Jezus' gebed één te zijn met de Vader, de Zoon en de Geest? Opdat de wereld gelooft dat Jezus door God gezonden is. Gebed om de Geest of een versterking van Hem in ons, is iets wat Jezus ons aanbeveelt. We lezen het in [Lukas 11:11-13](#): "*Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een scorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.*"

Gebedssuggestie

Here God, we bidden U om uw Heilige Geest in ons leven. Opdat we steeds meer in eenheid met U, de wereld kunnen laten zien dat U Jezus hebt gezonden.

zaterdag 6 juni 2020

Afgelopen zondag was het Pinksteren. Joop Strietman sprak over Handelingen 2:1-13 (NBV). Titel van de overdenking: Pinksteren en het nieuwe normaal, getuigen en verwachten.

De preek vormde een tweeluik met die van afgelopen keer, de zondag na Hemelvaart.

‘Wat gebeurde er precies op de Pinksterdag?’ is een goede en belangrijke vraag. Maar deze ook: ‘Waarin resulteerde de uitstorting van de Heilige Geest?’ Joop stond zondag voornamelijk stil bij deze laatste vraag. Wat waren de gevolgen? Waar resulteerde het in? Als we die vraag stellen vinden we verbluffende antwoorden, die een tijdloos karakter hebben. Want wat er toen werd beleefd, dat beleven wij ook nu als de Geest in ons aan het werk gaat.

In het kort zijn er vier duidelijke gevolgen:

1. Die oude Bijbel wordt een heel nieuw boek!

Plotseling valt het kwartje en begrijpen ze de oude profeten. Petrus haalt in zijn beroemde Pinksterpreek (Handelingen 2) Joël aan, maar ook de Psalmen van David. Teksten waarvan ze plotseling zien dat die slaan op Jezus en op hun ervaring van de uitstorting van de Heilige Geest. Hun ogen gingen open en de Geest hielp hen om te begrijpen wat ze nooit in die mate begrepen hadden.

Het is een tijdloze ervaring van mensen (ook nu) die Jezus leren kennen, opnieuw geboren worden en vol worden van de heilige Geest. De woorden van die oude Bijbel komen helemaal tot leven. Joop vertelde: “Na mijn bekering in het najaar van 1971 was dit heel sterk mijn ervaring. Ik vroeg me af hoe het toch kon dat ik bepaalde dingen zo lang en zo goed kende, maar er niets van had begrepen.”

Het nieuwe normaal is de Bijbel uitgelegd, begrepen, geliefd ...

2. Jezus komt in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Niet de apostelen, maar Jezus komt in het middelpunt van de belangstelling te staan. Petrus maakt duidelijk dat iedereen die Jezus aanroept gered zal worden. Hij was aangewezen door God, getuige alle wonderen en tekenen die Hij deed. Hij was gekruisigd, maar ook opgestaan. Hij was verhoogd en had de Geest uitgestort.

Dat is typisch het werk van de Heilige Geest! Die vraagt geen aandacht voor zichzelf of voor mensen of kerken, maar alleen voor Jezus. Hoe herkennen wij vandaag of iets van de Geest van God is, of niet? De vraag is of Jezus wordt groot gemaakt en verheerlijkt!

Het nieuwe normaal is Jezus en Jezus alleen...

3. Mensen worden ingrijpend en voorgoed veranderd.

Stel je voor dat jij het dienstmeisje was dat een paar weken hiervoor (Markus 14:66-72) Petrus had aangesproken met de vraag: “Maar jij hoort toch ook bij Hem?” Je kunt je ogen en oren niet geloven als je diezelfde man daar nu hoort spreken. Zoveel vuur. Zoveel overtuigingskracht. Zoveel vrijmoedigheid. Je loopt naar voren en kunt niet wachten om het hem te vragen: ‘Man wat is er met jou gebeurd?’ Datzelfde gold voor alle apostelen! Maar later ook voor Paulus en anderen.

Waar de Geest werkt gebeurt datzelfde nog steeds. Mensen veranderen zo, dat je het bijna niet geloven kunt. Is dat die en die ...? Joop vertelde dat hij vroeger een verlegen mannetje was, waarvan niemand ooit gedacht zal hebben dat die een zendingsorganisatie zou gaan leiden en zou gaan preken.

Het nieuwe normaal dat zijn de mensen die je bijna niet herkent ...

4. Het evangelie van Jezus wordt verkondigd aan mensen die het nog niet kenden.

De mensen komen overal vandaan, uit alle hoeken en gaten van het Romeinse rijk. Velen van hen waren voor het Joodse feest naar Jeruzalem gekomen. Ze hadden wellicht helemaal geen weet van Jezus. Anderen hadden wel van Hem gehoord maar niet begrepen wie Hij was.

Mensen die het goede nieuws van Jezus niet kenden, kregen ervan te horen!

Later hebben de apostelen het hele Romeinse rijk doorkruist. Zelfs daarbuiten, zoals in het zuiden van India waar Thomas naar toe is gegaan. Ze hebben met moed en kracht van de Geest over Jezus verteld.

Dat is nog altijd typisch het werk van de Heilige Geest. Hij drijft ertoe aan om van Jezus te getuigen tegenover anderen die het ook beslist moeten horen: burens, collega's, medestudenten, familieleden en zelfs hen die niet tot je eigen kringetje behoren. Het goede nieuws wordt als een brandend vuur in je binnenste. Je kunt het niet binnen houden! Het moet eruit.

Het nieuwe normaal dat zijn blijmoedige christenen, die anderen van hun geloof vertellen.

Mogelijke aanvullende bijbelteksten:

Handelingen 1:8, Johannes 20:21-22, Galaten 5:22-23, 1 Korintiërs 12:1-11, 2 Korintiërs 1:21-22, 2 Korintiërs 3:5-6

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat betekent Pinksteren voor jou?

Joop noemde vier onderdelen van de verandering door de Heilige Geest met Pinksteren, zie hierboven, Welke spreekt jou het meest aan/welke is het meest op jou van toepassing?

Welke andere zou je graag ook 'meekrijgen/meemaken'?

Wat zou de reden kunnen zijn dat niet iedereen met de Heilige Geest in dezelfde mate als Petrus verandering ontving/ontvangt?

Is het altijd volledig een kwestie van ontvangen, van Gods kant? Zo nee, wat is ons deel daarin? Moeilijk? Gemakkelijk? Waarom?

Wat is voor jou 'het nieuwe normaal' door en na Pinksteren?

Hoeveel geven we om onze God en onze naaste? En wanneer we hierbij stilstaan, zou dit een reden kunnen zijn om op de Heilige Geest te vertrouwen dat Hij ons gaandeweg leert, terwijl wij anderen vertellen over Jezus?

De diensten van morgen 7 juni zijn te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 9:00 en 11:00 uur. Spreker: Wigle Tamboer.

Bijbellezing: [Handelingen 8:1-4](#) (GNB). Titel van de overdenking: Vanaf die dag...

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp'; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.