

# PREEK DOOR DE WEEK

## Leven vanuit de schatkamer van God

2 Petrus 1:1,2 (HSV)

*Geraakt &  
Geroepen*

maandag 11 mei 2020

Leven vanuit de schatkamer van God

## De kostbaarste schat

*Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? (Romeinen 8:35, Het Boek)*

De afgelopen tijd heb ik veel nagedacht over de vraag wat nog de zekerheden in mijn leven zijn. Wat vind ik nu echt belangrijk? Hoeveel zorgen maak ik me over mijn toekomst? Over de gezondheid van mij en mijn dierbaren. Over de tijd die het nog duurt voordat we weer gewoon kerkdiensten kunnen hebben. En wat is dat 'gewoon' dan? Hoe gaat het wanneer ik straks weer naar mijn werk kan? Ik heb gehoord dat in ons kantoor al voorbereidingen worden getroffen voor eenrichtingsverkeer. Hoe zou dat kunnen werken met zoveel mensen? Heb ik straks eigenlijk nog wel werk? Het zijn allemaal vragen die door mijn hoofd spelen. Het maakt me soms onrustig. Die onrust maakt gelukkig meestal snel plaats voor hoop, voor perspectief. Wat ben ik blij met de livestreams van onze kerkdiensten, die elke zondag weer een nieuw licht doen schijnen op de onzekerheden van deze tijd. Zo ook afgelopen zondag met Orlando Bottenbley, die met ons nadacht over leven vanuit de schatkamer van God.

Het lijkt wel of ik door al die onzekerheden meer oog heb gekregen voor die schatkamer van God. Ik kijk nu anders naar Matteüs 6:19-21 waarin Jezus ons oproept om schatten niet op aarde maar juist in de hemel te verzamelen. In vers 21 zegt Hij: *“Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.”* Deze tekst heb ik altijd als een gebod gelezen, maar nu zie ik dit vers steeds meer als een belofte. Wanneer mijn hart bij die schatkamer van God is, maken de onzekerheden van deze tijd plaats voor hoop en perspectief.

Bovenstaande tekst van Paulus aan de Romeinen is een retorische vraag. Paulus was ervan overtuigd dat niets of niemand ons ooit zal kunnen scheiden van die overweldigende liefde van Jezus. En het zijn niet de minste noden die hij hier beschrijft. Ik weet niet hoe het jou in deze tijd vergaat. Met welke noden jij te maken hebt. Mijn ervaring is dat het veel uitmaakt waarop we onze aandacht richten. Door te kijken naar die schatkamer van God verdwijnen onze problemen niet ineens. Maar we gaan zien dat er meer is. De liefde van Jezus is er niet alleen vóór, naast of na onze problemen. Die liefde is er dwars door onze problemen heen. Iets kostbaarder dan dat kan ik me niet voorstellen.

## Om over na te denken

Romeinen 8 staat vol met teksten die de schatkamer van God doen schitteren. Neem eens de tijd om dit hoofdstuk helemaal te lezen en ga op zoek naar de schatten erin.

## Gebedssuggestie

Heer, dank U voor de Bijbel, uw Woord. Dat veel teksten juist in deze tijd op een nieuwe manier bij mij mogen binnenkomen. Amen.

dinsdag 12 mei 2020

Leven vanuit de schatkamer van God

## **Negen eigenschappen**

*Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22-23)*

Orlando Bottenbley sprak afgelopen zondag over leven vanuit de schatkamer van God. Toen ik dit thema voor het eerst hoorde, moest ik meteen denken aan Galaten 5:22-23. Hierin staat de vrucht van de Heilige Geest beschreven: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Als je nadenkt over deze negen eigenschappen, die mogen blijven groeien in het leven van een gelovige, en je de eigenschappen één voor één laat bezinken, kun je misschien al iets van Gods rijkdom voor jouw leven ontdekken. Waarom staat deze bemoedigende tekst anders in de Bijbel? Is dat niet bedoeld om te omschrijven hoe het leven van een oprechte gelovige door de Heilige Geest gevormd kan en mag worden? Zijn deze eigenschappen niet positief, betekenisvol of opbouwend als ze tot uiting komen in je leven?

Als je het mij vraagt, wordt leven vanuit de schatkamer van God praktisch gemaakt met behulp van de vrucht van de Heilige Geest. Jouw leven als gelovige wordt zichtbaar in je omgeving, op je werk, voor je familie of voor een onbekende als de vrucht van de Heilige Geest zich gaat ontwikkelen in je hart.

### **Om over na te denken**

Laat het ons verlangen zijn om bewust met deze negen eigenschappen, die door de Heilige Geest zijn gegeven, in ons dagelijks leven aan de slag te gaan. Dit kunnen we niet als we onze eigen wil en verlangens prioriteit geven, maar juist als we stil worden, een stapje terug doen en de Heilige Geest de ruimte geven om ons te vormen. Dit kan in gebed, maar ook tijdens een wandeling in de natuur, tijdens je stille tijd, tijdens een kringgebed of door je verlangen op te schrijven of te zingen. We mogen de Heilige Geest vragen om deze vrucht in ons leven te laten groeien, zodat dit tot zegen zal zijn voor ons eigen leven en het leven van anderen. Zal dit ons geloofsleven niet bemoedigen en verrijken? En het geloofsleven van de mensen om ons heen? En leren we dan niet te leven vanuit de schatkamer van God?

### **Gebedssuggestie**

Dank U wel voor uw Heilige Geest. Laat ons hart open staan om de vrucht van uw Heilige Geest te ontvangen, zodat deze eigenschappen steeds zichtbaarder mogen worden in ons leven.

Leven vanuit de schatkamer van God

## Schatten voor niets?

*Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. (Matteüs 13:44-46)*

*Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. (2 Korintiërs 4:7)*

De schat en de parel als beeld van Gods koninkrijk, jarenlang heb ik daarbij alleen gedacht aan er veel voor overhebben omdat het heel veel waard is. En dat is natuurlijk helemaal waar. Maar de laatste tijd denk ik daarbij ook: je moet die schat 'kopen', ofwel je eigen maken, van jou laten zijn. Hoe kun je dat beter dan door de Bijbel te lezen en toe te passen?

Er staan zoveel 'parels en schatten' tussen het eerste en laatste vers van de Bijbel, tussen 'In het begin schiep God hemel en aarde' en 'De genade van de Here Jezus zij met allen'. Welke de mooiste zijn? Dat zal voor iedereen verschillen. Ik wil er wel (vanwege ruimtegebrek slechts) een paar noemen die ik als een schat voor mijn leven zie.

1. *Allen die Hem aanroepen is de HEER nabij, die Hem roepen in vast vertrouwen. (Psalm 145:18). Anders gezegd: God is de God van nabij, je hoeft nooit alleen te zijn.*
2. *Hij is liefdevol en genadig, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. (Psalm 103:8)*
3. *We mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden op de goede tijd. (Hebreeënen 4:16).*
4. *Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. (Efeziërs 2:8-10)*
5. *Ons leven ligt met Christus verborgen in God. (Kolossenzen 3:3)*
6. *Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. (Matteüs 24:30)*
7. *Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. (Johannes 14:15-16)*
8. *"Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Matteüs 28:20)*

## Om over na te denken

Wat zijn voor jou belangrijke teksten uit de Bijbel die jou vastigheid, fundament geven voor je geloof en je geloofsleven? Hoe hebben die 'schatten van God' betekenis in jouw leven? Waaraan denk je bij de titel van deze overdenking?

## Gebedssuggestie

Heer, wijs mij de weg van uw waarheid, onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. (Psalm 25:5)

donderdag 14 mei 2020

Leven vanuit de schatkamer van God

## **Wat is wijsheid?**

*Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen. Want Hij staat altijd klaar om ieder die Hem daarom vraagt, voldoende wijsheid te geven, Hij zal het u niet kwalijk nemen. Maar als u Hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind heen en weer gejaagd wordt. (Jakobus 1:5,6 Het Boek)*

Ooit werkte ik met een collega die nooit zoveel inhoudelijks had in te brengen tijdens vergaderingen. Als er een lastig probleem ter sprake kwam, dan had hij wel steeds dezelfde diepzinnig klinkende vraag paraat: "Tja, wat is wijsheid...?"

Het is een vraag die je eenvoudig over kunt nemen wanneer je in gezelschap graag een bedachtzame indruk wilt maken. Vooral als je daarna peinzend blijft zwijgen.

In veel gevallen heb je de luxe niet om 'wijs te doen' zonder echte keuzes te maken. *Sitting on the fence...* noemt men dat in het Engels: blijven zitten zonder te beslissen. Maar niet kiezen is óók kiezen want als je blijft aarzelen neemt een ander een beslissing voor jou of het moment om te beslissen passeert zodat er niets meer te kiezen valt. Besluiteloosheid is geen wijsheid.

Waarom kies je niet? Soms is dat omdat je graag de opties open wilt houden. Het kan zijn dat je niemand wilt teleurstellen. Misschien kun je de consequenties van je keuze niet overzien en durf je doodeenvoudig niet. Wat te doen? *Wat is wijsheid?*

Wijsheid is: betrek God erbij. Mijn geloofservaring heeft me geleerd dat dit niet betekent dat God ogenblikkelijk jouw lastige dilemma's oplost of je vanuit de hemel het ontbrekende puzzelstukje aanreikt. Zelf houd ik me vast aan teksten als deze – afkomstig uit een bijbelboek vol wijsheid:

*"Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen." (Spreuken 3:6 Het Boek)*

De keuze tussen pindakaas of hagelslag op brood zal je levensweg waarschijnlijk niet bepalen. Kies vooral wat je lekker vindt. Maar op belangrijke kruispunten in het leven raad ik je aan om God te laten delen in je keuzes en beslissingen. Dat kan ook betekenen dat je zelf biddend een keuze maakt zodat je hemelse Vader erbij betrokken is. Hij is goed!

## **Gebed**

Vader, het leven is niet eenvoudig, maar U weet dat. Help ons bij het maken van juiste keuzes.

vrijdag 15 mei 2020

Leven vanuit de schatkamer van God

*Vandaag een acrostichon, of wel: een gedicht waarin ook de eerste letters van iedere regel een zin vormen die de schrijver graag wil meegeven.*

## **Benauwdheid**

**G**ebutst is de wereldtrein tot stilstand gekomen

**O**vervallen is ieder mens in reizende dromen

**D**e natuur bot uit en tovert haar rijkste kleuren

**S**cherp in contrast met het dagelijks gebeuren

**C**orona heerst alom en toont een wreed gezicht

**H**et mensdom zucht onder maatregelen verplicht

**R**eikhalzend wordt uitgezien naar de zonen van God

**I**verig zoekt menig een zijn eigen levenslot

**F**el reageert soms iemand op het nieuwe nu

**T**ot anderhalve meter naderen geldt ook u

**Z**o strompelt de wereld op weg naar veiligheid

**I**zingevoelend zijn de beelden rond ziekte eindigheid

**N**ooddriftigen spelen een steeds grotere rol

**V**ertwijfeld staan mensen met tranen vol

**E**r is niemand die de toekomst kan overzien

**R**otsvast vertrouwen ebt weg in "misschien"

**H**oe zal het gaan met lege kerkgebouwen

**A**ls elke bezoeker zijn eigen stoel moet sjouwen

**A**lternatieven zullen wel worden bedacht

**L**aat de gemeente gaan in haar unieke kracht

**I**n deze voor werkenden benauwende tijd

**N**aast bestaanszekerheid raak je ook contacten kwijt

**M**aatregelen worden te kust en te keur genomen

**I**delheid, daar kun je alleen nog maar van dromen

**N**og heviger wordt een honger naar de huid

**L**oslaten is lange tijd een overheidsbesluit

**E**rnstig is de roepstem aan een ieders hart:

**V**ertrouwen op God betonen in diepe smart

**E**rken dat Hij met kracht je handen vat

**N**ader tot Hem Die in jouw lijden trad

**S**amen sta je sterk om op te staan

**T**roost te ontvangen, toch verder te gaan

**A**ls Jezus verlost van ondraaglijke pijn

**A**dembenemend en zoeter dan wijn

**L**aat hemelhunker daarbij helend zijn!

zaterdag 16 mei 2020

Afgelopen zondag sprak Orlando Bottenbley in De Meerkerk. Titel van de overdenking: Leven vanuit de schatkamer van God. Bijbeltekst: 2 Petrus 1:1,2 (HSV):

*Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: moge genade en vrede door u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heere.*

Orlando vertelde uit zijn jeugd dat sommige leerlingen armoedig gekleed naar school gingen en ongezond aten, niet omdat de ouders niet genoeg verdienden, maar omdat het geld werd gebruikt om te sparen voor later, waardoor hun kinderen soms als arme bedelaars door het leven gingen. Hoe is dat bij ons? Als zonen en dochters van de levende God zijn wij schatrijk in de Heer Jezus, door de opstanding van Jezus heeft de Vader ons zijn hemel 'leeggegeven', maar toch leven wij soms als stakkers en bedelaars.

De Bijbel laat zien hoe God zijn schatkamer voor jou en mij, voor ieder van ons, geopend heeft en ons uitnodigt om die schatkamer binnen te komen en dan ook elke dag vanuit die rijkdom te leven.

In Romeinen 8:32 lezen we dat God zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, m.a.w.: Hij heeft het meest kostbare, zijn geliefde Zoon, zijn enige, voor ons allen gegeven. Ook voor mij en jou. Ook voor degenen die mij beschaamden, kwetsten, ook voor hen... *Alzo lief heeft God de wereld...* (Johannes 3:16).

Denk aan de moordenaar aan het kruis. Hij vroeg vergeving waarna Jezus zei: *"Heden zul je met Mij in het paradijs zijn."* We snappen het niet, maar ook hij mocht toch de schatkamer binnengaan.

*Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben* (1 Korintiërs 2:9); het overtreft onze stoutste verwachtingen wat God in en door Christus aan ons heeft geschonken.

Petrus leefde heel dicht bij Jezus. Christus heeft hem de enorme rijkdommen in de schatkamer van God laten zien. Een voorbeeld? Jezus vergaf hem zijn tekortkomingen, zijn verloochening, en herstelde hem in ere. Petrus heeft het in 2 Petrus 2:1-2 over mensen die het aanbod van Gods overweldigende genade en liefde hebben aanvaard en omarmd, hebben toegeëigend. Hoe kostbaar! Paulus sluit daar in zijn brief aan de Efeziërs naadloos op aan; hij schrijft dat hij een verkondiger is geworden van 'dit kostbare geloof' en in Efeziërs 3:8 noemt hij het de ondoorgrondelijke (of onnaspeurlijke) rijkdom van Christus.

Het wordt niet bepaald door wat wij bereikt hebben, door onze diploma's of onze werken, nee, alleen door het feit dat we Jezus hebben leren kennen en dat God ons daarmee binnenneemt in zijn geweldige schatkamer. Dat is wat Petrus schrijft aan de gelovigen, aan jou en mij. In vers 2 wil hij ons daarover meer duidelijkheid geven: We hebben genade en vrede ontvangen en die kunnen verméérderd worden. Door de kennis van God en Jezus. Naarmate we groeien in het leren kennen van de Vader en Zijn Zoon zoals ze werkelijk zijn, zullen de genade en de vrede die zij ons vanuit de schatkamer geschonken hebben, zich vermeerderen. Niet dat het meer wordt, nee, want we hebben die overvloedige rijkdom ontvangen, maar je gaat ontdekken dat je er maar ten dele gebruik van maakt, terwijl God wil

dat wij er van de vroege ochtend tot de late avond en in elke levensomstandigheid vanuit leven, Hem in ons leven betrekken.

Hoe kan dit nu in ons dagelijks leven steeds meer gestalte krijgen? Orlando vertelde dat hij vroeger de dag met God opende en de dag ook met Hem afsloot, maar gedurende de dag nauwelijks contact met Hem had. Totdat iemand hem ging leren dat hij God en de Here Jezus mocht uitnodigen om bij elke situatie, bij elke gelegenheid erbij te zijn. "Het wonderlijke was dat naarmate mijn leven steeds meer verweven raakte met Hem, door de heilige Geest, ik de geweldige rijkdom ontdekte en dat ik bij iedere volgende situatie gebruik mocht maken van het leren leven vanuit de schatkamer van God."

In 1 Korintiërs 2:12 zegt Paulus dat *'wij niet de geest van de wereld hebben ontvangen, maar de Geest die van God komt... opdat wij zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.'* De heilige Geest die in jou en mij is komen wonen wil jou en mij helpen om elke dag, bij iedere volgende situatie, bij iedere volgende dag, opnieuw te leren leven vanuit de geweldige rijkdom die God jou en mij geschonken heeft.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Orlando vertelde over het steeds meer leren kennen van de Heer: "Als wij iemand leren kennen, is dat eerst oppervlakkig, maar we leren hem/haar steeds beter kennen naarmate zijn/haar leven voor je wordt geopend. Pas dan kom je tot de ontdekking wie die persoon werkelijk is. En soms kom je dan veel meer onder de indruk van die persoon dan tijdens je eerste ontmoeting. Dat beoelt Petrus. We hebben Jezus leren kennen en zijn tot bekering gekomen, we hebben een relatie met Hem ontvangen, maar we kennen Jezus vaak maar ten dele."

Is jouw beeld van God in de loop der jaren veranderd? Hoe is dat gekomen? Ben je nu 'op het eind' of ben je nog onderweg? Hoe strek je je uit naar (nog) méér van Hem?

Orlando gaf een voorbeeld van groei in het leren leven vanuit de schatkamer van God: "Naarmate ik Jezus meer leerde kennen, kwam ik tot de ontdekking dat de omstandigheden niet meer mijn vrede hoefden te bepalen, maar dat de vrede van God altijd in elke omstandigheid mijn deel kan zijn. Dus tijdens bizarre omstandigheden, bijvoorbeeld een heel ingrijpende operatie, kon ik toch een beroep doen op die geweldige schatkamer van God en Zijn vrede kwam als een deken over mij." Herken je zo iets ook in jouw leven? Zo nee, zou je je daarvoor (meer of nog meer) open kunnen stellen? Hoe?

Wat is jouw grootste schat? Hoe heeft dat met God te maken?

Denk eens na over de oproep van Orlando: leer niet langer te leven als een bedelaar, maar als een kind van God, dat mag functioneren vanuit de schatkamer die God in Christus voor jou en mij geopend heeft.

\*\*\*

**Mogelijke aanvullende bijbelteksten:**

Romeinen 8:32-35, Johannes 3:16, 1 Korintiërs 2:9-12, Efeziërs 3:8-12

\*\*\*\*\*



De diensten van morgen 17 mei zijn te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) om 9:00 en 11:00 uur.

Spreker: Jurjen ten Brinke. Bijbellesing: Johannes 9 (NBV).

Titel van de overdenking: Je bent blind of je ziet het.

\*\*\*\*\*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp'; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.