

PREEK DOOR DE WEEK

Proef en zie dat God goed is

Psalmen 34:20, 34:9 (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Proef en zie dat God goed is

Ondersteboven

Ik wil de Here voortdurend prijzen, mijn mond moet steeds overlopen van zijn eer. Mijn hele wezen beroemt zich op Hem, laten allen die bij Hem horen, zich met mij verheugen. Wie naar Hem opziet, straalt van vreugde en kan Hem met blijdschap aanzien.

(Psalm 34:2, 3, 6 Het Boek)

David had een goede reden om Psalm 34 te schrijven. De aanstaande koning van Israël ontkwam namelijk op wonderbaarlijke wijze aan zijn vijanden. Op de vlucht voor Saul had hij een schuilplaats gevonden bij de Filistijnen. Hij dacht dat Saul hem daar niet zou zoeken. De Filistijnen hadden echter nog een appeltje te schillen met David die hun held Goliath had verslagen. Dat dringt pas goed tot David door als hij zich allang onder de Filistijnen bevindt. Hij besluit zich als een krankzinnige te gedragen en hoopt dat hij daarom weggejaagd zal worden. Het plan lukt, David ontsnapt aan al zijn belagers.

In Psalm 34 gaat David ongeveer uit zijn dak. Wat hij omschrijft is geen dankbaarheid, het overstijgt het. Ontzag, diepe bewondering is wat je leest in deze Psalm. Ik stel me zo voor dat David zijn nog jonge leven overziet. Hij ziet een lange reeks van gebeurtenissen die doen denken aan een jongensboek, zo spannend. David ontdekt daarin Gods bescherming, Zijn aanwezigheid en redding, en vat dat samen onder het woord 'goedheid'. Ik denk dat dit na de bovenstaande dubbele ontsnapping pas goed tot David is doorgedrongen. Hij is er helemaal ondersteboven van.

Ken je dat, van die momenten dat je een stukje van God ontdekt en daar warm van wordt? Het gebeurt mij als natuurliefhebber weleens door zoiets gewoons als een insect. Een dikke luidruchtige hommelt bijvoorbeeld die helemaal onder het stuifmeel van bloempje naar bloempje gaat. Wie bedenkt zoiets? God dus! En hoewel zo'n observatie lang zo spannend niet is als het leven van David, raak je toch net zo ondersteboven van Gods goedheid.

Evert Jan Ouweneel, de spreker van afgelopen zondag, noemde nog een hele reeks voorbeelden. Het komt er eigenlijk op neer dat je zo'n beetje alle dingen waar je blij van wordt, kunt toeschrijven aan de goedheid van de Heer. En zo kun je door hele gewone alledaagse dingen ondersteboven raken van God. En reken maar dat dat bijdraagt aan je levensgeluk!

Gebedssuggestie

Heer, uw goedheid; ik kan er niet over uit. Ik ben er ondersteboven van. Overal voel ik Uw aanwezigheid en dat maakt mij een gelukkig mens, al is het soms maar voor even.

dinsdag 5 mei 2020

Proef en zie dat God goed is

Wie is goed?

*“Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?”
Jezus antwoordde: “Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, behalve God.”*

Bovenstaande tekst (Markus 10:17-18) is uit het gesprek tussen Jezus en 'de rijke jongeling'. De jongeman was een goed mens. De zonden die Jezus noemde, deed hij niet en hij had ook nog eerbied voor zijn ouders. Wat wil een mens nog meer? “Het eeuwige leven”, zei de jongeman. “Wat moet ik doen om dát te krijgen?” Al zijn geluk, bezit en goede daden waren geen 'eeuwiglevensverzekering' voor hem.

Ik ken - gelukkig - een flink aantal goede mensen. Maar ik beseft dat er een verschil is tussen goed en goed. Jezus zegt: “Niemand is goed, behalve God.” Er is een duidelijk verschil tussen het goede van een mens en het (ouderwets gezegd) algoede van God. Gods goedheid die niet alleen perfect is, maar ook verder kijkt dan de omstandigheden van nu. God is goed en dat dat uiteindelijk goed uitpakt komt mede omdat God alles overziet, van begin tot eind. En het goede van nu mag niet het uiteindelijke beste in de weg staan. Want eind goed, algoed...

Vorige week zag ik een van mijn kleinkinderen behoorlijk gelukkig zijn. Totdat ze een niet te missen verzoek van hogerhand kreeg om 'nu eindelijk eens achter het scherm vandaan te komen om niet het leven door te moeten gaan met vierkante ogen'. De moeder keek verder dan het moment van nu en ook verder dan het kind deed. Het goede van nu, mag het goede van straks niet in de weg staan. Want eind goed, is pas echt goed.

Om over na te denken

Jezus bad op de avond voor zijn dood: *“Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.”* (Matteüs 26:39) Het is het állerduidelijkste geval dat 'zoals U het wilt' beter is dan andere heel goede dingen. Als deel 1 van het gebed (*laat deze beker aan Mij voorbijgaan*) was verhoord, zou ook Jezus' offer aan het kruis niet hebben plaatsgehad en zou de hemel niet zijn geopend...

In de praktijk van ons leven zal het niet zo duidelijk zijn, kunnen we duizend vragen hebben bij alles wat ons overkomt, zonder een reden voor een 'waarom' te ontdekken. Maar hoe goed om ook dan het goede van God niet uit het oog te verliezen. In de bijdrage van zaterdag zien we wat tips van Evert Jan daarover. Daarbij is het van wezenlijk belang dat - hoe we ook moeten 'handelen' met wat er gebeurt - we ons richten op wat 'boven' is, waar God instaat voor ons (eeuwig) leven dat met Christus verborgen is in God. (Kolossenzen 3:1-3)

Gebedssuggestie (n.a.v. Psalmen 34:20 en 34:9)

Here God, dank dat U de algoede God bent en ons wil zegenen met alle goeds, ons het leven wil geven, geborgen in U. Dank dat ook als ons niets bespaard lijkt te worden, we mogen weten dat U ons zal bevrijden; dank voor alles waarin we mogen proeven en genieten van uw goedheid en dat we in alle beslommingen en benauwdheden mogen schuilen (!) bij U wanneer we dat zo nodig hebben. Nu en tot in eeuwigheid. Tot Uw eer en ons geluk.

Proef en zie dat God goed is

In Jezus zien we Gods goedheid openbaar worden

*'Maar toen zijn de **goedheid** en mensenliefde van God, onze Redder, openbaar geworden.'*
(Titus 3:4)

De eerste keer dat het woord 'goed' in de Bijbel voorkomt is bij de schepping op de derde dag. In Genesis 1:10 staat: *'en God zag dat het goed was.'* In het Hebreeuws staat hier het woord: **tov**, wat wij ook wel gebruiken als we iets of iemand goed vinden. Op de zesde scheppingsdag wordt dat woord herhaald; als God alles overziet wat Hij tot stand heeft gebracht staat er zelfs: *'Hij zag dat het zeer goed was.'* (Genesis 1:31)

Gods eigenschappen vinden we ook terug in zijn naam. Bij de verschijning van God op de berg Sinai aan Mozes staat dat Mozes uitriep: *"HERE, HERE, God barmhartig, genadig, lankmoedig en groot van **goedertierenheid** en trouw."* (Exodus 34:5) God ging in al zijn heerlijkheid aan Mozes voorbij en zijn volmaakte eigenschappen worden benoemd. Zijn trouw en betrouwbaarheid, zijn nimmer falende gerechtigheid en wijsheid, zijn geduld, dat alles zou je kunnen samenvatten in het woord 'goedertierenheid', de goedheid van God.

David haalt die eigenschap ook vaak aan in de psalmen, bijvoorbeeld in Psalms 100:5: *'De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht tot geslacht.'* Hij benoemt niet alleen die eigenschap, nee hij bezingt die ook, dankt God ervoor. Lees maar in Psalms 135:3: *'Loof de Heer want Hij is goed, bezing zijn naam, zo lieflijk van klank.'*

God danken voor de kleine dingen in ons leven is teruggeven van dank aan zijn goedheid. Tel je zegeningen, hoe vaak merken we juist in deze coronatijd weer in kleine dingen de belangstelling van mensen in elkaar, door een kaartje, telefoontje of bloemetje.

God toont echter zijn goedheid vooral in Jezus. Om deze wereld die verloren ging door schuld en zonde te redden stuurde Hij zijn Zoon als de Verlosser. En door zijn dood en opstanding is er weer hoop voor deze wereld. Op Golgotha zien wij de ware grootte van Gods goedheid.

Als Petrus in zijn toespraak aan Cornelius een samenvatting geeft van het doel van Jezus' komst zegt hij dan ook (in Handelingen 10:36) *'... dat Hij door Jezus het goede nieuws van de vrede is komen brengen'* en later in vers 38b: *'en hoe Hij het land doorgedaan is, terwijl Hij **goeddeed**'*. Overal waar Jezus kwam deed Hij goed aan mensen, genas hen, wekte hen op uit de dood, bevrijdde hen van kwade machten. Hij ging daarbij soms tegen de regels en wetten van de Farizeeërs in. Denk aan de genezing van de man met zijn verschrompelde hand in Lukas 6. Toen Hij werd aangevallen dat Hij op de sabbat genas, antwoordde Hij: *"Ik vraag u of men op de sabbat **goed** mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan."* (Lukas 6:9)

Jezus kwam om de verloren, geschonden schepping weer te herstellen, richtte tekenen op van het Koninkrijk, dat door zijn komst nabij gekomen is. Nu mogen we hoop hebben te midden van al het kwaad dat het goede zal overwinnen. Niet door eigen inspanningen maar door de liefdevolle goedheid van God, getoond in zijn Zoon.

Gebedssuggestie

Dank God voor zijn goedheid en genade (Opwekking 18)

donderdag 7 mei 2020

Proef en zie dat God goed is

Wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. (Psalm 139:14)

Door het Coronavirus heb ik opeens tijd om 's morgens uitgebreid de hond uit te laten. In de afgelopen weken heb ik de natuur zien ontwaken. Het is zoals Evert Jan Ouweneel afgelopen zondag vertelde dat het in deze tijd wel lijkt of mijn zintuigen ook scherper zijn geworden. Ik haal zoveel blijdschap uit de mooie kanten van Gods schepping en kan daar intens van genieten. Het is wonderbaarlijk wat God maakt en het raakt mij iedere dag opnieuw.

Natuurlijk is het niet altijd makkelijk in het dagelijks leven om te overleven in de jungle van Corona. Ieder van ons zal zijn eigen jungle herkennen in ziekte, eenzaamheid, (te) weinig tijd voor jezelf, geconfronteerd worden met je eigen tekortkomingen, opvoedproblemen, financiële problemen, enzovoort. We worden in deze tijd teruggeworpen op onszelf, maar ook op God.

Maar toch... ervaar ik iedere dag ook de goedheid van God. Als ik 's morgens vroeg buiten loop met de hond zie ik een explosie van groen, ruik ik bloesem en bloemen, hoor ik de vogels zingen en ervaar ik de warmte van de eerste zonnestrallen. God is goed. Het is overweldigend om Gods schepping te ervaren.

Tegelijkertijd kunnen we als we verder lezen in Psalm 139 ook kracht putten uit deze psalm voor als we het leven niet zo positief ervaren. Psalm 139:15-18 zegt:

'Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.'

God kent ons door en door. Hij weet hoe we ons voelen en Hij is er altijd en zal er altijd zijn. Als we onze ogen richten op God en op zijn goedheid en zijn schepping, dan mogen we zijn genade ervaren. Door alles heen is God altijd aanwezig!

Om over na te denken

Waar word jij blij van in deze tijd?

Gebed

Heer, open onze ogen en al onze zintuigen om het goede van uw schepping te ervaren.

vrijdag 8 mei 2020

Proef en zie dat God goed is

Een hele troost...

Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. (1 Petrus 5:7-9 Het Boek)

Kijkend naar al het goede waarvan we mogen genieten, kost het ons als gelovigen weinig moeite om onze Maker te danken. Maar wat doen we met het kwaad?

We hebben Pasen gevierd, maar eerst Goede Vrijdag. We willen samen opnieuw Bevrijdingsdag vieren, maar dodenherdenking niet overslaan.

Petrus had Jezus van dichtbij meegemaakt. Hij had zijn goedheid gezien, zijn liefde ervaren. Maar hij was er ook getuige van geweest dat het kwaad al zijn pijlen richtte op de Heer - Hij die goed en schuldloos was. Wat we ook vinden en zeggen over 'het kwaad dat goede mensen treft', laten we nooit vergeten dat God Zelf in zijn Zoon de zwaarste klappen voor ons heeft opgevangen.

Wat droeg Jezus aan het kruis? Onze schuld, onze zonde - zeggen veel gelovigen. En ze hebben gelijk. Maar ook andere gevolgen van gebrokenheid: ziekte, ellende, vervolging, vernedering - het kwaad dat in allerlei vormen kan opdoemen.

Petrus roept gelovigen op om hun zorgen en problemen aan God over te geven. Daarmee maakt hij gelijk duidelijk dat we niet gevrijwaard zullen worden van zorgen en problemen. Maar:

God houdt van u en zorgt voor u.

Schrijf dat even op een briefje en hang het op een goed zichtbare plaats – gewoon om eraan herinnerd te worden.

Er is een tegenstander aan het werk. In de oorlog waren de gevolgen van duivelse misdaden zichtbaar en voelbaar. Vaak woekert het kwaad voort in vormen die we niet zo snel kunnen herkennen of niet eenvoudig kunnen toeschrijven aan een tegenstander. Maar het kwaad is reëel en het maakt nog altijd onschuldige slachtoffers.

Wat schrijft Petrus? Het kwaad gaat over de hele wereld. Het treft ons niet alleen. Daarmee blijven veel vragen onbeantwoord en we mogen niet te gemakkelijk conclusies trekken. Maar God weet ervan, lijdt mee en we staan zeker niet alleen.

Gebed

Heer, we vertrouwen U. Ook als we er maar bitter weinig van begrijpen.

zaterdag 9 mei 2020

Afgelopen zondag sprak Evert Jan Ouweneel in De Meerkerk. Titel van de overdenking: Proef en zie dat God goed is. Bijbelteksten: Psalmen 34:20, 34:9 (NBV)

Deze week herdachten wij de slachtoffers van oorlogsgeweld en vierden wij 75 jaar vrijheid in Nederland. Een bijzondere combinatie van verleden en heden: oorlogsgeweld toen, virusgeweld nu, met in beide gevallen veel onschuldige slachtoffers; onvrijheid toen en onvrijheid nu, en velen die zich in beide tijden afvragen: hoe lang nog?

Evert Jan las een gedicht voor van Dietrich Bonhoeffer, die 75 jaar geleden op last van Hitler werd opgehangen. In het gedicht wijst Bonhoeffer ons op iets merkwaardigs: *een christen lijdt niet alleen aan zijn eigen lijden, maar staat naast het lijden van God.*

In het leven en lijden van Jezus Christus heeft een christen geproefd hoezeer God bereid is in *alles* met ons *mée* te lijden, *zélf* de strijd aan te gaan tegen *alles* wat niet deugt in deze wereld. Als christenen willen wij ons hiervan bewust zijn, omdat het ons tot iets geweldigs voert: het intense verlangen van God om door het lijden heen zegen en voorspoed te brengen voor *iedereen*.

In juni 1944 schreef Bonhoeffer een bijzondere meditatie hierover naar aanleiding van Psalm 34:20: *"Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden."*

Hier volgen enkele gedeeltes uit deze overdenking:

- De rechtvaardige lijdt aan de ongerechtigheid, aan de zinloosheid en aan het kwaad van de wereldsgeschiedenis en zegt: 'zo moet het niet zijn; het is tegen God.' De rechtvaardige is in het bijzonder te herkennen doordat hij in zekere zin laat zien hoe God lijdt.
- Het antwoord van de rechtvaardige op het lijden van de wereld is: zegenen. Want zegen was het antwoord van God aan de wereld die Christus kruisigde. God vergeldt geen kwaad met kwaad en de rechtvaardige moet dat ook niet doen. De wereld zou geen hoop hebben als er niet zou zijn gezegend. Er is leven en toekomst door de zegen van God en de rechtvaardige.
- Zegenen betekent de hand op iemand leggen en zeggen: jij behoort - ondanks alles - tot God. Zo gaan wij om met de wereld. Wij verlaten haar niet, wij verwerpen, verachten en verdoemen haar niet, maar wij roepen haar aan bij God, wij geven haar hoop, wij leggen de hand op haar en zeggen: moge Gods zegen over jou komen; Hij wil jou vernieuwen. Wees gezegend, jij door God geschapen wereld, jij die tot jouw Schepper en Verlosser behoort.
- Wie (in geluk of lijden) zelf gezegend wordt, kan niet anders dan deze zegen doorgeven, zelf een zegen zijn, waar hij ook is.

Een uitdaging! Evert Jan zei er dit van:

- Net als God willen wij geen genoegen nemen met het bestaan van een coronavirus.
- En net als God willen wij de wereld niet verwerpen of verachten *omdat* er zo'n virus bestaat.
- In plaats daarvan willen we proeven dat God lijdt aan het lijden dat dit virus veroorzaakt, omdat het ons laat proeven hoezeer God om ieder mens geeft.
- In Gods lijden willen wij Gods zegen proeven: zijn liefde voor al wat leeft, zijn goedheid en grootheid, zijn voornemen om aan alle gebrokenheid een einde te maken.
- In Gods zegen willen wij een aansporing zien om *zélf* tot zegen te zijn voor anderen, ongeacht wat iemand gelooft en ongeacht of iemand Gods zegen heeft 'verdiend'.

Wat een merkwaardige opgave wordt hier zichtbaar: lijden met God leidt tot zegenen met God.

Psalm 34:9 spreekt over een andere, heel positieve ervaring die evenzeer maakt dat wij tot zegen van anderen kunnen zijn: *“Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.”*

Evert Jan moedigde ons aan om juist in deze tijd, waarin het coronavirus lijkt te ‘regeren’, je zintuigen extra open te zetten om te *proeven, zien, horen, ruiken, voelen dat God goed is*. Dan zul je de onzekerheid van deze tijd beter aankunnen en gemakkelijker tot zegen voor anderen kunnen zijn. Het zal je beter afgaan om te geloven dat God 'van niemand van ons ver weg is' (Handelingen 17:27), dat Hij ons omringt met zijn liefde en levenskracht en eens voorgoed alle virussen de wereld uit zal helpen.

Evert Jan gaf ons - graag - deze twee aanmoedigingen mee:

1. Blijf beseffen dat God meelijdt met al degenen die lijden aan (bijvoorbeeld) het coronavirus in deze wereld. God lijdt mee omdat Hij om ieder van ons geeft! Of zoals Bonhoeffer het zegt: “omdat de wereld tot onze Schepper en Verlosser behoort.” En als God oneindig om mensen geeft, kan dit ons oneindig bemoedigen om zelf om ieder ander te geven.
2. Blijf, op jouw eigen manier, proeven dat God goed is en blijf beseffen dat het coronavirus niet alle mooie en indrukwekkende dingen in de schepping weg kan nemen. Richt je op de schoonheid in de natuur of van muziek, een goede maaltijd, een mooi inzicht of een daad van liefde, en je zult zien dat het virus met de mond vol tanden staat.

Bonhoeffer eindigt zijn meditatie over Psalm 34 met de zegen uit Numeri 6. Lees 'm niet als een wens maar als een feit. Want God zegent ons al lang en breed. Kijk maar naar de oneindige goedheid en oneindige ontferming van God die ons dagelijks omringt. Het is aan ons om het op te merken.

De Heer zegent jou en behoedt je!

De Heer doet Zijn aangezicht over jou lichten en is jou genadig!

De Heer verheft Zijn aangezicht over jou en geeft je vrede! Amen.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Evert Jan somde een aantal mogelijkheden op om Gods goedheid te proeven: bijvoorbeeld in de natuur, de kookkunst, humor, inspirerende mensen, rituelen en symbolen, muziek, creativiteit, mooie gedachten (van jezelf of anderen) of daden van liefde.

Wat zijn voor jou manieren om Gods goedheid te proeven?

Daden van liefde is genoemd als een van de mogelijkheden om Gods goedheid te proeven. Overdenk wat je in deze tijd voor je medemens kunt betekenen. Ervaar je dat jezelf hierdoor wordt opgebouwd? Waarom wel/waarom niet?

Evert Jan gaf als aanmoediging mee: 'Kijk naar de oneindige goedheid en oneindige ontferming van God die ons dagelijks omringt. Het is aan ons om het op te merken.'

Als je dit tot je laat doordringen, wat komt er dan bij jou naar boven, zowel in het persoonlijke als in het grote geheel van deze wereld?

Mogelijke aanvullende bijbelteksten: Handelingen 17:27, Psalm 19:11-12, Kolossenzen 3:1-3

De diensten van morgen 10 mei zijn te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 9:00 en 11:00 uur.

Spreker: Orlando Bottenbley. Bijbellezing 2 Petrus 1:1-2 (HSV)

Titel van de overdenking: Leven vanuit de schatkamer van God.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp'; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.