

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 5 april 2020

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Het begin en het einde

Bijbellesing: Openbaring 22:6-13 (NBV)

6 Toen zei hij tegen mij: 'Wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet.' 7 'Ik kom spoedig!' Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. 8 Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. 9 Maar hij zei: 'Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degenen die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden.' 10 Verder zei hij tegen me: 'Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. 11 Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goed doen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.' 12 'Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.'

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Zondag 5 april sloten we onze jubileum-prekenserie af. Al was het dan in vogelvlucht, we hebben het doorlopen van het Grote verhaal van God in de Bijbel en het herkennen van de rode draden hierin als een grote zegen ervaren.

Een overzicht van de serie:

- 1: In den beginne... ontstond het einde
- 2: De boog wijst omhoog
- 3: De vader van alle gelovigen
- 4: Een heilig volk
- 5: Een Koning en wat voor één
- 6: Jij bent het liefste wat ik heb
- 7: Het masterplan van God
- 8: Onder één Hoofd bijeen, Christus
- 9: Het begin en het einde

Zondag sloten we af met het laatste boek van de Bijbel: Openbaring. De openbaring van Jezus Christus.

De woorden van het thema van deze zondag zijn de laatste woorden van dit Bijbelgedeelte... Jezus is het Begin en het Einde. Hij is de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste.

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

(Mogelijke) aanvullende Bijbellesingen

Genesis 3

Ezechiël 47

Openbaring 5:5-6
Hebreeën 11:13-16
2 Petrus 3:9 + 15a
Openbaring 21&22

Bijzonderheden

Laatste deel in de Jubileum-Preekserie.

10 april is het **Goede Vrijdag**, dienst via de livestream om 20:00 uur.

12 april vieren we **Pasen**, diensten via de livestream om 9:00 uur en 11:00 uur.

Enkele opmerkingen vanuit de preek

Uitleg over het boek Openbaring

- Het boek verwijst naar literatuur die al bekend was bij de joodse lezers, namelijk Ezechiël en Daniël en is daarmee ook een verwijzing naar de vervulling van deze profetieën.
- Het is een symbolische visie die historische en hedendaagse gebeurtenissen belicht vanuit een hemels perspectief en in het licht zet van wat uiteindelijk gaat gebeuren.
- De betekenis van dit boek voor ons moet verankerd zijn in de historische context.
- Het boek is niet geschreven als een soort geheimschrift, te gebruiken als een soort tijdlijn om te ontcijferen wanneer Jezus terugkomt.
- Het is de openbaring aan Johannes waarin we hoop krijgen en uitgedaagd worden om stand te houden. Het boek openbaart de historische patronen en Gods beloften. Een motivatie om vast te houden tot de dag dat Jezus terugkomt.
- Het boek ademt, net als de rest van de Bijbel, het Evangelie van Jezus Christus. Hij is de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Maar ook, zoals Openbaring 5:5-6 zegt, de Leeuw en het Lam.
- Het boek staat vol met symboliek van de geestelijke strijd die er is in hemel en op aarde.
- De hoofdstukken 21 & 22 vertellen over een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem. God zei al bij monde van Jesaja dat Hij een nieuwe hemel en nieuwe aarde zou scheppen. Hij vertelt ook over een nieuwe Hof van Eden; ook dat is iets waar we eerder over gelezen hebben, namelijk in Genesis 3 en Ezechiël 47. En het nieuwe Jeruzalem hebben we al gelezen in Jesaja en Zefanja. Het is dus een herinnering aan oudtestamentische beloften en voorzeggingen.

Dit alles met als doel om terug te gaan naar de oorsprong van Gods grote verhaal dat je leest op de eerste bladzijde van de Bijbel: leven in intieme omgang met God, als mensen die Hij gemaakt heeft naar Zijn evenbeeld. Voor de gelovige heeft de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen verlieskant. Spreken over de toekomst van Openbaring heeft zijn doel in het heden!

Liederen

407 - O, Heer mijn God

717 - Stil, mijn ziel, wees stil

Revelation Song

665 – Tot aan die dag

Onze schuilplaats is God

Vragen

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)
4. Kun je aangeven wat je leerde van deze preken serie? Kwamen er gezichtspunten naar voren die nieuw voor je zijn, die anders werden belicht, of die een andere betekenis kregen?
5. Neem tijd om in enkele regels op te schrijven wat volgens jou Gods grote plan is, en deel dat met elkaar.
6. Neem tijd om in enkele regels op te schrijven wat je aan niet-gelovigen zou willen vertellen over Gods grote verhaal en hoe je dat zou willen aanpakken? Deel dat met elkaar.
7. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw Jeruzalem, nieuwe Hof van Eden... Probeer je eens in te denken wat dat (volgens jou) zal inhouden, hoe zo'n wereld er uit zal zien. Schrijf hierover vijf tot tien dingen op en deel dat daarna met elkaar. Wat zegt dat over God en wat zegt dat over ons?
8. We hebben allemaal Gods grote verhaal gehoord. En zoals Patrick zei: Spreken over de toekomst van Openbaring heeft zijn doel in het heden. Wat doe je er nu mee. Wat kun je er nu mee? Heeft het jouw leven in beweging gezet? Hoe? Ben jij klaar voor het moment dat Jezus terugkomt? Ofwel: Wat zou je vandaag anders doen als je zou weten dat Jezus morgen terugkomt?
9. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

Gebedssuggestie

Heer ik wil de gehele Bijbel lezen als een spiegel in eerste instantie voor mezelf om op aangesproken te worden om vervolgens anderen in liefde te onderwijzen. Ik wil mij voegen in Uw grote verhaal waarbij mijn verhaal ondergeschikt is en als ik het boek Openbaring lees dan wil ik klaar zijn voor de dag dat U terugkomt Heer. Geprezen zij Uw grote, heilige, liefdevolle, rechtvaardige en wonderbare Naam. De Naam boven alle namen, in Jezus Naam. Amen

