

PREEK DOOR DE WEEK

Job coach

Job 19:25 (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*



*Job,
beeld van Karel Gomes
in de bijbelse tuin te Hoofddorp*

STROHALM

als het leven simpel was
en pijn puur functioneel
als lijden te verklaren was
dan bleef je wereld heel

maar ik zit op een puinhoop
in afval van de stad
ik krab me met een potscherf
en protesteer nog wat

wat jeukt nu vrome wijsheid
al is het goed bedoeld
strooi zout in open wonden
en ik weet hoe dat voelt

was hier maar stil gebleven
had tranen laten zien
wie zegt dat hij het ook niet weet
geloof ik nog misschien

ik heb een laatste strohalm
het recht wordt ooit gesproken
mijn redder leeft en zal gaan staan
geknakt maar ongebroken

dinsdag 28 april 2020

Job coach

Onze schuilplaats is God

'Beter te schuilen bij de Heer, dan te vertrouwen op mensen.' (Psalm 118:8)

Afgelopen zondag lazen we in het Bijbelboek Job. Door dit Bijbelboek heen mogen we adviezen ontdekken voor ons eigen leven. Adviezen over hoe we tot God mogen spreken, hoe we op Hem mogen (leren) vertrouwen en hoe te volharden als we moeilijkheden of lijden ervaren in ons leven.

Voor mij is het Bijbelboek Job één groot getuigenis. Ik kijk enorm op tegen Job, omdat hij zoveel ellende heeft meegemaakt in zijn leven en omdat hij tegelijkertijd vertrouwen in en op God blijft hebben. Iedere keer als ik lees dat Job weer iets heftigs meemaakt, valt mijn mond open van verbazing. Het kán toch bijna niet erger? Hoe kun je onder deze omstandigheden nog leven? Ondanks dat hij het lijden niet begrijpt en het als onrecht ervaart en dat in alle eerlijkheid ook uitschreeuwt naar God, zie ik vertrouwen bij hem. Ik vraag me af of dit voor ons als mensen die leven in 2020 ook (nog) mogelijk is. 100% én onder alle omstandigheden het volste vertrouwen in God blijven hebben. Ik kan alleen maar bidden dat voor mij, voor ons, het vertrouwen op God blijft groeien. Onder welke omstandigheden dan ook.

Job heeft geleerd om te schuilen bij de Heer (zie bovenstaande tekst). En dat maakt dat zijn vertrouwen op God te midden van zijn lijden standvastig blijft. Is dat niet alleen al een bemoediging die we vandaag in ons hart mogen meedragen? Dat we bij God mogen schuilen.

Het lied 'Onze schuilplaats is God' komt in mij naar boven. De bridge en het refrein gaan zo:

*Onze hulp en onze verwachting
Is in U voor eeuwig*

*Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige Rots, onze schuilplaats is God*

Dit lied bemoedigt mij, omdat ik weet dat ik veilig ben bij God, in Gods schuilplaats (zie ook: Psalm 46:2). Niets en niemand kan mij uit Gods handen roven. En er wordt zelfs gezongen van Gods belofte: dat Hij komt en tot die tijd zijn Heilige Geest stuurt om ons te helpen.

Gebed

Heer, U bent onze God, U bent onze schuilplaats. Help ons om bij U te schuilen en om U te vertrouwen, onder welke omstandigheden dan ook. Amen.

Job coach

Levensweg

God zegt: "Nakomelingen van Jakob, Israëlieten die het overleefd hebben, luister naar Mij. Ik droeg je vanaf je prilste bestaan, Ik nam je op de arm vanaf je geboorte. En ik blijf je dragen, tot je oud en grijs bent. Ik heb het gedaan en blijf het doen: Ik neem je op de schouders, Ik red je. (Jesaja 46:3-4, GNB96)

Misschien is het wel door de afgelopen Jubileumprekenserie dat ik meer oog gekregen heb voor teksten zoals deze. Wat God door de profeet Jesaja tegen het volk Israël zegt, laat iets zien over Zijn karakter. Gods liefdevolle aanwezigheid op heel je levensweg, zou dat ook voor ons weggelegd zijn? Ik ga eens een aantal sleutelmomenten van mijn leven na.

Ik ben geboren en opgegroeid in een gezin waarin het geloof geen grote rol speelde. Als kind kende ik God niet. Maar Hij kende mij al wel. Nu lees ik deze tekst en begrijp ik dat: *U weefde mij in de schoot van mijn moeder, U deed mij ontstaan. (Psalm 139:13, GNB96)*

Op de middelbare school heb ik in de vierde klas een jaar moeten overdoen. Niet leuk natuurlijk, maar achteraf beseft ik wat een geweldige impact deze gebeurtenis voor mij heeft gehad. In dat tweede jaar raakte ik bevriend met een nieuwe klasgenoot, die mij over Jezus verteld heeft. Daardoor ben ik tot geloof gekomen en leerde ik anderen kennen, voor wie dat geloof net zo belangrijk was. Eén van hen was mijn lieve vrouw, met wie ik deze week 37 jaar getrouwd ben. En weer begin ik een tekst te begrijpen: *Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER (Spreuken 19:21, NBV).*

We hebben elkaar trouw beloofd in voor- en tegenspoed. Momenten van voorspoed hebben we rijkelijk gehad, maar periodes van tegenspoed zijn ons ook niet bespaard gebleven. Om de gezondheid van onze kinderen hebben we grote zorgen gehad. Het is juist daardoor dat we de liefdevolle God nog beter hebben leren kennen. We hebben iets van de diepte van deze woorden mogen ervaren: *Al ga ik door een diepdonker dal, ik hoef geen gevaar te duchten, want U, Heer, bent bij me, uw staf en uw stok beschermen mij (Psalm 23:4, GNB96).*

En dan nu. Als samenleving zijn we als het ware stilgezet. We weten niet wat ons allemaal te wachten staat. Wat dat 'nieuwe normaal' voor ons betekent. Dan lees ik hierboven de woorden uit Jesaja nog eens. Ik begin al wat grijs te worden, dus ik voel me extra aangesproken. Zou God dat echt tegen mij zeggen? *"Ik neem je op de schouders, Ik red je."* Ik geloof het! Want in dezelfde tekst zegt Hij: *"Ik heb het gedaan en blijf het doen."*

Om over na te denken

Denk eens na op welke momenten, in voor- en tegenspoed, God in jouw leven liefdevol aanwezig geweest is.

Gebedssuggestie

Deze keer een lied (Opwekking 42) als gebed:

*'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God,
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.*

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

Job coach

De wijsheid van het hart dat zijn eigen fouten (er)kent

'De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing.'
(Spreuken 12:18)

Zondag sprak Patrick van der Laan over Job. De man die temidden van enorm lijden laat weten dat hij zijn geboortedag vervloekt en niet begrijpt waarom God dat vreselijke lijden van hem, een rechtvaardige(!), toelaat, maar ook laat horen: "Ik weet: mijn Redder leeft en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen." In het boek Job geeft God geen antwoord op de vraag waar Hij is in het lijden, maar laat Hij des te meer zien hoe groot en te vertrouwen Hij is.

Job heeft ook vrienden, ze bezoeken hem in zijn ellende. Da's mooi, maar na zeven dagen stil naast hem te hebben gezeten, barsten zij los. Veel vriendschappelijks of pastoraals heb ik in hun woordenwisselingen niet kunnen ontdekken. Het brengt Job ook geen steek verder. En wat te denken van Jobs vrouw, zijn enige gezinslid die nog over is, die hem zei: *'Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.'* (Job 2:9) Ook niet echt een ondersteuning voor iemand die alles al kwijt is, maar laten we niet vergeten dat ook zij alles kwijt was, en vermoedelijk ook nog haar geloof/vertrouwen. Hoe alleen kun je ervoor staan... Hoe zwaar kan het dan zijn om aan God vast te houden?

Het boek Job gaat over God en Job en zijn strijd en zijn zoeken naar recht en antwoorden, maar ook de woorden van de vrienden staan er niet voor niets. Wat kan ik ervan leren? In elk geval dat het heel belangrijk is om op je woorden te letten. En vooral op Gods woord. Even tussendoor: in Hebreeën 5:1-2 staat over de hogepriester dat *'doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, hij ook bij machte is begrip op te brengen voor anderen'* (onwetenden en dwalenden). Oordelen is niet aan ons, we hebben er ook niet de kennis voor. Alleen God die alles weet, kan oordelen, rekening houdend met alles. Aan ons meer de taak om naast iemand te staan, en wie weet samen op te lopen en een naaste te zijn.

De vrienden hielden vast aan hun gedachte over een God die vergelddt, eenvoudig gezegd: als je goed doet, doet God goed en als je zondigt, straft God. Voor hen was er geen speld en argument tussen te krijgen. Terwijl de praktijk en de Bijbel toch laten zien dat het vaak anders gaat dan wij denken dat het zou 'moeten' of niet zou moeten.

Om over na te denken

1. Het kan verleidelijk te zijn om het lijden proberen te 'snappen', al was het maar om iemand de schuld te kunnen geven, maar God vertrouwen gaat daar ver boven uit. In het boek Job laat God dat zien, het brengt Job tot wat God met hem voorheeft. In het boek 'Wanneer de hemel zwijgt' van Ronald Dunn staat een goede reden om de vaak gestelde vraag 'Waarom ik?' te vervangen door 'Wat nu?': dat verschuift de aandacht van onszelf naar God. En het geeft ons iets om naar uit te kijken.
2. Het was niet God die wilde zien of Job bij lijden wel zijn geloofsvertrouwen zou behouden.

Gebedssuggestie

Here God, help mij om mijn woorden met uw Woord in overeenstemming te brengen en als ik samen met iemand oploop: vul mij met uw Geest en de liefde die daarbij hoort.

vrijdag 1 mei 2020

Job coach

In de rotsen uitgehouwen: Mijn Redder leeft!

O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen! Ik weet: mijn Redder leeft, en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. (Job 19:23-25)

Wanneer ik naar het graf van mijn schoonouders ga, zie ik op hun steen: 'De Heer is mijn herder' (voor mijn schoonmoeder) en 'Eeuwig onbegrijp'lijk wezen' (voor mijn schoonvader). Om aan te geven dat 'eeuwig onbegrijp'lijk wezen' niet op mijn schoonvader slaat, maar op onze God, staat er de verwijzing Gezang 208:13 bij. Volledig staat daar:

Eeuwig, onbegrijp'lijk wezen, Vader, Zoon en Heil'ge Geest!

Leer mij daag'lijks meer U kennen, U geloven allermeest!

't Heil van zondaars voert uw liefde tot de allerhoogste top.

Amen, godd'lijk Evangelie! Amen, zegt mijn ziel daarop.

God is met ons verstand niet te doorgronden, maar dat hoeft ook niet. Het gaat God om ons hart, meer om de liefde dan om de kennis. We zijn nog te imperfect om alles te begrijpen, dat is voor later. *Eens zullen we aan Hem gelijk zijn, zullen we Hem zien zoals Hij is* (1 Johannes 3:2). Eeuwig onbegrijp'lijk is wat mij betreft hier wel op zijn plaats.

Mijn schoonouders waren op gevorderde leeftijd, maar naast hen zie ik het graf van een jonge vrouw die op haar steen de tekst van Job 19:25 heeft laten schrijven: 'Ik weet: mijn Verlosser leeft.' Hoe rijk gezegend ben je als je gedurende je leven beseft en paraat hebt: mijn Verlosser (Redder) leeft. Wat er ook gebeurt: Hij leeft en ik met Hem, door Hem en tot Hem. Hoe moeilijk kan het zijn je daaraan vast te houden als het leven pijn doet! Maar ook: hoe goed om je daaraan vast te houden als het leven pijn doet!

Als Job al zijn kinderen en bezittingen kwijt is, hij verafschuwd wordt door zijn naaste vrienden, ieder die hij liefheeft zich tegen hem keert, zijn botten door zijn magere vel steken en hij zijn vrienden vraagt om medelijden en te stoppen hem te vervolgen en te belasteren (Job 19:20-22), dan roept hij uit: *Ik weet: mijn Redder leeft, en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. O, mochten deze, mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie, met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld, voor altijd in de rotsen uitgehouwen!*

In de rotsen uitgehouwen... om nooit te vergeten, om nooit te laten vergaan.
Uitgehouden om het uit te kunnen houden als het leven pijn doet.

De grafteksten bij mijn schoonouders komen mij niet vreemd voor, ze passen gewoon bij hen. Maar bij de jonge vrouw mijmer ik: Here God, dank U dat U zoveel heeft gegeven dat zelfs bij de dood mensen - vasthoudend aan uw Woord - kunnen zeggen: Mijn Verlosser leeft!

Om over na te denken

Hoe zorg jij ervoor dat je Gods Woord paraat hebt, ook bij onverwachte situaties?

Gebedssuggestie

Here God, dank dat Uw Woord wáár is en nooit vergaat. Zo waar dat we ons daaraan altijd mogen vasthouden. Een kostbaar geschenk voor ons in alle situaties. Dank. Amen!

zaterdag 2 mei 2020

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over Job 19:25 (NBV).

Titel van de overdenking: Job coach

Job was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad. Hij had zeven zonen en drie dochters. Hij was de aanzienlijkste, de rijkste man van het Oosten. God zei van hem: *“Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad.”*

Door toedoen van satan verliest Job alles, zijn kinderen, zijn bezit en gezondheid. Maar *ondanks dat zondigde Job niet en hij maakte God geen enkel verwijt.*

Het is goed om te beseffen dat het niet satans doel is dat mensen lijden of ellende meemaken. Dat is slechts een middel. Zijn doel is om mijn/jouw geloof te roven! Waarom zouden we hem zijn zin geven?!

Job heeft vrienden die hem komen bezoeken. Hoewel zij en Job allen overtuigd zijn van Gods soevereiniteit, zijn ze het toch volstrekt oneens met elkaar: Jobs gedachte is: ik ben onschuldig – mijn lijden is on(te)recht – God is hierin dus onrechtvaardig. De gedachte van de vrienden is: God is rechtvaardig – Hij geeft wat de mens toekomt – Job is dus schuldig.

Het Bijbelboek Job geeft niet het antwoord op de vraag waarom er lijden is, maar te midden van het lijden leert dit boek ons om toch te blijven vertrouwen op de soevereiniteit van God: Hij heeft de regie! Job weet te midden van al zijn ellende te zeggen: *“Ik weet, mijn Redder leeft! En Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.”*

Aan het einde van het boek Job, als Job - héél eerlijk vanuit de grond van zijn hart - zijn beklag heeft gedaan bij zijn vrienden en bij God, komen de hoofdstukken vanaf 38 waar God gaat spreken. Hij geeft geen antwoorden... maar stelt vragen! Waarmee Hij iets laat zien van Wie Hij is en hoe Hij regeert, en niemand anders.

Job kan niet anders dan uitbrengen (Job 42:3,4,6): *“Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. Eerder had ik slechts over U gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.”*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Een stelling om over na te denken: Het was niet God die weleens wilde zien of Job bij lijden zijn geloofsvertrouwen zou kwijtraken. Het was God die Job zo vertrouwde dat satan ruimte kreeg om hem lijden aan te doen.

Jobs vrouw (over wie we later niets meer teruglezen) zegt in alle ellende die Job maar ook zij heeft meegemaakt: *“Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.”* (Job 2:9). Wat vind je daarvan? Begrijpelijk? Waarom wel/waarom niet?

De vrienden van Job hielden vast aan hun gedachte over een God die vergeldt: 'als je goed doet, doet God goed en als je zondigt, straft God.' Laat daar je gedachte eens over gaan; wat komt er bij je op? Waarom ben je het er mee eens/niet mee eens? En geldt dat altijd?

Patrick noemde een voorbeeld van een kerk in China die momenteel een ongekeerde groei meemaakt. Net als wij in De Meerkerk, hebben ook zij een soort Schijf van Vijf, die bij hen bestaat uit: Woord - Gebed - Zending - Verwachting - Lijden.

Verwachting en Lijden... denk daar eens over na in hun en onze situatie. Waarom die verschillen?

In de woordenwisseling tussen Job en zijn vrienden hoor je Job wel héél eerlijk (misschien wel vrijpostig?) vanuit zijn hart over en tegen God spreken. (o.a. Job 7: 17-21) Wat vind je daarvan? Bid je zelf ook wel eens zo? Waarom wel/waarom niet?

Job kon (NB niet na zijn ellende maar) te midden van zijn ellende zeggen: *"Ik weet: mijn Redder leeft en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen."* Wat zegt dat jou? Herken je zoiets in je eigen leven? Of staat het ver van je af? Is daar een reden voor te geven?

Waarom denk je bij *'Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen'*? Is dat alleen iets voor 'later' of is het ook belangrijk voor nu? In het laatste geval, in welke zin?

Eventuele aanvullende bijbelteksten:

Psalm 62 en 1 Petrus 1:7

De diensten van morgen 3 mei zijn te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 9:00 en 11:00 uur.

Spreker: Evert Jan Ouweneel.

Bijbellezing: Psalm 34:20 (NBV)

Titel van de overdenking: Proef en zie dat God goed is.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp'; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.