

PREEK DOOR DE WEEK

PASEN

Tijd om op te staan

[Markus 16:1-8](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 13 april 2020

Tijd om op te staan

De éérste (!) uit de doden...

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren. ([1 Korintiërs 15:20-23](#))

Pasen in het jaar 33 (plm), het is zoals het nooit eerder is geweest. Drie dagen nadat Jezus als een door God verlaten misdadiger is gekruisigd, blijkt op de eerste dag van de nieuwe week een nieuwe werkelijkheid te zijn ingegaan. Volkomen volgens de voorzeggingen van Gods beloften in de heilige Geschriften. Maar ook volkomen tegen veler verwachting in... Ja, hoe kijken wij mensen aan tegen Gods beloften? Geen onbelangrijke vraag, lijkt me.

Er was duizenden jaren naar de Messias uitgekeken. En nu was het zo ver. Maar niet veel mensen hadden het nog door. "Het is volbracht", had Jezus geroepen toen Hij op Goede Vrijdag stierf en het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden scheurde: de weg naar God was open, vrij! Hoe zou het in de hemel geweest zijn? Daar is het feest als één zondaar zich bekeert, maar dit was het moment dat de hemel werkelijk opeens openging.

De evangelist Markus doet zakelijk verslag van de feiten en doet niet zijn best om bewijzen op tafel te leggen. Ik ben blij met alle 'bewijzen' van de opstanding van Jezus, maar ik ben veel blijer met Jezus Zelf. Die Zijn leven gaf voor ons. Ondanks alles. Zoals we Jezus zagen in de jaren vóór zijn dood, blijkt Hij daarna nog steeds Dezelfde. We lezen dat in [Hebreeën 13:8](#) en de praktijk bevestigt het: in [Markus 16:7](#) staat bijvoorbeeld dat de vrouwen de boodschap van de engel meteen moesten doorgeven aan de leerlingen en Petrus. Petrus werd met name genoemd. Omdat hij zo goed was? Of misschien omdat hij Jezus in hun laatste ogenblikken samen, had verloochend en dus wel extra aandacht, troost en bemoediging kon gebruiken? Stond Jezus daar niet al om bekend? God laat niet los wat Zijn hand begon. Ook niet twijfelaars als Thomas, voor wie Jezus zelfs een extra keer naar de leerlingen ging ([Johannes 20:26-28](#)). Maar ook is God er voor de reeds eerder gestorvenen (ik denk o.a. aan de teksten [Jesaja 26:19](#), [Daniël 12:2](#) en [1 Petrus 3:19-20](#)).

Om over na te denken

Pasen is heel goed nieuws: Jezus is de éérste uit de doden. Dat houdt in dat anderen volgen! Volgens [Hebreeën 2:10](#) is het doel zelfs velen. Daar word ik heel blij van, zeker als we mogen weten daarbij te horen! "Wie in Mij, de Zoon, gelooft", zegt Jezus, "heeft eeuwig leven" ([Johannes 3:36](#)). Als je ziet wat God ervoor over had, moet het niet te bevatten mooi zijn. God maakt zijn beloften waar. De liefde op Goede Vrijdag werd gevolgd door Zijn opstandingskracht met Pasen. Voor allen die bij Hem willen horen. Vaste grond tot ons behoud!

Gebedssuggestie Drieënig God, wat U deed en doet voor ons en ons herstel, maakt me heel gelukkig. Pasen is echt om te juichen, maar, Heer, help mij om mijn blijdschap ook op een goede manier te gebruiken in deze tijd in deze omgeving. Als dank, tot uw eer. Amen.

dinsdag 14 april 2020

Tijd om op te staan

Voor altijd en eeuwig de tijd na Pasen

Maar hij (de engel) zei tegen hen: "Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was neergelegd." ([Markus 16:6](#))

Ik voel me bevoorrecht te leven in de tijd na de eerste Goede Vrijdag en Pasen, de tijd na Jezus' sterven en opstanding. Het is een keerpunt in de geschiedenis van God met de mens. De gebroken relatie is geheeld, de weg is vrij. En dat geldt voor alle mensen, zowel van vóór het jaar 33 als van daarna. Maar wij hebben het geluk na die bijzondere dagen van herstel te leven omdat toen gebleken is dat God deed wat Hij had beloofd en wij ons daardoor kunnen vasthouden aan de door Hem beloofde toekomst.

Met Pasen zijn de diensten altijd uitbundig vreugdevol, en terecht. Een luisterrijke en vaak volumerijke vertolking van dankbare gevoelens van overwinning en wellicht opluchting om zoveel goedheid van God. Genade! Wie zingt de liederen van 'Daar juicht een toon' en 'U zij de glorie' niet uit volle borst mee? En je zal ze de kost moeten geven die nog dagenlang de liederen nazingen of neuriën. Ik vind het een heerlijke tijd, Pasen en na Pasen.

Ik zei net: een keerpunt in de geschiedenis voor de mensheid. Maar mag ik het ook wat persoonlijker stellen, of vragen: Ervaar jij/ik het ook als een keerpunt in jouw/mijn persoonlijke leven? Heeft de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen blijvende invloed op ons leven van alledag? Hoe sta je in het leven, hoe kijk je naar de dingen om je heen?

Op het koor waarop ik zat, zongen we ieder jaar met Pasen: '*Sta op uit de dood en Christus zal over u lichten*'. Een tekst uit [Efeziërs 5](#) waarin Paulus oproept om 'de weg van de liefde te gaan, zoals Christus'. De tekst '*Sta op uit de dood*', heeft geen betrekking op Jezus maar op de lezers van de Efeze-brief en daarmee ook op ons. De woorden ervóór luiden: '*Ontwaak uit uw slaap*'. Ik moet zeggen: dat komt wel dichterbij... (Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk)

Om over na te denken

Patrick sprak de hoop uit dat de tijd waarin we nu zitten (de coronatijd met achter ons de veertigdagentijd) het begin zal zijn van een opwekking. Dat wat nu gebeurt een wekker zal zijn voor mensen die hen, vanuit bezinning en verootmoediging en dank aan God/Jezus, aanspoort om op te staan. Om te komen tot het leven zoals God dat heeft bedoeld: samen met Hem in een rechte relatie leven in Zijn koninkrijk. Paulus noemt in [Romeinen 14:16-17](#) als kenmerken daarvan: gerechtigheid, vrede en vreugde. Zeg nu zelf: wie wil dat niet? Wie wil daar niet aan meewerken? De vraag 'hoe' is een vraag om over na te denken en te bidden.

Gebedssuggestie

Here God, ik vraag U om vergeving voor wat misging en waarvoor Jezus aan het kruis ging. Vreselijk. Ik dank U voor uw liefde voor ons allen. Help ons om een leven te leiden dat gefundeerd is door U en een dank is voor het wondermooie herstel door U met Pasen.

woensdag 15 april 2020

Tijd om op te staan

Tijd om op te staan

Jezus zei tegen hem: “Sta op! Pak uw matras en loop!” ([Johannes 5:8](#) Het Boek)

De terugkeer uit de dood is de meest spectaculaire opstanding die mogelijk is. Veel mensen zullen beweren dat het helemaal niet mogelijk is, maar vrienden van Jezus geloven stellig van wel!

Veel oorspronkelijke vrienden houden vast aan het feit van Jezus' opstanding omdat zij Hem met eigen ogen hebben gezien en soms zelfs aangeraakt. Het gaat daarbij niet om een enkeling die 'niet wilde accepteren dat Jezus er niet meer was'. Het gaat evenmin om verwarde volgelingen die een gezamenlijke hallucinatie hebben gehad (kan dat überhaupt?). Nee, het gaat om duizenden gelovigen die aan het begin van onze jaartelling weer overeind kwamen en blijmoedig getuigden van hun geloof. De duizenden werden tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen en miljarden. En nu staan wij zelf op, kijken achterom en vragen ons even af: *waarom geloven wij dit eigenlijk?*

Ik geloof in de opstanding van Jezus omdat het absurd is te beweren dat zoveel mensen hun leven hebben gegeven voor een leugen of verzinsel. Er was geen lichaam, wel een leeg graf. Er waren talrijke getuigen die stellig beweerden dat ze de levende Heer ontmoet hadden. Het bewijs is af te lezen aan de jonge kerk die opstond uit hun verslagenheid en verdriet. Volgelingen die rond de kruisiging nog uit angst een veilig heenkomen gezocht hadden, stonden na Pinksteren op straten en pleinen te vertellen over hun levende Heer. Niets en niemand hield hen nog tegen.

Er is daarna nog een man als Paulus, ooit fanatiek christenvervolger, die – zonder dat hij er menselijk gezien op vooruit ging – na een ontmoeting met de levende Jezus zijn leven prijs gaf om het goede nieuws over Jezus wereldkundig te maken.

Ik geloof ook in de opstanding van Jezus omdat ik zijn opstandingskracht in mijn eigen leven heb mogen ervaren en blijf ervaren. Onlangs nog. Ik moest een moeilijk gesprek aangaan. Ik las 's ochtends over de verlamde man die door Jezus overeind werd gezet met de woorden die boven deze overdenking geciteerd zijn. De woorden kwamen binnen alsof ze voor mij bedoeld waren. En ik stond op, voerde dat moeilijke gesprek – en was allesbehalve krachteloos.

Met Paulus zeg ik nu: *“Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor Hij uit de dood is opgestaan.”* ([Filippenzen 3:10](#))

Gebed

Wij vertrouwen op uw opstandingskracht!

donderdag 16 april 2020

Tijd om op te staan

Een wilsbesluit

'Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.' ([2 Timoteüs 2:1](#))

Vanaf [Lukas 19:29](#) (t/m hoofdstuk 24) kun je in de Bijbel op chronologische volgorde het complete Paasverhaal lezen. Zo start Lukas 19:29 met Palmzondag, de intocht van Jezus in Jeruzalem: met palmtakken wordt Jezus verwelkomd als Messias. In de dagen daarna geeft Jezus onderricht in de tempel. En op donderdag viert Hij de Pesachmaaltijd, waarna Judas Jezus verraadt en Petrus Jezus verloochent. Op Goede Vrijdag wordt Jezus gekruisigd en drie dagen later op Paaszondag vieren we dat Jezus de dood overwint en leeft!

Als je het mij vraagt, vind ik dat er erg veel gebeurt deze lijdensweek. De gedachten en emoties gaan van hot naar her. Van de vreugde op Palmzondag dat Jezus de nieuwe Koning zou worden, tot verraad, moord en verdriet op Goede Vrijdag en vervolgens nog verbazing, ongeloof, verwondering en vreugde op Paaszondag. Misschien zien de weken er voor jou nu net zo uit qua gedachten en emoties: vreugde over de gezondheid van jezelf, zorg om je geliefden, verdriet en empathie voor de eenzamen en senioren, ongeloof of verslagenheid als je de nieuwsberichten leest.

Mijn vraag voor deze week is: hoe kunnen we nu standvastig blijven, ondanks alle onzekerheden, vragen, gebeurtenissen en emoties?

Patrick vertelde afgelopen zondag over de opstanding van Jezus Christus. Je gelooft het of je gelooft het niet. Het start met een wilsbesluit. Is dat ook niet de kern hoe we standvastig en met het volste vertrouwen op Jezus door deze periode heen kunnen komen? Ook al gaan je gedachten en emoties van hot naar her, zoals ook in de lijdensweek, je mag sterk zijn door de genade van Christus Jezus ([2 Timoteüs 2:1](#)). Het is een wilsbesluit dat je ervoor kiest om op God te vertrouwen, in welke situatie of gedachte of emotie je je ook bevindt.

In [Hebreeën 12:13](#) (vertaling BasisBijbel) staat een bemoedigende tekst voor ons allemaal: *'Leef zoals God het wil. Dan zal je geloof niet zwakker worden, maar juist sterker.'*

Laten we deze belofte iedere dag in ons hart koesteren. Laten we bidden dat ons geloof sterker zal worden, omdat we God volgen. En laten we standvastig zijn in ons geloof door de genade van Christus.

Gebedssuggestie

Dank U, Jezus Christus, dat U mij Uw genade schenkt. Amen.

vrijdag 17 april 2020

Tijd om op te staan

Anderhalve meter afstand

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. ([1 Petrus 1:3](#))

Het verbaast me hoe snel het anderhalve meter afstand houden in onze samenleving is ingeburgerd. Of we nooit anders gedaan hebben manoeuvreren we behendig om elkaar heen. Dat alles met één belangrijk doel: het beschermen van leven. Leven van de ander en leven van onszelf.

Anderhalve meter is ongeveer gelijk aan twee armlengtes. Het doet me denken aan een bekend kunstwerk van Michelangelo. In de Sixtijnse Kapel heeft hij op het plafond onder andere de schepping van Adam uitgebeeld. Aan de rechterkant steekt God zijn arm uit om leven te geven. Aan de linkerkant steekt Adam zijn arm uit om dit leven te ontvangen.



In deze tijd van afstand houden mis ik het directe contact met mensen. Zo kan God soms ook ver weg lijken te zijn. Deze afbeelding laat zien dat God heel dichtbij komt doordat beide armen uitgestrekt zijn. Ik geloof dat Gods arm naar ons toe altijd uitgestrekt is. We beseffen het alleen niet altijd. Net als in de Sixtijnse Kapel moeten we omhoog kijken om het te zien. We moeten onze arm uitstrekken om erachter te komen dat Hij heel dichtbij is.

Zijn uitgestrekte arm zie ik ook in de opstanding van Jezus. In de tekst hierboven schrijft Petrus dat we door deze gebeurtenis opnieuw geboren zijn. Dat God ons na het fysieke leven ook het geestelijke leven gegeven heeft. Een leven in hoop.

In deze tijd smachten mensen naar hoop. Misschien dat jouw uitgestoken hand ook anderen die hoop kan geven. Een samenleving van anderhalve meter afstand geeft veel beperkingen maar kan ook deuren openen naar nieuwe mogelijkheden om anderen te bereiken!

Om over na te denken

Hoe zou jij in deze tijd anderen hoop kunnen geven?

Gebedssuggestie

Here God, dank U voor het nieuwe leven dat we door de opstanding van Jezus hebben mogen ontvangen. Mag ik in deze tijd misschien wel op nieuwe manieren dit leven delen met de mensen in mijn omgeving? Amen.

zaterdag 18 april 2020

Afgelopen zondag was het Pasen: Jezus leeft! Patrick van der Laan sprak over Markus 16:1-8 (NBV). Titel van de overdenking: Tijd om op te staan.

Markus geeft in 8 verzen een puur zakelijk verslag van de feiten over een van de meest essentiële gebeurtenissen van het christelijk geloof, de opstanding. Hij legt niets uit en gaat niet echt in op details, in anderhalve minuut vertelt hij wat er gebeurd is. Punt! Uit! Kennelijk is de opstanding van de Heer voor hem iets heel vanzelfsprekends geworden. Hij heeft niet de behoefte om met allerlei bewijsmateriaal zijn woorden kracht bij te zetten. En dat, terwijl het juist om zoiets ongelooflijks gaat. Maar misschien wel juist omdat het om zoiets ongelooflijks gaat dat argumenten en allerlei bewijzen geen zin hebben.

Patrick ging kort in op wat de andere evangeliën zeggen over de opstanding. Onder andere dat Jezus aan verschillende personen verschijnt, aan de leerlingen (en later nog een keer met Tomas erbij), aan Petrus (als die aan het vissen is), eenmaal zelfs aan meer dan 500 mensen tegelijk, Jakobus en daarna aan alle andere apostelen en ook aan Paulus, onderweg naar Damascus. (Lees 1 Korintiërs 15:1-8)

Patrick keek vervolgens nog kort naar het verhaal van de verloren zoon (Lukas 15). Dat is het 'menselijke' Paasverhaal waarin de vader zegt over zijn zoon die terugkomt: "Hij was dood maar is weer levend geworden." De verloren zoon uit het verhaal was niet fysiek dood, maar geestelijk. En verkeren veel mensen niet in zo'n geestelijke dood? Hebben wij niet allemaal in zo'n geestelijke dood verkeerd?

Pasen is het feest van de Opstanding van Jezus Christus, Hij leeft! Maar daardoor mogen/kunnen wij ook leven. De verloren zoon stond op een goed moment op. Hij vond het tijd om op te staan. Dat heeft hem levend gemaakt, door de genade en de liefde van God de Vader en het offer van onze Heer Jezus Christus.

Van verschillende kanten horen we dat in deze tijd van het Coronavirus mensen zich meer dan gebruikelijk tot God richten en ook de tijd nemen om na te denken of zoals het verhaal van de verloren zoon zegt 'tot zichzelf te komen'. Moge deze tijd voor velen een tijd worden van bezinning en verootmoediging en een groeiend besef dat dit de tijd is om op te staan.

Mogelijke aanvullende lezingen:

2 Korintiërs 5:1-5, Efeziërs 2:6-7, Efeziërs 5:10-17, Openbaring 3:21

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Markus komt met geen enkel bewijs voor Jezus' opstanding terwijl die toch volop voorhanden zijn. Reageer eens op deze stellingen, wellicht uit eigen ervaring:

- juist omdat het om zoiets ongelooflijks gaat hebben argumenten en bewijzen geen zin.
- geloven of niet-geloven begint met een wilsbesluit.

Met Goede Vrijdag wordt duidelijk hoe groot de liefde van God/Jezus voor mensen is, bij de opstanding met Pasen hoe bovenmenselijk groot de goddelijke kracht is.

Heb jij een verlangen om de liefde van God/Jezus voor jou te willen beantwoorden?

Als je denkt aan mogelijkheden daartoe, waaraan denk je dan?

Kunnen anderen je daarbij helpen? Aan wie denk je?

Is er iets wat jou hierin kan tegenhouden? Hoe ga je daarmee om?

De diensten van morgen 19 april zijn te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 9:00 & 11:00 uur. Wigle Tamboer zal spreken over psalm 46 (NBG51).

Titel van de overdenking: Weet, dat Ik God ben!

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus.

We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp'; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.