

# PREEK DOOR DE WEEK

## Het begin en het einde

[Openbaring 22:6-13](#) (NBV)

*Geraakt &  
Geroepen*

maandag 6 april

Het begin en het einde

## Dichterbij dan ooit

*“Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde.” ([Openbaring 21:6](#))*

“We zijn voorbij de start, maar nog niet aan het einde van het begin.”

Heel Nederland trok even de wenkbrauwen op toen onze minister president deze woorden uitsprak. Wat zei hij nu eigenlijk?

We zitten middenin een crisis. Maar als we uitzoomen en onze blik over de aarde en door de eeuwen laten gaan, dan zitten we al in een crisis sinds Gods tegenstander de hele schepping in zijn val mee naar beneden sleurde.

We hebben er niet om gevraagd geboren te worden. We bestaan. Persoonlijk ben ik daar heel blij mee, ondanks alle ellende hier beneden. Er is ons evenmin gevraagd in welke tijd en op welke plaats we ter wereld wilden komen. We menen desondanks dat we speciale rechten aan onze afkomst mogen ontlenen, maar goedbeschouwd zijn dat louter *voorrechten*. Mogen we mensen die het minder getroffen hebben aan hun lot overlaten? Geloven we in karma\* of in genade\*\*? Ik geloof in genade. Het is genade dat ik ademhaal en dat mijn hart blijft kloppen. Het is genade dat de zon 's ochtends opkomt. Het is genade dat er brood op mijn bord ligt – en meer dan dat. Het is genade dat mijn beker overvloeit van Gods gulle goedheid.

Waar bevinden we ons op de tijdschaal van Gods plan met deze schepping? ‘We zijn voorbij de start, maar nog niet aan het eind van het begin.’ Toegegeven, dat is niet mijn wijsheid, maar Mark Rutte had het ook geleend van Winston Churchill:

*“Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning”.*

We zijn allemaal schatplichtig aan onze voorgangers. En dan doel ik op de mensen die in onze kerk voorgaan, maar ook op alle generaties die ons in het geloof zijn voorgegaan. Wij strekken ons uit naar de komst van Jezus, maar zij deden dat ook en zij hebben de vervulling niet tijdens hun leven mogen meemaken. Hoe zit het met onze generatie?

We zijn nog niet aan het einde. Maar we zijn dichterbij de vervulling van Openbaring 21 dan alle generaties voor ons. Amen?

## Gebed

Kom Heer Jezus, wees ons nabij. Herstel uw schepping en zet ons in bij de realisatie van Gods plan.

\* je krijgt wat je verdient

\*\* je krijgt wat je niet verdient

dinsdag 7 april 2020

Het begin en het einde

## Op doorreis

In deze tijd lezen we iedere dag verhalen over leven en dood in de krant. Verhalen over hoe intensief de zorg is in de ziekenhuizen en over de moeilijke beslissingen die artsen dagelijks moeten nemen. Over een arts die moet kiezen wie hij opneemt op de intensive care om gered te worden. Ik las over een arts die vertelde dat 's nachts de coronapatiënten met ademnood maar bleven komen voor de intensive care en dat hij er zelf helemaal doorheen zat. De keuze tussen leven en dood is voor iedereen ineens heel zichtbaar geworden. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Kijkend naar wat de Bijbel ons leert, kunnen we kracht putten uit [Hebreeën 11:13-16](#):

*Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereed gemaakt.*

Als we zo naar ons leven kijken, alsof we op doorreis zijn naar een beter vaderland: het hemelse, dan mogen we daar ook reikhalzend naar uitkijken!

Het kijken naar ons leven alsof we hier leven als vreemdelingen en gasten helpt ook in ons dagelijks leven. Als ik kijk naar m'n eigen situatie waarin we proberen thuis te werken, de kinderen onderwijs te geven en het ook gezellig met elkaar te blijven houden, is de wetenschap dat we 'slechts op doorreis' zijn een heel fijne gedachte.

Het plaatst alles weer in perspectief en leert ons dat we ons moeten blijven richten op het Eeuwige, op God.

We weten dat de dood niet het laatste woord heeft en dat we met Pasen de opstanding van onze Heer Jezus Christus mogen vieren. Daarin zijn wij allen overwinnaars!

## Om over na te denken

Hoe kan het kijken naar je eigen leven alsof je op doorreis bent, je helpen in deze tijd?

## Gebed

Heer, dank U voor alle goede dingen die U ons dagelijks geeft. Dank U dat we elkaar hebben en bovenal dank U dat U voor ons bent gestorven en bent opgestaan uit de dood.

woensdag 8 april 2020

Het begin en het einde

## God voorziet

*Steel niet. ([Exodus 20:15](#))*

In het afgelopen half jaar heb ik te maken gehad met ernstige slaapproblemen. Vaak was ik 's nachts wakker. Ik moest alle zeilen bijzetten om staande te blijven. Goed, ik had veel tijd om te bidden wat mij ook zeker een periode heeft geholpen. Maar soms overviel me een gevoel van moedeloosheid. Dan zat ik me op de fiets naar mijn werk af te vragen hoe ik een dag voor een drukke klas door moest komen. Vaak, als ik er echt doorheen zat, was het alsof God zelf tegen me zei: 'Ik ben bij je', of 'Ik heb je toch ook door andere moeilijke dagen heen geholpen'. Wat volgde was meestal een goeie dag.

Ken je dat, zegen ontvangen op de bodem van een dal in je leven?

Een paar weken geleden volgde ik een korte Bijbelstudie over de tien geboden. De uitleg bij het achtste gebod 'steel niet' sloeg in als een bom. Achter de voor de hand liggende betekenis schuilt namelijk de rode draad van de Bijbel. Het is niet nodig om je dingen toe te eigenen, naar je toe te trekken omdat je denkt dat je ze nodig hebt. Nee, God zal voorzien. Hij geeft je wat je nodig hebt.

Ineens buitelden de voorbeelden uit de Bijbel over elkaar heen. *'Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar want U bent bij mij'* ([Psalm 23](#)). *'En houd dit voor ogen, Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van deze wereld'* ([Matteüs 28:20](#)). *'Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde'* ([Openbaring 22:13](#)).

Het 'God voorziet' hernieuwde mijn hoop dat het goed zou komen. En alleen die hoop al heeft voor een flinke boost in mijn herstel gezorgd.

Een mens heeft hoop nodig om door te kunnen... en God weet dat. In het diepste dal ontvang je vaak zegeningen. Let daarop als je leven nu door een dal gaat. Tel ze in deze onzekere tijd door de coronacrisis. Het zal je helpen dwars door zorgen, angst en tranen heen.

In deze stille week is het goed je te realiseren dat het diepste dal al doorlopen is door Gods Zoon, onze Here Jezus Christus. En daar, in dat inktzwarte dal, ontving de mensheid de grootst mogelijke zegening. Namelijk die van een eeuwige hoopvolle toekomst. God voorziet.

## Gebedssuggestie

Heer, help mij als ik me zorgen maak, verdriet heb of bang ben. Open mijn ogen voor de zegeningen die U mij geeft, juist als het moeilijk is.

donderdag 9 april 2020

Het begin en het einde

## Hij nam de beker

*“Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg: maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.”* ([Lukas 22:42](#))

Vandaag is het Witte Donderdag, de dag waarop we het lijdensverhaal volgen voor Jezus' kruisiging. Het was de tijd voor het joodse Paschafeest, het herdenken van hun bevrijding uit Egypte. Waarbij de joden bloed aan hun deurpost moesten smeren om te ontkomen aan de verderfengel.

Toch staat er in [Lukas 22:15](#): *“Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden”*. Dit Pascha werd een afscheidsmaal dat zich zou onderscheiden van de andere maaltijden die Jezus met hen had; nu zou de samenhang duidelijk worden met zijn lijden. Aan de maaltijd deelt Hij brood en wijn uit aan de discipelen, als tekenen van het geven van zijn leven. Hij wordt overgeleverd, maar Hij geeft zich vrijwillig aan de zijnen. Door zijn lijden en sterven baant Hij de weg naar het Koninkrijk van God. Paulus herinnert ons later in [1 Korintiërs 11:23-26](#) aan de instelling van het Avondmaal. In het vieren van het Avondmaal gedenken wij Hem die Zijn leven voor ons gaf.

Maar er is nog een andere beker die Jezus die dag nam. Dat gebeurde in de hof van Gethsémané. Daar zien we de diepte van Jezus' lijden. Toen Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de hof binnenging staat er: *'Hij begon bedroefd en zeer angstig te worden.'* ([Matteüs 26:37](#)) Jezus onderging een ondraaglijke innerlijke pijn. In [Jesaja 53:3](#) wordt Hij al 'een man van smarten' genoemd. Hij droeg het leed van de wereld op zich, maar wat hier gebeurt, gaat verder. De beker die Jezus moest drinken was de beker van gramschap, van Gods woede, boosheid over de mensheid. Hij kreeg hier een voorproefje van wat Hij de volgende dag zou ervaren, namelijk door God verlaten te worden. Tot drie maal toe vroeg Jezus of deze beker aan Hem voorbij mocht gaan, Hij toonde zijn emoties, maar zei daarbij: *“Niet mijn wil maar Uw wil geschiede”*. Het was een daad van volmaakte gehoorzaamheid aan God. Adam en Eva hadden in de tuin gefaald, in deze tuin gehoorzaamt Jezus de wil van de Vader.

Wij kunnen ons dat moeilijk indenken; als je iemand verliest, je echtgenoot, kind of vriend, doet dat pijn. Hoe langer en sterker de relatie, hoe indringender de gevolgen. Hoeveel te meer zal dat voor Jezus geweest zijn die met de Vader in een volmaakte liefdesrelatie leefde.

Het gevolg van deze daad van Jezus is dat we bevrijd worden van veroordeling over de zonde. Hij droeg de straf die voor ons was. Maar Jezus heeft niet alleen onze straf gedragen, maar ook mogelijk gemaakt dat we kunnen leven als gerechtvaardigde mensen. In [2 Korintiërs 5:21](#) staat: *'Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.'* Zijn rechtvaardigheid wordt aan ons toegeschreven, zo kunnen we staande blijven voor Gods rechterstoel, vrijgesproken!

## Gebedssuggestie

Dank U voor het offer dat ons de vrijheid biedt. (Opwekking 579)

vrijdag 10 april 2020

Het begin en het einde

## Goede Vrijdag - Eenzame strijd om leven en dood...

*Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: "Eloï, Eloï, lema sabachtani?", wat in onze taal betekent: "Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?" Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. (uit [Markus 15:33-38](#))*

Goede Vrijdag... Hoe goed is Goede Vrijdag! Maar ook: hoe zwart en somber. In de veertig-dagentijd konden we - in de coronacrisis misschien wel meer dan anders - nadenken over ons leven en dat van Jezus in ons. Goede Vrijdag is onvoorstelbaar goed voor ons, maar kostte Jezus zijn leven. De Koning die Knecht werd, werd voor ons op de meest afschuwelijke manier slachtoffer... Zwarte, sombere vrijdag.

Jesaja kennen we als een profeet die heel veel heeft voorspeld over Jezus, de Messias, en Zijn lijden. Denk alleen al aan [Jesaja 53](#), waarin o.a. staat: *Geminacht en gemedend werd Hij, het waren onze ziekten die Hij op zich nam, onze smarten die Hij heeft gedragen, doorstoken om onze weerspanning, om onze zonden gebroken, Hij werd gestraft, ons bracht het vrede en dankzij zijn striemen is er voor ons genezing...*

Sombere, zwarte Vrijdag... Goede Vrijdag. Een strijd om leven en dood. Het ging om *ons* leven, *Zijn* dood. Ik heb vroeger wel gedacht dat ik geen schuld had aan het lijden van Jezus, want toen Hij stierf was ik nog lang niet geboren. Maar Jezus ging voor *alle* zonden van *alle* mensen van *alle* tijden aan het kruis. Stel je voor hoe afschuwelijk dat geweest moet zijn, zo'n berg zonden, alle zoi op één mens. Niet vreemd dat de Vader (die in zijn 100% heiligheid de zonde gewoon niet kan aanzien) niet bij Jezus kon zijn toen Hij al die zonden op Zich nam.

Ook de mijne...

Jezus, verlaten door Zijn Vader. Verlaten door de mensen, bespot en geslagen. Het was een strijd als nooit tevoren, een eenmalige strijd tussen de 100% heiligheid/100% gerechtigheid tegenover de 100% liefde. Zijn liefde overwon... Niet de onze.

In [Jesaja 43:24](#) (Naardense vertaling) las ik dat God tegen het volk zei: *"Je hebt door je zonden Mij tot je dienstknecht gemaakt..."* Jezus, de Koning, door mij tot dienstknecht gemaakt... Gekroond met doornen... Sombere, inktzwarte Vrijdag... Goede Vrijdag...

### Om over na te denken

*"Ik wil mijn leven voor U geven!", zei Petrus. Maar Jezus zei: "Jij je leven voor Mij geven? Waarachtig, Ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij Mij driemaal verlóóchenen." (Johannes 13:37b-38)* Een vers later ([Johannes 14:1-3](#)) staat dat dezelfde Jezus na zijn opstanding tegen dezelfde Petrus zegt: *"Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben."*

**Gebedssuggestie** Heer, wat kan ik anders dan klein worden en U danken...

*De dienst van Goede Vrijdag via de [livestream](#) begint om 20:00 uur*

zaterdag 11 april 2020

Patrick van der Laan sprak zondag - via de livestream - over 'Het begin en het einde', het slot van de jubileum-prekenserie over Gods grote verhaal in de Bijbel (en de praktijk).

Bijbellezing: [Openbaring 22:6-13](#) (NBV).

De woorden van het thema zijn de laatste woorden van dit Bijbelgedeelte... Jezus is het Begin en het Einde. Hij is de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste.

Patrick vertelde over het boek Openbaring o.a. dat het verwijst naar de profeten Ezechiël en Daniël en dus ook naar de vervulling van hun profetieën. Het is niet bedoeld om te ontcijferen wanneer Jezus terugkomt, maar een openbaring aan Johannes waarin we hoop krijgen en uitgedaagd worden om stand te houden. Het boek openbaart de historische patronen en Gods beloften. Een betrouwbare motivatie om aan vast te houden tot de dag dat Jezus terugkomt en Gods grote verhaal tot voltooiing zal komen.

De hoofdstukken [21 & 22](#) vertellen over een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem en een nieuwe Hof van Eden, zoals we ook al lasen in Genesis 3, Ezechiel 47, Jesaja en Sefanja. Je kunt het dus zien als een herinnering aan oudtestamentische beloften en voorzeggingen. Met als doel om terug te gaan naar de oorsprong van Gods grote verhaal dat je leest op de eerste bladzijde van de Bijbel: Leven in intieme omgang met God, als mensen die Hij gemaakt heeft naar Zijn evenbeeld.

\*\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

In de lezing van [Openbaring 22:6-13](#) zien we o.a. *'Gelukkig wie zich houdt aan de profetieën van dit boek.'* Waaraan denk je als je dit leest? Waarom juist daaraan, denk je?

In [Hebreeën 11:13-16](#) lezen we dat we als gelovigen op *'doorreis zijn naar een vaderland'*. Heeft de prekenserie je geholpen dat inzicht ook in je huidige leven mee te nemen? Waarin maakt het een verschil of kan het een verschil maken?

Op allerlei manieren maakt God duidelijk dat Hij Zijn beloften nakomt. In [2 Petrus 3:9,15a](#) staat dat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en dat Zijn geduld onze redding is. Pas je in je leven toe dat dat geduld ook voor anderen is, bijvoorbeeld met wie jezelf minder geduld heb? Wat doet dat met je als je daar later over nadenkt?

Hoe zal bij de voltooiing van Gods verhaal 'de nieuwe hemel en de nieuwe aarde' er volgens jou uitzien? Welke verschillen met het leven van nu zie je? Waar kijk je het meest naar uit en waarom? Kan het je ook helpen in het leven van nu?

Gisteren was het Goede Vrijdag. We vierden - online - het heilig Avondmaal en herdachten het lijden en sterven van Jezus. Hoe heb jij Goede Vrijdag ervaren en plaatsgegeven in het grote verhaal van God? Wat betekent het voor jou dat God/Jezus zo ver ging in Zijn belofte?

\*\*\*

NB. In de **jubileum-prekenserie** gingen we in vogelvlucht door de Bijbel om daarin het Grote verhaal van God te zien en de rode draden erin te herkennen. In de **Preek door de Week+** van afgelopen zondag, 5 april 2020, zie je **het overzicht van de hele serie**.

\*\*\*

Morgen is het Pasen. Patrick van der Laan spreekt over Markus 16:1-8 (NBV) Titel: Tijd om op te staan. De **diensten** zijn **via de [livestream](#)** mee te beleven om 9:00 & 11:00 uur.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699  
2130 AR Hoofddorp  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.