

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 8 maart 2020**

Prediker: Joop Strietman

Titel: Een koning... wat voor één!

Bijbellezing: 2 Samuël 7:12-16 (NBV)

*12 "Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal Ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. 13 Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en Ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt.*

*14 Ik zal een Vader voor hem zijn en hij voor Mij een zoon: als hij zondigt, zal Ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet,*

*15 maar hij zal nooit bij Mij uit de gunst raken zoals Saul, die Ik verstootte omwille van jou.*

*16 Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen."*

\*\*\*\*\*

### **Aanvullende Bijbellezingen**

2 Samuël 7:8-16 (dit is de lezing, aangevuld met voorafgaande tekst)

2 Samuel 23:5

Psalm 2: 4-6; 89:4-5; 89:28-29; 110:1-4

Jesaja 9:5-6

Johannes 1:49

Openbaring 5:12; 11:15; 17:14; 21:1-5, 22:17

Psalm 31:15-16

### **Bijzonderheden**

Deel 8 in de Jubileum Preekserie

Zondag 15 maart ledenbevestiging en viering heilig Avondmaal

Maandag 16 maart Slotavond cursussen

### **Enkele opmerkingen**

Joop Strietman sprak n.a.v. het verhaal van God in het leven van koning David, het verhaal van David en de belofte van God over een eeuwig Koninkrijk. Eén van zijn nakomelingen zal voor eeuwig regeren!

De Bijbel is Gods grote verhaal van schepping, alles kapot door ongehoorzaamheid, Gods volk in het Oude Testament, het herstelwerk van Jezus, de formatie van Gods volk in het Nieuwe Testament, het oordeel en dan de nieuwe hemel en aarde. Het is één indrukwekkend verhaal!

We hoorden over de belofte aan David, dat een nakomeling van hem voor eeuwig zou regeren. Deze belofte heeft drie facetten:

1. Het zal een nakomeling van David zijn
2. Zijn regering duurt tot in eeuwigheid
3. Er is sprake van een vader/zoon relatie

Hoe zullen gelovige Joden deze belofte nadien hebben begrepen, toen er de meest verschrikkelijke koningen aan de macht kwamen? Israël scheurt zelfs in twee delen uit elkaar: noord en zuid en uiteindelijk verdwijnt Israël tijdens de Romeinse overheersing zelfs compleet van de kaart. Van de belofte aan David lijkt niets terecht te komen. Het verbond lijkt verbroken ...

Maar 400 jaar na David legde Daniël in ballingschap een droom uit aan de koning van Babylonië. De kern? Tussen allerlei koninkrijken die er in de wereld zullen komen en gaan, ontstaat het eeuwigdurende Koninkrijk van God.

De belofte krijgt in de Bijbelse boeken meer en meer gestalte in 1) de Psalmen, 2) de profeten en 3) de belofte aan een jonge vrouw, Maria, die op een wonderbaarlijke manier zwanger wordt. Hierdoor weten wij nu dat de belofte van een eeuwige koning slaat op Jezus, de zoon van ... David!

De volgorde van de komst van deze koning en dit koninkrijk is in hele grote lijnen als volgt:

- a) **Aankondiging.** Het Koninkrijk wordt eerst aangekondigd aan David, 3.000 jaar geleden.
- b) **Komst.** Mattheüs benadrukt dat Jezus de zoon van David is! De Koning komt Zelf voor Zijn missie en geeft Zijn leven: Jezus, 2.000 jaar geleden! Hij lijdt en sterft voor onze zonden en zegt daarna: "Het is volbracht" en "Mij is gegeven alle macht!".
- c) **Formatie.** De Koning bouwt haast in stilte Zijn rijk in de harten van mensen die Hij voor Zichzelf wint. Het koninkrijk van God in onze tijd is de Herder die Zijn kudde formeert, of de Koning die Zijn volk bijeen brengt. De formatie van Zijn volk! "*Dit is het werk van God, dat jullie geloven*". Dit is de tijd van de Kerk, onze tijd, van 2.000 jaar geleden tot en met vandaag.
- d) **Regering.** De Koning komt in heerlijkheid, rekest voorgoed af met Zijn vijanden en maakt alles nieuw en zal eeuwig regeren over Zijn volk in een hersteld universum! Dat is nu nog toekomst. Zoals de Joden leefden met de belofte, maar de uitwerking nog niet zagen, zo leven wij nu met de belofte van een eeuwig Koninkrijk en een nieuwe hemel en aarde, zonder dat wij dit nu al zien of zelfs volledig kunnen begrijpen!

We moeten het geheel zien. Zo is het ook met de doop, Israël, geloof, het kruis, de kerk, evangelisatie, wonderen, de opstanding der doden, zonde, vervolging, gehoorzaamheid, wederkomst ... het zijn onderdelen van een veel groter indrukwekkend geheel! De onderdelen krijgen pas betekenis in het geheel.

Wij hebben geen ingebeelde hoop, maar een reële, vaste, zekere hoop voor een geweldige toekomst. Hoop is zuurstof voor de ziel. Hoop doet leven.

In het brandpunt van Gods verhaal staat Koning Jezus. De meeste geweldige die denkbaar is:

- a) In Zijn *toewijding* - Hij is voor ons gestorven.
- b) In Zijn *capaciteiten* - Hij maakt de hele kosmos nieuw.
- c) In Zijn *standaard* - Recht en gerechtigheid in hun meest pure vorm!
- d) In Zijn *regeerperiode* - Zijn heerschappij kent geen eind.

In het boek Openbaring zien we het Lam op de troon! Hij die Zijn eigen leven voor ons inzette, gaat eeuwig als Koning voor ons zorgen en Hij maakt alles nieuw. Mooier dan dit kunnen we het niet krijgen! Wat aan David is beloofd, werd voor de Joden in de eeuwen daarna een toekomst die zij nog niet ervoeren. Zo is het ook met ons. Zijn Koninkrijk is onze toekomst, ook al ervaren we dit nu nog niet. We hebben nog steeds dood en rouw, gebrokenheid, ziekte en verval.

Voorwaarde voor deze toekomst is wel dat we ons aan Jezus toevertrouwen. Zijn Koninkrijk wordt nu gebouwd op liefde en wederliefde. Van daaruit vloeien nu al vergeving en vernieuwing ons leven binnen. Zo is het Koninkrijk van God onder ons. Nu is dit allemaal nog vooral innerlijk en persoonlijk, maar straks ook uiterlijk en kosmisch. De Koning is nu bezig Zijn volk te formeren. Soms gebeuren daar ook hele wonderlijke dingen bij, in de ondersteuning van dit grotere werk. Het meest bijzondere daarbij is echter wat Jezus zei: "*Dit is het werk van God, dat jullie geloven.*" Wil jij je hart voor dit werk van God openen en ja zeggen tegen Hem? Wil jij Hem in geloof omarmen? Dat is voor nu de enige vraag die telt, maar ook de alles omvattende vraag!

## Liederen

672 - Heerser over alle dingen

Wat hou ik van Uw huis - Psalm 84

461 - Mijn Jezus, mijn Redder

815 - Vul dit huis met uw glorie

615 - Dank U voor het kruis, Heer

## Vragen

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - e) in het lezen van de Bijbel (Woord)
  - f) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
  - g) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
  - h) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
  - i) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)
4. Luister samen naar het lied van Opwekking 672 – Heerser over alle dingen. Is dit werkelijkheid in jouw leven, is Hij de Heerser over al jouw dingen? Spreek met elkaar waar je overwinningen behaald hebt op dit gebied, maar deel ook de worstelingen en dank en bid voor elkaar.
5. We hebben als kinderen van God een prachtige toekomstbelofte en -perspectief. Hoe werkt die belofte in jouw leven door? Wat betekent deze belofte, dit perspectief voor jou?
6. Joop Strietman noemde Jezus, de meeste geweldige Koning die denkbaar is. Als iemand jou vraagt of je dit ook vindt, zeg je waarschijnlijk 'jazeker'. Maar denk met elkaar ook na wat het praktisch voor jou betekent dat Jezus dit is, of dit in je leven zou moeten betekenen, maar dat nog niet doet.
7. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

## Gebedssuggestie

Als ik meer van U in mijn leven wil moet er minder van mezelf zijn. Helpt U mij daarbij alstUblieft.

\*\*\*\*\*