

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 22 maart 2020

Prediker: Orlando Bottenbley  
Titel: Het masterplan van God  
Bijbellezing: Jesaja 46:9-10 (HSV)

*Ik ben God, en er is er geen als Ik, 10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen.*

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

wat is er door de Corona crisis veel gebeurd in een week...

Ik wil beginnen te zeggen hoe dankbaar ik ben dat jullie als huiskringen op een hartverwarmende manier inhoud en vorm gegeven hebben aan het kring-zijn nu fysiek samenkomen niet meer mogelijk is.

Jullie zullen allen de Meerkerkmail ontvangen hebben en de video-update gezien hebben waar voorbeelden gegeven worden hoe een gemeenschap te zijn en te blijven, ook waar we verstoken zijn van fysiek contact. Iemand zond een foto van biddende handen met de opmerking: 'handenschudden wordt afgeraden, handen vouwen niet!' Hoe mooi dat er ook door de telefoon en via videoverbindingen met en voor elkaar gebeden wordt! Ook de voorbeelden om er te zijn voor de mensen in de straat zijn hartverwarmend.

Blijf ons voeden met getuigende en inspirerende voorbeelden

Morgen spreekt Orlando Bottenbley in onze Jubileum Prekenserie; hij komt er voor uit het hoge noorden en zal net als ik voor een lege zaal staan. Bid voor hem, zoals jullie zeker ook gedaan hebben voor mij want God gaf bijzondere genade om onder deze omstandigheden te preken.

Sinds we niet meer fysiek bij elkaar konden komen, maar wel een livestream willen aanbieden, hebben we als staf ons biddend de vraag gesteld of we de Jubileum prekenserie zouden onderbreken of doorgang zouden laten vinden. We kozen voor het laatste, met daarbij natuurlijk aandacht voor de Corona-actualiteit en wat deze crisis doet onder onze broeders en zusters en de mensen onder wie we leven en ver daarbuiten. Daarom hebben we ook direct vrijdag 13 maart een persoonlijke videoboodschap uit doen gaan en zullen we dat voorlopig elke vrijdag doen (waar je de video nog niet bekeek, neem er tijd voor en wijs ook je kringleden op deze wekelijkse video, alsook op de Weekinfo).

Ik was er zelf dan ook stil van dat afgelopen zondag juist in de serie Psalm 137 aan de orde was, met niet alleen een priesterlijk, maar ook een profetisch woord. Ook het tekstgedeelte van Orlando is zo'n priesterlijk en profetisch woord. Zo ook de andere Bijbelverwijzingen die je hieronder vindt.

Ik ervaar deze dagen dat alles wat het geloof in Christus ons door Zijn genade gegeven heeft, juist nu het er op aankomt, van zo'n onschatbare waarde blijkt te zijn.

Binnen ons pastoraat zeggen we vaak tegen elkaar hoe belangrijk het is dat gelovigen hun geestelijke wortels diep slaan, wanneer het kan, om voorbereid te zijn voor de tijd wanneer de storm opsteekt. De Jubileumserie beoogt precies dat te doen.

Ik ben dankbaar te zien hoe we als gemeente te midden van deze crisis mogen zien dat mensen hun wortels diep hebben geslagen, of, om met Efeziërs 3 te spreken: 'geworteld en gegrond in Christus zullen we instaat zijn...'

Hieronder vind je wat minder uitgebreide vragen voor bij de preek dan je van ons team gewend bent. We vertrouwen er op dat er genoeg is om virtueel samen kring te zijn. En mogen we als kring meer dan ooit ook veel tijd nemen om onze handen te vouwen in gebed.

Met een hartelijke zegengroet, mede namens het PddW+ team,

Wigle

\*\*\*\*\*

### **(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen**

1 Korintiërs 15:24-28

Handelingen 1:8

Openbaring 21:3

### **Bijzonderheden**

Deel 10 in de Jubileum Prekenserie.

### **Enkele opmerkingen**

De boodschap van deze zondag brengt ons van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Maar zoals we in de serie al ontdekt hebben, is het onmogelijk om niet de eenheid van de Bijbel elke zondag te benoemen als het gaat om Gods Grote Verhaal.

Juist in deze crisistijd mogen we veel troost en hoop, veiligheid en zekerheid putten uit hoe God telkens weer Zijn volk tegemoet treedt door Zijn genade en liefde, Zijn hoop en redding. Het is precies deze rode draad van Gods handelen met ons, dat voor ons als staf doorslaggevend was om de serie door te laten gaan. Te midden van deze crisis hebben we precies een boodschap als het Grote Verhaal van God hard nodig.

Als Christen mogen we weten waar we vandaan gekomen zijn, waar we staan en waar we heengaan, zelfs, of moeten we door geloof zeggen, juist te midden van een crisis. Is Gods grote verhaal niet een steeds genadevol inbreken in de crises waar de aarde en haar mensheid zich steeds in bevond, of beter gezegd, waar de aarde en haar mensheid door de zonde in terecht kwam. Wat een geloofsveiligheid -en zekerheid dat God ons niet zal loslaten in welke crisis ook (denk aan zijn belofte aan Noach).

In de afgelopen weken hebben we in onze prekenserie al diverse keren een rode draad in de Bijbel mogen ontdekken. Een lijn die weergeeft wat God begonnen is en wat Hij ook gaat voltooien. En al die rode draden bij elkaar laten steeds meer zien van het grote plan van God en op welke wijze Hij bezig is dat te bewerkstelligen. En welke plaats Jezus daarin inneemt.

Delen van Gods masterplan:

- Genesis 12:1-3, waarin God tegen Abram zegt: *“Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.”* Een 'eenzijdig verbond', geheel komend van Gods kant. Uiteindelijk mondt het uit in het zaad of nageslacht van Abraham, namelijk Jezus, de Zoon van God, in en door wie God zijn masterplan verder in werking stelt. Daarom lezen we in:
- Mattheüs 1:23: *“De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’.”*
- God komt bij ons wonen, maar niet meer in een tempel of tabernakel. We lezen dat in: Johannes 1:14: *“Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.”*
- Johannes 1:18: *“Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.”*
- Jezus spreekt bij het laatste Avondmaal over het Nieuwe Verbond dat door Zijn bloed gesloten wordt. Opnieuw een eenzijdig verbond: Lukas 22:20: *“Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: “Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.”*
- Om het masterplan van God uit te werken schakelt Hij iedereen in die deel krijgt aan het nieuwe verbond, vandaar ook de opdracht in Mattheüs 28:19-20: *“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”*

\*\*\*\*\*

### **Liederen (zie voor de uitgeschreven liederen de Weekinfo)**

236 - Heilig, heilig, heilig

Houd vol – Mozaiek 0318

501 - Vader mijn God ik aanbid U

557 - Laat uw glorie zien

Onze schuilplaats is God

### **Vragen**

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
  - b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
  - c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
  - d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)

4. Wat betekent het voor jou dat God van tevoren aangekondigd heeft wat gaat gebeuren?

5. Waaraan denk jij bij 'de voltooiing van deze wereld'? Waarom denk je juist daaraan? Heeft dat beeld invloed op je leven? Juist nu in de Corona crisis? Hoe?

6. Hoe zou je dit kunnen uitwerken als een getuigenis naar de mensen om je heen, thuis, in de straat. Denk aan de twee voorbeelden in de video-update van vrijdag j.l.

7. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze virtuele kringbijeenkomst zoeken in gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen, juist te midden van de crisis.

### **Gebedssuggestie**

Heer ontferm U over ons, amen.

\*\*\*\*\*