

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 15 maart 2020

Prediker: Wigle Tamboer  
Titel: Jij bent het liefste wat ik heb...  
Bijbellezing: Psalm 137:1-5 (BGT)

*1 We woonden bij de rivieren van Babel en we huilden, want we dachten aan Jeruzalem. 2 We maakten geen muziek meer, we hingen onze harpen aan een boom. 3 Maar van onze vijanden moesten we vrolijk zijn. Ze zeiden: 'Zing voor ons over Jeruzalem, zing een vrolijk lied.' 4 Maar dat konden we niet, zingen over de Heer in het land van de vijand. 5 Jeruzalem, nooit zal ik jou vergeten. Liever maak ik nooit meer muziek, 6 liever zwijg ik voor altijd dan dat ik jou vergeet. Jij bent het liefste wat ik heb.*

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

hoe anders dan we verwachtten verliep deze week. Dinsdagavond kwamen we met 26 broeders en zusters samen ter voorbereiding van de bevestiging van hun lidmaatschap op zondag. En donderdag hoorden we - samen met alle Nederlanders - dat vanwege de Corona-crisis bijeenkomsten van meer dan 100 geen doorgang mogen vinden.

Gelukkig hebben we onze livestream en zo besloten we aanstaande zondag (en de zondagen daarna zolang de maatregel geldt) NIET als gemeente samen te komen, maar wel om een dienst te houden in de lege kerkzaal en deze om 9 en 11 uur zoals gebruikelijk te streamen. Als je de video-update hierover gemist hebt, zie [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) waar we als Ministry Team de gemeente bijpraten over de ontwikkelingen.

Zoals je in de video kunt horen zijn er ideeën hoe je mogelijk als huiskring kunt samenkomen om met elkaar de livestream te beluisteren en zo toch als gemeente de zondagochtend te vieren. Henrike Brussee, ons hoofd Meerkids, doet in deze PddW+ een aantal suggesties voor gezinnen met kinderen om ook hen te betrekken bij het samen vieren, nu ook zij net als wij hun dienst zondag moeten missen.

We zouden het mooi vinden als je ons - waar mogelijk en gepast - ook wat terugkoppelt hoe jullie de zondag een andere invulling hebt gegeven. Vertel ons hoe het gegaan is en stuur ons wat foto's zodat we elkaar kunnen bemoedigen in deze tijd waar we elkaar niet fysiek in de diensten kunnen ontmoeten.

Al zal de ledenbevestiging naar een ander moment opgeschoven worden, onze Jubileum Preken-serie gaat 'gewoon' door. Voor deze zondag zijn we inmiddels al weer beland bij deel 9.

Nadruk in de preek ligt op de liefde voor Gods huis, n.a.v. Psalm 137.

Gods volk is abrupt en wreed afgesneden van haar geliefde Jeruzalem en de heilige tempel. Ze moeten nu leven als ballingen in een vreemd en vijandig land.

We kunnen ons maar weinig voorstellen van wat dat voor hen betekend heeft...

Of toch een klein beetje?

Zijn wij niet van het ene op het andere moment door de Corona-crisis afgesneden van onze wekelijkse gang naar het huisgezin van God om samen in de naam van Jezus Hem en elkaar te ontmoeten en Zijn Woord te horen...?  
Dat stemt tot nadenken en gebed...

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### **(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen**

Jesaja 5:1-7,  
Jesaja 52:7-10  
Ezechiël 37:1-6 (voor de hele context zie Ezechiël 36 en 37)  
Jesaja 35:1, 43:20 en 55:12  
Jeremia 13:23, 31:31-34 en 32:39  
Matteüs 22:34-40  
2 Korintiërs 3:3  
Romeinen 8

### **Bijzonderheden**

Deel 9 in de Jubileum Preekserie.  
Voor maandag 16 maart komt de Slotavond van de cursussen te vervallen!  
Ook de zondagdiensten komen te vervallen zolang de maatregel ivm het Corona-virus van kracht is.  
De zondagdiensten zijn te volgen via onze livestream.  
Voor deelname aan de collecte gebruik de QR-code bij de livestream of zie onze website onder het kopje Geven.  
Blijf onze website volgen voor actuele informatie.

### **Enkele opmerkingen**

Vorige week sprak Joop Strietman over het koninkrijk en dé grote Koning van het huis van David. Met David was het zo goed begonnen, en het leek zo veel belovend met Salomo. Maar de goede uitzonderingen daargelaten ging het met de koningen die hen opvolgden na de scheuring van het rijk, vaak van kwaad tot erger... En uiteraard dito voor het volk: zij bleken niet in staat om het verbond met God te onderhouden met een toegewijd hart vol aanbidden voor de Ene God van Israël. Liever zochten ze de afgoden en gaven hun leven aan hen. Met alle gevolgen.

Het kan je niet anders dan doen denken aan hoe het vanaf de schepping fout ging met Adam & Eva en de nakomelingen van Noach. Nu zien we ook Israël falen en wat voorzeggd was door Mozes in Deuteronomium 30 wordt helaas bewaarheid. Het volk wordt in ballingschap weggevoerd, een straf op hun ontrouw.

De eerste ballingschap van het noordelijke 10-stammenrijk Israël vindt plaats in 722 v. Chr. en de tweede (de belangrijkste voor onze rode draad) van het zuidelijke 2-stammenrijk met de tempel in Jeruzalem, in het jaar 587/6 v. Chr. Het Babylonische leger van Nebukadnezar rooft de tempel leeg, laat haar platbranden en Jeruzalem verandert in een puinhoop. En Gods volk Juda wordt weggevoerd naar Babel, de context van Psalm 137.

Die tijd van en rond de ballingschap is ook de context voor de grote profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Zij schetsen temidden van het verdriet en de verslagenheid hoop. Denk aan de

doodsbeenderen die tot nieuw leven worden opgewekt (Ezechiël), het bloeien van de wildernis, water in de woestijn en bergen en bomen die klappen met hun handen (Jesaja).

Jeremia gaat in op de diepe zonde van de koningen en het volk, welke hardnekkig is en niet lijkt te kunnen veranderen en profeteert over een tijd van een nieuw verbond waar God zelf in het binnenste van de mens door Zijn Geest de wet zal schrijven op de harten van Zijn volk.

Het is Paulus die deze laatste gedachte sterk naar voren laat komen als vervuld door Christus en de komst van Zijn Geest in 2 Korintiërs 3. Dit is voor Paulus een kerngedachte als het gaat om komt van Christus en het nieuwe verbond.

De titel van deze zondag is: Jij bent het liefste wat ik heb... In de context van Psalm 137 gaat het daarbij om de liefde van Israël voor Jeruzalem en haar tempel. Nu in den vreemde als ballingen voelen ze diep in hun hart wat ze op het spel hebben gezet met het niet in acht nemen van hun liefde voor God en Zijn verbond (denk nog aan Deuteronomium 30). Maar God heeft hen niet vergeten: Hij houdt Zijn verbond en onderstreept daarmee: jullie zijn het liefste wat ik heb...

Die liefde is in Christus vervuld en vlees en bloed geworden. Het is Christus die door Zijn Geest Gods liefde in ons hart heeft uitgestort dat we lief kúnnen hebben.

Als je in de context van Gods liefde leest (in bijvoorbeeld Jesaja 5:1-7), proef je Gods hart die het uitroept: jullie zijn het liefste wat ik heb...

Die liefde komt tot ons in het kruis en de tekenen van brood en wijn en in de overwinning over de dood.

Jezus gaf uit die liefde Zijn leven voor ons om ons te bevrijden van de macht van de zonde, die ons en het volk Israël vasthield; Hij deed door Zijn opstanding ons opstaan in een nieuw leven (denk aan de doop).

Samenvattend zou je de grote lijnen van het Oude Testament vanaf Mozes zo kunnen omschrijven: De Exodus deed een natie geboren worden, heilig voor God, door de bevrijding uit de (uiterlijke) macht van de slavernij onder de Farao.

De Ballingschap geeft middels haar profeten een belofte voor een nieuw volk van God, deze keer bevrijd uit de diepere, innerlijke macht van de zonde in ons hart, door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus.

In de boodschap van deze zondag waarin Gods liefde tot ons komt, mogen we beseffen dat God door Zijn Geest Zijn wet in ons hart geschreven heeft (2 Korintiërs 3:3) en wij in Christus een heilig volk zijn (1 Petrus 2:9), apart gezet om het nieuwe verbond en de nieuwheid van leven (denk weer aan de doop) te laten zien en horen als de grote daden van Gods verhaal (1 Petrus 2:9b)!

**Liederen (deze keer uitgeschreven zodat je ze gemakkelijk bij de livestream kunt meezingen)**

### **672 - Heerser over alle dingen**

Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid  
Van Uw liefde wil ik zingen, buigen voor Uw majesteit  
Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft Uw trouw bestaan  
Uw naam weerklinkt door het heelal, Die was en is en komen zal

U alleen kunt grootheid tonen In een enkel ogenblik  
De natuur spreekt zonder woorden, vol verwondering luister ik  
U schiep leven door Uw woord, bracht het licht uit duister voort  
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt, weerspiegelt zij Uw heerlijkheid

In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis  
Wilt U mij Uw liefde geven en de vrede die ik mis  
Leid mij aan Uw sterke hand, veilig naar de overkant  
Ik hoef geen gevaar te vrezen als Uw huis mijn schuilplaats is

Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft Uw trouw bestaan  
Uw naam weerklinkt door het heelal, Die was en is en komen zal

### **Psalm 84 Wat hou ik van Uw huis**

Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers  
Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer  
Diep in mijn lijf is zo heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God

Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers  
Een zwaluw voedt haar jongen op, bij U onder de pannen, God  
Wonen bij U is een zegen, zo'n blijvende kans om te zingen voor U

Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn,  
Zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval  
Gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad

Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers  
Ja liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U  
Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent

De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven  
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg  
Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Wat hou ik van uw huis

### **461 - Mijn Jezus, mijn Redder**

Mijn Jezus, mijn redder; Heer, er is niemand als U  
Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van uw liefde, Heer

Mijn schuilplaats, mijn trooster, veilige toren van kracht;  
adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer

Refrein:

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij  
Zing van de Koning en zijn heerschappij  
Bergen aanbidden, de zee juicht mee  
bij het horen van uw naam  
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;  
mijn leven lang loven, want U heb ik lief  
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U

### **815 - Vul dit huis met uw glorie**

Vul dit huis met Uw glorie.

Vul dit huis met Uw glorie.

Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U  
en alles is tot U,  
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.  
Jezus is Koning, breng hulde, geef Hem eer.

### **615 Waardig is het Lam (alleen couplet)**

Waardig is het Lam, zittend op de troon  
Zegevierend voor altijd draagt U de hoogste kroon  
Hoog verheven Heer, Jezus, Zoon van God  
De hemel gaf ons haar grootste schat  
Waardig is het Lam, waardig is het Lam

### **Vragen**

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a) in het lezen van de Bijbel (Woord)
  - b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
  - c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
  - d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
  - e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen)
4. Nadruk in de preek ligt op de liefde voor Gods huis, n.a.v. Psalm 137. Gods volk is afgesneden van Jeruzalem, 'het liefste wat ik heb...'  
Uiteraard op een heel andere manier onder heel andere omstandigheden zijn wij deze en de komende zondagen ineens 'afgesneden' van het samenkomen in de gemeente. Dat roept ook bij ons de vraag op naar onze liefde voor Gods huis, de gemeente van Jezus Christus. Durven wij te zeggen: Christus is het liefste wat ik heb...? En durven we daar nog aan toe te voegen: de gemeente is het liefste wat ik heb...? Als dat zo is, waar blijkt dat uit in relatie tot de 'andere liefdes' in ons leven?
5. Praat er over met elkaar wat het zou betekenen om nooit meer zondags met elkaar (en onze kinderen en kleinkinderen) samen te kunnen komen. Maakt die gedachte dat je anders kijkt naar de manier waarop je omgaat met trouw aan de zondagse samenkomst (zie ook Hebreeën 10:25)?

6. In 2 Korinthe 3:3 lees je hoe Paulus de vervulling van de profetie van Jeremia ziet in de komst van Jezus Christus en het werk van Zijn Geest. Wat betekent het voor jou om als christen de wet op je hart geschreven te hebben? (zie ook Romeinen 8).

7. Wat betekent je geloof in Jezus Christus voor je onder de omstandigheden van het de Corona-crisis?

8. Hoe zou je als kring in deze tijd van het Corona-virus iets kunnen betrekken voor een ander? Denk daarbij ook aan de senioren en zieken in onze gemeente.

9. Hoe kunnen we (al dan niet gekniel) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in gebed?

Een gebed van verootmoediging.

Een gebed voor hen en die in angst leven vanwege het Corona-virus. Voor hen die besmet zijn met het virus. Voor onze regering en onze andere overheden. Voor instanties als RIVM en GGD, onze ziekenhuizen, zij die werken in de zorg, het onderwijs, politie en brandweer, enz.

Een gebed ook vol dankzegging om Wie God is, heerser over alle dingen, zoals het aanvangslied van deze dienst.

Een gebed van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen.

### **Gebedssuggestie**

Onze Vader die in de hemelen zijt...

\*\*\*\*\*

### **Bijdrage voor jonge gezinnen / suggesties voor de kinderen**

Voordat we nadenken over de vragen wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen, mogen we als eerste stil staan bij de vraag: Waarom komen we samen?

We zijn als mensen aan elkaar gegeven en samen mogen we God zoeken zodat we Hem alle eer kunnen geven en samen dichterbij Hem toe mogen groeien (Efeziërs 3:17-18). Dat kan met uitgewerkte programma's, tegelijkertijd heeft God ons in elkaar zoveel rijkdom gegeven. Laten we niet voorbijgaan aan die rijkdom en beseffen hoe mooi het is dat we in de eerste plaats Hém mogen zoeken en vinden wanneer we samen optrekken.

Uitgaande van dat besef kunnen we onze 'programma's' simpel houden.

Wat kun je doen wanneer je met elkaar samenkomt met kinderen erbij? Zomaar enkele suggesties:

1. Speel samen kerkdienstje, de een is welkomteam, de ander leidt de dienst, de volgende preekt, de ander haalt de collecte op, weer een ander schenkt de koffie. Wat doen we allemaal in de kerk? En waarom doen we dat allemaal? En nog belangrijker waarom zijn we kerk met elkaar?

2. Kies een bijbelverhaal. Lees het met elkaar en speel het Bijbelverhaal vervolgens uit met elkaar. (Denk bijvoorbeeld aan een deel van het verhaal van Jozef (Genesis 39-50))

3. Of ga in gesprek met elkaar; kinderen hebben nog een hele andere kijk op de wereld. Ze kunnen veel van ons leren, maar wij ook zeker van hen! Neem bijvoorbeeld de schijf van vijf als

gespreksonderwerp en bespreek met elkaar: Woord, wat leer jij uit de Bijbel? Gebed, hoe praat jij met God? Zending, hoe en wie vertel jij over Jezus? Zorg, wat doe jij voor de ander? Zegen, wat heeft God jou voor talenten gegeven en hoe zet jij die talenten in?

Als laatste wil ik noemen dat op alternatieve en creatieve wijze vorm geven aan de zondagochtend ons prachtige kansen kan bieden, tegelijkertijd kan het ook tegenvallen. Want alles is anders en je kind is gewend om thuis met lego te spelen, niet om opeens samen thuis kerk te zijn. Het is mijn gebed dat kinderen die moeite hebben met deze veranderingen, in de eerste plaats Gods liefde zullen ervaren door de mensen om hen heen.

Mocht je toch behoefte hebben aan uitgebreidere kinderprogramma's klik dan op:

<https://www.zoekenaarhetgoede.nl/2020/03/14/thuis-kerk-zijn/>

Ik wens jullie heel veel plezier en bovenal Gods zegen, uitziend naar een hele mooie tijd samen,

Henrike Brussee

