

## PREEK DOOR DE WEEK

# Een koning... wat voor één!

2 Samuël 7:12-16 (NBV)

*Geraakt &  
Geroepen*

15de jaargang, nr. 9 week 11  
9 maart – 14 maart 2020

maandag 9 maart 2020

Een koning... wat voor één!

## Davids gebedsleven

*'Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand.'*  
(Psalm 31:15-16)

Afgelopen zondag spraken we over koning David met wie God een verbond aanging als onderdeel van Gods grote plan; er is geen koning over wie zoveel geschreven staat als over David. Zijn leven als herder, zijn huwelijk, gedrag in tijden van oorlog, zijn heiligheid maar ook zijn zonde, zijn vriendschappen, triomfen, maar ook verraad. In de verhalen zien we de buitenkant van zijn leven, echter in de psalmen -zijn gebeden- de binnenkant. In de aanhef van de psalmen staan soms duidelijk verwijzingen naar gebeurtenissen in zijn leven.

Denk eens aan Psalm 3: *'toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom'* of Psalm 18: *'ten dage dat de Heere hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul'* of psalm 57: *'toen hij voor Saul vluchtte in de grot'*. Veel gebeden zijn ontstaan vanuit een noodsituatie. Nood leert bidden. Teleurstelling, een moeilijk bericht, een ziekte, ze brengen ons op de knieën in het besef dat we (meer) afhankelijk zijn van God in ons leven.

Davids gebeden zijn een weg naar binnen, de weg waarop we de betekenis van het verhaal leren kennen. David was geen geestelijke, profeet of priester, maar stond als herder, strijder, musicus of politicus midden in het gewone dagelijkse leven. Vandaaruit stegen zijn gebeden op naar God, niet vanuit een aparte gewijde ruimte.

Laten we zo in deze veertigdagentijd voor Pasen eens kijken naar Psalm 31. Het is een psalm die Jezus ook aanhaalt aan het kruis, en een weerspiegeling geeft van de omstandigheden waaronder Hij stierf. Davids leven wordt omringd door gevaar, vers 31: *'want ik hoor laster van velen, angst van rondom omdat ze tegen mij samenspannen'*. Doet dat je ook niet denken aan Jezus' veroordeling door de Hoge Raad en de Farizeeërs, en de mensen rondom het kruis die spotten en zeggen: *"Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God"*? (Lukas 23:35). In vers 6 zegt David: *"In uw handen beveel ik mijn geest"*; dezelfde woorden die Jezus aan het kruis uitspreekt (Lukas 23:46). Ook wij mogen daaruit troost putten en beseffen dat hoe moeilijk onze weg ook is, God altijd groter is dan ons verdriet, ja zelf die weg van lijden gegaan is voor ons. Datzelfde vertrouwen lezen we ook in vers 16: *'Mijn tijden zijn in uw hand'*. David geeft zich temidden van de moeite over aan God.

Het eindigt met een lofzang op Gods barmhartigheid. Toen David in de problemen zat, had hij het gevoel dat God er niet was, hij zegt in vers 23: *"Ik ben verbannen uit uw ogen"*. Maar nu blijkt hij weer houvast gevonden te hebben in God en prijst zijn trouw (vers 22) en ziet hij het juiste perspectief. *God behoudt de standvastige en rekent af met de hoogmoedige* (vers 24). Hij eindigt dan ook in vers 25 met: *'Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd moed.'* In de HSV staat: *'Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken.'* Dat toont een samenhang tussen ons initiatief en toch ook weer Gods werk in ons, Hij zal ons sterken en bemoedigen. We staan er niet alleen voor, God is erbij.

## Gebed

God van trouw, U verandert nooit (Opwekking 542)

dinsdag 10 maart 2020

Een koning... wat voor één!

## Mooi

*In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. Toen zei God: 'Er moet licht komen.' En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. (Genesis 1:1-4)*

Ik ken mensen die aan het begin van een boek meteen willen weten hoe het afloopt. Na een paar eerste pagina's lezen ze het laatste hoofdstuk omdat ze hun nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen. Maar als je dat bij een boek als de Bijbel doet, wordt je nieuwsgierigheid niet kleiner maar juist groter.

In de eerste bladzijden van de Bijbel staat het scheppingsverhaal. Vooraf aan de schepping was er echt helemaal niets. Geen aarde, geen sterren, geen planten, geen dieren. God begon met de hemel en de aarde. Dan gaat het scheppingsverhaal verder. En steeds als er weer iets af is staat er: 'En God zag hoe mooi het was'. Als natuurliefhebber kan ik me enigszins voorstellen hoe iets eruitziet als God het mooi vindt.

De schepping van Genesis is prachtig. Maar als je het laatste hoofdstuk van de Bijbel leest, moet het mooiste nog komen. Openbaring 22 gaat over een rivier van water dat leven geeft en ontspringt bij God. Er staan hoopvolle zinnen in als 'er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust' (vers 4) en poëtische als 'kom, laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft' (vers 17). Dit hoofdstuk gaat over een nieuwe schepping en de terugkomst van Jezus. 'Ja, Ik kom spoedig' staat er in de laatste verzen van de Bijbel.

Tussen Genesis en Openbaring staat het verhaal van God. Een onderdeel in dat grote verhaal van God kun jij zijn. De schepping lijdt onder de gevolgen van de zonde maar heeft in de verlossing daarvan een prachtige belofte voor de boeg. Realiseer je je weleens dat jij daar deel van kunt uitmaken? Dat als jij invoegt in het verhaal van God jouw toekomst zo mooi is als de schepping zelf? Dat je getuige kunt zijn van het moment dat Jezus terugkomt en alles nieuw zal maken? Vertrouw op God en spreek dat vertrouwen elke dag uit. Zo word je deel van zijn verhaal. God ziet al hoe mooi het wordt!

## Gebed voor elke dag

Jezus, ik erken U als de Verlosser van mijn zonden en de Heer van mijn leven. Vandaag wil ik deel zijn van Uw verhaal. Gebruik mij in het schrijven ervan.

woensdag 11 maart 2020

Een koning... wat voor één!

## Ongeëvenaard terecht vertrouwen

*“Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!”, zei Natanaël. (Johannes 1:49)*

Joop Strietman gaf ons zondag een héél korte samenvatting van Gods grote verhaal: zeer goede schepping, alles kapot door ongehoorzaamheid, Gods volk in het Oude Testament, het herstelwerk van Jezus en de formatie van Gods volk in het Nieuwe Testament, het oordeel en dan de nieuwe hemel en aarde. Eén groot indrukwekkend verhaal en, zo zei Joop erbij: zo is het ook met de doop, Israël, geloof, het kruis, de kerk, evangelisatie, wonderen, de opstanding der doden, zonde, vervolging, gehoorzaamheid, wederkomst ... het zijn allemaal onderdelen van een veel groter geheel! De onderdelen krijgen pas betekenis in het geheel.

David was ook onderdeel van dat geheel. God sloot met hem een verbond over een eeuwigdurend koninkrijk met één van zijn nakomelingen op de troon. Dan volgen echter zoveel 'menselijke' en 'onmenselijke' ontwikkelingen' (verdeeldheid, slechte koningen, oorlogen en verjaging) dat het me niet zou verbazen als niemand nog zou geloven in de gedane belofte, als die niet door God gedaan was maar door een mens. En kijkend naar het verval van wat God ooit begonnen was, kón het gewoon niet anders of er moest méér dan een mens of méér dan een goede koning aan te pas komen om het geheel te herstellen. En die kwam. 2000 jaar geleden. Koning Jezus. En wat voor een koning! Hij demonstreerde (om maar wat te noemen) zijn almacht, zijn wijsheid, zijn liefde, zijn compassie, zijn relatie met de Vader en met de mensen en – niet te vergeten – zijn nederigheid...

Over Jezus is veel geschreven. De namen die aan Hem zijn gegeven, geven aan wie en hoe Hij is. Ik heb een lijst van honderd, ik noem er een paar: Almachtige, Beeld van God, Begin en het Einde, Bemiddelaar tussen God en mensen, Bron van eeuwige redding, De HEER is onze gerechtigheid, De Opstanding en het Leven, De rechtvaardige, Eerstgeborene uit de doden, Eeuwig Leven, Gods kracht, Gods wijsheid, Goede Herder, HEER van de hemelse machten, Heerser over de vorsten van de aarde, Heilig en Betrouwbaar, Hemels mens, Hoeksteen, Hogepriester, Hoogste Heer en koning, Hoogste herder, Zoon van David, Zoon van de Allerhoogste, Zoon van God. En nog veel meer... Weet jij iemand op wie je méér zou kunnen vertrouwen dan op Hem als je weet wat Hij tijdens zijn leven op aarde heeft laten zien?!

Jezus is Koning, Koning voor eeuwig, maar nog niet voor iedereen zichtbaar op de troon. Dat houden we nog tegoed. Want Hij staat ervoor in, Hij gaf er Zijn leven voor en een nieuw verbond. Opdat Gods grote verhaal en wij daarin tot Zijn bestemming komen.

### Om over na te denken

In het begin van Jezus' bediening zag Hij Natanaël. Die kwam al na twee zinnen (!) van Jezus tot deze voor zijn verdere leven beslissende constatering: *“U bent de Zoon van God; U bent de Koning van Israël.”* Welke naam/namen van Jezus heb jij het liefst? Waarom juist die?

### Gebedssuggestie

Here Jezus, dank voor uw liefde, uw grootheid, uw almacht, uw nederigheid... O, dat wij toch nooit (meer) U zullen verlagen of onszelf verhogen.

donderdag 12 maart 2020

Een koning... wat voor één!

## **Doe niet wat je hart je ingeeft...**

Tijdens het lezen van de bijbeltekst over Gods belofte aan David, dat het Koningshuis van David eeuwig zal voortbestaan, werd ik geraakt door de woorden die Natan tegen David uitspreekt in 2 Samuël 7:2-3: *De koning (David) zei tegen de profeet Natan: 'Kijk nu toch! Ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat.' 'Doe wat uw hart u ingeeft', antwoordde Natan, 'de Heer staat u immers terzijde.'*

Hoe vaak wordt dat niet gezegd: 'Doe wat je hart je ingeeft' en dat klinkt ook heel aannemelijk en empathisch. Alsof je op die manier geen verkeerde beslissing kan nemen, want je hart volgen is altijd goed. Ik zag laatst in een winkel een kaart met daarop de tekst 'Volg je hart, want dat klopt'. Maar is dat ook zo? Is dat altijd zo?

In 2 Samuël 7:11-16 staat: *Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt je dat Hij voor jou een huis zal bouwen: Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal Ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en Ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een Vader voor hem zijn en hij voor Mij een zoon: als hij zondigt, zal Ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet, maar hij zal nooit bij Mij uit gunst raken zoals Saul, die Ik verstootte omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.*

Als David alleen had geluisterd naar zijn eigen hart, was hem het mooiste ontzegd. God had een veel groter en mooier plan voor hem in petto, een plan waarvan hij zelf niet eens durfde dromen. Maar nog veel belangrijker dan dat is dat God zijn plan voortzet, God heeft de regie. David speelt een enorm belangrijke rol in het grote geheel, in het grote verhaal van de Bijbel. Er wordt ook gesproken in dit bijbelgedeelte dat God rust heeft gegeven aan David. Wij mogen ook leven vanuit die rust. De rust die we mogen ervaren als we beseffen dat God de regie heeft, dat God ingrijpt als dat nodig is en dat we mogen vertrouwen op Hem!

### **Om over na te denken**

Op welke manier geef jij God de regie in je leven?

### **Gebed**

Heer, dank u dat we mogen vertrouwen op u en dat U de regie over ons leven heeft.

vrijdag 13 maart 2020

Een koning... wat voor één!

## Vragen genoeg

*Terwijl Jezus op het tempelplein stond te spreken, stelde Hij de mensen een vraag. “Hoe kunnen de bijbelgeleerden nu zeggen dat de Christus een zoon van David is? David heeft immers zelf gezegd: ‘God zei tegen mijn Here: Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden aan U onderworpen heb.’ De Heilige Geest gaf hem dit in. Als David Hem zijn Here noemt, hoe kan de Christus dan zijn zoon zijn?” Heel veel mensen stonden geboeid naar Hem te luisteren. (Markus 12:35-37 HTB)*

Lastige vragen. Daar hielden de Schriftgeleerden en farizeeën van. Het is natuurlijk ook interessant om de heilige boekrollen te bestuderen op zoek naar diepere lagen in de tekst. Maar je kunt er ook in doorschieten – vragen gaan bedenken die er niet op gericht zijn om kennis en inzicht te verwerven, maar om de slimmerik uit te kunnen hangen. Of, nog erger: strikvrage waarmee je een ander in problemen kunt brengen.

Jezus was de Meester – in alle opzichten. Hij stelde uitsluitend zinnige vragen en gaf wijze antwoorden. Een Nederlandse wiskundige en filosoof (Emanuel Rutten, VU\*) belandde via de geschriften van kerkvader Augustinus in de bijbelse evangelieverlagen. Hij raakte als niet-gelovige, rationeel ingestelde wetenschapper zo onder de indruk van Jezus’ wijsheid... dat hij dacht: *Dit kan Hij nooit volhouden. Hij heeft overal een juist, wijs, diepzinnig antwoord op!* Maar Jezus hield dat wel vol en de wetenschapper werd christen omdat hij niet langer om Meester Jezus heen kon.

Weten we wel hoe krachtig het Woord van God is? Ook vandaag nog? Nog altijd kun je de bijbel doorspitten op zoek naar tegenstrijdigheden, moeilijkheden en twistvragen. Je zult daar niet veel wijzer of geloviger van worden. Maar als je leest met een ontvankelijk hart (en een kritisch brein, dat ook!), dan kan het Woord door Gods Geest de diepste lagen van je ziel bereiken. God is niet veranderd!

Jezus werd door de geleerden van zijn tijd kritisch bevraagd. Steeds kwamen ze terug met strikvrage en schijnproblemen. Jezus lijkt soms wel op een topjudoka die elke worp overneemt en zijn tegenstanders op de mat laat spartelen. Het is genieten hoor, als je goed doorleest en doordenkt!

Jezus waarschuwde de mensen tegen de bijbelgeleerden. Hij zei niet dat theologie verkeerd was, maar hij keerde zich tegen hun schijnheiligheid.

## Gebed

Heer, ik heb vragen genoeg. Hier zijn ze. Spreek tot mijn hart, maak mij nederig en wijs.

\* Zie video God op de gracht <https://youtu.be/HIPK7utg48U> met een slimme vraag over Blaise Pascal > 1:04:36 □ □

zaterdag 14 maart 2020

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman over 'Een koning... wat voor één!'.  
Bijbellezing: 2 Samuël 7:12-16 (NBV)

In 'het verhaal van God en ons daarin voegen', sprak Joop Strietman over het verhaal van God in het leven van koning David, het verhaal van David en de belofte van God over een eeuwig Koninkrijk. We hoorden over de belofte aan David, dat een nakomeling van hem voor eeuwig zou regeren.

Vaak en lang zag het er niet naar uit dat die belofte vervuld zou worden; er kwamen slechte koningen, het rijk was verdeeld en verdween zelfs. Maar God ging door op Zijn manier. Joop schetste de komst van deze koning en dit koninkrijk in: de aankondiging (aan David), de komst van Jezus 2000 jaar geleden, de formatie van het koninkrijk in de harten van mensen en tenslotte het Koninkrijk, wanneer Koning Jezus komt in heerlijkheid, alles nieuw zal maken en eeuwig zal regeren over Zijn volk in een hersteld universum!

Wat voor een niet te evenaren koning Jezus is, zien we in zijn toewijding (Hij stierf voor ons), zijn capaciteiten (Hij maakt de hele kosmos nieuw.), zijn standaard (recht en gerechtigheid in hun meest pure vorm) en in zijn regeerperiode (Zijn heerschappij kent geen eind)!

\*\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Koning Jezus... waaraan denk jij dan?

Ben je gewend om - bijvoorbeeld in je gebed - Jezus als koning te zien en aan te spreken?

Denk je ook op andere manieren aan Hem? Zo ja, aan welke hoedanigheden en kwaliteiten denk je dan? Anders gezegd: wie is Jezus voor jou?

Joop vertelde dat we het geheel moeten zien. Zo is het ook met de doop, Israël, geloof, het kruis, de kerk, evangelisatie, wonderen, de opstanding der doden, zonde, vervolging, gehoorzaamheid, wederkomst ... allemaal onderdelen van een veel groter indrukwekkend geheel! De onderdelen krijgen pas betekenis in het geheel.

Hoe houd jij vast aan het geheel wanneer het op onderdelen zo moeilijk is?

\*\*\*

**NB In verband met het Coronavirus zullen morgen geen zondagsdiensten en andere activiteiten worden gehouden. Wel is om 9:00 uur een live dienst te beluisteren via de website. Deze zal om 11:00 uur worden herhaald.**

**Zie voor meer informatie, ook voor mogelijke invullingen voor het vervallen van de kinderprogramma's, de Preek door de Week+ die vanmiddag naar de abonnees zal worden verzonden.**

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699  
2130 AR Hoofddorp  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517  
2132 MD Hoofddorp  
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.