

PREEK DOOR DE WEEK

Het masterplan van God

[Jesaja 46:9-10 \(NBV\)](#)

*Geraakt &
Geroepen*

15de jaargang, nr. 11 week 13
23 maart – 28 maart 2020

Het masterplan van God

Waar woont God

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: "Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en ze zullen Zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn."
([Openbaring 21:3](#))

Wonen, we zoeken met zorg de plek uit waar we willen wonen. We stellen er hoge eisen aan, kijken naar de omgeving, bereikbaarheid tot voorzieningen die we dagelijks nodig hebben.

Maar waar woont God, hoe koos Hij zijn woonplaats uit?

Eerst lezen we daarover in [Deuteronomium 12:5](#) *"Maar de plaats, die de Heere, uw God, uit al uw stammen zal verkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, naar Zijn woning moet u vragen en daarheen komen."* God koos een plaats om temidden van zijn volk te wonen. Toen het volk door de woestijn trok woonde God in de tabernakel. God zelf daalde in die tent neer zoals we kunnen lezen in [Exodus 40:34](#): *'Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en de tabernakel werd gevuld door de heerlijkheid van de Heer.'* God kwam in zijn macht en glorie onder hen wonen. Later bouwde Salomo een tempel voor God, daarin stond de Ark van het verbond. Deze tempel werd belangrijk in de joodse godsdienst, één keer per jaar ging men naar Jeruzalem om daar te offeren. In de ballingschap werd deze tempel verwoest en de schatten geroofd. Een groot verlies voor het volk. In Nehemia lezen we over de herbouw van de tempel. Tijdens de Romeinse overheersing zou ook deze tempel verwoest worden.

In het Nieuwe Testament lezen we dat God op een andere manier onder zijn volk komt wonen, namelijk in Jezus Christus. In [Johannes 1:14](#) lezen we: *'Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader.'* Letterlijk staat er: 'Hij heeft onder ons getabernakeld', (zijn tent opgeslagen), dat doet herinneren aan de tabernakel in het Oude Testament. Doordat het Woord onder hen was hebben ze de grootheid van God gezien, zijn machtige manifestatie. Later zal Paulus spreken over de gemeente als woonplaats van God.

[1 Korintiërs 3:16](#) zegt: *'Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont.'* God woont niet in een gebouw van steen, maar in onze harten.

[2 Korintiërs 6:16](#): *'Wij zijn de tempel van de levende God zoals God gezegd heeft: Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, Ik zal hun God zijn en zij mijn volk.'*

Zo is de gemeente de huidige 'woonplaats' van God, wij mogen tezamen zijn heerlijkheid weerspiegelen. Die tempel, Gods bouwwerk, zal pas bij Jezus' wederkomst voltooid worden.

In [Openbaring 21:3](#) lezen we: *'Zie de tent van God is bij de mensen, Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.'* Zo zal God in de toekomst volledig en definitief op aarde wonen en een rijk van vrede stichten. Dood en ziekte zullen niet meer heersen, daar is het goed wonen. Wat een prachtige belofte ook in deze tijd waarin de wereld geteisterd wordt door ziekte. Onze hoop ligt in Gods plannen met deze aarde.

Gebed

Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend ([Psalm 84:5](#))

Het masterplan van God

Gods Masterplan leidt tot voltooiing... Voltooiing!

Daarna zal het einde komen. Dan zullen alle kwade machten die nu over ons willen heersen, door Jezus Christus vernietigd worden. De laatste macht die door Hem vernietigd zal worden, is de dood. Want in de heilige boeken staat: 'Al zijn vijanden zullen diep voor Hem buigen.' En er staat ook: 'God laat Hem over alles heersen.' Dat gaat allemaal over Gods Zoon. God zal Hem namelijk laten heersen over alles en iedereen. Behalve natuurlijk over God zelf! En als Gods Zoon al zijn vijanden verslagen heeft, zal Hij zijn macht weer in handen geven van God, zijn Vader. Dan zal God alle macht hebben, en heersen over alles en iedereen. ([1 Korintiërs 15:24-28 BGT](#))

Vorige week las ik [Matteüs 28:19-20](#), het is Jezus' zendingsopdracht die Hij besluit met 'Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' Een heel rijke tekst om je volledig aan vast te houden, maar deze keer sprong het woord 'Voltooiing' er voor mij uit. Behelst het plan van God de terugkeer naar de staat van de eerste week toen 'het zéér goed was' ([Genesis 1:31](#))? Dat moet niet te bevatten geweldig zijn. Maar kan de mens dan weer de fout ingaan met alle verschrikkelijke gevolgen van dien? Of is dan alles - met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde - geheel voor eeuwig voltooid?

Toen Jezus terugging naar de hemel, was de aarde blijkbaar nog niet voltooid. En als we om ons heen kijken, zien we dat ook nu nog. Jezus stuurde zijn leerlingen (toen en nu) met zijn boodschap van redding op pad. Het belangrijkste daarbij is wat Jezus zijn volgelingen leerde en voorleefde: "Heb de Heer, uw God, lief met héél uw hart en met héél uw ziel en met héél uw verstand en met héél uw kracht en uw naaste als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze." Zo één was Jezus met de Vader! En Hij bidt het voor ons in [Johannes 17:20-23](#).

Er zijn gelukkig heel veel prachtige mensen die zich op geweldig liefdevolle en krachtige manier met hart en ziel, kracht en verstand inzetten voor het herstel van Gods Koninkrijk. Een mooie zin: 'ze zijn alvast maar begonnen.' Beter kun je niet hebben. Maar als mensheid totaal zit het er nog niet in. Nóg niet. En dat bedoel ik op twee manieren: nóg niet als verwijt naar mezelf dat ik na zoveel jaar me er regelmatig op betrap dat ik nóg niet in alle gevallen één met Christus ben in mijn woorden, houding en keuzes, aan de andere kant geldt het 'nóg niet' als bemoediging want 'het komt!' Want Christus gaat ervoor zorgen. Er komt Voltooiing! Het gaat gebeuren! Voorgoed!

Om over na te denken

Jezus maakte niet de fout die mensen als Adam, Eva en wij maken. Zou dat komen omdat Hij met hart, ziel, kracht en verstand zo 100% vól was van de liefde van en voor Zijn Vader dat verkeerde keuzes daardoor geen kans kregen? Het is misschien te simpel gesteld, maar of het ook mis is...?

Jezus werd mens als wij ! ([Filippenzen 2:5-8](#)) maar wanneer Hij zich zal openbaren worden wij gelijk aan Hem ! ([1 Johannes 3:2](#)). Uiteraard niet als God, maar, zo denk ik te mogen lezen, zoals Hij, vól van zijn liefde. Omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Ook wij worden voltooid.

Gebedssuggestie

Heer, U en uw plan gaan mijn verstand teboven. Maar help ons er toch aan vast te houden en alvast maar te beginnen of verder te gaan op weg naar de voltooiing. Tot uw eer. Amen.

woensdag 25 maart 2020

Het masterplan van God

Want God had de wereld zo lief...

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven , opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. ([Johannes 3:16](#))

Een zo bekende tekst die we hopelijk steeds met elkaar blijven delen. Wat is het ook een prachtig vers! Hierin komt het hele masterplan van God samen. En wat een troost mogen we hieruit putten in deze onzekere tijd met het Coronavirus. Het is zo overweldigend goed om te weten en te voelen dat God een plan heeft met deze wereld en met zijn koninkrijk, een masterplan. Juist nu tijdens de jubileumprekenserie waarin we het plan van God ontdekken door de hele Bijbel heen. En steeds weer de liefde van God mogen zien en ervaren.

In de huidige situatie zien we zoveel bemoedigende berichten en mensen die laten zien wat liefde doet, zoals het uiten van de grote waardering voor iedereen die werkzaam is in de zorg en andere vitale beroepen. En wat te denken van de duizenden oud-zorgmedewerkers die hun hulp hebben aangeboden. Maar ook naastenliefde in de vorm van boodschappen doen voor een ander, en 'er zijn' voor elkaar.

Omdat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten op zondagochtend in de kerk en vaak ook niet als huiskring (evenals familie en vrienden), kunnen we elkaar wel blijven bemoedigen op allerlei manieren. Wat zou het mooi zijn om Johannes 3 vers 16 te delen met je dierbaren door in dit vers haar of zijn naam in te vullen op de plaatsen waar de puntjes staan. Dit kun je dan in een berichtje naar diegene toesturen, een appje, sms'je, spraakbericht, filmpje of op een kaart schrijven. Dit maakt iedere keer weer indruk en is een enorme bemoediging:

'Want God had zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdatdie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

Om mee te nemen in je gebed

'En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'
([Matteüs 28:20](#))

donderdag 26 maart 2020

Het masterplan van God

Gods Geest

“Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.” ([Handelingen 1:8](#) (Het Boek))

In het Oude Testament is de Heilige Geest niet afwezig. We lezen dat Hij in het begin al over het water zweefde, we zien het symbool van de duif bij de ark (één keer terugkerend zonder groen, één keer met een olijftakje); je kunt bijvoorbeeld ook in Jona (zijn naam betekent duif) een heenwijzing zien.

De Geest van God komt over mensen die door de Heer zijn aangewezen onder het oude verbond. Denk aan profeten die namens God het woord voerden, maar ook aan koning David die – als zijn afstammeling Jezus – door God Zelf was uitgekozen. Toch kun je in Psalm 51 lezen dat David vreesde dat de Heilige Geest van hem zou worden afgenomen vanwege zijn grote zonde (overspel en moord):

*Stuur mij niet van U weg
en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken.
([Psalm 51:13](#) Het Boek)*

In het Nieuwe Testament zien we bij de doop van Christus een duif als zichtbare manifestatie van Gods Geest. Op dat moment is, als bij de schepping, de Drie-eenheid present in Gods stem uit de hemel ('dit is mijn Zoon'), de duif die neerdaalt en de Mensenzoon die zich laat onderdompelen door Johannes de dooper. Jezus laat daarbij zien dat Hij ook de dood in zal gaan, niet om zijn zonden af te wassen (die had hij niet) maar om in alles te delen in ons menselijk lot.

Jezus was altijd vol van Gods Geest en Hij geeft deze pas in handen van de Vader bij zijn laatste kruiswoord ([Lukas 23:46](#)). Zijn leerlingen had Hij opgedragen in Jeruzalem te blijven in afwachting van de belofte: de komst van de Trooster. Tijdens de eerste Pinksterdag wordt de belofte van Jezus, zoals boven deze overdenking weergegeven, heerlijke werkelijkheid. De leerlingen ontvangen Gods Geest, zijn kracht en wijsheid zullen hen van binnenuit naar de volle waarheid leiden.

Om over na te denken

Wij kunnen als christenen de Geest *bedroeven* ([Efeziërs 4:30](#)) en *uitblussen* ([1 Tessaloniëzen 5:19](#)). Maar het is belangrijk te weten dat we *verzegeld* zijn met de Geest ([Efeziërs 1:13,14](#)) en *toegang hebben tot de Vader* door de Geest ([Efeziërs 2:14-18](#))

Gebed

Geest van God, verlicht ons!

vrijdag 27 maart 2020

Het masterplan van God

Houd me dicht bij U

De jonge Samuël diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuël lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. ([1 Samuël 3:1-3](#))

Het zijn op z'n zachtst gezegd roerige tijden die de wereld nu doormaakt. We zijn allemaal op de een of andere manier bezorgd over haar toekomst, want die is ineens erg onzeker geworden. Gelukkig zitten we midden in een preekserie over de rode draad van de Bijbel. Van de Bijbel kunnen we ook in deze coronacrisis veel leren en er hoop uit putten.

Als Bijbelgedeelte bij deze overdenking heb ik gekozen voor de roeping van Samuël. Ik stel me voor hoe een jonge Samuël een voorbeeldfunctie had. Er staat een hoofdstuk eerder dat hij geliefd was bij de mensen en bij God.

In datzelfde hoofdstuk staat ook hoe de zonen van Eli zich ernstig misdroegen en dat dat niet zonder gevolgen zou blijven. Zij waren eigenlijk voorbestemd om Eli als priester op te volgen en hadden als zodanig die voorbeeldfunctie moeten vervullen. Hoopvol in dit Bijbelgedeelte vind ik dat God in Samuël al had voorzien in een reddingsplan, nog voordat de zonen van Eli de heiligheid van de tempel met hun wangedrag konden verkwanselen. Samuël zou later een van de grootste profeten uit de Bijbel worden.

Het is een vast patroon, een rode draad in de Bijbel. Mensen komen in problemen, God zorgt voor een reddingsplan. In Jezus Christus zorgde Hij uiteindelijk voor het ultieme reddingsplan. Iedere persoonlijke of wereldse crisis wordt erdoor gedekt. Dat betekent niet dat een crisis ons niet zal raken en geen bijna ondragelijke pijn kan veroorzaken. Het betekent wel dat je je door elke crisis heen mag uitstrekken naar een hoopvolle toekomst, in Jezus Christus.

De jonge Samuël is ook voor ons nog steeds een voorbeeld. Kijk maar waar zijn slaapplaats was: naast de ark van God. Dichter bij God kon je niet komen. Het is misschien wel het beste advies in welke crisis dan ook: blijf zo dicht mogelijk bij God. Zoek Zijn aangezicht, lees zijn Woord en bid. *Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. ([Filippenzen 4:7](#))*

Gebed

Vader, dank voor de rijkdom van uw Woord. Het voorziet in elke situatie in mijn leven. Houd me dicht bij U, laat me nooit meer gaan.

zaterdag 28 maart 2020

Vanwege het Coronavirus waren de diensten alleen via de livestream en website mee te beleven. Wigle Tamboer sprak over 'Het masterplan van God'. Bijbellesing: [Jesaja 46:9-10](#) (NBV): *Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: 'Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer.'*

In de afgelopen weken hebben we in onze prekenreeks al diverse keren een rode draad in de Bijbel mogen ontdekken. Een lijn die weergeeft wat God begonnen is en wat Hij ook gaat voltooien. En al die rode draden bij elkaar laten steeds meer zien van het grote plan van God en op welke wijze Hij bezig is dat te bewerkstelligen. En welke plaats Jezus daarin inneemt.

Delen van Gods masterplan:

- [Genesis 12:1-3](#), waarin God tegen Abram zegt: *"Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespotten, zal Ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij."* Een 'eenzijdig verbond', geheel komend van Gods kant. Uiteindelijk mondt het uit in het zaad of nageslacht van Abraham, namelijk Jezus, de Zoon van God, in en door wie God zijn masterplan verder in werking stelt. Daarom lezen we in:

- [Matteüs 1:23](#): *"De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent 'God met ons'."* God komt bij ons wonen, maar niet meer in een tempel of tabernakel. We lezen dat in:

- [Johannes 1:14](#): *Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.*

- [Johannes 1:18](#): *Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.*

Jezus spreekt bij het laatste Avondmaal over het Nieuwe Verbond dat door Zijn bloed gesloten wordt. Opnieuw een eenzijdig verbond:

- [Lukas 22:20](#): *Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: "Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt."*

Om het masterplan van God uit te werken schakelt Hij iedereen in die deel krijgt aan het nieuwe verbond, vandaar ook de opbracht:

- [Matteüs 28:19-20](#): *"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat betekent het voor jou dat God vantevoren aangekondigd heeft wat gaat gebeuren?

Waarom denk jij bij 'de voltooiing van deze wereld'? Waarom denk je juist daaraan? Heeft dat beeld invloed op je leven? Hoe?

Ook **morgen** zijn de **zondagsdiensten** niet fysiek mee te beleven maar wel **via livestream** om 9:00 & 11:00 uur. Wigle Tamboer zal spreken over [Efezeziërs 1:7-10](#) (NBV). Titel van de overdenking: Onder één hoofd bijeen, Christus.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.