

PREEK DOOR DE WEEK

Jij bent het liefste wat ik heb...

[Psalm 137:1-6 \(BGT\)](#)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 16 maart 2020

Jij bent het liefste wat ik heb...

Ruimte voor verdriet

Ze zeiden: 'Zing voor ons over Jeruzalem, zing een vrolijk lied.'

Maar dat konden we niet, zingen over de Heer in het land van de vijand.

[Psalm 137:3,4 \(BGT\)](#)

De blues! De zwarte bevolking van Amerika zong over verdriet en ellende in en na de periode van onderdrukking. In 1865 werd de slavernij in Amerika officieel afgeschaft, maar we weten hoe de rassendiscriminatie daarna bleef voortbestaan – en helaas zijn daar nog altijd uitingen van terug te vinden.

Gospel en blues hebben Afrikaanse wortels. Het is ritmische muziek met herhaling, vragen en antwoorden, solo- en samenzang – alles gepaard met veel expressie en beweging. Daarbij nog een mix van andere invloeden uit diverse landen en culturen.

Het zingen van liederen zorgt voor saamhorigheid – je kunt met elkaar je gevoelens uiten en delen – je kunt jezelf uitdrukken met klanken die vanuit de diepte komen en met woorden en noten die naar de hemel reiken. Zo was het met de blues, maar eigenlijk geldt het ook voor Klaagliederen en Psalmen die wij in de Bijbel lezen.

De Ierse wereldster Bono (U2) maakt rockmuziek, maar hij laat ook gospel, blues en country in zijn songs doorklinken. Dit schreef hij over de psalmen:

*Op 12-jarige leeftijd was ik een fan van David. Ik kon me in hem verplaatsen, zoals je je nu met een popster verwant kunt voelen. De woorden van de psalmen waren even poëtisch als religieus, en David was een ster met karakter en drama. Voordat David de profetie kon vervullen en koning van Israël kon worden, moest hij heel wat klappen incasseren. Hij werd gedwongen in ballingschap te leven en belandde in een grot in een of andere naamloze grensstad. Op die plek stortte zijn ego ineen en ervaarde hij de Godverlatenheid. Dan wordt het verhaal interessant want op die plek heeft David zijn eerste psalm geschreven - een blues-nummer. Dat is hoe veel van de psalmen voor mij aanvoelen – als de blues. Een man schreeuwt het uit naar God: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Waarom krijg ik nog geen hulp?' ([Psalm 22](#)).**

Wij zingen nu graag opgewekte liederen. Maar de Psalmen zijn veel meer dan dat. Bij God is er ruimte voor ons verdriet. We mogen onze pijn uitschreeuwen. En een eerlijk gebed om hulp hoeft niet lang te zijn of moeilijke woorden te bevatten. Hieronder een voorbeeld.

Gebed

Heer, help!

* Bono's Introduction to the Psalms, Grove Press (1999)

dinsdag 17 maart 2020

Jij bent het liefste wat ik heb...

Het liefste wat je hebt?

“Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde; mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.”

[\(Matteüs 6:19-21\)](#)

Als je de titel van deze bijdrage leest, komt er wellicht direct een antwoord bij je op. Is het liefste wat je hebt een persoon, een omgeving, een activiteit/hobby of een object? Als je dan afdaalt naar de kern van je hart, wat is dan het liefste dat je hebt? En als je nog dieper in je hart graaft, is dat dan ook écht wat je het liefste als liefste hebt? Of zou je liever iets anders zien?

Ik moet denken aan de maatschappij waarin we leven. Er wordt van ons verwacht (uitgesproken of onuitgesproken) dat we een mooi huis hebben, meegaan in de modetrends, een auto voor de deur hebben en dat alles volgens het perfecte plaatje is. Maar als ik door deze uiterlijkheden heen kijk, zie ik ook zorgen, emoties, problematiek en onrust in de levens van mensen. Dit is bijvoorbeeld veroorzaakt door een hoge (werk)druk, stress-factoren of verwachtingen die niet uitgekomen zijn. Hoe kan het zijn dat de buitenkant en de binnenkant van het leven zo verschillend zijn?

Bovenstaande tekst uit Matteüs moedigt aan om niet op een aardse manier te denken, maar op een hemelse manier. De uiterlijkheden op aarde geven wellicht even plezier, maar zullen uiteindelijk vergaan. Gelukkig is het hemelse waardevol. Sterker nog, het hemelse is verbonden met je eigen hart. God heeft niet voor niets het hart uitgekozen om in te wonen ('omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten' – [Romeinen 5:5](#)).

In [Spreuken 4:23](#) staat: 'Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.' Hier lezen we dat het begint in je hart. Als God daar is, als je hemelse schatten daar zijn en als het liefste dat je hebt daar is, dan krijgt je leven een nieuwe waardevolle dimensie erbij die compleet anders is dan wat de maatschappij van je vraagt.

Om over na te denken

Welke plaats heeft God in je hart? Hoe staat God in verhouding tot het liefste wat je hebt? Durf je je antwoord op deze vraag open en eerlijk in gebed met Hem te bespreken?

Gebedssuggestie

Heer God, wilt U in mijn hart tot mij spreken?

woensdag 18 maart 2020

Jij bent het liefste wat ik heb...

Ongemakkelijke woorden

“Ik heb hen weggejaagd naar andere landen. Daar moesten ze wonen bij volken die ze niet kenden. Zo strafte Ik hen voor hun misdaden.” ([Ezechiël 36:19, BGT](#))

Laatst keek ik in een museum naar schilderijen van Bijbelse taferelen. Honderden jaren geleden hebben kunstenaars hun kijk op zo'n gebeurtenis gevat in vaak prachtige schilderijen. Veel schilderijen gaan over de tijd dat Jezus in Israël leefde. Het valt me op dat de mensen en ook het landschap er bij een Vlaamse schilder Vlaams uitzien. En bij een Italiaanse schilder alsof het ergens in Italië was. Ik stel me voor dat deze schilders nooit in Israël waren geweest en zich geen voorstelling konden maken van de mensen en het landschap daar.

Voor ons zit hier een belangrijke les in. Ons beeld van God wordt voor een groot deel bepaald door wie we zelf zijn. De tijd waarin we leven, de meningen die we horen, ze dragen allemaal bij aan de manier waarop we naar God kijken. Misschien hebben we ons beeld van God wel aangepast aan wat voor ons wenselijk is.

Ik weet niet hoe het jou vergaat wanneer je een Bijbeltekst zoals hierboven leest, maar ik vind het ongemakkelijk om zulke woorden te lezen. Op de een of andere manier past het niet bij het beeld dat ik van God heb. Vroeger las ik snel over dit soort teksten heen. Eigenlijk las ik bijna alleen in het Nieuwe Testament. De laatste tijd lees ik meer in het Oude Testament. Ik merk dat dit mijn beeld van God rijker maakt. En dat ik een rode draad ontdek. Al vanaf Adam en Eva zien we dat de mensen God niet de eer geven die Hem toekomt. En dat ze vervolgens worden geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Elke keer lost God de situatie op en even later gaan de mensen toch weer hun eigen weg. Zo ook de Israëlieten, die in de tekst hierboven door God uit hun geliefde land verbannen worden.

Uiteindelijk zorgt God zelf voor een definitieve oplossing. De profeet Jesaja mocht al een tipje van de sluier oplichten. Verwijzend naar Jezus schrijft hij:

Maar God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten, hij is gedood voor onze zonden. Want wij luisterden niet meer naar God, we leken wel verdwaalde schapen. En Gods dienaar moest onze schuld dragen. Omdat hij gestraft werd, hebben wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen. ([Jesaja 53:5-6, BGT](#))

Over een paar weken is het Goede Vrijdag. Ik wens je toe dat deze dag dit jaar nog meer betekenis voor je mag hebben en dat jouw beeld van God elke dag rijker mag worden.

Om over na te denken

Hoe ziet jouw beeld van God eruit? Wie is Jezus voor jou?

Gebedssuggestie

Here God, dank U voor de hele Bijbel. Ook voor de boeken in het Oude Testament. Mag ik U daardoor steeds beter leren kennen? En dank U voor Jezus, die ons heeft laten zien hoe onvoorstelbaar veel U van ons houdt. Amen.

donderdag 19 maart 2020

Jij bent het liefste wat ik heb...

Wat verlangt God naar ons!

“Laat u dan bekend zijn dat deze redding door God naar de heidenen wordt uitgezonden; die zullen ook horen!” (Paulus in [Handelingen 28:28](#), Naardense Vertaling)

Eerder in onze preekserie zagen we dat al vanaf het begin het de bedoeling was dat alle volken gezegend zouden worden, en wel door middel van Abraham, de vader van alle gelovigen. [Psalm 137](#), waar we deze zondag over spraken, is geschreven in een tijd dat het er heel anders uitzag. De tempel was leeggeroofd en platgebrand, Jeruzalem was één grote puinhoop en het joodse volk werd weggevoerd naar Babel. Eigenlijk was het nog erger dan dat dit hen was overkomen, want het kwam door hun eigen breken van de verbinding met God. Terwijl God hen vaak had meegegeven wat de gevolgen zouden zijn van een leven met God èn een leven zonder Hem. Bijvoorbeeld in [Leviticus 26](#).

Als ik in de Bijbel lees, denk ik weleens: het is één grote schreeuw van God naar de mensen: Volg Mij! Ik heb je lief en heb je gemaakt voor een oneindig geluk dat je alleen bij Mij kunt krijgen. Alleen bij Mij is je leven zoals je het uiteindelijk hebben wilt. Alléén bij Mij!

Toen ik me afvroeg waarom God zo graag wil dat we Hem volgen en niet 'de andere kant opgaan', moest ik denken aan [Jesaja 53:5](#). Daar zien we een beeld van Jezus, Gods Zoon, die de gevolgen van de schuld van mensen moest ondergaan en het waarvoor: (tip: lees de tekst met de nadruk op het schuin gedrukte):

Om <i>onze</i> zonden...	werd <i>Hij</i> doorboord,
om <i>onze</i> wandaden...	werd <i>Hij</i> gebroken.
Voor <i>ons</i> welzijn...	werd <i>Hij</i> getuchtigd,
<i>Zijn</i> striemen brachten...	<i>ons</i> genezing.

Hoe kan God nog beter tonen dat Hij ons liefheeft?!

In die hopeloze tijd van psalm 137 stuurt God profeten met boodschappen van hoop. Want God gaat dóór. Zowel Israël als wij hoeven niet bang te zijn dat God ons verder aan ons lot overlaat. Jesaja 53:5 laat zien hoeveel het Hem heeft gekost, maar ook dat Hij ons zo liefheeft dat Hij dit ervoor overhad! In [Leviticus 26:44-45](#) staat nog een goede reden waarom Hij zover gaat: omdat Hij het aan de voorvaderen beloofd heeft. Zo volkomen trouw is Hij. Er is geen (af)god die dit voor jou en mij zal doen! Het is ook echt niet voor niets dat God ons bij Hém wil hebben! En dat Jezus bij Zijn hemelvaart zijn leerlingen meegaf van Hem te getuigen in Judea, Samaria en de hele (!) verdere wereld ([Handelingen 1:8](#)). Paulus kan later als hij onderweg is naar Rome bevestigen dat Gods reddende boodschap bekendgemaakt wordt aan de niet-joden, waardoor niemand wordt uitgesloten van het Goede Nieuws.

Om over na te denken

De ene God heeft laten zien dat Hij ons liefheeft en trouw blijft aan Zijn Woord. Als we beseffen dat alles wat er is door God geschapen is, van Hem is, is eigenlijk het enige wat we Hem kunnen geven onze LIEFDE.

Gebedssuggestie

Spreek woorden van liefde als je dat op dit moment in je hart hebt en kunt.

vrijdag 20 maart 2020

Jij bent het liefste wat ik heb...

Wees vrolijk... want wij zijn vrolijk...

We woonden bij de rivieren van Babel en we huilden, want we dachten aan Jeruzalem. We maakten geen muziek meer, we hingen onze harpen aan een boom. Maar van onze vijanden moesten we vrolijk zijn. Ze zeiden: 'Zing voor ons over Jeruzalem, zing een vrolijk lied.' Maar dat konden we niet, zingen over de Heer in het land van de vijand. Jeruzalem, nooit zal ik jou vergeten. Liever maak ik nooit meer muziek, liever zwijg ik voor altijd dan dat ik jou vergeet. Jij bent het liefste wat ik heb. ([Psalm 137:1-6 BGT](#))

Ballingschap... oud woord dat we misschien niet allemaal meer kennen, maar het probleem is er nog wel: gedwongen verblijf in een ander land, weg van waar je thuis bent. Je moet er toch niet aan denken, ongeacht hoe dat 'gedwongen' is ontstaan. Het joodse volk werd verdreven uit het door God aan hen beloofde land. Als je dat tot je laat doordringen... En in je gedachten mag je ook meenemen dat het gekomen is door ongehoorzaamheid aan God en het nalopen van afgoden, dus eigenlijk eigen schuld, dikke bult. Je moet er toch niet aan denken... dat je iets goeds zelf vergooid hebt en niet meer terugkan! Psalm 137 gaat erover, heimwee naar wat ooit was, naar wat ooit zo goed was en ook je bestemming. 'Maar van onze vijanden moesten we vrolijk zijn', lezen we in de Psalm. 'Kom, zing over je mooie stad, wees vrolijk'... Toen ik dat las, kwamen allerlei herinneringen boven van (welgemeende) oproepen tot vrolijkheid terwijl mijn hart er toen niet naar stond. Alsof vrolijkheid niet een uiting is van wat er vanbinnen in je leeft. Of andersom: alsof gemaakte of opgedrongen vrolijkheid je vanbinnen kan veranderen. 'Liever maak ik nooit meer muziek, liever zwijg ik', zegt de psalmist, 'want het Jeruzalem dat ik kwijt ben, is het liefste wat ik heb.' Wat kan jou/mij opvrolijken als het liefste er niet meer is?

Om over na te denken

De naam Jeruzalem betekent Stad van vrede. Jeruzalem is de stad van God (waar Hij wil wonen, [Psalm 132:13,14](#)), dus Stad van Góds vrede, eigenlijk kun je het zien als: 'God zal voorzien (Jeru) in vrede (Shalom)'.

De Vrede van Jeruzalem is niet alleen de afwezigheid van oorlog en onmin, het is - mag ik het zo zeggen - het vervulde verlangen van de mens om volledig tot zijn bestemming te komen en uiteindelijk is dat aan het hart van God.

Heb jij de Vrede van Jeruzalem in je? Zo ja, hoe is die tot je gekomen? Kun je er soms ook van uitdelen? Hoe? Heb je gemerkt dat als je ervan uitdeelt, je er zelfs meer van krijgt?

Ben jij in de loop der jaren op een of andere manier die vrede kwijtgeraakt; verlang je ernaar terug? Kan God daarin voorzien? (Hoe) stel je je daarvoor open?

Kun jij vanuit je hart en je ervaringen zeggen dat Hij als jouw liefste er altijd is?

Gebed

Heer, U bent de God van de echte vrede, de vrede die alle verstand te boven gaat. Dank dat U ons die vrede aanbiedt. Help ons ons daarnaar uit te strekken en het nooit meer los te laten.

zaterdag 21 maart 2020

Afgelopen zondag hadden we diensten met ledenbevestiging. Wigle Tamboer sprak over [Psalm 137:1-6 \(BGT\)](#). Titel van de overdenking: Jij bent het liefste wat ik heb...

Wat voorzegd was door Mozes in Deuteronomium 30 is bewaarheid geworden: het volk is in ballingschap weggevoerd, een staf op hun ontrouw. De tempel is leeggeroofd en platgebrand, Jeruzalem is een puinhoop. Het is de tijd waarin, zo zegt Psalm 137, het joodse volk geen muziek meer maakte, in het land van de vijand geen vrolijk lied over de Heer kon zingen en laat blijken hoezeer ze Jeruzalem liefheeft: jij bent het liefste wat ik heb...

Maar God heeft hen niet vergeten: Hij houdt zijn verbond en onderstreept daarmee: jullie zijn het liefste wat Ik heb... Die liefde van God is in Christus vervuld en vlees en bloed geworden en het is Christus die door zijn Geest Gods liefde in ons hart heeft uitgestort dat we lief kunnen hebben.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Als je in de context van Gods liefde [Jesaja 5:1-7](#) leest, proef je Gods hart die het uitroept: 'Jullie zijn het liefste wat ik heb... Wat kon Ik nog méér doen?!' Denk eens na over deze drie vragen:

- Wat zou God nog méér hebben kunnen doen?
- kun jij over God/Jezus zeggen dat Hij het liefste is wat jij hebt? Waaraan denk je daarbij?
- durf je als deel van de gemeente daaraan toevoegen hoe lief die gemeente jou is? Denk daarbij aan het eerste gebod en het tweede dat daaraan gelijk is! (Matteüs 22:34-40)

Morgen spreekt Orlando Bottenbley in deel 10 van de Jubileum Preekserie over [Jesaja 46:9-10 \(NBV\)](#). Titel van de overdenking: Het masterplan van God

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van morgen, 22 maart 2020.

Peuters: De kostbare parel ([Matteüs 13:45,46](#))

Onderbouw: Het verloren schaap ([Lukas 15:4-7](#))

Middenbouw:

Jezus geneest ([Matteüs 20:29-34](#), [Lukas 13:11-13](#) en [17:11-19](#), [Johannes 4:43-54](#))

Bovenbouw: Jezus wordt gevangengenomen ([Lukas 22:39-53](#))

X-pact: Inzetten voor de gemeente (1 en 2 Tessalonicenzen)

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

De **zondagsdiensten** van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 'Media' **live mee te beleven (audio)**. Vanaf de middag is de **overdenking op de site te zien**. De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via **Groot Nieuws Radio**.

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.