

*Nieuwe seizoen verrassend begonnen*

## Jubileum stemt tot veel dank

Dit seizoen staan we als Meerkerk stil bij ons 35-jarig bestaan. Na een seizoen van grote veranderingen vieren we dit jubileum op onze 'eigen' campus. Reden alom voor grote dankbaarheid. Maar er is meer reden tot dankbaarheid. Onze predikant Wigle Tamboer vertelt wat hij aan het begin van het nieuwe seizoen bij verrassing zag gebeuren.



Wigle: “We waren nog in de roes van alle mooie ontwikkelingen rond onze huisvesting. Ons oude IJweg gebouw was verkocht en alle kantoorfuncties van daar kregen een plek op onze eigen campus aan de Bennebroekerweg. Heerlijk alles op één plek, die bovendien nu ons eigendom mag zijn. Aan een lange tijd van onzekerheid over de toekomst van onze huisvesting was een eind gekomen. Wat een dankbaarheid vulde ons hart. En nu konden we vooruitkijken en ons verheugen op het nieuwe seizoen met de viering van ons 35-jarig jubileum. Opnieuw reden tot grote dankbaarheid.

### **Verlangen en verootmoediging**

Maar te midden van onze dankgebeden welde er ook een nieuw gebed op in mijn hart. En niet alleen bij mijzelf, maar ook bij de staf en de oudsten. Ik kan het niet anders omschrijven dan een dieper verlangen naar God. Een verlangen niet naar meer zegenin-

gen, maar naar God zelf. De dankgebeden voor alle zegeningen leken over te gaan in gebeden van verlangen en verootmoediging om God te zoeken om wie Hij is”.

### *Verootmoediging. Dat is een woord dat onze jongeren misschien niet kennen?*

Wigle: “Toen ik hierover vertelde op onze Kick-Off, de eerste gemeente-avond van het nieuwe seizoen, schoot een jongere me inderdaad daarover aan. Ik vertelde dat verootmoediging en ootmoed te maken hebben met het kennen van je plaats als mens tegenover God. Je wordt geconfronteerd met je eigen nietigheid en tekortkomingen. In Bijbelse termen: het doet je als zondig mens in ootmoed, in nederigheid, knielen voor een groot en heilig God. Dat was ook zo aangrijpend op de gemeentevond, dat mensen spontaan naar voren kwamen om te knielen bij het kruis. Dat met elkaar te ervaren kwam als een verrassing. Ongezocht viel het ons

toe en vulde ons hart met onuitsprekelijke dankbaarheid. Mooier dan een eigen gebouw, mooier dan een jubileum”.

### *Hoe werkte dit verder uit?*

Wigle: “Tijdens het Jubileum Uur van Gebed, op de avond van de dag dat we 35 jaar bestonden, merkte je al dat het anders was. Je proefde een dieper verlangen naar God. En ik hoor uit reacties dat ook de zondagse diensten anders ervaren worden. Dat komt zeker niet alleen door de diensten zelf, maar ook door de hartsgesteldheid waarmee de diensten bezocht worden. Als je verlangend bent God te ontmoeten zal Hij zich ook laten vinden”.

### **Durven loslaten**

“We mochten ons daarbij ook gezegend weten met drie jubileum gastprekers. Tass Saada die ons het hart van God liet zien in het verhaal van Hagar. Henk Binnendijk die



Tomas Sjödín

ons als het ware een kijkje liet nemen in de hemel vol van Gods heerlijkheid. En Tomas Sjödín die ons zijn getuigenis gaf van het vinden van Gods rust en vrede en het durven loslaten van onze overvolle agenda's. Zo proefden we van zondag tot zondag Gods nabijheid en werden we er op gewezen dat God zelf ons in Christus genoeg is en we mogen leven uit Hem en door Hem en tot Hem”.

*Hoe is de nieuwe Jubileum Prekenserie geboren? Is er een verband met wat er aan het begin van het seizoen gebeurde?*

Wigle: “Ja, dat denk ik zeker. De serie kwam in ieder geval bij verrassing en was niet aan het begin van het seizoen gepland. Dat kwam zo: Patrick van der Laan, Remy Splinter en ik bezochten op 31 oktober een studiedag over het lezen van de Bijbel als één groot verhaal: het verhaal van God. Of het kwam door het feit dat deze studiedag samenviel met Hervormingsdag weet ik niet, maar de dag bracht wel iets van een ommekeer bij ons teweeg en leek verder te bouwen op wat er met ons gebeurd was aan het begin van het seizoen. Een en ander werkte als vanzelf verder uit in de Kerst- en Nieuwjaarspreken, die de basis werden van de Jubileum Prekenserie die we in januari begonnen”.

*Zo kan het blijkbaar gaan; dus veel minder vooropgezet dan je als buitenstaander zou*

*vermoeden?*

Wigle: “Ja, het heeft zich spontaan ontwikkeld vanuit het verlangen naar Gods zelf en wat Hij met ons voorheeft als Zijn gemeente. Maar heeft inderdaad weinig met een eigen bedachte planning of agenda te maken. Het is ons overkomen. En zoals gezegd, daar zijn we heel erg dankbaar voor.

### **Verdere uitwerking**

Het heeft ook een verdere uitwerking dan alleen de zondagen. Ik noemde al het Uur van Gebed. En zo is de recente Beta Cursus

herschreven rond ‘het verhaal van God.’ Je zou de Beta een verdieping van de Jubileum Prekenserie kunnen noemen. Mooi is dat de Beta daarmee ook beter bleek aan te sluiten op de beleving van de cursisten die uit de Alpha Cursus kwamen. We hoorden heel positieve reacties van hen. En tegelijkertijd hoorden we ook positieve reacties

van Beta-cursisten die al langer in de kerk komen. Zij vertelden veel geleerd te hebben omdat de Bijbel als het grote verhaal van God, zoveel handvatten biedt om de Bijbel beter te begrijpen. Deze positieve uitwerkingen zijn denk ik ook de vruchten van hoe we het nieuwe seizoen begonnen zijn met een verlangen en verootmoediging om God te zoeken om wie Hij is. Verrassende uitwerkingen die we niet voorzien hadden”.

*Over de Alpha en Beta Cursus gesproken, die zijn in het voorjaar op woensdagavond, waarom?*

Wigle: “Het laatste kwartaal van ons Jubileumjaar worden de Alpha en de Beta inderdaad gehouden op de woensdagavonden. We hoorden regelmatig de vraag of er ook een keer een andere cursusavond zou kunnen komen dan de gebruikelijke maandagavond. We willen graag voldoen aan die vraag, zodat mensen die maandagavond verhinderd zijn nu de kans hebben om de cursussen op woensdag te volgen. Net als op maandag zijn de woensdag-cursussen met een maaltijd en wie weet deze keer met nog iets extra's vanwege het jubileum”.

*Wat verwacht je van de rest van het Jubileumjaar?*

Wigle: “Dat we door Gods genade op de ingeslagen weg verder mogen gaan. Dat we het verlangen en de verootmoediging naar God niet zullen verliezen. En dat we vanuit die hartsgesteldheid mogen groeien in geloof en het kennen van God en Zijn verhaal. Dat Gods aanwezigheid daardoor ook steeds meer voelbaar en zichtbaar mag worden op onze campus, voor een ieder die



Tass Saada

6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij,  
die in u een goed werk is begonnen,  
dit ten einde toe zal voortzetten,  
tot de dag van Christus Jezus.

Filippenzen 1:6, 9-11 - NBG51



hier komt. Het citaat van Philip Greenslade dat we in Prekenserie gebruiken kan ons daarbij helpen en aanmoedigen:

‘Door te geloven worden we Gods handelingen in getrokken en meegenomen in het verhaal waarin God Zijn verlossingswerk ontvouwt. Zo leren we onze ‘intrek’ te ne-

men in Gods verhaal en mogen we vanuit dat Bijbelse verhaal, van binnenuit, met nieuwe ogen leren kijken naar de wereld om ons heen en de wereld van ons eigen hart en de manier waarop we in het leven staan’.

Het gevolg is dat we niet langer proberen de Bijbel dienstbaar te maken aan ons eigen verhaal, maar we gaan merken dat we zelf steeds dienstbaarder willen worden aan het verhaal van God en Zijn verlossingswerk in Christus Jezus.

Wigle: “Geloof, de Bijbel en Gods verhaal zo te gaan leren zien, maakt het volgen van Jezus anno 2020 tastbaarder omdat het ons in het hier en nu concreet roept naar een ander leven gebaseerd op een ander verhaal. Greenslade vat dat zo samen:

‘Jezus roept Zijn volgelingen weg van een geloof waarin God beschikbaar moet zijn om hun zaken te zegenen, naar een geloof waarin zij God dienen door zich voor Zijn zaak beschikbaar te stellen.’

Wigle “Het is mijn gebed dat we hierin Jezus’ roepstem steeds meer mogen verstaan en Hem steeds meer mogen volgen ten dienste van Zijn zaak. Zo verwoordt ons missie statement het ook. Ik zie deze mooie ontwikkelingen als een prachtig jubileumcadeau. Dat geschenk is een prachtig fundament voor de toekomst om op te bouwen. En zo mogen we, met straks de nieuwe generatie Meerkerkers, verder inhoud en vorm geven aan ons samen gemeente-zijn. En wat hebben we, midden in de Haarlemmermeer, een pracht van een plek gekregen om dat te mogen doen”.



Henk Binnendijk

### Jubileum Prekenserie

Alle preken in de Jubileum Prekenserie zijn terug te zien op onze website [www.meerkerk.nl/media](http://www.meerkerk.nl/media)

“Beta cursus is niet schools, wel interactief”

# Huiskring enthousiast en leergierig

Wonderlijk hoe het leven van Simon van der Vleuten is gelopen. Opgegroeid in een Rooms-Katholiek Brabants gezin ging hij elke week naar de kerk, deed communie, het vormsel en was misdienaar. Maar het geloof zat in zijn hoofd, niet in zijn hart. Dat had veel consequenties.

“Toen ik niet meer naar de kerk moest, wilde ik ook niet meer”, zegt hij. “Ik ontkende niet dat er een God was, maar ik deed er niets mee. Achteraf zie ik dat er op verschillende manieren aan mij getrokken werd. De Heer wilde zich kenbaar maken”.

Via Marjan, de vrouw van Simon, is het geloofsballetje gaan rollen. Iemand deed een flyer in de bus, zij is toen een keer naar De Meerkerk gegaan. Dat beviel haar zo goed dat ze gebleven is. Na enkele jaren kwam er een kring bij hen thuis, maar Simon ging boven zitten. Het sprak hem niet aan.

## Cursussen

Toch kwam het moment dat hij meer wilde weten van het geloof, samen met Marjan volgde hij de Alpha Cursus. Simon: “Ik merkte dat God met me aan het werk ging, ik kreeg uit het Alpha-team boekjes aange-reikt en verslond ze”.

Tijdens het Alpha weekend in 2013 gaf Simon zijn hart aan Jezus, in hetzelfde jaar was er een doopdienst en werd hij samen

van de Bijbel weten, want ik heb heel wat jaren gemist”.

## Kring

Sinds september 2019 is Simon samen met Marjan kringleider. Als kring volgen ze nu de Beta Cursus, waarbij de maaltijd een goede gelegenheid is om anderen beter te leren kennen. Na het eten is het verzamelen in de Oude Schuur, waar een inleiding wordt gehouden door Wigle Tamboer of Remy Splinter.

“We zijn als kring naar de Beta Cursus gegaan, maar we zitten tijdens de gesprekken allemaal in andere groepjes. Het zou mooi zijn als we nieuwe mensen aan onze kring zouden kunnen toevoegen”.

## Jubileum Prekenserie

Simon: “De Jubileum Prekenserie die dit jaar van start ging, wil de hele Bijbel doorgaan, waarbij God in het geheel centraal staat. Wij moeten proberen in het plan van God te passen en leren hoe wij daar deel van kun-

nen zijn. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen”, komt in de cursus aan de orde. Ook het boek ‘Al-lemaal anders’, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Meerkerk en vol met getuigenissen van gemeenteleden, wordt gelezen en besproken in de cursus. Simon: “Ik heb geleerd dat het om God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest gaat. In de eerste plaats ben ik een christen, volger van Jezus, op de tweede plaats ben ik Meerkerker”.

## Interactief

Simon beveelt de Beta Cursus van harte aan. “Voor mijzelf geldt dat ik nieuwe mensen heb leren kennen en opgebouwd ben door hun geloofsverhalen. Ook leer je De Meerkerk en de achtergronden beter kennen. Voor de cursusleiding is het ook een mooie manier om in contact te komen met mensen uit de gemeente en te horen wat zij denken en voelen. Tijdens de cursus vraagt Wigle Tamboer vaak om een reactie om een discussie op gang te brengen, dat maakt het programma interactief. Je gaat dieper in gesprek met elkaar en dat maakt het waardevol. Na de cursus loop je ook makkelijker naar de mensen toe om te horen hoe het met ze gaat”.

## Verloren zoon

Vragen we Simon wie de Here Jezus voor hem is, dan zegt hij: “Mijn alles, mijn Verlosser, mijn Heer. Een van de mooiste verhalen is voor mij het verhaal van de verloren zoon. Ik voelde me ook zo’n verloren zoon na zoveel jaar zonder de Heer geleefd te hebben. Uiteindelijk ben ook ik als verloren zoon binnengehaald en is er niet op mij gemopperd. Jezus is voor mijn zonden gestorven en daar ben ik Hem ontzettend dankbaar voor. Zo mag ik weer toegang hebben tot God de Vader, in gepaste eerbied”.



Marjan (2e van links) en Simon (4e van links) met hun huiskring.

met Marjan gedoopt. Samen volgden ze de introductie cursus, deden de Marriage Course en gingen daarna op kring. Alsof dit nog niet genoeg was volgde hij samen met Marjan twee jaar lang een Bijbelschool.

Simon zegt hierover: “Voor mij voelde dit als een inhaalslag. Jarenlang had ik er zo weinig aan gedaan. Ik wilde in korte tijd veel meer

nen zijn. Wij staan niet centraal, God staat centraal. Het hart van de prekenserie is niet hoe wij God een rol of plaats kunnen geven in ons leven(sverhaal), maar hoe wij onze rol of plaats kunnen innemen in Gods verhaal met de mens”.

## Missie Statement

Ook het Missie Statement van De Meerkerk:

## Net als de huiskring van Simon de Beta Cursus doen?

De volgende cursussen starten op woensdagavond 15 april en maandag 28 september. Voor meer informatie en opgave zie [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

# Krista en Annelies: de Bijbel toegankelijk maken voor kleuters

Wie na de dienst even nablijft voor een kop koffie of thee, kan er eigenlijk niet omheen: in De Meerkerk ontvangen we elke week een prachtige groep enthousiaste kinderen. Alle kinderen hebben eigen diensten met programma's afgestemd op hun niveau. Deze programma's komen uiteraard niet uit de lucht vallen en worden met grote zorg gemaakt. Zo'n tien jaar lang waren Krista Niemeijer en Annelies Franken verantwoordelijk voor de programma's van de kleuters.

Krista heeft een theaterachtergrond en veel ervaring met spelen voor kinderen, toneel en poppenkast. Annelies is handig met het bedenken en uitwerken van knutselwerkjes en het maken van programma's. Samen

## Creatief

Krista "Ik denk dat juist deze leeftijdsgroep voor heel veel openstaat. Juist op kleuterleeftijd wordt er een basis gelegd en het is zo belangrijk om God hierin te betrekken.

## Bijbelteksten

Naast een verhaal staat er ook elke week een bijbeltekst centraal. Krista: "Op jonge leeftijd aangeleerde bijbelteksten blijven altijd hangen. Op latere leeftijd kun je kracht en wijsheid ontlenen aan deze teksten in allerlei situaties. Zelf weet ik ook nog heel veel teksten, die mij zijn aangeleerd door ouders en kerk, en daar heb ik nog altijd profijt van".

## Ondersteunen

Krista en Annelies willen ouders ondersteunen in de geloofsopvoeding. De basis van geloven begint natuurlijk thuis, maar ouders kunnen voortborduren op wat kinderen bij Meerkids hebben gehoord en gezien. Ouders kunnen op zaterdag in de Preek door de Week al lezen waar het op zondag over zal gaan en ook in de weekinfo van zondag staat welk bijbelverhaal er behandeld wordt. De programmamakers willen ouders dan ook zeker aanmoedigen om, voor en na de dienst, in gesprek te gaan met hun kind.



Krista Niemeijer en Annelies Franken

vormden ze een mooi duo dat elkaar erg goed aanvulde en waaruit zelfs een mooie vriendschap ontstond.

## Afscheid

Begin dit jaar namen Krista en Annelies afscheid van hun bediening als programmamakers, een bediening achter de schermen. We vroegen de dames naar hun ervaringen. "We hebben de verhalen uit de Bijbel toegankelijk gemaakt voor kleuters, door ze visueel te ondersteunen met poppenkast, toneel of Powerpoints, spelletjes en knutselwerkjes. Alles moest bedacht en gemaakt worden, dus kwamen we één keer per week bij elkaar op het kantoor van De Meerkerk en gingen aan de slag. We hebben er, zeker de eerste jaren, veel tijd ingestoken, maar we vonden het ook erg leuk en gezellig met elkaar en we deden het in eerste instantie voor God en natuurlijk de jongste kinderen van Meerkids".

Daarin vind ik het erg belangrijk, dat deze vorming niet alleen met taal gebeurt, maar ook op andere, creatieve wijzen. Ieder kind is immers uniek en er zijn kinderen waarbij het gesproken woord niet aanspreekt. Juist ook die kinderen willen we bereiken, door ook visuele ondersteuning in elk programma op te nemen. Er mogen geen kinderen buiten de boot vallen".

## Liefde en trouw

"Ik vond het mooi om de kinderen iedere week iets mee te geven van de liefde, genade en trouw van God", zegt Annelies. "Natuurlijk zijn kinderen van groep 1 en 2 nog heel erg jong en zijn de verhalen uit de Bijbel soms nog wel wat moeilijk te begrijpen. Toch vond ik het mooi om een beetje mee te helpen om een geloofsbasis te leggen, waar de kinderen als ze later ouder zijn, op kunnen voortbouwen".

## Toekomst

Annelies en Krista hebben veel tijd, energie en aandacht aan het kinderwerk besteed. Alles was tip top in orde. We vragen ze wat ze nu gaan doen.

Annelies: "Door studie en een nieuwe baan heb ik een beetje veel hooi op mijn vork gehad, ik ga de rest van dit seizoen vooral even genieten van de tijd die ik nu over heb. En wie weet wat er over een tijdje weer op mijn pad komt".

Krista: "Ik stop weliswaar met het ontwikkelen van complete programma's voor de kinderen, maar ik stop niet met mijn roeping en passie van creativiteit", zegt Krista. "Ik blijf beschikbaar en actief in de creatieve onderdelen van alle Meerkidsprogramma's en daarbuiten".

“Het vlammetje in mijn hart is aangestoken”

# Wendy Scheepstra over de Alpha Cursus

“Ongelovig ben ik eigenlijk nooit geweest”, zegt Wendy Scheepstra, “maar nu ervaar ik dat gelovig zijn veel meer inhoudt dan in de Bijbel lezen en af en toe mee gaan naar de kerk”. Wendy woonde twee slotavonden van de Alpha Cursus bij, raakte onder de indruk van de getuigenissen en besloot zich na lang aarzelen op te geven voor de cursus. Ze spreekt van een bijzondere ervaring die ze niet had willen missen.

Wendy is getrouwd met Jan, samen hebben ze twee kinderen, Noah en Levi. Ze leerde Jan zestien jaar geleden kennen. “Jan is gelovig opgevoed en actief betrokken in de kerk van zijn jeugd. Voor mij was het geloof en de manier waarop Jan daaraan vorm geeft in zijn leven, allemaal nieuw, maar ik geloofde ook niet dat er na dit leven niets zou zijn. Ik was altijd wel nieuwsgierig. We spraken er veel over maar drongen elkaar niets op. Wel had ik altijd al enorme bewondering voor de manier waarop Jan zijn geloof uitstraalt, voor zijn normen, waarden en toewijding”.

## Alpha Cursus

“Via via maakte Jan kennis met De Meerkerk en vroeg mij vorig jaar of ik zin had om

terecht bij Jan. Vooraf gaf ik aan dat ik acht cursus avonden en een slotweekend wel wat veel vond, maar de tegenreactie was dat ik misschien wel tot de conclusie zou komen dat het veel te kort was. En geloof me, dat bleek inderdaad het geval! De onderlinge openheid, het samen bidden, het zingen, het delen van gevoelens en onzekerheden, het bracht mij dicht bij het christelijk geloof, een heel bijzondere ervaring”.

## Leren vertrouwen

“Nu leer ik, met vallen en opstaan, dat God werkt op Zijn manier, op Zijn tijd en op Zijn moment. Ik maakte er in het verleden soms een gewoonte van dingen af te dwingen, als God dan niet reageerde op de manier waarop ik hoopte, was ik teleurgesteld.

opgedrongen. Ik stond er niet afwijzend tegenover maar was er ook niet mee bezig. De Alpha Cursus heeft me wakker geschut, heeft me verrijkt maar ik besef ook dat er nog een lang leer- en groeiproces voor me ligt. Openlijk over geloofszaken praten, meezingen in de kerk, het is allemaal nog onwennig maar de eerste stappen zijn gezet en we hebben er vertrouwen in dat het goed komt”.

## Samen bidden

“Veel Bijbelverhalen en lessen delen we ook met de kinderen, Jan deed dat al en ik ben er nu veel meer bij betrokken. Onze oudste zoon werd vorig jaar getroffen door een acute oogziekte, vrijwel dagelijks zaten we in het ziekenhuis. Met elkaar baden we voor en met hem. Als een kanjer sloeg hij zich er door heen. Het zicht in zijn ene oog is hij voor een groot deel kwijt maar ondanks alle onzekerheid mochten wij ons toch gesteund voelen”.

## Gods plan

“In de naamgeving van onze kinderen zie ik nu ook een mooi voorbeeld van Gods plan met mij en ons gezin. Lang voordat ik mijn hart open stelde voor het geloof, kreeg ik de namen van onze kinderen, Noah Emanuel en Levi Samuel, al ingegeven. Nu ik me de betekenis van de namen ook echt eigen heb gemaakt, ben ik daar zo dankbaar voor. God was al lang met mij bezig besef ik dan. Het is echt niet zo dat nu alles van een leien dakje gaat maar ik heb geleerd het over te geven. Het vlammetje in mijn hart is aangestoken, ik verheug me erop het hardje verder op te stoken in mijn zoektocht naar God maar zoals ik al zei, het gaat stapje voor stapje”.



een keer mee te gaan naar een slotavond van de Alpha Cursus waar getuigenissen werden gegeven. Ik hoorde daar onder andere het verhaal van Patrick van der Laan over hoe hij van kritische ongelovige gelovig werd. Dat sprak me enorm aan. We bezochten nog een slotavond en samen volgden we ook de Huwelijks Cursus. Ik proefde de sfeer, raakte vertrouwd met De Meerkerk en besloot de Alpha Cursus te gaan volgen. In mijn eentje, dat wel, ik wilde het allemaal zelf ervaren en met vragen kon ik altijd

Langzaam maar zeker ontdek ik nu dat ik gehoord word en dat ik met mijn vragen en onzekerheden bij Hem terecht kan. Dat neemt niet weg dat nog veel dingen nieuw voor me zijn, maar ik ben op weg en de Alpha Cursus heeft mij daarbij geholpen.

## Onwennig

Voor Jan is het fijn dat ik nu ook bezig ben met geloofszaken, hij hoopte uiteraard dat we ook op dit gebied naar elkaar toe zouden groeien maar hij heeft me het geloof nooit

## Ook het geloof ontdekken net als Wendy?

Wil je een ontdekkingstocht aan gaan naar het christelijk geloof en met anderen samen deze zoektocht aangaan?

De volgende Alpha Cursussen starten op woensdag 15 april en maandag 28 september Voor meer informatie en opgave zie [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

“Nieuwe kringleden zijn welkom”

# Talitha over haar 18+kring en bediening Meerkids

Wie opgroeit in De Meerkerk, kan in elke fase van zijn of haar jeugd in de kerk met leeftijdsgenoten optrekken. Van de allerkleinsten bij Minikids, via de kinderdiensten voor basisschoolleerlingen bij Meerkids, naar de jongerendiensten voor tieners bij X-pact. Vanaf 18 jaar zijn er geen aparte jongerendiensten maar wel jongerenkringen, waar 18+ers elkaar in informele setting kunnen ontmoeten. Talitha Schwing (19) is sinds vorig jaar lid van zo'n 18+jongerenkring. Ongeveer tegelijkertijd zette ze nog een belangrijke stap en werd ze teamleider bij Meerkids.

## Kring

Talitha's kring wordt geleid door Meerkerkers Adinda Verhoeff en Lynn Genuit en bestaat uit allemaal dames, of zoals Talitha het zelf zegt: we zijn een meidenkring. De kring komt eenmaal per twee weken op de vrijdagavond bij elkaar. Talitha: “Een kringavond begint om half acht en duurt tot half elf. We bespreken elke keer eigenlijk weer een ander onderwerp. Op sommige avonden hebben we zelf bedacht hoe we de avond invullen en soms gebruiken we een bestaand opzetje. Aan het begin van het seizoen hebben we zelf onderwerpen bedacht die we interessant vonden. We beginnen standaard met iets lekkers en een kopje thee en we eindigen vaak met wat fris en een zak chips”.

## Welkom

Op de vraag wat de kring voor haar betekent, antwoordt Talitha: “Ik vind het fijn dat ik met meiden van mijn leeftijd over verschillende onderwerpen kan praten. Ik ben erachter gekomen dat andere meiden soms tegen dezelfde dingen aanlopen binnen het geloof. Ook kunnen we praten over dingen als studie en relaties en dat is fijn in zo'n veilige omgeving! De kring bestond eerst uit acht meiden, helaas zijn we gekrompen naar vijf meiden. Mochten er nog meiden zijn die zich willen aansluiten, jullie zijn van harte welkom! De kring bestaat nog niet zo lang, dus het is niet zo dat je als nieuw lid middenin een bestaande vriendengroep terecht komt. We zijn nog naar elkaar toe aan het groeien”.



## Meerkids

Niet alleen over haar kring, maar ook over haar bediening bij Meerkids is Talitha enthousiast: “Sinds afgelopen zomer ben ik teamleider bij de kleuters. Dit doe ik eens in de drie weken en ik draai dan allebei de diensten van die zondagochtend”. Wat zijn de taken van een teamleider? “Ik zorg ervoor dat alle vier tot vijf teamleden het programma van tevoren ontvangen en deel mijn team en mezelf in voor de verschillende onderdelen van dat programma. Denk daarbij aan het zingen, het vertellen van een bijbelverhaal, het begeleiden van een spelletje. Samen draaien we de diensten. Ik ben ook het aanspreekpunt voor de ouders en voor de BHV: de bedrijfshulpverlening”.

## Hart voor kinderen

Talitha, studente aan de Pabo in Leiden, werkt graag met kinderen: “Dat is het leukste aan het werk bij Meerkids, lekker met de kinderen bezig zijn. Ik probeer de kinderen te leren over de verhalen in de Bij-

bel, zodat ze die leren begrijpen en mogen weten wat Jezus allemaal voor hen heeft gedaan! Maar zij leren niet alleen van mij, ik leer ook veel van hen! Kleuters hebben een hele leuke manier van denken. Zo had een van de kinderen begrepen dat de ster bij het kerstverhaal hoort en had zij laatst een broek met sterretjes aan. ‘Kijk juf, dit is mijn Jezus-broek’ zei ze, ‘zo kan ik altijd aan Hem denken’. Dat onbevengene van jonge kinderen, dat is zo mooi. Wat ook fijn is aan deze bediening is dat ik wat ik leer bij Meerkids, kan gebruiken in mijn opleiding, en andersom ook natuurlijk. Mijn hart ligt echt bij kinderen, ik doe het heel graag!”

## Bediening bij Meerkids

Heeft Talitha je geïnspireerd en spreekt het kinderwerk je aan?

Neem contact op met hoofd kinderwerk Henrike Brussee om een afspraak te maken:  
Henrikebrussee@meerkerk.nl

“We zijn kerk in het klein”

# Henry en Annemarie: de kring is de kracht van samen

Dat de Preek door de Week+ (PddW+) in een behoefte voorziet was al bekend. Veel kringen gebruiken deze wekelijkse handreiking om diepgang in gesprekken te krijgen. Gebruikers kwamen met de vraag om meerwaarde. Dit met het doel vanuit verschillende invalshoeken een bredere basis te krijgen. Samen met zijn vrouw Annemarie is Henry Wassenaar als kringleider een van de enthousiaste aanleveraars van PddW suggesties.

Henry en Annemarie geven als kringleiders al enige tijd input voor de PddW+. Bevalt deze manier van werken? Henry: “Het is als kringleider heel mooi om vooraf te zien waar de preek ongeveer over zal gaan. Zo kun je al vroeg nadenken over mogelijke vragen”.

Annemarie: “Het zou goed zijn als meerdere kringleiders dit doen, ieder op zijn manier. Het idee is om zo op verschillende manieren een onderwerp aan te vliegen”.

## Creativiteit

Henry beaamt dat er heel veel creativiteit en wijsheid is bij de andere kringleiders. “Spreek ik hen, dan hoor ik zo vaak goede ideeën over hun kringavond. Het lijkt ons daarom zo mooi om die creativiteit ook in de PddW+ te laten weerspiegelen. Als kringleiders (die dat zouden willen) bij toerbeurt input zouden kunnen geven, dan wordt PddW+ elke week verrassend. De voorbereiding ervan rust dan ook op meerdere schouders. Dat is dan ‘Samen in de naam van Jezus’ letterlijk en praktisch vorm geven. We gaan zien hoe een en ander zich verder ontwikkelt”.

## Kring

De Meerkerk telt ongeveer zeventig huiskringen. De huiskring is de kerk in het klein, waar mensen samen de Bijbel bestuderen en naar aanleiding van de zondagse diensten verder praten. Er wordt met en voor elkaar gebeden en er is tijd en aandacht voor elkaar om elkaar te bemoeiden.

Annemarie: “Elke kringavond gaat de Bijbel open. De PddW+ geeft handvatten, gekoppeld aan de preek, geweldig!”

Henry: “Een kerk in kringen verdeeld geeft iedereen persoonlijke aandacht. Ik kan me voorstellen dat je je, als je niet op kring zit en ook geen bediening in een team hebt, soms best wat verloren kan voelen in een grote kerk als de onze. Dat je dan bijvoorbeeld ook persoonlijke aandacht mist”.

## De Schijf van Vijf

Krijgt de Schijf van Vijf (woord, gebed, zending, zorg en zegen) aandacht binnen jullie kring? Annemarie: “Dat gaat eigenlijk

automatisch, het zit erin verweven”.

Henry: “Je komt die schijf op elke kringavond bewust of onbewust wel tegen. Als je niet bidt of de Bijbel niet opent, dan mis je essentiële dingen op de kringavond. God moet wel centraal staan op kring”.

Henry vertelt dat de voorbereiding van een kringavond bij hen om de beurt plaatsvindt. “Dat schept diversiteit en leden krijgen de vrije keus, waarbij PddW+ een goed stuk gereedschap is. Het wordt wel, maar soms

Vragen we Henry wie de Here Jezus voor hem is, dan is het antwoord: “Dat is de enige leidsman die ik heb, de kern waar alles om draait. Na de Alpha Cursus ben ik een echte bijbellezer geworden. Wil je Jezus leren kennen, dan moet je de Bijbel lezen”.

## Rentmeester

Als bewogen verteller legt Henry de nadruk op het feit dat alles om hem heen van die Jezus komt: zijn gezin, zijn huis, werk, kerk



ook niet gebruikt. Het hoofddoel van een avond is dat je elkaar opbouwt en bemoeit en God daarbij betreft”.

## Zegen

Henry vindt De Meerkerk een bijzondere gemeente en legt uit waarom. “We komen hier nu bijna vijftien jaar en ik vind het nog steeds oprecht bijzonder. Dat het leeftijdspectrum van nul tot honderd vertegenwoordigd is, vind ik al zo bijzonder. Bij elke vergadering wordt eerst gebeden. Psalm 127 zegt: ‘Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers’. Dat is zo waar. De diensten, de sprekers, de jongerenwerkers, alle teams die zichtbaar en onzichtbaar in de gemeente actief zijn, de kringen. De Heer zegent ons enorm en daar ben ik heel dankbaar voor”.

en noem maar op. Hij wil daar als rentmeester heel zuinig mee omgaan. “Het zijn allemaal gaven, van God gekregen. Dat is genade en, wetend dat het Gods eigendom is, geeft dat ook rust. Heb vertrouwen in God. De Bijbel zegt: ‘Nader tot Mij en Ik zal tot u naderen.’ God blijft ons maar zoeken en wil ons steeds genadig zijn. Dat vind ik geweldig, heel bijzonder!”

## Word gratis abonnee van Preek door de week

Je kunt je via de website gratis abonneren. Op zondag ontvang je dan ook de Preek door de Week+. (te gebruiken voor je persoonlijke stille tijd én je huiskring).



# Jongerenwerk mede mogelijk dankzij grote inzet vrijwilligers

In september 2019 nam Remy Splinter het stokje over van Patrick van der Laan als eindverantwoordelijke voor het jongerenwerk binnen De Meerkerk. De naam voor onze jongeren van 11-17 jaar is X-pact, wat is afgeleid van het Engelse woord voor ‘verwachten’. Daarnaast staat de X voor Christus en is pact het Engels woord voor ‘bondgenootschap’. Inmiddels een halfjaar verder vragen we Remy hoe het hem vergaat in zijn nieuwe rol.

Soms vraag je iemand wel eens wat diegene zou veranderen als hij of zij het voor het zeggen had. In het geval van Remy is deze vraag niet enkel hypothetisch meer, maar mocht hij met jongerenwerk aan de slag.

Remy: “Het voordeel is dat ik al heel erg bekend ben met het jongerenwerk. Ten eerste omdat ik mijn hele tienertijd bij X-pact heb rondgelopen. En ten twee omdat ik Patrick al drie jaar lang heb ondersteund in het opzetten van het jongerenwerk en het helpen met het uitrollen van de nieuwe opzet”.

## Alle bijbelboeken

Samen hebben ze een curriculum (leerplan) ontwikkeld waarin de jongeren worden meegenomen in het grote verhaal van de Bijbel. Iedere twee jaar doorlopen ze alle bijbelboeken en geven ze aandacht aan de belangrijkste verhalen. Dit jaar wordt er iedere week een thema uit een boek van het Nieuwe Testament behandeld. “Je zou het één grote preken-serie kunnen noemen, waar je dus ook echt iets mist als je een zondag er niet bent!”

## Vrijwilligers

Dit maakte dat Remy door kon gaan op de weg die ze samen hadden ingeslagen zonder al te veel te hoeven veranderen. Remy: “Het is vooral een kwestie van de puntjes op bekende i zetten en mensen meenemen in de visie op het jongerenwerk. Want uiteindelijk wordt het daadwerkelijke (jongeren)werk gedaan door vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten”.

## Checkpoint

Zo is er een X-pact Kernteam dat zich keihard inzet om de diensten wekelijks inhoud te geven en te leiden. Zij hebben dit jaar Checkpoint geïntroduceerd: een interactief moment in de dienst waarmee spelenderwijs kennis wordt gemaakt met het onderwerp van de betreffende ochtend. De ene week een spel, de andere week een quiz of een interview. Daarnaast zijn er de teams op zondag die de muziek en de audiovisuele techniek verzorgen onder leiding van een teamleider.



## Groepjestijd

De jongeren die in groep 8 en in de brugklas zitten hebben tijdens de preek hun eigen groepjestijd die wordt geleid door enthousiaste groepsleiders. De overige groepen hebben hun groepjestijd om de twee weken op zondagavond bij de jongerenkringen. Die worden geleid door trouwe jongerenkringleiders die met de jongeren optrekken. Dit is de plek om samen na te denken over het geloof: ‘wat geloof ik eigenlijk zelf?’ en ‘wat betekent het nu eigenlijk voor mijn leven om Jezus na te volgen?’. Zonder al deze mensen zou het jongerenwerk niet mogelijk zijn. Het is de taak van Remy om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen om zo met elkaar bij te dragen aan één en hetzelfde verhaal.

## Bondgenootschap

Naast dat er van alles voor de jongeren wordt georganiseerd, is het uiteindelijk de bedoeling dat de jongeren zelf het gevoel

krijgen dat het hun kerk is. Remy: “Als alles voor je wordt gedaan, kan het een valkuil zijn dat je passief wordt. Het helpt wanneer jou iets wordt gevraagd, als jouw bijdrage er toe doet en je gekend wordt.

Ik herinner uit mijn eigen tienertijd dat ik mij enorm verbonden voelde met X-pact. Dit kwam mede door mijn bediening in het muziekteam. Maar bovenal was het een plek waar ik werd gekend en waar ik veel mensen ontmoette. Ik hoop dat de jongerendiensten veel meer mogen zijn dan een programma, maar dat X-pact haar naam eer mag aan doen door een Christus-bondgenootschap te zijn van jongeren die het van Jezus verwachten. Een plek waar we elkaar zien staan, met elkaar optrekken en elkaar helpen om Jezus te vinden en te volgen. Het is dus niet alleen zo dat jij iets mist als je er niet bent, uiteindelijk moet het vooral zo zijn dat jij wordt gemist als je er een week niet bent”.

“God was en is bij ons; continu”

# Het leven biedt Linda en Tim weer mooie dingen

Linda Nieman en haar man Michiel kwamen twintig jaar geleden voor het eerst in De Meerkerk, werden er trouwe bezoekers en later ook lid. Toen Michiel ziek werd en in januari 2019 een slechte uitslag kreeg, bleven ze nauw verbonden met de gemeente en de gemeente met hen. In het voorjaar van 2019 overleed Michiel. Linda vertelde ons wat haar vrienden, de kerk en vooral God betekend hebben voor haar, Michiel en hun zoon Tim (15), dwars door alles heen.

## Warmte

“De warmte die wij hebben ervaren, is heel belangrijk voor ons geweest. En nog steeds”, legt Linda uit.

“Van verschillende kanten werden we gesteund.

Zo stond er een vaste vriendenclub van ongeveer vijftien mensen om ons heen, die wekelijks langs kwamen, afspraken regelde en voor ons kookten.

Ook de school van Tim gaf alle medewerking. Vanuit de kerk voelden we ons enorm gesteund door het pastoraat en ook door alle kaarten die we steeds weer kregen, zelfs van mensen die we helemaal niet kenden. Die warmte hadden we nooit kunnen vermoeden. Echt heel fijn”.



Linda Nieman aan haar geliefde Toolenburgse Plas

## Blog

Met de hulp van een vriend die ICT'er is, maakte Linda een blog dat ze helemaal zelf bijhield. Ze was daar blij mee, want op die manier waren de mensen om haar heen op de hoogte en konden ze

meeleven. In het blog was ook steeds te lezen waar Michiel en Linda dankbaar voor waren. Is dat mogelijk in zo'n zware tijd, dankbaar zijn? Linda: “Jazeker. Elke keer konden we daar toch oog voor hebben. God

was erbij. Continu. Hij zorgde ervoor dat we kregen wat we nodig hadden. We voelden ons gedragen, konden alles overzien”.

## Diensten

Elke week bezoeken Linda en Tim de zondagsdiensten in de kerk. Tim gaat naar de jongerendienst en zit ook op een jongerenkring, Linda zit wekelijks in de grote zaal en vertelt: “Als ik niet naar de kerk zou gaan, zou ik de voeding van onze lieve Heer missen. Het is de voeding voor mijn geestelijke leven en ik haal er steun uit. Bovendien kan ik ontzettend genieten van de band en de mooie muziek. Daar word ik

helemaal blij van.

De dankdienst voor Michiels leven was ook prachtig, heel bijzonder ook dat er mensen meeluisterden met de livestream. Dat meeleven, dat houd je op de been. We kijken er met dankbaarheid op terug”.

## Knipogen

En nu? “Ook nu is God erbij. Al die knipogen die we van Hem krijgen. Dat het goed gaat op school, op het werk. Dat we in balans worden gehouden. Er gebeuren bijzondere dingen in ons leven, dingen die we nog niet hadden verwacht. Michiel zei: ‘ga door met leven’. En dat doen we. Hoe ons leven ook verder zal lopen, Michiel blijft er altijd bij. Op 28 december hebben we zijn verjaardag gevierd met een escape room. Vijf weken na zijn overlijden zijn we op vakantie geweest naar Italië en hebben we best wel een goede vakantie gehad. De kerk en onze vriendenkring blijven om ons heen staan: we hoeven maar te bellen en we worden geholpen. Het leven, ondanks alle verdriet en gemis, biedt weer mooie dingen”.



# Tien vragen aan Meerkid Isa Bode

## Wie ben jij?

“Ik ben Isa Bode en ik ben 10 jaar. Ik woon met mijn vader, moeder, twee zusjes Fenne en Julia in Hoofddorp. Mijn hobby's zijn voetballen, tekenen en zingen”.

## Zingen, doe je dat vaker?

“Ja, ik zit op zangles en heb meegezongen in musicals en een koor. Ook heb ik met Kinderkerst gezongen in De Meerkerk. Dat was een speciale Kerstdienst voor kinderen in de grote zaal”.

## Hoe vond je dat?

“Ik vond het echt heel leuk om te doen en er waren heel veel kinderen en ouders en het was een groot feest. Elke week zingen we bij Meerkids, dat doe ik graag en er mogen altijd een paar kinderen vooraan en met de microfoon zingen. Dat vind ik altijd erg leuk om te doen, ik word altijd heel blij van zingen”.

## Hoe lang kom je al in De Meerkerk?

“Mijn ouders komen hier al dertien jaar en ik ben er dus opgegroeid vanaf dat ik baby was”.

## Hoe vaak ga je naar Meerkids en hoe vind je dat?

“Ik ga elke zondag naar Meerkids en ik vind het daar heel leuk. We praten dan over God, we lezen in de Bijbel en natuurlijk zingen we daar ook. We gaan ook in groepjes werken en dan zit ik vaak bij mijn vriendinnen. Soms spreken we ook na de dienst of doordeweeks met elkaar af”.

## Wie is Jezus voor jou?

“Jezus is een vader voor mij, want Hij zorgt voor mij en ik kan altijd op Hem vertrouwen”.

## Bij Meerkids werken jullie ook met de Schijf van Vijf. Kun je uitleggen wat dat is?

“Nou, bij de echte schijf van vijf is het onderwerp eten, maar in De Meerkerk is bij de schijf van vijf het onderwerp God, dus wat God van je vraagt. Er zijn vijf punten en als je van alle vijf ‘eet’ dan word je gezond”.

## In de Schijf van Vijf, staan de woorden Woord, Gebed, Zending, Zorg en Zegen, snap je dat?

“Ieder zondag staat er over welk stukje het die keer het meeste gaat en als het bijvoorbeeld over zorg gaat, dan probeer ik doordeweeks ook extra te kijken wat ik dan kan doen voor anderen”.



## Wat doen jullie thuis aan dingen die over het geloof gaan?

“We gaan natuurlijk iedere week naar de kerk. We bidden en danken elke dag bij het eten en als we gaan slapen. En elke avond lezen wij in de Bijbel en dan ook in een soort dagboekje. Door dat dagboekje begrijp je beter wat er in de Bijbel staat, want dat zijn best moeilijke woorden. Er staan dan ook vragen en wij doen ook wel opdrachtjes die horen bij een verhaal”.

## Kun je daar een voorbeeld van geven?

“We hadden laatst een verhaal over vasten en arme mensen en toen hebben we die week geen toetjes gegeten en soms ook geen snoepjes. Het geldt dat we over hielden, hebben we aan de sponsorkinderen van Meerkids gegeven. Ik vond dat wel fijn om te doen, want je bent er dan mee bezig en ik vind het belangrijk dat die kinderen ook een fijn leven hebben”.

## Volgend jaar ga je naar X-press, kijk je daar naar uit?

“Ik weet nog niet zo goed wat het precies inhoudt, maar als ik naar X-press ga dan kom je in een grotere groep met meer kinderen en het lijkt mij wel leuk om nieuwe kinderen te leren kennen. Er worden andere liedjes gezongen en er is een band en dat lijkt mij heel leuk!”

## Meerkids en Geloven Begint Thuis

De leiding van Meerkids doet haar best om kinderen te leren dat Jezus de persoonlijke Verlosser en Heer van de kinderen wil zijn. Maar de leiding ziet de kinderen gemiddeld maar vijf kwartier per week. Thuis zijn de contactmomenten natuurlijk veel vaker en langer. Daarom zeggen we in De Meerkerk ‘Geloven Begint Thuis. De basis van het geloof moet thuis gelegd worden, Meerkids mag daar op voortbouwen.

“Geloven en gaan”

# Meerkerkers binnen én buiten de kerk aan de slag

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kunnen binnen de Meerkerk tal van activiteiten georganiseerd worden. De diverse bedieningen krijgen vorm en inhoud door gelovigen die zich betrokken deel weten van de kerk. Maar geloven doe je 24/7 en dat betekent niet alleen binnen, maar ook buiten de kerk. Zo zie je Meerkerkers actief in de kerk én in de samenleving.

In Zijn boek ‘Een passie voor Gods verhaal’ stimuleert Philip Greenslade (zie ook voorpaginaartikel) ons te geloven en te gaan en zo handen en voeten te geven aan Gods verhaal. Of zoals hij het zegt: je dienstbaar

willen maken aan God en Zijn verlossingswerk in Christus door je beschikbaar te stellen voor Zijn zaak. Zo worden Woord en Gebed een basis van geloof én gaan. Daarbij leren we steeds meer met Gods ogen

van liefde en bewogenheid te kijken naar de wereld om ons heen. We vroegen een aantal Meerkerkers hoe zij in de samenleving aan de slag gingen.

## “Koken voor anderen, echt heerlijk om te doen”

“Ik ben graag onder de mensen en stapelgek op koken”, zegt Evelien Vledder, “vandaar dat ik hier terecht gekomen ben”. Evelien kookt sinds drie jaar samen met een aantal andere vrijwilligers tweemaal in de maand voor gemiddeld veertig mensen in wijkgebouw De Silo in Hoofddorp.



wilden helpen bij het zelf bereiden van de maaltijden. Ik ben stapelgek op koken, dus je begrijpt wat er gebeurde”.

Tiny en Evelien werken nu al drie jaar samen en hebben een prima klik met elkaar. “De inkopen doen we samen, vaak ga ik thuis al aan de slag met de voorbereidingen”. Op het fornuis thuis pruttelt bijvoorbeeld al een hele grote pan heerlijke zelfgemaakte kippenragout. “Nee, dat komt bij ons niet uit een blikje!”, lacht Evelien. Ook de flensjes voor het toetje bakte ze thuis al.

“Ik vind het heerlijk dat ik op deze manier weer onder de mensen kom, iets voor anderen kan betekenen en nieuwe contacten op kan doen. We hebben een hecht team en werken fijn samen. De bezoekers, voor het merendeel senioren, genieten van wat we ze voorschotelen en hebben zo ook de mogelijkheid nieuwe contacten op te doen. Een heerlijke manier om zo je eigen en anderomans isolement te doorbreken”.

De man van Evelien, Dick woont al een aantal jaren in verpleeghuis Bornholm. Evelien bezoekt hem heel regelmatig maar zat toch vaak alleen thuis. “Om wat nieuwe contacten op te doen bezocht ik een keer een

open dag bij de Silo, ze hadden daar een soort eetcafé en lieten het eten bereiden in een verzorgingshuis. Ik kwam in contact met Tiny de Guit, de beheerder van De Silo, die mij vertelde dat ze vrijwilligers zocht die

## Mensen door een wirwar van papieren helpen

“Ik had wat tijd over” zegt Marjo Passchier, “en help via Humanitas mensen die moeite hebben met hun administratie, schulden opbouwen en daardoor in de problemen komen”. Marjo doet dit nu ruim drie jaar en kwam in die tijd al heel wat schrijnende gevallen tegen.

Marjo bezoekt de mensen thuis. “Soms gaat het om lichte gevallen en lossen wat tips en telefoontjes een hoop op. Vaak kom je echter ook mensen tegen die echt de weg kwijt zijn geraakt in alle rompslomp van aanmaningen, onterecht verleende toeslagen, boetes op boetes en ga zo maar door.

Mensen worden daar vaak heel onzeker en nerveus van, aanmaningen worden meestal niet eens meer geopend met alle gevolgen van dien. Wij streven er naar mensen zelfredzaam te maken, vaak is daar minstens een jaar voor nodig. Zelf pak je als je een vraag hebt meestal even snel de telefoon,

maar zit je in de schuldsanering, dan werkt je telefoon meestal op tikken. Sta je dan eerst tien minuten in de wacht of moet je eerst door een heel keuzemenu heen, dan ben je snel door je tikken heen. Leg dat maar eens uit aan instanties waarmee je geacht wordt te bellen. Spreek je daarnaast

de taal niet goed, dan slaat de paniek vaak helemaal toe”.

### Klankbord

“In veel gevallen ben je niet alleen degene die orde op zaken stelt maar ook een sociaal klankbord, een soort maatje waarbij mensen hun hart kunnen luchten. Het vergt behoorlijk wat inlevingsvermogen, maar levert ook veel dankbare mensen en voldoening op; daar doe je het voor. Gelukkig ben ik goed in administratieve zaken. Maar soms zijn de regels zo ingewikkeld dat ik weleens denk, het zou mij ook kunnen overkomen. Betreft het buitenlandse mensen, dan besef je als Nederlander pas hoe moeilijk en ondoorzichtig bepaalde zaken kunnen zijn”.



## DigiCoach en iPad-docent Waalko Kramer

**Waalko moest een aantal jaren geleden wegens gezondheidsredenen afscheid nemen van zijn werkzame leven. “Dan loop je het risico in een soort van isolement terecht te komen”, zegt hij. “Je mist je collega’s en dagelijkse structuur en de hele dag alleen maar thuis zitten is niks voor mij”.**

Gebruikmakend van zijn vroegere werker-  
varing is Waalko als vrijwilliger actief in De  
Bieb, de bibliotheek van Zaandam. Hij is

daar DigiCoach en iPad-docent en maakt  
vijftig-plussers onder andere wegwijs op de  
iPad en smartphone en leert ze desgewenst

digitaal lezen op de e-reader. Daarnaast  
houdt hij op donderdags wekelijks het  
Tablet & e-Book Spreekuur, waar men-  
sen terecht kunnen met vragen over het  
gebruik van tablets/iPads, smartphones en  
e-readers.



Waalko Kramer met de witte trui

“Kennis overbrengen vind ik leuk”, zegt  
hij, “sommige mensen pikken het snel op,  
anderen doen er wat langer over, dat maakt  
niet uit. Ik doe het graag en meld me, ook  
als ik me niet helemaal fit voel, niet graag  
af. In oktober vorig jaar mocht ik bij Mens  
& Missie, een programma van Groot Nieuws  
Radio, wat vertellen over mijn vrijwilligers-  
werk bij De Bieb en over mijn geloof. Ik ben  
niet iemand die wat geloof betreft mijn me-  
ning van de daken roept, maar kreeg veel  
positieve reacties van medewerkers van De  
Bieb die het interview beluisterd hadden. Ik  
ben blij en dankbaar dat ik op deze manier  
wat voor anderen kan betekenen en hoop  
het nog heel lang vol te houden”.

## Robert is de man van de kratjes en de diepvries

**In het spinternieuwe pand van de Voedselbank in Hoofddorp geeft Robert Hennink de verslaggeefster van Meerkerknieuws een vakkundige rondleiding. Het is allemaal nog wat onwennig, de verhuizing is nog in volle gang maar duidelijk is wel dat de Voedselbank hier een prachtig nieuw onderkomen heeft gekregen.**

Robert zette een jaar of zeven geleden zijn  
eerste stappen in de Voedselbank, niet  
als klant maar als vrijwilliger. “Ik viel in  
voor een kennis van mijn moeder”, zegt  
hij, “daarna kwam ik er vaker en mocht

ik mee komen helpen. Ik vind het werk  
leuk en heb mijn eigen taak hier, ik ben de  
man van de kratjes, die vouw ik uit, tel ze  
en zet ik op de banden waarna ze gevuld  
worden met etenswaren voor de cliënten.

Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor  
de spullen die in de vriezers zitten en zorg  
ik ervoor dat alles netjes op de juiste plek  
terecht komt”.



Robert heeft duidelijk plezier in het vrijwilligerswerk, "je kan zo toch wat betekenen voor een ander en bovendien zijn de contacten met collega's, ook voor het merendeel vrijwilligers, erg

leuk. Ik ben blij dat ik op deze manier ook een steentje bij mag dragen aan het reilen en zeilen van deze voor veel mensen toch heel belangrijke instelling. Van de verhuurder van dit pand mogen wij hier de eerste vijf jaar in ieder geval blijven zitten, net als mijn collega's en de leiding ben ik heel blij met het nieuwe onderkomen!"

## Hilde en Karima lezen samen boeken

**Meerkerkster Hilde Luttk trekt vrijwel wekelijks op met de uit Afghanistan afkomstige Karima. "Ik voel me bevoorrecht dat ik haar heb leren kennen", zegt Hilde. "We zijn vriendinnen van elkaar geworden". Hilde ontmoette Karima ruim twee jaar geleden in de kledkamer bij de fysiotherapeut.**

"We raakten aan de praat en het klikte meteen tussen ons. Karima is heel intelligent en was in Afghanistan apotheker maar moest haar land ontvluchten. In Nederland volgde ze met succes taalcursussen en de studie apothekersassistente. We spreken regelmatig af in de bibliotheek, daar lezen we samen boeken om zo haar Nederlands op niveau te houden. Als afwisseling komt ze ook weleens bij mij thuis. Uit de gesprekken die we met elkaar voeren maak ik op dat ze het heel moeilijk heeft. Over vroeger praat ze liever niet, duidelijk is wel dat ze vreselijke dingen heeft meegemaakt. Karima is moslima en ze weet dat ik christen ben. Ik zeg weleens tegen haar dat Jezus echt troost aan mij biedt en Karima ervaart

ook troost uit haar geloof; het is een vrouw met een heel zuiver hart. We delen veel met elkaar en staan open voor elkaars mening.

In de flat waar ik woon wonen ook mensen uit Syrië, het vluchtelingenprobleem kan ik in mijn eentje niet oplossen maar je kan er wel zijn voor de ander, ze wat helpen met de taal, met de gang van zaken in Nederland en met uitleg over dingen die vreemd voor hen zijn. Ik zie het echt als een voorrecht dat we met elkaar op mogen trekken en van elkaar mogen leren".



Links Karima en rechts Hilde

## Elke maandag aan de wandel

**Vrijwel elke maandagmorgen melden Marjan van der Vleuten, Geertje Cozijnsen en een aantal andere Meerkerkers zich bij zorgcentrum De Meerstede. Dit met het doel een wandeling te gaan maken met bewoners. Bij slecht weer wordt binnen een spelletje gedaan maar meestal trekken ze het dorp in.**



Links Marjan en rechts Geertje

"Met elkaar beleven we van alles", zegt Geertje, "zo passeerden we een keer een schommel en wipte de dame van ruim negentig uit de rolstoel en krom op de schommel. Toen hielden we onze adem wel even in maar het liep goed af. Een andere keer ging het alarm af bij de Hema en moesten we in allerijl met een aantal rolstoelen naar buiten zien te komen. 'Zo beleef je nog eens wat', was de reactie van een van de dames in een rolstoel. Ze raakten er niet over uitgepraat!"

Aan verhalen ontbreekt het ook tijdens de wandelingen trouwens niet, soms treffen de dames een bewoner die veel verstand heeft van de natuur of bijvoorbeeld van Hoofddorp in vroeger jaren.

"Het is echt een genot om naar die verhalen

te luisteren”, zegt Marjan, “en de mensen vinden het heerlijk om hun verhaal kwijt te kunnen”.

Samen een harinkje of een oliebol eten op de markt, koffie drinken bij de Hema of

even neerstrijken op een terrasje, naar de kinderboerderij, lammetjes kijken op de Geniedijk, de vrijwilligers merken dat ze er de mensen een groot plezier mee doen. “En ons team kan nog wel wat uitbreiding gebruiken hoor”, meldt Marjan. “Soms is

weleens wat overredingskracht nodig om een bewoner mee te krijgen de buitenlucht in maar eenmaal buiten zie je ze vaak echt opleven en blij worden, daar doe je het toch voor”.

## Handen uit de mouwen op Lesbos

**Thijs Dinkelman vertrok eind vorig jaar richting Lesbos om daar twee weken te werken in het vluchtelingenkamp Moria. “Zoveel extreem onrecht van dichtbij meemaken, doet heel veel met je”, zegt hij, “we hopen dat we iets konden betekenen voor de mensen daar en iets van Gods licht mochten laten zien”.**

Twee weken Moria maakte een onuitwisbare indruk op Thijs. “Je leert in zo’n korte tijd zoveel over jezelf en de wereld, het zet je ook nog meer aan het denken over hoe onrechtvaardig de wereld is. Bijna alle vrijwilligers in het kamp waren christelijk. We openden de dag samen, dat gaf een goed en veilig gevoel. Het werk in het kamp werd ook gezien als bouwen aan Gods koninkrijk. Elke lach die je op iemands gezicht kan brengen of elke manier waarop je iemand kan helpen doet wat met je. Om te ervaren hoe de mensen daar leven moet je kunnen ruiken, zien, horen en vooral voelen, het valt echt met geen pen te beschrijven”.

De werkzaamheden die Thijs verrichtte variëren van tenten opzetten en testen op bruikbaarheid, kleding sorteren, tickets en eten uitdelen, hekken bewaken, de boel

opruimen maar ook optrekken met jongeren en lachen en spelen met kinderen. “Wat ook indruk maakte is dat mensen op zo’n vreselijke plek met zo weinig vooruitzichten toch nog vaak zo gastvrij en liefdevol kunnen zijn. Ik hoop dat mijn verhaal anderen aanspoort om dit werk te gaan doen of te ondersteunen.

Ook hoop ik nog een keer terug te mogen naar Lesbos, de ervaringen daar hebben mij heel snel volwassen gemaakt maar ik realiseer me ook dat dit soort problemen bijna



Thijs in geel shirt

niet op te lossen zijn, er zijn voor de ander is eigenlijk alles wat je kan doen”.

## Afscheid BHV'ers

**In februari nam het BHV-Team (Bedrijfs hulpverlening) afscheid van drie medewerkers die zich lang hebben ingezet. Dank aan Rob Schröder, Rian Durge en Edward Lindenboom. Een mooi moment om alle BHV-ers even in het zonnetje te zetten.**

De Meerkerk heeft een BHV-team van 36 mannen en vrouwen. Zij zorgen voor de veiligheid van alle bezoekers. Onlangs is iedereen weer op herhalingscursus geweest en ook hebben nieuwe BHV-ers hun certificaat gehaald. Gefeliciteerd!

Elke zondag staan er, verspreid over de campus, 12 BHV-ers paraat. Hans van de Water (hoofd Facilitair Beheer) zegt: “Op dit moment zijn er geen vacatures voor de BHV en dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar er komt altijd wel weer

ruimte om ook mee te helpen.” Heb je een gecertificeerd BHV-diploma en wil je graag meewerken in deze bediening, meld je dan bij Hans van de Water via een email naar: [Info@meerkerk.nl](mailto:Info@meerkerk.nl)



# NOTEER VAST IN JE AGENDA

- Open **Slotavonden** cursussen, maandag 16 maart en woensdag 10 juni, met maaltijd om 19.00 uur
- **Gemeenteavond** met jaarvergadering woensdag 25 maart, aanvang 19.30 uur
- **Uur van Gebed**, elke eerste dinsdagavond van de maand van 19.30 uur – 20.30 uur
- **Goede Vrijdag** 11 april zijn er twee ingetogen diensten met viering Heilig Avondmaal, kinderen vanaf 10 jaar zijn ook welkom. 19.00 uur en 21.00 uur
- **Pasen** 12 april, twee feestelijke diensten om 9.00 uur en 11.00 uur.
- Wil je **gedoopt worden** dan kun je een aanvraag doen via de website. De eerstvolgende gelegenheid van de doop is op zondag 31 mei (Pinksteren)
- Wil je **lid worden**, de eerstvolgende mogelijkheid is zondag 14 juni. Zie de voorwaarden op de website, waar je ook je aanvraag kunt doen.
- De **feestelijke jaarafsluiting** met BBQ en meer is op woensdagavond 24 juni, aanvang 18.00 uur. Het belooft vanwege ons 35-jarige jubileum extra feestelijk te worden. Opgave via de website.

Deze uitnodigingskaartjes liggen in het inforek, neem ze mee en gebruik ze om een ander uit te nodigen.

## Welkom in De Meerkerk!

Diensten op zondag  
om 09.00 uur en 11.00 uur  
Bennebroekerweg 515  
2132 MD Hoofddorp  
meer informatie: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)



## Alpha cursus

Een ontdekkingsstocht naar het christelijk geloof.

Jij bent welkom!

Meer informatie op:  
[www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)



## Beta cursus

Een ontdekkingsstocht naar de kerk.

Jij bent welkom!

Meer informatie op:  
[www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)



## Uw gift aan De Meerkerk

Wilt u een regelmatige gift overmaken aan De Meerkerk?

Voor meer informatie, zie onze website [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) onder het menu kopje GEVEN. Voor een eenmalige gift kunt u - middels de camera van uw smartphone - snel en gemakkelijk gebruik maken van onze QR code. Voor onze bankgegevens zie colofon hieronder.



We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## Colofon

Het Meerkerknieuws is een uitgave van De Meerkerk

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

[info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl) - [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl), telefoon (023) 56 358 72

Bankrekening: NL07 ABNA 0456 1173 26, t.n.v. Baptisten Gemeente Hoofddorp De Meerkerk.